

Δύο Ἑλληρες  
ἀπό τὴν Βυζαντινή  
Θεσσαλονίκη

«Οὐράνιοι προστάτες ὅλης τῆς Εὐρώπης»

«Λύχνοι περιφανεῖς τῆς θείας φωταυγείας,  
λαοῖς ἐσκοτισμένοις, ὁμοῦ σύν Μεθοδίῳ,  
Κύριλλε, ἀνεδείχθητε»

(Ἀπόστιχον)

**Κ**ατά τόν ἔνατο αἰώνα μετά Χριστόν, ἐπί τοῦ Αὐτοκράτορος Μιχαήλ τοῦ Τρίτου (842-867 μ.Χ.) καὶ μέ τήν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τοῦ σοφοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως, Μεγάλου Φωτίου (810-893 μ.Χ.) ὁ Κύριλλος καὶ ὁ Μεθόδιος κατόρθωσαν νά μεταδώσουν τό Ίερό Φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τήν ἑλληνική γραμματεία στούς σλαβικούς λαούς, κυρίως, καὶ ν' ἀνοίξουν νέους ὁρίζοντες στήν πνευματική πορεία τῆς Εὐρώπης. Γιά τήν πιό ἀποτελεσματική, μάλιστα, ἐπιτυχία τοῦ ἔργου τους αύτοῦ, τά δυό ἀδέλφια, μοναχοί, ἔμαθαν τή λαβική γλώσσα καὶ μ' αὐτή δημιούργησαν μιά εἰδική γραφή, τήν ὀνομαζόμενη «Γλαγολιτική Γραφή» ἢ «Σλαβονικό Ἀλφάβητο», μέ τήν δποία κατόρθωσαν νά μεταφράσουν καὶ νά κηρύξουν τό λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τήν ἑλληνική σοφία. Νά κάνουν γνωστό τό φῶς

τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ζωῆς σέ ἀνθρώπους πού βρίσκονται, τότε, κάτω ἀπό τήν πίεση τοῦ φόβου τῆς εἰδωλολατρίας, τῶν προλήψεων καὶ τοῦ σκότους. Νά μεταδώσουν, σέ γλώσσα κατανοητή τό λόγο τῆς Ἅγιας Γραφῆς, τή Θεία Λειτουργία, τή Βυζαντινή Φιλολογία καὶ ἄλλα σημαντικά κείμενα.

Τά δυό ἀδέλφια, πού ἐκάλυψαν μεγάλο μέρος τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀσίας μέ ἐπίπονες καὶ μακρινές περιοδείες, μετέφεραν τό χαρμόσυνο καὶ σωτήριο ἄγγελμα τῆς Χριστιανικῆς Πίστης καὶ τά ἀνθρωπιστικά στοιχεῖα τοῦ Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ καὶ ἐδημιούργησαν τίς βάσεις γιά τήν εἴσοδο τῶν λαῶν αὐτῶν, κυρίως τῆς Μεγάλης Μοραβίας, τῆς Πανονίας, τῆς Βουλγαρίας, τῶν Τσέχων, τῶν Χατζάρων καὶ ἄλλων φυλῶν στό χῶρο τῶν πολιτισμένων χριστιανικῶν κρατῶν.

Τό ἔργο τους αὐτό, ἔργο καθαρά πενυματικό, ἐκπολιτιστικό καὶ κοινωνικό, ἐκαρποφόρησε ἀφάνταστα στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀνέδειξε τούς θερμούς αὐτούς Ἱεραπόστολους ΠΡΩΤΟΥΣ φωτιστές καὶ Ἀποστόλους τῶν Σλάβων κι ὅχι μόνο.

Τήν ἐποχή ἐκείνη, εὔτυχῶς, στά πράγματα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, βρισκόταν μιά ἄλλη εὐλογημένη μικρή ὁμάδα ἀπό τρεῖς σπουδαίους ἡγέτες, πού ἀντιστοιχοῦσε μέ «χίλιους δεκατρεῖς», ὅπως λέει τό τραγούδι. Ἡταν ὁ Αὐτοκράτορας Μιχαήλ ὁ Γ', ὁ Πρωθυπουργός Καίσαρ Βάρδας καὶ ὁ Πατριάρχης Μέγας Φώτιος.

Καί οἱ τρεῖς τους διαπνέονταν ἀπό διακαή ἐπιθυμία νά ὄργανώσουν τό Κράτος, ὕστερα ἀπό τή σφοδρή καταιγίδα τῆς Εἰκονομαχίας, καὶ νά ἀπλώσουν τήν Ὁρθό-

δοξη πνευματική ζωή, τή σκέψη και τό Βυζαντινό Πολιτισμό στά πέρατα τῆς οἰκουμένης! Ἀλλωστε, ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας στίς κοσμικές διαστάσεις της, σκοπό ἔχει νά ἀγκαλιάσει ὅλο τόν κόσμο και νά τόν μεταμορφώσει σέ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

«Ἴεραποστολή εἶναι νά πλησιάσει ἡ Ἐκκλησία τόν κόσμο, νά τόν ὁδηγήσει κοντά της, νά τόν ἀγιάσει και νά τόν ἀνανεώσει, νά δώσει ἐνα νέο περιεχόμενο σέ παλαιούς τρόπους ζωῆς, νά δεχθεῖ τούς τοπικούς πολιτισμούς και τούς τρόπους μέ τούς ὅποίους αὐτοί ἐκφράζονται, ἐφ' ὅσον βέβαια δέν ἀντιτίθενται στή Χριστιανική Πίστη, και νά τούς μετατρέψει σέ μέσα σωτηρίας».

Συνάμα, αὐτοί οί τρεῖς ἄνδρες τῆς αὐτοκρατορικῆς και ἐκκλησιαστικῆς ἥγεσίας διέβλεψαν και τίς χαρισματικές ίκανότητες τῶν δύο ἀδελφῶν, τοῦ Κυρίλλου και τοῦ Μεθοδίου. Τό σωτήριο ἔτος 860 μ.Χ. οἱ δύο ἄξιοι Ἱεραπόστολοι, ὕστερα ἀπό συνεννόηση μέ τόν Πατριάρχη Φώτιο, δέχθηκαν νά ἐγκαταλείψουν, προετοιμασμένοι, τόν μονήρη βίο τους, γιά να βρεθοῦν, μέ ιερή ἀποστολή, στή χώρα τῶν Χατζάρων, πέρα στά Ούραλια Ὅρη και τήν Κασπία Θάλασσα.

Πόσο, ἀλήθεια, μοιάζει αὐτή ἡ κίνηση πού ἔκαναν οἱ δύο Ἱεραπόστολοι μέ 'κείνη στό «ὅρος τό ὑψηλό», ὅπου μεταμορφώθηκε ὁ Ἰησοῦς. Καί τότε οἱ μαθητές του τοῦ πρότειναν: «Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὥδε εἶναι» (Κύριε, καλό εἶναι νά μείνουμε ἐδῶ, πού εἶναι τόσο ὄμορφα και ἡσυχα). Ἀλλά Ἐκεῖνος, ὁ Θεάνθρωπος, τούς θύμισε ὅτει εἶχαν ἄλλην ἀποστολή νά ἐκτελέσουν μέσα στόν κόσμο!

Στή χώρα τῶν Χατζάρων (Χερσώνα τῆς Κριμαίας) οἱ Ἱεραπόστολοι ἐργάστηκαν ἀνάμεσα σέ Μουσουλ-

μάνους καί Ἐβραίους. Καί σέ πρώτη φάση βάπτισαν 200 εἰδωλολάτρες. Στή συνέχεια ὁ θρίαμβος τοῦ ἔργου τους ἦταν ἄμεσος σέ πνευματικό, διπλωματικό καί ἐκπολιτιστικό ἐπίπεδο, γιά τή Βυζαντινή Αὐτοκρατορία. Μάλιστα, ὁ Πρίγκιπας Χαχάνος πού τούς εἶχε προσκαλέσει, θέλησε νά τούς γεμίσει μέ δῶρα. Ὅμως ὁ Μεθόδιος καί ὁ Κύριλλος εὔθυς ἀπέρριψαν τήν προσφορά. Καί ἀντί αὐτῶν, ζήτησαν νά πάρουν μαζί τους αἱχμαλώτους Ἑλληνες πού κρατοῦσε ὁ Ἡγεμόνας, ώς λεία, ἀπό κάποια παλαιότερη σύγκρουση μέ τούς Βυζαντινούς.

Στήν ἀρχή δυσκολεύτηκε νά τό δεχθεῖ ὁ Χαχάνος! Τελικά, ὅμως, οἱ Ἱεραπόστολοι γύρισαν στήν Κωνσταντινούπολη μέ 900 αἱχμαλώτους, ἀνοίγοντας, ἔτσι, μιά περίοδο φιλίας καί συνεργασίας μέ τίς μακρινές ἐκεῖνες χῶρες.

Ἄλλα τό ἔργο τους δέν σταμάτησε ἐκεῖ! Μετά προχώρησαν πρός τή Μεγάλη Μοραβία, Ἡ Μοραβία, τότε, περιελάμβανε τή Σλοβακία (Τσεχία, μέρος τῆς Αὐστρίας καί τῆς Ούγγαρίας, καθώς καί μέρος τῆς Πολωνίας καί Βόρειας Γιουγκοσλαβίας).

Ο ἕδιος ὁ ἡγεμόνας τῆς Μεγάλης Μοραβίας, Ραστιλάβ, εἶχε παρακαλέσει μέ θερμή ἐπιστολή τους τόν Αὐτοκράτορα νά στείλει τούς δάσκαλους Ἱεραπόστολους ἀδελφούς, γιά νά διδάξουν στό λαό του τή Χριστιανική Πίστη καί τό Βυζαντινό Πολιτισμό καί νά λυτρωθοῦν ἀπό τά δεσμά τῶν εἰδώλων.

Ἐτσι συνεχίστηκε τό ἀναγεννητικό ἔργο τοῦ Κυρίλλου καί Μεθοδίου μέχρι τήν τελευταία πνοή τῆς ζωῆς τους.

Ίδιαίτερη προσφορά τῆς ιεραποστολῆς ὑπῆρξε ὁ ἐκχριστιανισμός τῆς Βουλγαρίας. Ο ἕδιος ὁ ἡγεμόνας τῶν Βουλγάρων, Βόγορης (852-888) βαπτίστηκε μέσης τούς ἄρχοντες καὶ προεστούς σὲ πανηγυρική τελετή. Μάλιστα, ἀναπτύχθηκε ἴδιαίτερα ἀγαπητική σχέση μέτόν Πατριάρχη Φώτιο, ὁ ὅποῖς τοῦ ἔστειλε συγκλονιστική ἐπιστολή γιά τή συμπεριφορά, τά καθήκοντα καὶ τίς ὑποχρεώσεις τοῦ «ΗΓΕΜΟΝΑ». Άναμεσα στά ἄλλα ἐποικοδομητικά, τοῦ ἔγραφε ὁ Μέγας Φώτιος:

«Σέ σένα, λοιπόν, ἀγαπητό καὶ εὐγενικό μου παιδί, πού εἶσαι γέννημα τῶν πνευματικῶν μου πόνων, λέω αὐτά τά λόγια: Νά εἶσαι κύριος τῆς ὁργῆς καὶ φίλος τῆς πραότητας. Νά ἐπιδιώκεις τό δίκαιο καὶ νά τό ἀπονέμεις, χωρίς προσωπολατρεία. Νά εἶσαι σταθερός στίς ἀπόψεις σου καὶ ἀσφαλής στίς ὑποσχέσεις σου. Γενναῖος στούς φόβους καὶ φοβισμένος, ὅταν πρόκειται νά παρανομήσεις. Νά μήν ἀνέχεσαι στήν ἀδράνεια καὶ νά μήν τήν ἀλλάζεις μέ τούς εὐγενεῖς κόπους καὶ πόνους. Νά εἶσαι πάντοτε πρόθυμος στήν εὔεργεσία καὶ προσεκτικός στίς τιμωρίες. Νά ἀγαπᾶς τή φιλία καὶ νά μισεῖς τήν ἔχθρότητα. Νά ἐλεεῖς καὶ νά ἀποφεύγεις τούς ἔγωισμούς...».

Ἡ ἀπήχηση τῶν φωτιστῶν ἀδελφῶν, Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, ἦταν τόσο μεγάλη στήν οἰκουμένη καὶ τόσο ἀποτελεσματική, πού δέν εἶναι δυνατόν νά συμπεριληφθεῖ σέ ἓνα μικρό ἔντυπο χῶρο σάν αὐτόν.

Δημήτρης Σ. Φερούσης