

**Συναξάρι τῶν ἁγίων ὁσιομαρτύρων καί ἱερομαρτύρων Πατέρων
τῶν Στροφάδων νήσων, + 29 Σεπτεμβρίου.**



Τοιχογραφία, Ναός Φανερωμένης Μπανάτου, διὰ χειρός Νικολάου Μπιάζη Σεντή.

Τά δύο μοναχικά νησιά τῶν Στροφάδων, 37 μίλια νότια τῆς Ζακύνθου ὑπῆρξαν στό πέρασμα τῶν αἰῶνων περιώνυμο μοναστικό κέντρο. Στίς ἀρχές τοῦ ΙΓ' αἰῶνα ὁ Αὐτοκράτορας τῆς Νικαίας Θεόδωρος Α' ὁ Λάσκαρις ἴδρυσε Μονή ἐπ' ὀνόματι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος μέ τήν ὁποία συνδέονται μεγάλες ἐκκλησιαστικές φυσιογνωμίες, π.χ. οἱ Οἰκουμενικοί Πατριάρχες Μεθόδιος Γ' ὁ Μορώνης, Γρηγόριος Ε' ὁ Ἱερομάρτυρας, ἀλλά καί ὁ Προστάτης Ἅγιος τῆς Ζακύνθου Διονύσιος ὁ Σιγούρος.

Κατά καιροῦς, τήν ἐπιβλητική ἡρεμία τοῦ Στροφαδιώτικου περιβάλλοντος ἔρχονται νά ταράξουν οἱ ἀνελέητες ἐπιδρομές Τούρκων, Ἀλγερινῶν καί λοιπῶν ληστοπειρατῶν, οἱ ὁποῖοι λεηλατοῦν τήν Μονή, σφαγιάζουν ἢ αἰχμαλωτίζουν τοὺς Μοναχοὺς.

Μιά ἀπό τίς χειρότερες ἐπιδρομές συνέβη τό 1537. Ἀπό τόν Π. Χιώτη δημοσιεύεται «μικρά χρονική σημείωσις σωζομένη ἐν ταῖς χερσί τῶν καλογήρων», κατά τήν ὁποία «(...) ἐστάθηκε τό ἄνωθεν Μοναστήριον εἰς τήν κατάστασίν του ἕως εἰς τοὺς 1537 Ἰουλίου 29. Εἰς τόν ὁποῖον καιρὸν ἀπέρασεν ἡ ἀρμάδα τῶν Τούρκων ἀπό τήν Ζάκυνθον, καί δέν ἔκαμε

βλάβιμον. Καί γυρίζοντας ἔπειτα εἰς τὰ Στροφάδια ἢ αὐτὴ ἀρμάδα τὰ ἔκαψε καί τὰ ἐρήμωσεν (...).».

Οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς σφαγιάσθηκαν, ὑπερασπίζοντας μέχρις αἵματος τὴν πνευματικὴ ἔπαλξη ὅπου εἶχαν ταχθεῖ, φύλακες ἱερῶν καὶ ὁσίων. Ἡ θυσία Τους εὐαισθητοποίησε τὸν λόγιο ρακενδύτη μοναχὸ Παχώμιο Ρουσάνο, ὁ ὁποῖος συνέθεσε τότε πρὸς τιμὴν Τους πλήρη Ἀκολουθία, ἢ ὁποῖα ἀφορᾷ καὶ «εἰς ἅπαντας τοὺς παραπλήσιον τέλος λαχόντας». Ἀπὸ τοῦ Συναξάριου τῆς Ἀκολουθίας αὐτῆς πληροφορούμαστε, ὅτι οἱ Ἀγαρηνοί, ἀπὸ τοὺς Μοναχοὺς «τούς μὲν ἐξ ἐλευθέρων δούλους, φεῦ, πεποιήκεισαν, τούς δέ καὶ ἀνηλεῶς κατέσφαξαν εἶτα καὶ ἄπασαν τὴν μονὴν ἀκριβῶς ληϊσάμενοι καὶ ἵνα μὴ τι τῆς πονηρίας αὐτῶν κεύθοιτο μετὰ ταῦτα ἐμπρήσαντες ἐκεῖθεν ἀνήχθησαν τὰ φίλα δρῶντες οἱ ἀλάστορες πάσας τὰς παραλίους κατατρέχοντες».