



ΕΤΟΣ 51ον

19 Όκτωβρίου 2003

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 42 (2629)

## ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΙΛΑΡΟΤΗΤΑ

«...μή ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἵλαρόν  
γάρ δύτην ἀγαπᾷ ὁ Θεός»

Τό καλό δέν είναι καλό, ἂν δέ γίνεται μέ καλό τρόπο. Οι πογκοί ἄνθρωποι κυριεύμενοι ἀπό πολύπλοκα πάθη είμαστε περιέργα ὅντα· ἀσταθεῖς στό καλό, μπερδεύουμε τίς ἀρετές μέ τίς κακίες μας μέ ἀποτέλεσμα νά μή γευόμαστε καθαρό καρπό ἀπό κανένα μας κόπο. Ἡ εὔστροφη πογκή μας, χροσιμοποιώντας ως ὑπη τίς ἐμπαθεῖς διαθέσεις μέ τίς ὄποιες είναι πλημμυρισμένη ἡ ψυχή μας, ὀργανώνει συμπεριφορές ἀπό τίς ὄποιες πλουτίζονται σέ πονηρία ἀκόμη καί οι δαιμονες. Μπορεῖ νά κάνουμε πολλά καλά ἔργα, τά ὄποια ὅμως δέν ξεκινοῦν ἀπό καθαρές διαθέσεις. Γι' αὐτό είναι μεγάλη χριστιανική ἀρετή ἡ ἀπλότητα –τό ἄπλαστο, ὅπως λέγεται, ἥθος– καθαρότητα καί ἡ φωτεινότητα τῶν ματιῶν, πού δείχνουν τήν κυριαρχία τῆς καλοσύνης μέχρι τό βαθύ πυθμένα τῆς καρδιᾶς. Αὐτή τήν ἀπλότητα δίδασκε ὁ Χριστός στούς Φαρισαίους, ὅταν τούς ἔλεγε νά καθαρίζουν τό ἐντός τοῦ ποτηρίου, δηλαδή τό ἐσωτερικό τῆς καρδιᾶς τους, γιά νά είναι ὅλη ἡ ὕπαρξη τους καθαρή. Αὐτή τήν ἀπλότητα μᾶς διδάσκει σήμερα καί ὁ ἀπ. Παῦλος προτρέποντάς μας, μαζί με τούς Κορινθίους, νά δίνουμε ἀπλόχερα ἐλεημοσύνη, «μή ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης», ἀλλά μέ ἐλευθερία καί ἵλαρότητα, δηλαδή, μέ εύχαριστη διάθεση.

Ἡ μέριμνα γιά τούς πτωχούς τῆς Ἱερουσαλήμ

Ἡ ἐλεημοσύνη είναι μιά φυσική ἀρετή γι' αὐτόν πού δέχθηκε μέσα του τή χάρη τοῦ Θεοῦ, διότι ὁ Θεός, σύμφωνα μέ τόν ψαλμωδό, είναι ἐλεήμων. Ὁ ἀπ. Παῦλος κυριαρχημένος ἀπό τό πνεῦμα τῆς ἐλεημοσύνης δέν μποροῦσε νά ξεχάσει αὐτούς πού περνοῦσαν διάφορους πειρασμούς. Ταυτίζόταν μαζί τους καί συνέπασχε. Αὐτή ἡ εύαισθησία τῆς καρδιᾶς του δέν τόν ἀφηνε νά ξεχάσει τούς χριστιανούς τῶν Ἱεροσολύμων, οἱ ὄποιοι ἔχασαν τίς περιουσίες

## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β' Κορ. θ' 6-11)



### Ἡ ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης

Ἄδελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ' εὐλογίας ἐπ' εὐλογίας καὶ θερίσει. Ἐκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης ἵλαρὸν γάρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός. Δυνατός δὲ ὁ Θεός πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔογον ἀγαθόν, καθὼς γέγραπται· «Ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα». Ὁ δὲ ἐπιχοργῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἀρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν, καὶ αὐξήσαι τὰ γεννήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· ἐν παντὶ πλοντιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἀπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι' ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ.

τους, πλόγω τοῦ ὅτι πίστευσαν στὸ Χριστό καὶ ἔγιναν μέλη τῆς Ἔκκλησίας. Πλήρωναν τὴν γνώση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ὑπακοή στὸ θέλημά Του μέ τη στέρηση ἀκόμη καὶ τῶν ἀναγκαίων τροφῶν. Γι' αὐτό, ἀναλαμβάνοντας ὁ ἄπ. Παῦλος τὴν ἀποστολήν του στὰ ἔθνη, ἀνέλαβε ταυτόχρονα τὴν ὑποχρέωσην νά μήν ξεχάσει ποτέ τούς ὄμοεθνεῖς καὶ ὄμόθροσκούς του τῆς Ἱερουσαλήμ, πού περνοῦσαν τό μαρτύριο τῆς φτώχειας. Γιά τό σκοπό αὐτό συγκέντρωνε χρήματα ἀπό τίς Ἔκκλησίες πού ἴδρυσε στὴ Μακεδονία καὶ τὴν Ἀχαϊα, τά οποῖα ἔστελνε στὰ Ἱεροσόλυμα.

### Οι προϋποθέσεις τῆς ἐλεημοσύνης

Ο ἄπ. Παῦλος, βέβαια, δέν ἐνδιαφερόταν μόνο γιά τίς ὑπικές ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν τῆς Ἱερουσαλήμ. Τόν ἐνδιέφερε πιό πολὺ νά μάθουν οἱ χριστιανοί τίς προϋποθέσεις τῶν καλῶν ἔργων, τό σωστό τρόπο μέ τόν ὅποιο πρέπει νά ἐνεργοῦμε τίς ἀρετές. Γι' αὐτό, ἀφοῦ προτρέπει μέ πολλούς τρόπους τούς Κορινθίους νά συγκεντρώσουν ὅσο μποροῦν πιό πολλά χρήματα, κατόπιν τούς ὑπογραμμίζει ὅτι αὐτό δέν πρέπει νά τό κάνουν «ἐκ πύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης», ἀλλά μέ ἐλευθερία· «ἔκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ» καὶ μέ εὔχαριστη διάθεση, μέ πηγαία χαρά, διότι ὁ Θεός «ἰλαρόν δότην ἀγαπᾶ». Ή φράση πού πλέει ὁ ἄπ. Παῦλος εἶναι μιά μικρή παραπλαγή ἐνός στίχου ἀπό τίς Παροιμίες τοῦ Σολομώντα, ἡ οποία πλέει: «ἄνδρα ίλαρόν καὶ δότην εὐλογεῖ ὁ Θεός» (Παροιμ. 22, 8a). Ο τονισμός τῆς «ἰλαρότητος», ὅταν προσφέρουμε στούς ἀλλούς κάτι ἀπό αὐτά πού βρίσκονται στά χέρια μας, εἶναι μιά βασική διδασκαλία μέσα στὸν Π. Διαθήκη, πού δηλώνει τό πόσο βασικό πράγμα εἶναι τό νά κάνουμε τό καλό μέ πηγαία καλή διάθεση. Στή Σοφία Σειράχ χαρακτηριστικά πλέγεται: «ἐν πάσῃ δόσει ίλαρωσον τό πρόσωπόν σου» (35,8). Σέ κάθε δωρεά πού δίνουμε νά κάνουμε ίλαρό καὶ εὔχαριστο τό πρόσωπό μας.



## Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, ἐκεῖνος πού σπέρνει μέ οίκονομίαν, θά θερίσῃ καὶ μέ οίκονομίαν, καὶ ἐκεῖνος πού σπέρνει μέ ἀφθονίαν, θά θερίσῃ καὶ μέ ἀφθονίαν. Ὁ καθένας ἂς δίνῃ ὅ, τι τοῦ λέγει ἡ καρδιά του, ὅχι μέ λύπην ἢ ἀναγκαστικά, διότι ὁ Θεός ἀγαπᾶ τὸν χαρωπὸν δωρητήν. Καὶ ὁ Θεός εἶναι δυνατός νά σᾶς χορηγήσῃ κάθε δῶρον μέ ἀφθονίαν ὥστε, ἔχοντες πάντοτε αὐτάρκειαν εἰς τὸ κάθε τι, νά δίνετε μέ ἀφθονίαν γιά κάθε καλόν ἔργον, καθώς εἶναι γραμμένον, «Ἐσκόρπισε, ἔδωκε εἰς τούς πτωχούς, ἢ ἀγαθοεργία του μένει αἰώνιώσ». ἐκεῖνος δέ πού χορηγεῖ σπόρον εἰς τὸν σπορέα καὶ ψωμί διά τροφήν, θά χορηγήσῃ καὶ θά πληθύνῃ τὸν σπόρον σας καὶ θά αὐξήσῃ τούς καρπούς της ἀγαθοεργίας σας, ὥστε πλουτιζόμενοι μέ κάθε τρόπον θά μπορῆτε νά ἀσκῆτε κάθε εἰδους γενναιοδωρίαν, ἢ ὅποια διά μέσου ἡμῶν παράγει εὐχαριστίαν εἰς τὸν Θεόν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Αρχιμ. Εὐ. Αντωνιάδου, Άμ. Αλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, "Εκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ").

Φυσικά, κανείς δέν μπορεῖ νά κάνει τό πρόσωπό του ιλαρό, ὅταν δέν ἀγαπᾶ αὐτό πού κάνει. Ἐπίστις, δέν μπορεῖ νά θεωρεῖται πράξη ἀρετῆς κάτι τό όποιο γίνεται μέ σκυθρωπό καὶ στενοχωρεμένο πρόσωπο, διότι ἡ σκυθρωπότητα δείχνει ὅτι ἡ πράξη μας αὐτή δέν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς καλῆς μας προαιρέσεως, δέν εἶναι πράξη πού ἀγαπᾶμε, ἀλλὰ εἶναι ὡ στυφός καρπός κάποιας «ἀνάγκης», πού μᾶς δημιουργεῖ «πλύπο».

὾. Τι καὶ νά κάνουμε πιεζόμενοι, καταναγκαζόμενοι, δέν ἔχει ἀξία. Οι ἐντολές τοῦ Χριστοῦ ἀπαιτοῦν ώς προϋπόθεση τήν ἐλευθερία, διότι πραγματοποιοῦνται ἀπό ἐλεύθερους ἀνθρώπους, οἱ ὄποιοι τίς ἀγαποῦν καὶ μέ χαρά ἀγωνίζονται νά τίς τηρήσουν. Αὐτό ἰσχύει γιά ὅλες τίς ἐντολές, ιδιαίτερα ὅμως ἰσχύει γιά τήν ἐλεημοσύνην, διότι μέ αὐτήν ἀκουμπᾶμε τήν πληγωμένη ἀξιοπρέπεια τῶν οίκονομικά ἀσθενῶν ἀνθρώπων. Γ' αὐτό χρειάζεται νά γίνεται μέ ἐλευθερία καὶ ιλαρότητα, ζεστή διάθεση καὶ πολύ διάκριση, χωρίς νά ἀφήνεται ὡ ἐντύπωση σ' αὐτόν πού δέχεται τήν ἐλεημοσύνη ὅτι εἶναι κοινωνικά ὑποδεέστερος ἀπό αὐτούς πού τόν ἐλεοῦν.

Ὦ Θεός ἀγαπᾶ «ἰλαρόν δότην», γι' αὐτό κι ἐμεῖς πρέπει νά ἔχουμε πάντα στό νοῦ μας τό πήρο για τῆς Σοφίας Σειράχ: «ἐν πάσῃ δόσει ἰλάρωσον τό πρόσωπόν σου».

π. Θ.Α.Β.

19 Ὁκτωβρίου 2003: KYPIAKH Γ' ΛΟΥΚΑ

Ἴωπλ προφήτου (800 π.Χ.), Οὐάρου μάρτυρος († 307).

\*Hxos: α' – Ἔωθινόν: Ζ' – Ἀπόστολος: Β' Κορ. θ' 6-11 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ζ' 11-16.

Η ΕΠΙΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 26 Ὁκτωβρίου, ΣΤ' Λουκᾶ.

Ἀπόστολος: Β' Τιμ. β' 1-10 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. π' 27-39.

### Λειτουργικά στιγμιότυπα (43)

## Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

«Πάτερ ήμων ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...»

Σέ κάθε ιερή άκολουθία τῆς Ἐκκλησίας καί σέ κάθε ιεροπραξία πάντα λέγεται τό «Πάτερ ήμων...». Είναι ή θεοπαράδοτη προσευχή, πού τὴν δίδαξε στούς μαθητές του ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, γι' αὐτό καί λέγεται Κυριακή προσευχή. Στή θεία Λειτουργία, σ' αὐτήν ἀκριβῶς τῇ θέσῃ, ὅταν ἑτοιμάζωμαστε καὶ πλοσιάζουμε στή θεία Κοινωνία, φανερώνομε καὶ ὄμολογοῦμε πώς, σάν παιδιά τοῦ Θεοῦ καὶ σάν ἀδελφοί, ἔρχόμαστε νά καθήσουμε στό τραπέζῃ τῶν θείων μυστηρίων· «Διά τῆς προσευχῆς», γράφει ὁ ἄγιος Μάξιμος ὁ Ὄμολογοπής, «δι᾽ ἣς πατέρα καλεῖν τὸν Θεόν ἀξιούμεθα, τὴν ἐν χάριτι τοῦ Ἅγιου Πνεύματος υἱοθεσίαν» φανερώνομε. Μέ τὴν Κυριακή προσευχή, μέ τὴν ὁποία γινόμαστε ἄξιοι νά λέμε τό Θεό πατέρα μας, φανερώνομε ὅπι, μέ τὴν χάρι τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στό θεῖο βάπτισμα πραγματικά γίναμε καὶ εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Μονιασμένοι λοιπόν τώρα καὶ δεμένοι σέ μιά ἀδελφότητα, μέ τούς ἀκατάλυτους δεσμούς, πού τούς χαλκεύει ὅχι ἡ φυσική συγγένεια, ἀλλά τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὅλη ἡ λειτουργική σύναξη λέμε τό «Πάτερ ήμων...».

Τό «Πάτερ ήμων...», ὅπως καί τό «Πλοτεύω...», λέγεται αἰ̄ρ' ὅλο τό λαό ἡ ἔστω ἀπό τό χορό τῶν ψαλτῶν. Στό τέλος ὁ λειτουργός ἀπό τό ιερό Βῆμα λέει τὴν ἐκφώνησην· «὾τι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Οὐράνιε Πατέρα μας, ἄκουσε τά αἰτήματά μας, γιατί ἐσύ ἔχεις τὴν ἔξουσία καὶ τὴν δύναμιν καὶ σέ σένα ἀνίκει ἡ δόξα, τὸν Πατέρα καὶ Υἱό καὶ τό Ἅγιο Πνεῦμα, τώρα καὶ πάντα καὶ στούς ἀτελεύτητους αἰώνες. Ὁ χορός τῶν ψαλτῶν ἀπαντᾶ πάλι μέ τό «Ἄμην», ἐπιβεβαιώνοντας τό λόγο τοῦ λειτουργοῦ ιερέα. Ἡ Κυριακή προσευχή εἶναι ἔνα αὐτούσιο κομμάτι τῆς Ἅγιας Γραφῆς μέσα στή θεία Λειτουργία· λόγος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, «ιύπον καὶ εἶδος αἰτημάτων ἐπιφαίνοντος, καὶ διδάσκοντος πῶς δεῖ καὶ ύπέρ τίνος χρή προσεύχεσθαι». Ὁ θεῖος Διδάσκαλος μᾶς ἔδωκε τύπο προσευχῆς καὶ μᾶς δίδαξε πῶς νά προσευχώμαστε καὶ τί νά ζητοῦμε στήν προσευχή μας. «Οταν στίν «ἐπί τοῦ ὄρους» ὄμιλά ἔφτασε νά μιλήση γιά τὴν προσευχή, εἴπε στούς μαθητές του· «Οὕτως οὖν ὑμεῖς προσεύχεσθε». Ἀμήν.

† Σ.Κ.Δ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Εἰρήνης (δδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσοπεριοῦ, στήν ὁποία περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίκοπος καὶ θά ὄμιλει.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαίη φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δλο τὸν κόσμο μέσω Ἱντερνετ: <http://www.apostoliki-diakonia.gr>