



ΕΤΟΣ 52ον

22 Φεβρουαρίου 2004

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 8 (2647)

ΣΥΝ-ΧΩΡΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ

«Ἐάν γάρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατέρων ὑμῶν...»

«Παράξενα πράγματα! Ό ανθρωπος ἀποστρέφεται τόν ἀδελφό του, ἐνῷ ὁ Κύριος μᾶς συγχωρεῖ γιά ὅλα, μᾶς τά συγχωρεῖ ὅλα. Δυστυχῶς τώρα ό λαός ξεστράτισε ἀπό τήν ὄρθη ὁδό καί οἱ ανθρωποι ἔγιναν ἀσπιθαγχοί. Σκλήρυναν οἱ καρδιές τους καί πάγωσε ἡ ἀγάπη καί ἔτσι δέν αἰσθάνονται τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί χάνουν καί τήν πίστη τους» (ὅσιος Σιλουανός).

Ο λόγος αὐτός τοῦ ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου συνδέεται ἅμεσα μέ τή σημερινή εὐαγγελική περικοπή, πού μᾶς προτρέπει νά συγχωροῦμε τούς συνανθρώπους μας, ἃν θέλουμε νά μᾶς συγχωρέσει ὁ Θεός. Ἡ ἐμπειρία τῆς συγγνώμης, πού προσφέρει ὁ Θεός στόν ἀνθρωπο, δημιουργεῖ μέσα μας τήν αὐτονόητη ύποχρέωση νά φερόμαστε καί ἐμεῖς μέ τήν ἴδια ἐπιείκια στό συνάνθρωπό μας.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

Αὔτήν τήν πραγματικότητα, πού μᾶς καλεῖ νά βιώσουμε τό Εὐαγγέλιο, ζοῦμε καθημερινά στή Θεία Λειτουργία. Μέσα στή Θεία Εύχαριστία θυμόμαστε ὅσα πρέπει νά ξεχάσουμε συγχωρώντας κάθε τί πού κρατάει τόν ἔνα μακριά ἀπό τόν ἄλλο μέ μίσος. Στό ἀρχαῖο κείμενο τῶν Ἀποστολικῶν διαταγῶν, ὅταν ό Διάκονος καλεῖ γιά τόν ἀσπασμό τῆς ἀγάπης, μέσα στή Θεία Λειτουργία, θέτει μέ τήν ἐκφώνησή του τρεῖς ὄρους, κάτω ἀπό τούς ὁποίους πρέπει νά πάβει χώρα ὁ ἀσπασμός. Ποιοί εἶναι αὐτοί: Νά μήν ύπάρχει διηλαδή στήν καρδιά μας α) μνησικακία, β) ύποκρισία, γ) δοθιλότητα.

Δέν εἶναι τυχαία ἡ φράση πού πέει ό λαός μας καί ἐμεῖς πολλές φορές: «τοῦ τό φυλάω». Ἡ ἀγάπη ὅμως «οὐ ποιγίζεται τό κακόν» καί ἡ συγγνώμη μας πρέπει νά εἶναι ἀπεριόριστη. Εἶναι μιά ἀληθαγή ἀπό ἔχθρα σέ φιλία καί ὅχι ἀπλῶς ἔνας μή πόθεμος.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. 5' 14-21)



Νηστεία καὶ ἄφεση παραπιωμάτων

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐρανιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Ὄταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡσπερ οἱ ὑποκριταί, σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γάρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουν τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ νηστεύων, ἄλειψαι συντήκεφαλήν, καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι ὅπως μὴ φανῆσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες, ἀλλὰ τῷ Πατῷ σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ Πατὴρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σῆς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σῆς, οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν, οὐδὲ κλέπτουσιν. Ὁπου γάρ ἔστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἔκεī ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Δέν είναι εύκολα ὅλα αυτά. Ἡ Αρα μόνο ὁ Θεός τῆς συγγνώμης μπορεῖ νά μᾶς κάνει ὅλο καὶ πιό σταθερούς στή διάθεσή μας καὶ στήν ἀπόφασή μας γιά συγγνώμη, ἄφεση καὶ συγχώρηση. Νά μᾶς δωρήσει τήν εἰρήνη του, νά ἀπομακρύνει τήν ἔχθρα καὶ νά μᾶς ὀδηγήσει στή θεία καὶ ἀπέραντη στοργή.

Ἀναφέρει κάτι ποιῶ σημαντικό τό κείμενο τῆς Διδαχῆς. Τί; Ὅτι ἐκεῖνοι πού βρίσκονταν σέ ἔχθρικές σχέσεις μεταξύ τους, ἔπρεπε πρῶτα νά συμφιλιωθοῦν καὶ νά συγχωρήσουν ὁ ἔνας τόν ἄλλο καὶ μετά νά συμμετάσχουν στή Θ. Λειτουργία. Ἀλλιῶς ἡ προσφορά τῆς θυσίας ἐκ μέρους τῆς συνάξεως κινδύνευε νά θεωρηθεῖ ὡς μή καθαρή. Ἐπίστης, στή θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, ὁ ιερεύς ἀποθέτει πάλι στή μνήμη τοῦ θεοῦ τίς δύο κατηγορίες προσώπων: «Μνημόνευσον ὁ Θεός, τῶν ἀγαπώντων ἡμᾶς καὶ τῶν μισούντων». Ἔτσι φθάνουμε στό ἀποκορύφωμα τῆς καταληλαγῆς καὶ τῆς συμφιλιώσεως ὅλων μέ ὅλους καὶ μέ τό Θεό, ὅταν ἀπαγγέλλουμε τούς στίχους τῆς Κυριακῆς προσευχῆς: «καὶ ἄφες ἡμῖν τά ὄφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς...».

Ἄγαπᾶμε τό Χριστό;

Ομως τά πράγματα δέ πειτουργοῦν πάντοτε στήν πληρότητά τους. Οι περισσότεροι αἰσθανόμαστε ως ὑποθετόμενοι, ως «εῖς δι' ἀγάπην ἀνίκανος». Είναι φορές πού μνησικακοῦμε καὶ θέλουμε κιόλας νά ἐκδικηθοῦμε. « Ἄς τό βρεῖ ἀπό ἄλλον», «ἄς τόν συγχωρέσει ὁ Θεός». Αλλοτε συγχωρᾶμε, δέν τό κρατᾶμε. « Ὁχι ὅμως καὶ νά κάνουμε παρέα, ὅχι καὶ ποιῆσαι - ποιῆσαι». Κι ὅμως ἐρχόμαστε στή θεία Λειτουργία, ψάλλουμε τό «Ἄγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὄμοιογήσωμεν», τρῶμε στό ἵδιο πνευματικό τραπέζι, πλέμε καὶ οἱ δύο ὅτι ἀγαπᾶμε τό Χριστό, ἀλλήλα νιώθουμε σάν ξένοι, σάν ἔχθροι, κοιτάμε νά ἀποφύγουμε ως ἔνας τόν ἄλλον.



Μετάφραση της Εύαγγελικής περικοπῆς

Εἶπεν ὁ Κύριος: «Ἐάν συγχωρίσετε εἰς τούς ἀνθρώπους ὅ,τι κακό ἔχουν κάνει, θά συγχωρίσῃ καὶ σᾶς ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος. Ἐάν δὲν συγχωρῆτε τούς ἀνθρώπους, τότε οὔτε καὶ ὁ Πατέρας σας θά συγχωρίσῃ τὰ παραπώματά σας.» Οταν υποτεύετε, μή γίνεσθε σκυθρωποί ὥπως οἱ ὑποκριταί, οἱ ὥποι παραμορφώνουν τὰ πρόσωπά τους, διά νά τούς ιδοῦν οἱ ἀνθρωποί ὅτι υποτεύουν. Ἀλλίθεια σᾶς λέγω, ὅτι ἔχουν λάβει τίν ἀνταμοιβήν τους. Σύ, δὲν, οταν υποτεύητε, ἀλειψε τὸ κεφάλι σου καὶ πλύνε τὸ πρόσωπό σου, διά νά μή ιδοῦν οἱ ἀνθρωποί ὅτι υποτεύεται, ἀλλά μόνον ὁ Πατέρας σου, πού εἶναι ἐκεῖ παρών κρυφά, καὶ ὁ Πατέρας σου, πού βλέπει τί γίνεται εἰς τὰ κρυφά, θά σέ ἀνταμείψῃ εἰς τὰ φανερά. Μή θησαυρίζετε διά τὸν ἑαυτόν σας θησαυρούς εἰς τὴν γῆν, ὅπου ὁ σκόρος καὶ ἡ σαπίλα τούς καταστρέφουν καὶ ὅπου οἱ κλέπται κάνουν διάρρηξιν καὶ τούς κλέβουν, ἀλλά θησαυρίζετε διά τὸν ἑαυτόν σας θησαυρούς εἰς τὸν οὐρανόν, ὅπου οὔτε σκόρος οὔτε σαπίλα τούς καταστρέφει καὶ ὅπου κλέπται δέν κάνουν διάρρηξιν καὶ κλέβουν. Διότι ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ θά εἶναι καὶ ἡ καρδιά σου».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Τελειώνοντας τὴν Θεία Λειτουργία καὶ βγαίνοντας ἀπό τὸ ναό ἄσ κάνουμε οὐσιαστικά τίν ἀρχήν νά ἀγαπᾶμε ὁ ἔνας τὸν ἄλλο, νά συγχωροῦμε ὁ ἔνας τὸν ἄλλο, νά κατανοοῦμε ὁ ἔνας τὸν ἄλλο καὶ νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ δρόμος γιά τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ περνάει ἀπό τὴν ζωὴν τοῦ διπλανοῦ μας.

Ἡ εἰσοδός μας στό στάδιο τῶν ἀρετῶν

Μέ τὸν ἐσπερινό τῆς συγγνώμης ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἀνοίγει, ἀπόψε, τὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ κατανυκτική αὔτη περίοδος μετανοίας προσφέρεται ὡς τρόπος ζωῆς. Τρόπος ζωῆς πού θά φέρει τὴν συγχώρησην ἀπό τὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ ἀπό τοὺς ἄλλους ἀδελφούς μας. Καί εἶναι πολύ χαρακτηριστικό αὐτό πού ἔχει γραφεῖ: «τὸ συν-χωρῶ σημαίνει πώς χωρῶ μαζί μέ τὸ Θεό, μαζί μέ τοὺς συνανθρώπους μου.

”As γονατίσουμε, λοιπόν, τώρα μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, στόν Ἐπίσκοπό μας, στούς Πατέρες μας, στούς ἀδελφούς μας, ἄσ τούς ζητήσουμε νά μᾶς συγχωρέσουν, ἔχουν τόσα πολλά νά μᾶς συγχωρέσουν. ”As συγχωρέσουμε κι ὁ ἔνας τὸν ἄλλο. Ἡ συγχώρεση ἀρχίζει τὴν στιγμή πού παίρνουμε στούς ὥμους μας «ἄλλήλων τά βάρον» καὶ τὸ πρῶτο καὶ βαρύτερο φορτίο εἶναι ἡ προσωπικότητα τοῦ ἄλλου, αὐτό πού ἔκεινος εἶναι, καὶ δχι μόνο αὐτό πού κάνει ἡ πού δέν κάνει. ”Αν χρειασθεῖ ἄσ μεταφέρουμε τὸν ἄλλο μέ τὸν τρόπο πού ὁ Χριστός μετέφερε τὸ Σταυρό του, σάν τύπο βασανισμοῦ καὶ πόνου καὶ θανάτου, ἄσ μήν ἀφήσουμε δέν με κανέναν τρόπο τὸν ἄλλο πίσω χωρίς τὴν συγγνώμη μας.

† Ὁ Φ.Α.



22 Φεβρουαρίου 2004: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
'Η εὗρεσις τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἀγίων μαρτύρων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου († 395-423),
Θαλασσίου, Βαραδάτου ὥσιου.
Τίχος: γ΄ – Έωθινόν: Γ΄ – Ἀπόστολος: Ρωμ. ιγ΄ 11 - ιδ΄ 4 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ζ΄ 14-21.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 29 Φεβρουαρίου, Α΄ Τῶν Νηστειῶν (Τῆς Ὁρθοδοξίας).
Ἀπόστολος: Ἐβρ. ια΄ 24-26, 32-40 – Εὐαγγέλιον: Ἰω. α΄ 44-52.

**ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΜΕΡΙΜΝΑ:**

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
- ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
- ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
- ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ
- ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΚΟΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
- ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ». ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ. Ἐπιστολές - Ἐμβάσματα, Ἀποστολική Διακονία, Ἰωάν. Γενναδίου 14, 115 21 Ἀθήνα - τηλ. 210.7272314-317, fax 210.7272310.

ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ 146/55807494

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο και ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κύρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἡγίας Εἰρήνης (ὅδ. Αἰόλου) Ἀθίνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολούθia τοῦ Ἑσπερινοῦ, σπίν όποια περιστασιακῶς θά χοροσταῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὅμιλει. 2) Κάθε Δευτέρα και ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κύρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προσκυνητικό Ναό Ἡγίας Βαρβάρας στὸν ὁμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἡγίας καὶ ὅμιλει ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἡγαθάγγελος.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθίνα. Ἐκδότης - Διευθυντής. Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἡγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὅπο τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

· Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Ἰντερνετ: <http://www.apostoliki-diakonia.gr>