



ΕΤΟΣ 52ον

25 Ιουλίου 2004

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 30 (2669)

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΙΛΙΩΝ

«Λαβών τούς πέντε ἄρτους καὶ τούς δύο ἵχθυάς...
ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τούς ἄρτους, οἱ δέ μαθηταί τοῖς ὄχλοις»

Τό σημερινό Εύαγγέλιο άφογεται, ότι πλήθη ἀνθρώπων μέ πολλές ἀνάγκες ἀναζήτησαν, πεζὴ ἀπό τίς γύρω πόλεις, τό Χριστό στόν ἔρημο τόπο, στόν ὅποιο εἶχε ἀποσυρθεῖ, γιά νά τόν ἀκούσουν καί νά θεραπεύσει τούς ἀρρώστους τους. «Οταν βράδιασε ἡλθαν σ' Αὐτόν οι μαθητές καί τοῦ εἶπαν: ὁ τόπος εἶναι ἔρημος καί ἡ ὥρα περαισμένη· ἀφοσε ποιόν τόν κόσμο νά πάνε στά χωριά καί ν' ἀγοράσουν γιά τούς ἑαυτούς τους τρόφιμα».

΄Η στάση τοῦ Χριστοῦ

΄Η στάση ὅμως τοῦ Χριστοῦ εἶναι διαφορετική: «Δέν χρειάζεται νά φύγουν. Δῶστε τους ἑσεῖς νά φάνε», τούς λέγει. Έτσι ἀνατρέπει τή βάσον τῆς σκέψεώς τους. Θέλει στή λύση τοῦ προβλήματος νά τούς κάνει κοινωνούς. Νά μάθουν νά σκέπτονται ὅχι τί πρέπει νά γίνει γενικά καί ἀόριστα, ἀλλά τί πρέπει αύτοί συγκεκριμένα νά κάνουν. Νά ἀναζητοῦν λύσεις στίς ὥρες μετέχουν προσωπικά. Αύτή ἡ ἐνεργός συμμετοχή τῶν μαθητῶν δέν εἶναι ἀσχετι πρός τήν εὐχαριστία κή ἐρμηνεία τοῦ γεγονότος, γιά τήν ὥρα ποιά θά μιλήσουμε στή συνέχεια.

Καί μεῖς, οι σημερινοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ, συνχότατα διαπιστώνουμε προβλήματα. Δέ φθάνει ὅμως νά περιγράφουμε τί πρέπει νά γίνει ἀπό τούς ἄλλους, ἀλλά πρέπει συγχρόνως νά ἔξετάζουμε σοβαρά τί μποροῦμε νά προσφέρουμε κι ἐμεῖς, κι ὅχι νά βγάζουμε τόν ἑαυτό μας ἀπ' ἔξω.

Τό μεγάλο θαῦμα

Καί τό θαῦμα ἀρχίζει ἀκριβῶς ἀπό τό λόγο τοῦ Χριστοῦ, πού δίνει ἐντολή στούς Μαθητές Του: «Δότε αύτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν». Ο Χριστός παίρνει τά ψωμιά καί τά ψάρια, προσευχεται, τά τεμαχίζει καί τά δίνει στούς μαθητές νά τά μοιράσουν σέ ὅλους. Χορταίνουν ὅλοι, πέντε χιλιάδες ἄνθρωποι, χωρίς νά ὑποθογι-

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ιδ' 14-22)



‘Ο χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτούς, καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. Ὁφίας δὲ γενομένης, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες· Ἐρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἡ ὥρα ἥδη παρῆλθεν ἀπόλυτον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας, ἀγοράσωσιν ἔαντοῖς βρώματα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ λέγοντιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὅδε, εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἵχθυας. Ὁ δὲ εἶπε· Φέρετε μοι αὐτὸν τὸ ὅδε. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἵχθυας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησε· καὶ κλάσας, ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. Καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ ἔχορτασθησαν· καὶ ἥραν τὸ περισσεῦν τῶν κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἥσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχιλίοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἤνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἔως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

σθοῦν γυναῖκες καὶ παιδιά, καὶ μένουν περίσσευμα δώδεκα καπλάθια.

Μέσα στό μυστήριο της Ἔκκλησίας τό θαῦμα τοῦ ποιῆλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων καὶ τοῦ χορτασμοῦ χιλιάδων ψυχῶν συνεχίζεται. Πρῶτος προσφέρει τά μεγάλα καὶ ἀνεκτίμητα ὁ Ἰδιος ὁ Χριστός χαρίζοντας τόν «ἄρτον της ζωῆς», τόν ἑαυτό Του· μετατρέποντας τό ψωμί καὶ τό κρασί της προσφορᾶς μας στό τίμιο καὶ ἄγιο Σῶμα καὶ Αἷμα του, πού ἀγιάζει τούς πιστούς.

‘Ακολουθοῦν οἱ ἀμέτρητες χορεῖς τῶν ἀγίων μας, πού προσέφεραν θυσία ἀγάπης τόν ἴδιο τους τόν ἑαυτό· κι ὅλοι οἱ ἄπλοι μετά, οἱ ἀπλοί καὶ ἀγνωστοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ, πού φέρνουν πρόθυμα καὶ ἀφίνουν σ' Ἐκεῖνον ὅ,τι ἔχουν γιά τήν κατά Χριστόν αὐξησην τῶν μελῶν της Ἔκκλησίας, «ύπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου». Αύτή εἶναι ἡ εὐχαριστιακή σημασία τοῦ σημερινοῦ θαύματος. Γι' αὐτό δέν εἶναι τυχαῖο, ὅτι στό κατά Ιωάννην Εὐαγγέλιο μετά τή διήγηση τοῦ ποιῆλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων ἀκολουθεῖ εὐχαριστιακός πλόγος τοῦ Χριστοῦ περί τοῦ ἄρτου της ζωῆς (6, 22-71) καὶ τό γεγονός τοποθετεῖται στίς παραμονές της ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Ἡ σημειωθεῖ ἀκόμη ὅτι ἡ εὐχαριστιακή ἐρμηνεία τοῦ θαύματος τῶν πεντακισχιλίων ἀποχεῖται καὶ στήν εἰκονογραφία της Ἔκκλησίας, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ παρουσία ιχθύων στίς συμβολικές παραστάσεις της Θείας Εὐχαριστίας στίς κατακόμβες.

‘Η εὐχαριστιακή ζωή

‘Από τήν ἐποκήν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πού ἔγινε τό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων, πέρασαν χρόνια πολλά. Ὁ ποιῆτησμός ἀναπτύχθηκε, ἡ ἐρημος ὅμως δέν ἔθειψε. Μέσα σ' αὐτή τήν ἔρημο της σύγχρονης ζωῆς, κάθε τόσο ἀναδύονται ποιῆλαπλασιασμοῦ προβλήματα πού ζητοῦν ἐπιτακτικά ἀντιμετώπιση. Στίς ἀ-



Μετάφραση της Εὐαγγελικής περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρὸν, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν κόσμον καὶ τούς σπλαγχνίσθηκε καὶ ἐθεράπευσε τούς ἀρρώστους. Ὅταν δέ ἐβράδυασε, ἥλθαν σ' αὐτὸν οἱ μαθηταί καὶ τοῦ εἶπαν, «Οὗτος εἶναι ἔρημος καὶ οὐ ὥρα περασμένη· ἄφοισε, λοιπὸν τὸν κόσμον νά πᾶνε εἰς τὰ χωριά καὶ νά ἀγοράσουν διά τούς ἑαυτούς τῶν τρόφιμα». Ὁ δέ Ἰησοῦς τούς εἶπε, «Δέντε ἔχουν ἀνάγκην νά πᾶνε· δῶστέ τους σεῖς νά φάγουν». Αὐτοί δέ τοῦ λέγουν, «Δέντε ἔχομεν ἐδῶ παρά πέντε ψωμιά καὶ δύο ψάρια». Ἐκεῖνος δέ εἶπε, «Φέρετε μού τα ἐδῶ». Καὶ ἀφοῦ διέταξε τὸν κόσμον νά ξαπλώσῃ στὸ χορτάρι, ἐπῆρε τὰ πέντε ψωμιά καὶ τὰ δύο ψάρια καὶ ἀφοῦ ὅψωσε τὰ μάτια του εἰς τὸν οὐρανό, τὰ εὐλόγησε, τὰ ἔκοψε καὶ ἔδωκε εἰς τοὺς μαθητάς τὰ ψωμιά, οἱ δέ μαθηταί εἰς τὸν κόσμον. Καὶ ἔφαγαν ὄλοι καὶ ἐκόρτασαν καὶ ἐσόκωσαν ὅ,τι ἐπερίσσεψε ἀπό τὰ κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα. Ἐκεῖνοι δέ πού ἔφαγαν ἵσαν πέντε χιλιάδες περίπου ἄνδρες ἐκτός τῶν γυναικῶν καὶ τῶν παιδιῶν. Καὶ ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς ἀνάγκασε τούς μαθητάς νά μπουν εἰς τὸ πλοιάριον καὶ νά πᾶνε πρίν ἀπ' αὐτὸν εἰς τὸν ἀπέναντι ὄχθην, ἔως ὅτου διαλύσῃ τὸν κόσμο.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βελλία, Αρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἄμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ναζητούμενες πλύσεις ἃς μόνη παραμερίζουμε καὶ τὴν προσωπική μας συμμετοχή καὶ εὐθύνη. Καί κυρίως, μή λησμονοῦμε τὴν αἰώνια παρουσία τοῦ Χριστοῦ, πού δέν παύει νά ἐνδιαφέρεται γιά ὅλες τίς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ, τίς πνευματικές καὶ ὑπλικές καὶ εἴναι σέ θέση νά δίδει ἀπροσδόκητες πλύσεις μέ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν παντοδυναμία Του. Γιά νά τό κάνουμε ὅμως αὐτό πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ζούμε τὸν ἀκόρταγο χορτασμό τοῦ Θείου ἐλέous. Ο ἄρτος καὶ ὁ οἶνος πού προσφέρουμε στό Θεό συνοψίζουν καὶ περιῆρμαβάνουν ὅλη τὴν ζωή μας καὶ ὅλο τὸν κόσμο μας. Ἀλλά καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὄποιος ἐν μετανοίᾳ μετέχει τῆς Εὐχαριστίας καθίσταται καθολικός ἄνθρωπος, δηλαδή ἄνθρωπος πού ὑπερβαίνει τὴν διάσπασην καὶ τὴν μερικότητα διά τῆς μετοχῆς του στὴν καθολική Ἀλήθεια καὶ Ζωή. Αὐτός εἴναι ὁ μόνος τρόπος ούσιαστικῆς ἀνακαινίσεως τοῦ κόσμου. Διότι μόνο ἡ εὐχαριστιακή κοινότητα, ἡ ὁποία μεταμορφώνεται στὴ Θεία Εὐχαριστία, εἴναι δυνατόν καὶ νά μεταμορφώσει ἀληθινά τὸν κόσμο. «Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν Σοί προσφέρομεν...».

† Ο Φ. Α.

25 Ιουλίου 2004: KYPIAKH H' MATTHAIOS

Ἡ κοίμησις τῆς ἀγίας Ἀννης, μητρός τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁλυμπιάδος διακόνου

(† 408-410) καὶ Εὐπραξίας († 413) ὁσίων. Μνήμην Ε' Οίκουμη. Συνόδου ἐν Κπόλει.

*Hxos: βαρύς – Έωθινόν: Η' – Απόστολος: Γαλ. δ' 22-27 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 14-22.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 1 Αύγουστου, Θ' Ματθαίου.

Απόστολος: Α' Κορ. γ' 9-17 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 22-34.



ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

ΘΕΟΜΗΤΩΡ, τοῦ ἀγίου Νικολάου Καβάσιλα (λόγοι στή Γέννηση, τὸν Εὐαγγελισμό καὶ τὴν Κοίμησην μὲ εἰσαγωγή, μετάφραση, σχόλια).

ΘΕΟΤΟΚΟΣ, τοῦ ἀγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ (όμιλία στή Γέννηση καὶ τρεῖς ἐγκωμιαστικοὶ λόγοι στήν Κοίμησην μὲ εἰσαγωγή, μετάφραση, σχόλια).

ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (Μητροπ. Πατρῶν Νικοδήμου) 102 κηρύγματα γιά τὸν Ἀκάθιστο Ὅμνο, τὴν Ὁδίνην θεοτόκου καὶ τὸ Θεομπτορικό ἔορτολόγιο.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Μητροπ. Πατρῶν Νικοδήμου) 98 κηρύγματα γιά τὴν Μίκρην καὶ Μεγάλην Παράκλησην καὶ τὰ ἀγιογραφικά καὶ ψαλμικά ἀναγνώσματα τούς.

ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΑΙΝΟΣ (Μητροπ. Γουμενίσσου Δημητρίου). Ἐντρύφημα τῶν πιστῶν, μὲ ὑμνολογικό καὶ πατερικό ὄλικό γιά θεομπτορικές ἔορτές.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου). Οἱ ἱερές ἐμφανίσεις τῆς Παναγίας σὲ Ἅγιούς, οἱ ὀλοφάνερες παρουσίες τῆς στούς πιστούς.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Γεωργίας Π. Κουνάβη). Τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας γιά τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου.

* * *

ΝΕΑ ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ «ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ»

Ἐπί τέλους, τὰ ἀγιασμένα κείμενα τῶν Συναξαρίων, πού εἶναι καταχωρημένα στὰ Μνηματά τῆς Ἑκκλησίας μας, δίδονται γιά πρώτη φορά σὲ προσεγμένη μετάφραση, μὲ ἀναλυτική εἰσαγωγή καὶ πραγματολογικές σημειώσεις ἀπό τὸν θεολόγο, φιλόλογο - λυκειάρχη Γεώργιο Δ. Παπαδημητρόπουλο. Κυκλοφοροῦν ὅλοι οἱ τόμοι (Ιανουαρίου ἕως Δεκεμβρίου καὶ Τριωδίου - Πεντηκοσταρίου).

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τὸ κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἱερήνης (δδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑορτινοῦ, στὴν ὁποίᾳ περιστασιακῶς θά χοροσταῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὄμιλεῖ. 2) Κάθε Δευτέρα καὶ ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τὸ κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προσκυνητικό Ναό Ἱερᾶς Βαρβάρας στὸν ὄμρωνυμο Δῆμο Αττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἱερᾶς Βαρβάρας στὸν θρόνο τοῦ Αρχιεπίσκοπου Αθηνῶν. Επίσκοπος Φαναρίου καὶ δημιλεῖ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου καὶ Ἱεροτέλεας.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖ φύλλο δρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἱεροτέλεας. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

· Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δλο τὸν κόσμο μέσω Ιντερνετ: <http://www.apostoliki-diakonia.gr>