



ΕΤΟΣ 53ον

20 Μαρτίου 2005

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 12 (2703)

Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

«Πάντες μαρτυροθέντες διά τῆς πίστεως»

Στό «Συνοδικό» τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου (843 μ.Χ.) οἱ Πατέρες διεκήρυξαν πώς οἱ Ὁρθόδοξοι πιστεύουν ὅτι οἱ Προφῆτες εἶδαν, οἱ Ἀπόστολοι δίδαξαν, ὅπως ἡ κάρη ἔλαμψε καὶ ἡ ἀλήθεια ἀποδείχθηκε, ὅπως τὸ ψεῦδος ἔξωστρακίσθηκε, ὅπως ὁ Χριστός νίκησε. Τό ᾧδιο φρονοῦμε, τό ᾧδιο λαλοῦμε, τό ᾧδιο κηρύσσουμε, Χριστό τὸν ἀληθινό Θεό μας. Αὕτη εἶναι ἡ πίστη τῶν Ὁρθοδόξων, αὕτη εἶναι ἡ πίστη τῶν Ἀποστόλων, αὕτη εἶναι ἡ πίστη τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστη τὴν Οἰκουμένην στήριξε.

Αὕτη ἡ πανηγυρικὴ διακήρυξη ταιριάζει ἀπόλυτα στή σημερινή Κυριακή, πού γιορτάζουμε τό Θρίαμβο τῆς Ὁρθόδοξης πίστεως. Ταιριάζει ἀκόμη καὶ μέ τὴν ὑπόμνηση πού κάνει ἡ Ἐκκλησία μας, κατά τὴν λαμπρή αὐτήν ἐπέτειο, σ' ὅλους τούς πιστούς γιά τὴν ιεραποστολική της προσπάθεια σέ κείνους, πού ἀναζητοῦν τὴν λύτρωση τοῦ Χριστοῦ, τούς «ἐγγύς καὶ τούς μακράν» (πρβλ. Ἔφ. 2, 17). Αγωνιστής τῆς πίστεως ὁ Παῦλος μᾶς παρουσιάζει στό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῆς Ὁρθοδοξίας τούς ἡρωες τῆς ἀλήθειας, οἱ ὅποιοι πέρασαν δεινά καὶ ἀντιμετώπισαν πολλούς κινδύνους «διά πίστεως» (Ἐφρ. 11, 33). Γ' αὐτὸν ἂς περιγράψουμε μέ συντομίᾳ τὴν Ὁρθόδοξην πίστη μας.

Ἐνας σύγχρονος Ὁρθόδοξος Ἐπίσκοπος γράφει σέ μιά μελέτη του πώς γιά νά είναι κάποιος πιστός Χριστιανός πρέπει νά παραδέχεται καὶ νά ζει τρεῖς μεγάλες ἀλήθειες, δηλ. τὴν Ἐκκλησία, τὴν Ὁρθοδοξία καὶ τὴν Εύχαριστία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία

Πρῶτα πρώτα νά ἀνήκει μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ νά γνωρίζει ποιά εἶναι τὰ ἀληθινά της γνωρίσματα. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἀγίας Τριάδος, ἀπό ἀγάπη πρός τὸν ἄνθρωπο ἐνσαρκώθηκε καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲν μᾶς. Τό μεγάλο αὐτό μυστήριο τῆς οἰκουμονίας τοῦ Θεοῦ φανερώνει τὴν ἐνωση τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐνωση αὐτή μεταδόθηκε καὶ στούς ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος ἔκανε μετόχους τῆς κάρης Του τούς μαθητές καὶ ἀδελφούς Του. Ἔλαβαν «κάριν ἀντί κάριτος» (Ἰω. 1, 16). Ἡ κάρη τοῦ Θεοῦ μεταδόθηκε στούς Ἀποστόλους καὶ ἀπ' αὐτούς στούς Ἐπισκόπους καὶ Πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας καὶ μετά σ' ὅλο τὸν κό-

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έβρ. ια' 24-26, 32-40)



Μάρτυρες τῆς πίστεως

΄Αδελφοί, πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἡρώησατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, μᾶλλον ἐλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἀμαρτίας ἀπόλαυσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὄνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ· ἀπέβλεπε γάρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. Καὶ τί ἔτι λέγω; Ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ Ιεφθάε, Δανιήλ τε καὶ Σαμονὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἵ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροί ἐν πολέμῳ, παρεμβολάς ἔκλιναν ἀλλοτρίων ἔλαβον γυναικες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπόλυτωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἔτεροι δὲ ἐμπαγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιηλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἴγιεις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὃν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανόμενοι καὶ ὅρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυροθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρείττον τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι.

σμο. Μιά Έκκλησία γιά νά είναι γνήσια, όφείλει νά άποδείξει τίν Άποστολική της διαδοχή. Μεταξύ τους οι Όρθόδοξες Έκκλησίες συνδέονται μέ τή διαδοχή αύτήν. “Οπου εύρισκεται ἡ Έκκλησία, ἔκει είναι καὶ ἡ ἀλήθεια, ἡ πίστη, ἡ κάρη, τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ. Οι αἱρετικοί είναι συναγωγή πονηρευομένων.

Ἡ Ορθοδοξία

Τό δεύτερο γνώρισμα είναι ἡ Όρθοδοξία. Δέν ἀρκεῖ μιά Έκκλησία νά ἔχει Άποστολική διαδοχή. Όφείλει νά ἔχει καὶ Όρθόδοξη διδασκαλία. Όρθοδοξία είναι ἡ διδαχή τῶν Άποστόλων, τό κίρυγμά τους, ἡ παράδοση ἀπό τὸ Χριστό μέχρι καὶ σύμερα, ἡ ζωντανή πίστη. Δέν πιστεύουμε ἀπλῶς στήν Άγια Τριάδα, ἀλλά δέ ζετο οὕτε καὶ βιώνει προσωπικά τό Θεό. «Ἐνας Όρθόδοξος Χριστιανός ἀποδεικνύει τίν πίστη του μέ τή συμμετοχή του στή Θεία Εύχαριστία. «‘Ημῶν δέ σύμφωνος ἡ γνώμη τῆς Εύχαριστίας καὶ ἡ Εύχαριστία βεβαιοῖ τήν γνώμην», γράφει ὁ ἄγιος Ειρηναῖος. “Οὐλη ἡ Όρθόδοξη διδασκαλία ἐκφράζεται μέσα στή Θεία Εύχαριστία. Ἐδῶ ἀπαγγέλλουμε τό

Ἡ Εύχαριστία τοῦ Θεοῦ

Ο ἀπόστολος Ἰάκωβος γράφει στήν ἐπιστολή του πώς τά δαιμόνια πιστεύουν καὶ φρίτουν (2, 19), δηλ. ὁ διάβολος πιστεύει τά Όρθόδοξα δόγματα καὶ τίς διδασκαλίες καὶ παρ’ ὅπλα αύτά δέν ὠφελεῖται. Πάντα μένει κακοπροαίρετος. Πιστεύει, ἀλλά δέ ζετο οὕτε καὶ βιώνει προσωπικά τό Θεό. «Ἐνας Όρθόδοξος Χριστιανός ἀποδεικνύει τίν πίστη του μέ τή συμμετοχή του στή Θεία Εύχαριστία. «‘Ημῶν δέ σύμφωνος ἡ γνώμη τῆς Εύχαριστίας καὶ ἡ Εύχαριστία βεβαιοῖ τήν γνώμην», γράφει ὁ ἄγιος Ειρηναῖος. “Οὐλη ἡ Όρθόδοξη διδασκαλία ἐκφράζεται μέσα στή Θεία Εύχαριστία. Ἐδῶ ἀπαγγέλλουμε τό

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί μέ τίν πίστιν ὁ Μωϋσῆς, ὅταν ἐμεγάλωσε, ἀρνήθηκε νά ὄνομάζεται υἱός τῆς θυγατρός του Φαραώ, διότι ἐπροτίμησε μᾶλλον νά ὑποφέρῃ μαζί μέ τὸν λαόν του Θεοῦ παρά νά ἔχῃ τὴν πρόσκαιρη ἀπόλαυσιν ἀμαρτωλῶν πραγμάτων. Ἐθεώρησε μεγαλύτερον πλοῦτον ἀπό τοὺς θησαυρούς τῆς Αἰγύπτου τὸν ἔξειτελισμόν του Χριστοῦ, καθ' ὃσον ἀπέβλεπε εἰς τὴν ἀνταρόδοσιν. Καὶ τί ἀκόμη νά πῶ; Δέν μοῦ ἐπιτρέπει ὁ χρόνος νά σᾶς διηγηθῶ διά τὸν Γεδεών, τὸν Βαράκ, τὸν Σαμψών, τὸν Ἰεφθάε, τὸν Δαυΐδ καὶ Σαμουὴλ καὶ τοὺς προφήτας, οἱ ὁποῖοι μέ τίν πίστιν ἀνέτρεψαν βασίλεια, ἔκαναν ἔργα δικαιοσύνης, ἐπέτυχαν τὴν πραγματοποίησιν ὑποσχέσεων του Θεοῦ, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβοσαν τὴν δύναμιν φωτιᾶς, διέφυγαν τὴν σφαγὴν, ἔγιναν ἀπό ἀδύνατοι δυνατοί, ἔγιναν ἰσχυροί σέ καιρὸν πολέμου, ἔτρεψαν εἰς φυγὴν παρατάξεις τῶν ἐχθρῶν. Γυναῖκες ἔλαβαν τοὺς νεκρούς των δι' ἀνάστασεως, ἄλλοι δέ ἔβασαν ισθησαν καὶ δέν ἔδεχθησαν νά ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι, διά νά ἐπιτύχουν μίαν ἄλλην καλυτέραν ἀνάστασιν. Ἄλλοι ἔδοκιμάσθησαν μέ ἐμπαιγμούς καὶ μαστίγωσιν, ἀκόμη δέ καὶ μέ δεσμά καὶ φυλακίν. Ἐλιθοβολήθησαν, ἐπριονίσθησαν, ὑπέστησαν πολλὰς δοκιμασίας, ἔθανατούθησαν μέ μάχαιραν, περιπλανῶντο φοροῦντες δέρματα προβάτων καὶ δέρματα αἰγῶν, ἐστεροῦντο, ὑπέφεραν θλίψεις καὶ κακουχίας, (ἀνθρωποι διά τοὺς ὄποιούς δέν ἔτο ἄξιος ὁ κόσμος), ἐπλανῶντο σέ ἑρήμους καὶ σέ βουνά, σέ οπίλαια καὶ σέ τρύπες τῆς γῆς. “Ολοι αὐτοί, ἄν καὶ εἶχαν καλήν μαρτυρίαν διά τὴν πίστιν τους, δέν ἔλαβαν ὅ,τι εἶχε ὑποσχεθῆ ὁ Θεός, διότι εἶχε ὁ Θεός προβλέψει κάπι καλύτερον ἀναφορικῶς μ' ἔμας διά νά μά φθάσουν ἐκεῖνοι εἰς τὴν τελειότητα χωρίς ἐμᾶς.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

σύμβολο τῆς πίστεως, ἐδῶ βλέπουμε τὸ μυστήριο τῆς οἰκονομίας του Χριστοῦ, ἐδῶ ἡ ἔνωση Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἐδῶ φανερώνεται ὁ σύνδεσμος τῶν Χριστιανῶν. Ἐφ' ὃσον κοινωνοῦν τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα του Χριστοῦ, γίνονται μέλη Του.

Εἴμαστε Ὁρθόδοξοι;

‘Υπάρχουν πολλοί ἄνθρωποι πού ὄμοιλογοῦν πώς εἶναι Ὁρθόδοξοι, ἀλλά δέν θέλουν νά ἔχουν σχέση μέ τὸν Ἐκκλησία. Δέν παραδέχονται τὴν Ἐκκλησία ὡς θεσμό του Ἅγιου Πνεύματος. Ὁ ἅγιος Κυπριανός ὅμως τονίζει πώς γιά νά ἔχει κάποιος τὸ Θεό Πατέρα, πρέπει νά ἀναγνωρίσει τὴν Ἐκκλησία μιτέρα του. Ἐπίστης πιστού μέλος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι αὐτό πού παραδέχεται ὅλη τὴν διδασκαλία της. Πολλοί ἐπιλέγουν ἀπό τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ὄρισμένα δόγματα, ἐνῶ ἄλλα τὰ ἀπορρίπτουν. “Οποιος ὅμως ἀρνεῖται μιὰ ἐντολὴ «γέγονεν πάντων ἐνοχος» (Ιακ. 2, 10). Τέλος ποιλοί πιστοί δέν κοινωνοῦν τῶν ἀχράντων Μυστηρίων καὶ ἔτσι δέν ἐπιβεβαιώνουν ἔμπειρικά τὴν Ὁρθόδοξην πίστη τους. Ἡ Θεία Εύχαριστία εἶναι τὸ Μυστήριο τῆς ζωῆς. Παραδεχόμαστε τὴν Ἐκκλησία, πιστεύουμε σ' ὅλη τὴν διδασκαλία της καὶ κοινωνοῦμε συνχνά γιά νά ἔχουμε μέσα μας ζωή. Ἀμήν.

† Ὁ Ἐδέσ. Ἰω.

20 Μαρτίου 2005: KYPIAKH A' TΩN NIΣTEIΩN (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
ἐν ἥ ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστολώσεως τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων.
ΤΗXOS: α' – Έωθινόν: Θ' – Ἀπόστ.: Ἐβρ. ια' 24-26, 32-40 – Εὐαγγέλιον: Ιωάν. α' 44-52.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 27 Μαρτίου, Β' Τῶν Νηστειῶν.
Ἀπόστολος: Ἐβρ. α' 10 - β' 3 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. β' 1-12.

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μιά ἐκπομπή τοῦ Γραφείου Ἐξωτερικῆς Ἰεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας γιά τήν εὐθύνη μας νά ἀνταποκριθοῦμε στό κάλεσμα τῶν λαῶν τῆς γῆς.

Τήν ἐκπομπή παρουσιάζει ὁ Πανος. Ἄρχιμ. Τιμόθεος Γεωργίου κάθε Τετάρτη στίς 8.30 τό βράδυ ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 89,5 FM.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Μιά προσπάθεια:

- Γιά βαθύτερο ἀνάλυση τῶν δεδομένων τῆς ἰεραποστολῆς.
- Γιά νά γνωρίσουμε τούς λαούς τῆς γῆς.
- Γιά καλλιέργεια τοῦ ἥθους τῆς ἰεραποστολῆς.

Τό Σεμινάριο λειτουργεῖ Σάββατο ἀπόγευμα, ἀνά δεκαπενθήμερο, κατά τίς ὥρες 6-10.30 μ.μ. Εἶναι ἀνοικτό γιά ὅσους ἔνδιαφέρονται νά τό παρακολουθήσουν. Πληροφορίες: τηλ. 210. 7272314-317.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ»

Η Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τό τριμηνιαῖο εἰδικό περιοδικό:
• Πληροφορεῖ ὑ πεύθυνα γιά τό ιεραποστολικό ἔργο πού ἀσκεῖ σήμερα ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία.

- Περιγράφει τό περιβάλλον μέσα στό ὅποιο ἀσκεῖται ἡ ἰεραποστολή.
- Τονίζει τήν ἀναγκαιότητα γιά μιά οὐσιαστική ἰεραποστολική μαρτυρία σ' ὅλο τόν κόσμο.

“Οσοι ἐπιθυμοῦν νά ἐγγραφοῦν συνδρομητές μποροῦν νά στείλουν μέ ταχυδομική ἐπιταγή τήν ἑτήσια συνδρομή τους (5 εὐρώ) στή διεύθυνση: Ἀποστολική Διακονία, περιοδ. «Πάντα τά ἔθνη», Ιω. Γενναδίου 14, 115 21 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210. 7272314-317.

ΟΜΙΔΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κύριψμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἡ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολούθια τοῦ Ἑσπερινοῦ, στήν ὁποία περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά δημιλεῖ. 2) Κάθε Δευτέρα καὶ ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κύριψμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ἡ. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν ὄμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ δημιλεῖ ἔνας ἀπό τους Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίσση, τηλ. 210.7272.388. Ὅποι τῶν ἱερῶν ναῦν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δόλο τό κόσμο μέσω <http://www.apostoliki-diakonia.gr>