



ΕΤΟΣ 53ον

8 Μαΐου 2005

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 19 (2710)

Η ΧΑΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

« ..ίνα ἡ χαρά ὑμῶν ἥ πεπληρωμένη»

Στούς ἀνθρώπους σήμερα ὑπάρχει μιά ἐπιδίωξη, πού πολλές φορές ἐκφράζεται μέ τίς ἀκόλουθες φράσεις· στή ζωή μου δέ χάρηκα πολύ ἥ χάρηκα πολύ τήν περίοδο αυτήν ἥ χαίρομαι μέ τή δουλειά μου, μέ τίς ἐπιδιώξεις μου ἥ ἀκόμη καί μέ τίς ἀμαρτίες μου. Ό Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στό σημερινό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα κάνει πλόγο γιά τίς ύπερφυεῖς ἐμπειρίες του στά πνευματικά του τέκνα, γιά νά χαροῦν· «...καί ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς, ίνα ἡ χαρά ὑμῶν ἥ πεπληρωμένη» (Α' Ἰω. 1,4). "As δοῦμε τί εἶναι αὐτή ἡ χαρά στήν πνευματική ζωή.

Ο Θεός εἶναι ὁ χορηγός τῆς χαρᾶς

Ο δοτήρ καί χορηγός τῆς χαρᾶς στὸν ἀνθρωπο εἶναι ὁ Θεός. Συνδέεται ἡ χαρά μέ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στὸν ἀνθρωπο. «Διηγήσομαι πάντα τά θαυμάσιά σου· εύφρανθήσομαι καί ἀγαλλιάσσομαι ἐν σοί» (Ψαλμ. 9,2-3). Οι ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας φέρνουν χαρά. "Evas θεοιλόγος γράφει· οἱ γιορτές, ἡ μουσική, ἡ γυναίκα ἐνός ἄνδρα, τά παιδιά, οἱ καρποί τῆς γῆς κ.λπ. πού εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ στὸν ἀνθρωπο, φέρνουν σ' αὐτόν χαρά. Δοσμένα εἶναι τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ στὸν ἀνθρωπο. «Ἄποθλαυσε τή ζωή μέ τή γυναίκα πού ἀγαπᾶς, ὅμες τίς μάταιες ἡμέρες τῆς ζωῆς σου, ὅσες σοῦ ἔχει δώσει ὁ Θεός πάνω στή γῆ» (Ἐκκλ. 9,9). " Η ἀκόμη, τό κλασικό χωρίο τῶν ψαλμῶν· «καί οἶνος εὔφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου» (Ψαλμ. 103,15). Ή ἀληθινή χαρά προέρχεται ἀπό τό Θεό καί ὁ Θεός εἶναι στήν ούσια τό ἀντικείμενο τῆς χαρᾶς. Ἀκόμη μεγαλύτερη χαρά εἶναι ἡ ἐσωτερική πού προέρχεται ἀπό τούς καρπούς τῶν ἀγώνων τοῦ ἀνθρώπου καί τίς ἐσχατοθηγικές προσδοκίες του· «εὔφροσύνην καί ἀγαλλίαμα εύρήσουσιν ἐν αὐτῇ» (Ἡσ. 51,3 καί ἔξ.). Ή πνευματική Ἱερουσαλήμ θά φέρει ἀγαλλίαμα στούς ἀνθρώπους. Η ἐσχατοθηγική χαρά εἶναι προνόμιο ὅπλων τῶν δικιάων. Ή χαρά αὐτή συνδέεται μέ τήν κατάσταση τῆς γαλήνης καί τῆς ἀρμονίας πού ύπηρχε στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου πρό τῆς πτώσεως. Τότε ύπηρχε μιά θαυμαστή συμβίωση ἀνθρώπου, ζώων καί κτίσεως καί ὅπλων αὐτῶν μέ τό Θεό.



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Ιωάν. α΄ 1-7)

Ἡ μαρτυρία τῆς ἀλήθειας

“Ο ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὁ ἀκηρόμεν, ὁ ἐωράκαμεν τοῖς ὄφθαλμοῖς ἡμῶν, ὁ ἐθεα-
σάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς· καὶ ἡ
ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἐωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν
τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν· ὁ ἐωράκαμεν καὶ ἀκηρό-
μεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ
ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ταῦτα γράφο-
μεν ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν **ζεπτληρωμένη**. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν ἀκηρόμεν
ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἐστιν
οὐδεμία. Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν,
ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· ἐάν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός
ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀμαρτίας.

Δέν ὑπῆρχε ἔχθρα ἀνάμεσά τους. Ἡ χαρά ἔκει δύο ὅψεις. Τίνι τωρινή καί τί μέλ-
πουσα. Καί οἱ δύο εἶναι ἀναγκαῖες. Ἡ παρούσα ἀντικατοπτρίζει τή μέλπουσα.

Ο Χριστός μᾶς ἔφερε τή χαρά

Ο Χριστιανισμός εἶναι μήνυμα χαρᾶς. Εὐαγγέλιο. Ό άγγελος τοῦ Κυρίου εἶπε
στούς ἀνθρώπους· «Εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην» (Λουκ. 2,10-14). Η μεγά-
λη χαρά ἦταν ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ἐπίσης, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι φαγη-
τό καὶ πιοτό, ἀλλήλα «...καὶ χαρά ἐν πνεύματι ἀγίῳ» (Ρωμ. 14,17). Κάνει διάκριση ἡ
ἀγία Γραφή μεταξύ τῶν πραγμάτων πού μᾶς φέρνουν τή νομιζόμενη χαρά καὶ τῶν
δωρεῶν τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ἡ πραγματική χαρά. Οι πορνεῖς, ἡ μέθη, οἱ ἀκαθαρ-
σίες, οἱ ἀσέπληγεις νομίζουμε πώς μᾶς φέρνουν χαρά. Αὐτό ὅμως εἶναι ἀπάτη. Ἀντι-
θέτεως, οἱ καρποί τοῦ Πνεύματος εἶναι διαφορετικοί· χαρά, ειρήνη, μακροθυμία
κ.λπ. (Γαλ. 5,18-23).

Ο Χριστός εἶναι ἡ χαρά. “As θυμοθοῦμε τούς Μάγους πόσο χάρηκαν, ὅταν ξα-
ναβρῆκαν τὸν ἀστέρα· «ἰδόντες δέ τὸν ἀστέρα ἐκάρποσαν χαράν μεγάλην σφόδρα»
(Ματθ. 2,10). Τό σωτήριον τοῦ Θεοῦ, δηλ. ὁ Χριστός, φέρνει τή χαρά στὸν ἀνθρω-
πο. Ο Χριστός στὸ διάλογο πού ἔκανε μέ τούς Φαρισαίους ἀποκάλυψε πώς ὁ Πα-
τριάρχης Ἀβραάμ εἶχε μεγάλη ἐπιθυμία νά δεῖ τή γέννησή του «καὶ εἶδε καὶ ἐχάρο»
(Ιω. 8,56). “Οταν ὁ Χριστός τελείως φανερωθεῖ, τότε οἱ ἀνθρωποι θά εἶναι «ἀγαθοί-
λιώμενοι» (Α΄ Πέτρ. 4,13). Οι πρῶτοι Χριστιανοί εἶχαν τίς ἀγάπες «ἐν ἀγαθολιάσει καὶ
ἀφειλότητι καρδίας» (Πράξ. 2,46). Κοινή μετοχή καὶ στά ύπηρικά καὶ στά πνευματικά.

Οι πνευματικές χαρές

Τό μαρτύριο μπορεῖ νά φέρει χαρά στὸν ἀνθρωπο. Οι ἀπόστολοι, ὅταν κακοποι-
ήθηκαν ἀπό τά μέλη τοῦ Συνεδρίου, ἔφυγαν χαρούμενοι, γιατί ἀτιμάσθηκαν γιά τό

Μετάφραση της ἀποστολικής περικοπῆς

Ἐκεῖνο πού ύπηρχεν ἀπό τὸν ἀρχὴν, ἐκεῖνο πού ἔχομεν ἀκούσει, ἐκεῖνο πού ἔχομεν ἵδη μὲ τὰ μάτια μας, ἐκεῖνο πού παρατηρήσαμε καὶ τὰ χέρια μας ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ Λόγου διηλαδή τῆς ζωῆς, –καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθηκε καὶ ἔχομεν ἵδη καὶ μαρτυροῦμεν καὶ σᾶς ἀναγγέλλομεν τὴν ζωὴν τὸν αἰώνιον, ἡ ὁποίᾳ ἦτο μὲ τὸν Πατέρα καὶ ἐφανερώθηκε σ' ἐμᾶς, –ἐκεῖνο πού ἔχομεν ἵδη καὶ ἀκούσει σᾶς ἀναγγέλλομεν, διά νά ἔχετε στενόν σύνδεσμον καὶ σεῖς μαζὶ μας. Ὁ στενός σύνδεσμός μας εἶναι μὲ τὸν Πατέρα καὶ μὲ τὸν Υἱὸν του, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. Σᾶς τὰ γράφομεν αὐτά, **διά νά εἶναι ἡ χαρά σας πλήρης.** Καὶ αὐτή εἶναι ἡ ἀγγελία, τὴν ὅποιαν ἀκούσαμεν ἀπό αὐτῶν καὶ σᾶς ἀναγγέλλομεν: ὅτι ὁ Θεός εἶναι φῶς καὶ δέν ὑπάρχει καθόλου σκοτάδι εἰς αὐτόν. Ἐάν πούμε ὅτι ἔχομεν στενόν σύνδεσμον μαζὶ του καὶ περπατᾶμε εἰς τὸ σκοτάδι, ψευδόμεθα καὶ δέν ἐφαρμόζομεν τὴν ἀλήθειαν. Ἄλλῃ ἐάν περπατᾶμε εἰς τὸ φῶς, ὅπως καὶ αὐτός εἶναι εἰς τὸ φῶς, τότε ἔχομεν στενόν σύνδεσμον μεταξύ μας καὶ τὸ αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ του μᾶς καθαρίζει ἀπό κάθε ἀμαρτίαν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εβ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Αθηβαζάτου, Γερ. Κονιδάρου, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Χριστό (Πράξ. 5, 41). Ὁ Ἰδιος ὁ Χριστός πλέγει πώς ὅποιος ἀτιμασθεῖ γι' αὐτόν, ἔχει μεγάλο μισθό στόν οὐρανό καὶ πρέπει νά χαίρεται. «Χαίρετε καὶ ἀγαλλιάσθε, ὅτι ὁ μισθός ὑμῶν ποιήσει τοῖς οὐρανοῖς» (Μαθ. 5, 11-12).

Ο ἄνθρωπος μέ τὴν ἔλευσην τοῦ Χριστοῦ καὶ μάλιστα στὴ θεία Εὐχαριστία νιώθει χαρά μεγάλη. Ο Πέτρος προτρέπει τούς ἀνθρώπους νά ἔξομοιογνοθοῦν γιά νά ἔλθουν σ' αὐτούς καιροί ἀναψύξεως (Πράξ. 3,20). Τό ὅτι εἶναι ὁ Χριστός ἡ χαρά τῶν ἀνθρώπων φαίνεται καὶ ἀπό τὰ λόγια του· «ταῦτα πειλάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρά ἡ ἐμῆ ἐν ὑμῖν ἦται καὶ ἡ χαρά ὑμῶν πληρωθῇ» (Ιω. 15,11), δηλ. ὅταν γευθοῦν τὴν χαρά τοῦ Χριστοῦ, τότε πράγματι θά νιώσουν χαρά. Υπάρχει μιά ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἡ πρὸς Φιλιππούς ἐπίστολή πού ὄνομάζεται ἐπιστολή τῆς χαρᾶς. Ο Παῦλος εὔχεται στούς παραθῆπτες του· «Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε» (Β' Κορ. 13,11). Ἡταν ἄρρωστος, πτωχός, καμιά ἐπιτυχία καὶ ἄνεση κοινωνική δέν εἶχε καὶ ἐπί πλέον ὅταν σέ κάποια φυλακή τῆς Ρώμης ὡς μεπλοιθάνατος. Τί τόν ἔκανε νά χαίρεται; Άσφαλτος ὁ Χριστός. Ο Χριστός, ἡ ἔλευσή του, ἡ διδασκαλία του κ.ππ. τόν ἔκαναν νά χαίρεται. Αὐτό πού γράφει, δηλ. τό ἐν Χριστῷ καὶ ἐν Κυρίῳ εἶναι ἡ πηγή τῆς χαρᾶς τοῦ Παύλου.

Χαρά καὶ μετάνοια

Ἡ χαρά συνδέεται μέ τή μετάνοια. Ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἀσώτου ἔκανε ὅλη τὴν οἰκία νά χαίρεται. Ἡ χαρμολύπη τῶν Πατέρων. Υπάρχει ἐπίσης ἡ χαρά τῶν πειρασμῶν. Ο Γέροντας Παΐσιος ἔθεγε, ὅταν εἶχε πειρασμούς καὶ ἀσθένειες· τώρα ἀρχίζουν τὰ γηέντια. «Πᾶσαν χαράν ἡγήσασθε ἀδελφοί, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις»

8 Μαΐου 2005: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (Β' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΤΟΥ ΘΩΜΑ)

ἐν ᾧ ἐορτάζομεν τά ἔγκαίνια τῆς (καθ' ἐβδομάδα ἀνακυκλουμένης)

ἔορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως καὶ τίνι τοῦ ἀποστόλου

Θωμᾶ σωτήριον ὄμολογίαν. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου δούλου († 449).

Τίχος: – Ἔωθινόν: Α' – Ἀπόστ.: Α' Ἰω. α' 1-7 – Εὐαγγέλιον: Ἰω. κ' 19-31.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 15 Μαΐου, τῶν Μυροφόρων.

Ἀπόστολος: Πράξ. ζ' 1-7 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. ιε' 43-ις' 8.

(Ιακ. 1, 2), Ἐπίστολης ὑπάρχει ἡ χαρά τῶν δακρύων. Ἡ λύπη τῶν πειρασμῶν καταλήγει σέ χαρά, ἐνῶ ἡ χαρά τῆς ἀμαρτίας συχνά στή λύπη. «Ἡ δέ τοῦ κόσμου τούναντίον, ἄρχεται μὲν ἀπό ἡδέως, τελευτῇ δέ εἰς τὰ λυπηρά», θά πεῖ ὁ Χρυσόστομος. Ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ προσφωνοῦσε τούς ἀνθρώπους «χαρά μου». Πάντοτε τόν ἔβλεπαν χαρούμενο. Ἐπίστολης, ὑπάρχει ἡ χαρά τῆς πίστεως· ἡ χαρά τῆς αἰώνιοτητος ἐκεῖ πού δέν ύπάρχει λύπη καὶ στεναγμός, ἀλλὰ ἡ χαρά τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου. Ἡ ἀμαρτία, ἡ πάσσος φύσεως ἀμαρτία, εἶναι ἀπατηλή. Εὔφραίνει μικρά καὶ κολάζει μεγάλα. Μόνον ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου μας μᾶς φέρνει μόνιμη χαρά. Τό εἴπει καὶ ὁ Ἱδιος· «Καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μέν λύπην ἔχετε· πάλιν δέ ὄψομαι ὑμᾶς καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία· καὶ τίνι χαράν ὑμῶν οὐδείς αἱρεῖ ἀφ' ὑμῶν» (Ιω. 16,22). Ἀμήν.

† ΟἘδέσ. Ιω.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

«Ἡ Ἀνάστασην τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τό θεολογικόν καὶ λειτουργικόν της περιεχόμενον σφραγίζει ὅλην τὴν σκέψιν καὶ ὅλον τὸν βίον τῆς Ἐκκλησίας. «Νῦν τὰ πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια», ψάλλομεν κατά τὸν Ὀρθρὸν τοῦ Πάσχα... Εἶναι ώσαν νά ἀνοίγει αὐτὴν ταύτην τὴν καρδίαν τῆς ὄρθοδόξου πνευματικόπτος, ἡ μῆτρα τῶν ὄρθοδόξων λογισμῶν καὶ αἰσθημάτων... Ἡ σάρκωσις τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ θά ἐστερεῖτο νοήματος, ἃν δέν ύππηρχε ἀκολούθως ἡ ἐκ νεκρῶν ἔγερσίς Του».

Βασίλης ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ (†)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολούθια τοῦ Ἑσπερινοῦ, στὴν ὁποίᾳ περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά διμίλει. 2) Κάθε Δευτέρα καὶ ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προοικυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στὸν ὄμώνυμο Δῆμο Ἀπικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ διμίλει ἔνας ἀπό τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἐβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίσσων, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δύο τόνούς κόσμο μέσῳ • Ιντερνετ: <http://www.apostoliki-diakonia.gr>