



ΕΤΟΣ 53ον

15 Μαΐου 2005

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 20 (2711)

Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

«Ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἐπτά, πλήρεις πνεύματος ἁγίου καὶ σοφίας»

Ἡ ἀντίσταση τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων κατά τοῦ Εὐαγγελίου ἀντί νά ἀναστείλει τὴν πρόοδο τοῦ Εὐαγγελίου, περισσότερο τὴν ἐνίσχυσε. Ὅταν ὁ Θεός εὐπλογήσει ἔνα ἔργο, ὅ,τι ἀντίθετο καὶ νά κάνουν οἱ ἄνθρωποι, δέν γίνεται τίποτε. Παράδειγμα οἱ Ἐβραῖοι. Ὅσο τούς καταδίώκει ὁ Φαραὼ, τόσο περισσότερο πληθύνονταν. Ἐδῶ φαίνεται καὶ ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Βέβαια, μαζί μέ τίν αὐξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Χριστιανῶν παρατηροῦμε καὶ αὔξηση τῶν προβλημάτων μεταξύ τῶν Χριστιανῶν. Οι Ἐλληνιστές Ἐβραῖοι παραπονέθηκαν πώς παραθεωροῦνται στήν ἐλεημοσύνη οἱ γυναῖκες χῆρες πού προέρχονταν ἀπ' αὐτούς. Αύτοί πού διένειμαν τὴν ἐλεημοσύνη προφανῶς ἦταν Ἐβραῖοι, γι' αὐτό καὶ ἀναφύονταν τά παράπονα. Παρατηροῦμε, πλοιόν, τρία πράγματα στίς πρῶτες Χριστιανικές κοινότητες, γράφει ἔνας θεολόγος. Ἡ μαθητεία στὸ Χριστό, ἡ φιλανθρωπία τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἡ ἀτέλεια τῶν ἀνθρώπων. Ὁ κύριος διδάσκαλος ἦταν ὁ Χριστός. Ἕμβλημα τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν ἀντιθέσει μέ τόν ειδωλοθατρικό κόσμο, πού εἶχε τή δύναμην. Ἀτέλεια τῶν Χριστιανῶν ἡ μεροπληψία. Αύτό ἀνάγκασε τούς Ἀποστόλους νά ἐκπλέξουν τούς ἐπτά διακόνους πού θά εἶχαν ἀποκλειστική διακονία τήν ύποπτεσία τῶν τραπεζῶν καὶ τῆς παροχῆς τῆς ἐλεημοσύνης στούς Χριστιανούς.

Η ἀρετή τῆς φιλανθρωπίας

Ἡ ὄργανωμένη φιλανθρωπία, ἀλλά καὶ ἡ ἀτομική εἶναι ἀναγκαία. Εἶναι ἔμπρακτη ἐκδήλωση ἀγάπης. Εἶναι μεγάλο ἔργο, γι' αὐτό καὶ αὐτοί πού ἀσχολοῦνται μέ τά ὑπικά ὄφείλουν νά εἶναι προσεκτικοί, δηλ. τίμιοι, μέ πολλή εύαισθησία, νά μή χαρίζονται σέ κανέναν. Ὁ Χριστός δύο φορές ἔθρεψε τούς ἀνθρώπους ὑπικῶς. Καθημερινά βέβαια τρέφει τούς ἀνθρώπους μέ ὑπικές καὶ πνευμα-



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. 5' 1-7)

‘Η ἐκλογή τῶν ἑπτά Διακόνων

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἐλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἐβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. Προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλήθος τῶν μαθητῶν εἶπον· Οὐκ ἀφεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. Ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος Ἀγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. Καὶ ἥρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἀγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα, οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων· καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Τερουσαλήμ σφόδρα, πολὺς τε ὅχλος τῶν ἰερέων ὑπήκουον τῇ πίστει.

τικές τροφές. Πρῶτα τά πνευματικά καί μετά τά ύπικά. Τό λυπηρό ὅμως σήμερα είναι νά ἔχουν ἀντιστραφεῖ τά πράγματα. Οι ἄνθρωποι, κληρικοί καί λαϊκοί, πρῶτα προσέχουν τά ύπικά καί μετά τά πνευματικά. Είναι μεγάλος πειρασμός τό χρῆμα στά χέρια τῶν ἀνθρώπων.

Οι διάκονοι τῆς φιλανθρωπίας

Ἄσ εἴλθουμε τώρα στήν ἐκπλογή τῶν ἑπτά διακόνων, πού θά ύπορετοῦσαν τή φιλανθρωπία καί μάλιστα τήν ὄργανωμένη. Τί εἰδους ἄνθρωποι ἦταν; Ἡταν ἄνθρωποι «πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας» (Πράξ. 6, 3). Τούς χειροτόνησαν. Οι Ἀπόστολοι ἔβαλιν τά χέρια tous πάνω στά κεφάλια tous. Τά χέρια τῶν Ἀποστόλων πάνω στήν κεφαλή τῶν διακόνων, ἐνῶ τό πᾶν τό ἔκανε τό Πνεῦμα τό Ἀγιο. Τό Ἀγιο Πνεῦμα χειροτονεῖ τούς κληρικούς καί τούς καθιστᾶ στίς διακονίες τῶν ἀνθρώπων. Οι ἑπτά αύτοί ἄνδρες πῆραν χειροτονία γιά τό συγκεκριμένο ἔργο, δημι. νά ύπορετοῦν τή φιλανθρωπία. Ἐπρεπε καί οἱ ἑπτά νά είναι προσεκτικοί στή ζωή tous. Μπορεῖ ἔνας ἄνθρωπος νά μήν είναι κλέπτης, ἀλλά νά είναι θυμώδης, θρασύς καί νά ὄργιζεται. Αύτός δέν μπορεῖ νά γίνει σωστός διάκονος τοῦ Θεοῦ. Οι ἑπτά διάκονοι ἦταν κατά κόσμον σοφοί καί κατά Θεόν πλήρεις χάριτος. Παράδειγμα ὁ ἀρχιδιάκονος Στέφανος, πού ἀργότερα ἔδωσε καί τό αἷμα του γιά τό Χριστό. Ἐπίστις ὁ Φίλιππος, πού ἦταν ιεραπόστολος κ.ἄ. Βλέπουμε ὅλα νά γίνονται μέ προσοχή. Οι Ἀπόστολοι ἔξηγοσαν στό λαό τήν ἀνάγκη καί μετά προέβησαν στή χειροτονία. Δέν ἀγνόησαν τή θέληση τοῦ λαοῦ. Ἐνας σύγχρονος θεολόγος λέει πώς οι Ἀπόστολοι ἀπό μόγους συνέσεως καί ταπεινοφροσύνης ζητοῦν τή γνώμη τῶν πολιτῶν ὡς ἐμπειροτέρων στά ύπικά ἀπό αύτούς. Ἀπόδειξη

Μετάφραση τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς

Κατά τὰς ἡμέρας ἐκείνας, ὅταν οἱ μαθηταὶ ἐπέληθύνοντο, ἤρχισαν παράπονα τῶν Ἐβραινιστῶν κατά τῶν Ἐβραίων, διότι παρημελοῦντο αἱ χῆραι τῶν κατά τὴν καθημερινήν διανομήν. Τότε οἱ δώδεκα προσκάλεσαν ὅλον τὸ σῶμα τῶν μαθητῶν καὶ εἶπαν, Δέν εῖναι σωστό νά ἀφήσωμεν ἐμεῖς τὸν πλόγον τοῦ Θεοῦ καὶ νά ὑπηρετοῦμε σε τραπέζᾳ. Ἀναζητήσατε ποιόν, ἀδελφοί, ἐπτά ἄνδρας μεταξύ σας πού νά καίρουν καλῆς φήμης, πλήρεις ἀπό Ἅγιον Πνεῦμα καὶ σοφίαν, τούς ὁποίους θά τοποθετήσωμεν εἰς τὸ ἔργον αὐτό, ἐμεῖς δέ θά ἀφοσιωθοῦμε εἰς τὴν προσευχήν καὶ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ πλόγου. Αὐτά πού εἶπαν, ἄρεσαν σ' ὅλους καὶ ἐδιάλεξαν τὸν Στέφανον, ἄνδρα γεμάτον πίστιν καὶ Πνεῦμα Ἅγιον, καὶ τὸν Φίλιππον, τὸν Πρόχορον, τὸν Νικάνορα, τὸν Τίμωνα, τὸν Παρμενᾶν καὶ τὸν Νικόλαον, ὁ ὥποιος ᾧτο προσήλυτος ἀπό τὴν Ἀντιόχειαν. Αὐτούς ἔφεραν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων οἱ ὥποιοι προσευχήθηκαν καὶ ἔθεσαν ἐπάνω τους τὰ χέρια. Καὶ ὁ πλόγος τοῦ Θεοῦ διεδίδετο, ὁ ἀριθμός τῶν μαθητῶν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ πού ξανε πάρα πολὺ καὶ πολλοί ἀπό τούς ιερεῖς ὑπήκουαν εἰς τὴν πίστιν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ὅτι τό πιαό τὸν ποίμαιναν καὶ δέν τὸν κατακυρίευαν. Ἡ ἐκπλογή γινόταν ἀπό τό πιαό, ἐνῶ ἡ κειροτονία ἀπό τούς Ἀποστόλους.

Οἱ προϋποθέσεις τῆς καλῆς φιλανθρωπίας.

Βλέπουμε πώς ὅτι ἔκαναν οἱ Ἀπόστολοι τό ἔκαναν κάτω ἀπό τὴν καθοδήγηση τοῦ Θεοῦ κι ὅχι αὐταρχικά κι ἀπό μόνοι τους. Στή ζωή μας πολλά προβλήματα ἀναφύονται καὶ μερικά ἀπό αὐτά εἶναι καὶ πιεστικά. Ὁ Χριστιανός πάντοτε ζητάει τή xάρη τοῦ Θεοῦ νά ἔχει σύμμαχο γιά νά προχωρήσει στή ζωή του καὶ νά ἐπιτύχει στό ἔργο του. Ἄκομη στά ἔργα του ὁ Χριστιανός δίνει προτεραιότητα στά πνευματικά, ὅπως π.χ. οἱ Ἀπόστολοι ἔδωσαν τὴν πρώτη ἀξία στό πλόγο τοῦ Θεοῦ καὶ μετά στά ὑπικά ἀγαθά. Ἔπονται τά ὑπικά ἀγαθά στή ζωή μας. Δέν πρέπει νά μᾶς καταλαμβάνει ἡ πλεονεξία καὶ ὁ φθόνος. Ἐμεῖς νά ἀρκούμαστε σ' αὐτά πού δίνει ὁ Θεός καὶ εἶναι ἀναγκαῖα γιά τή σωτηρία μας. Ὁ γογγυσμός ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, πώς τάχα δέν μᾶς ἔχει δώσει πολλά στή ζωή μας εἶναι ἀμαρτία καὶ δέν ἀρμόζει στούς Χριστιανούς.

Ἐπίσης, αὐτοί πού ἔχουν Ἐκκλησιαστικά διακονήματα ὄφείλουν νά εἶναι προσεκτικοί στή ζωή τους καὶ νά μήν δίνουν ἀφορμές σκανδάλου. Νά εἶναι γεμάτοι ἀπό τή xάρη τοῦ Θεοῦ πού θά τους ἐμπνέει καὶ θά τους καθοδηγεῖ σωστά καὶ αὐτοί μέ τή σειρά τους θά ἐμπνέουν τό πιαό σε ἔργα ἀγαθά καὶ θά τὸν καλλιεργοῦν πνευματικά γιά νά ἐπιτύχει τή σωτηρία του. Ἀμήν.

† Ὁ Ἐδέσ. Ἰω.

15 Μαΐου 2005: ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ἐν ᾧ τίνι τῶν ἀγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἔορτίν ἔορτάζομεν,
ἔτι δέ Ἰωσήφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας, ὃς ἦν μαθητής κεκρυμμένος,
καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. Παχωμίου ὥσπερ († 358).
Τίχος: β' – Ἐωθινόν: Δ' – Ἀπόστ.: Πράξ. 1-7 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. 1ε' 43-1ς' 8.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 22 Μαΐου, τοῦ Παραλύτου.
Ἀπόστολος: Πράξ. θ' 32-42 – Εὐαγγέλιον: Ιω.1-15.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Αύτές τίς ήμέρες έκυκλοφορίθη από τίνι Άποστολική Διακονία καί ὁ τρίτος τόμος (μηνός Μαρτίου) τῆς νέας μνημειώδους σειρᾶς, ἀγιολογικοῦ περιεχομένου, ύπο τὸν τίτλο:

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΙ ΒΙΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

πού ἔχει ὡς μοναδικό σκοπό νά παρουσιάσει, στὶν νεοελληνικά γλώσσα, τούς βίους τῶν Ἀγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὴν ζωὴν τοῦ Χριστοῦ πού ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπό τὸ λόγο, τῇ διδασκαλίᾳ, τῷ ὄνθος, τίνι πράξῃ, τῇ θεωρίᾳ, τῇ μαρτυρίᾳ καὶ τῷ μαρτύριῳ τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ.

Τό ἔργο εἶναι γραμμένο ἀπό τὸν Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελο, Γενικό Διευθυντή τῆς Άποστολικῆς Διακονίας, καὶ θά ὀλοκληρωθεῖ σὲ 13 τόμους, ἔνα γιά κάθε μήνα τοῦ ἔτους καὶ ἔνα γιά τὸν περίοδο τοῦ Τριωδίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου (σχῆμα 17X24, ἐξ ὀλοκλήρου σὲ τετραχρωμία).

Ζητήστε τούς τρεῖς πρώτους τόμους ἀπό τὰ Βιβλιοπωλεῖα τῆς Άποστολικῆς Διακονίας ἢ τηλεφωνῆστε στὸ 210-7272381, γιά νά σᾶς ἀποσταλοῦν μέ ἀντικαταβολή. Εἶναι ἔργο πνευματικῆς οἰκοδομῆς γιά κάθε Ὁρθόδοξο Χριστιανό καὶ κάθε Ὁρθόδοξη Οἰκογένεια. Τό ἔργο προλογίζει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάστος Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλος.

ΟΜΙΔΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τὸ κύριυμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολούθια τοῦ Ἐσοπερινοῦ, στὴν ὁποίᾳ περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά δημιλεῖ. 2) Κάθε Δευτέρα καὶ ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τὸ κύριυμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προσκυνητικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στὸν ὁμώνυμο Δῆμο Ἀπικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ δημιλεῖ ἔνας ἀπό τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὅρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἄποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Επίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίσση, τηλ. 210.7272.388. Ὅπο τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Άποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δύο τόν κόσμο μέσω <http://www.apostoliki-diakonia.gr>