



ΕΤΟΣ 53ον

31 Ιουλίου 2005

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 31 (2722)

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

«...τῇ τιμῇ ἀληθήλους προηγούμενοι»

Όλοι οι ἄνθρωποι ζοῦν μαζὶ μέ αληθούς. Δέν είμαστε μόνοι μας στή ζωή αυτή. Έχουμε καί γνωστούς καί φίλους καί συνεργάτες. Είμαστε ύποχρεωμένοι νά ἔλθουμε σέ ἐπικοινωνία μαζὶ τους. Οι σχέσεις μας πρέπει νά είναι χριστιανικές. Ό απόστολος Παύλος στό σημερινό ἀνάγγνωσμα μᾶς πρέγει μεταξύ ἀληθών πώς ὀφείλουμε νά συναγωνίζομαστε ποιός θά δείξει τή μεγαλύτερη τιμή καί ἐκτίμηση στόν ἀληθό· «τῇ τιμῇ ἀληθήλους προηγούμενοι» (Ρωμ. 12, 10). Ας δοῦμε, δῆμος, μέ μεγαλύτερη σαφήνεια τίς διαπροσωπικές σχέσεις τῶν ἄνθρωπων.

Οι διαπροσωπικές σχέσεις τῶν ἄνθρωπων

Οι ἄνθρωπινες σχέσεις ἀναδεικνύουν τό πρόσωπο ἢ τό καταστρέφουν. Ό ἄνθρωπος μπορεῖ νά λειτουργήσει στό σύνορο μέ τό δικό του προσωπικό τρόπο ὡφελώντας τούς ἀληθούς κι ὅχι νά μπει μέσα στά διάφορα συστήματα καί νά ἀφομοιωθεῖ. Γίνεται χρήσιμος, ὅταν είναι μαζὶ μέ τούς ἀληθούς, ἀληθά διατηρώντας τά χαρακτηριολογικά του στοιχεῖα κι ὅχι ὅταν ταυτίζεται μέ τούς ἀληθούς, ἔστω κι ἂν αὐτοί είναι ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας. Ό ἄνθρωπος δέν είναι ἔνα νούμερο στήν πληθώρα τῶν ἄνθρωπων, ἀληθήλεντος πρόσωπο μέ τούς θείους χαρακτῆρες διά παντός ἐγχαραγμένους στή φύση του. Κατά τούς ἀγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας μόνον ὁ ἄνθρωπος είναι ἀξιος προσκυνητής τοῦ Θεοῦ. Σ' αὐτόν ὁ Θεός ἔδωσε τό προνόμιο νά είναι πλασμένος σύμφωνα μέ τήν εἰκόνα Του. Μάλιστα γιά τόν ἄνθρωπο, ἐπειδή είναι ὁ πιό στενός συγγενής τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός πού είναι τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ντύνεται καί παίρνει ὅλη τήν ἄνθρωπινη φύση καί τή θεώνει. Δέν ύπάρχει τιμιότερο πλάσμα ἀπ' τόν ἄνθρωπο πάνω στή γῆ «καί θνητοῦ μένοντος», κατά τόν ιερό Χρυσόστομο. Ό πλόγος τοῦ Θεοῦ μέ πολὺ δυνατές παραπρήσεις καί ἐκφράσεις χαρακτηρίζει τόν ἄνθρωπο. Ας ἀναφέρουμε μερικά δείγματα. Στήν πρόσ Κολοσσαῖς ἐπιστολή ὁ ἀπόστολος Παύλος μᾶς προτρέπει νά ντυθοῦμε τό Χριστό πλέγοντας· «καί ἐνδυσάμενοι τόν νέον τόν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπί-

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωμ. ιβ' 6-14)



Τά χαρίσματα στή διακονία τῆς ἀγάπης

Ἄδελφοί, ἔχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδούς, ἐν ἀπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἵλαρότητι. Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. Ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἄλλήλους φιλόστορογοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προτιμοῦμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνησοί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν ἀγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.

γνωσιν κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν» (Κολ. 3,10).

‘Ο ἄνθρωπος εἶναι πρόσωπο

Ἡ λέξη πρόσωπο μέσα στήν Ἐκκλησιαστική μας ζωή ἔχει πολύ πλατιά σημασία. Χρησιμοποιήθηκε ἀπό τούς Πατέρες γιά νά δηλωθεῖ ὁ ἀίδιος τρόπος ὑπάρχεως τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἐχουμε τρία πρόσωπα καί μία ούσια. «Ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ τά τρία παραδέδοται, πρόσωπά τε καὶ ὄνόματα», γράφει ὁ ἄγιος Γρηγόριος Νύσσος. Ο Χριστός μᾶς ἀποκάλυψε τή λειτουργία τῶν τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἐχουμε μία ούσια, ἀλλὰ ἔχουμε καί τίς διακρίσεις τῶν Προσώπων. Τό ἀγέννητο τοῦ Πατέρα, τό γεννητό τοῦ Υἱοῦ καί τό ἐκπορευτό τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Τά διακριτικά αύτά συνιστοῦν καί τά πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ νόση, ὁ πόνος καί τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, ἡ χρησιμοποίηση στίς διαπροσωπικές του σχέσεις τῆς ἀντωνυμίας ἐγώ, ἐσύ, αὐτός, τό μυστήριο τοῦ γάμου μέ τήν ἐνότητα τοῦ ἄνδρα, τῆς γυναίκας καί τῶν παιδιῶν, δείχνουν τήν ὑπαρξή τοῦ ἀνθρώπου ώς προσώπου. Ο ἄνθρωπος εἶναι πρόσωπο καί μέ τόν προσωπικό του ἀγώνα, ἀλλά καί μέ τή βοήθεια τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ γίνεται καί προσωπικότητα. Ἀναλαμβάνει τήν εύθύνην ἢ μή τῶν διαφόρων γεγονότων τῆς ζωῆς του, σκέπτεται καί ἐνεργεῖ. «Ολοι οι ἄνθρωποι ἔχουμε κοινά χαρακτηριστικά, ἀλλά κι ὁ καθένας ἔχει καί ιδιαίτερα. Διακρινόμαστε αὐτοτρόψ ὁ ἔνας τοῦ ἀλλού. Δέν είμαστε ἔνας σωρός ἀνθρώπων κατά πάντα ὅμοίων. Έάν παρατηρήσει κάποιος σωστά, θά δεῖ πώς ὁ καθένας ἀπό μᾶς ἔχει καί ιδιαίτερα χαρίσματα. » Αλλος εἶναι διδάσκαλος, ἀλλος ζωγράφος, ἀλλος μουσικός, ἀλλος καθλός ἐπαγγελματίας κ.π.» Εχουμε τή φύση κοινή καί τά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος ἀπόλυτα ὅμοιος μέ ἔναν ἀλλο. Αύτο εἶναι τιμητικό γιά τόν ἄνθρωπο. Ο κάθε ἄνθρωπος εἶναι πρόσωπο.

Μορφές τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων

Ἡ πιό συνηθισμένη ἀνθρώπινη σχέση μεταξύ τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἡ φιλία. Ἡ φιλία κάνει τούς ἀνθρώπους νά συνδεθοῦν στενά καί νά ἔχουν κοινές ἐκδηλώσεις στό κοινωνικό σύνοικο. Ἀρκεῖ ἡ φιλία νά μή στηρίζεται σέ ἀμαρτωλές βάσεις.

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί, ἔχοντες χαρίσματα διαφορετικά, σύμφωνα μέ τὸν χάριν πού μᾶς ἐδόθηκε, ἃς τὰ χροσιμοποιήσωμεν, ἐάν προφητείαν, ἀνάλογα μέ τὸν πίστιν μας, ἐάν ὑπηρεσίαν, εἰς τὸ ἔργον τῆς ὑπηρεσίας, ὁ διδάσκαλος, εἰς τὸν διδασκαλίαν, ἐκεῖνος πού παρηγορεῖ, εἰς τὸν παρηγορίαν, ἐκεῖνος πού δίνει κάτι, ἃς τὸ κάνῃ μέ γενναιοδωρίαν, ἐκεῖνος πού εἶναι προϊστάμενος, ἃς ἐργάζεται μέ ζῆτον, ἐκεῖνος πού ἐλεῖ, ἃς ἐλεῖ μέ χαράν. Ἡ ἀγάπη νά εἶναι εἰλικρινής. Μισεῖτε τὸ κακόν καὶ προσκολλᾶσθε εἰς τὸ καλόν. Ὡς πρὸς τὸν ἀδελφικὸν ἀγάπην, νά εἴσθε γεμάτοι στοργὴν ὁ ἔνας πρὸς τὸν ἄλλον· ὡς πρὸς τὸν ἀμοιβαίνον ἐκτίμουσιν, ὁ ἔνας νά ξεπερνᾷ τὸν ἄλλον· νά μή εἴσθε ὀκνηροί ὡς πρὸς τὸν ζῆτον, νά εἴσθε κατά τὸ πνεῦμα θερμοί, νά ὑπορετῆτε τὸν Κύριον, νά καίρετε διά τὸν ἐλπίδα σας, νά ἔχετε ὑπομονήν εἰς τὸν Θεόν, νά ἐπιμένετε εἰς τὸν προσευχήν, νά συμμετέχετε εἰς τὰς ἀνάγκας τῶν χριστιανῶν, τὸν φιλοξενίαν νά ἐπιδιώκετε. Εὐλογεῖτε ἐκείνους πού σᾶς διώκουν, εὐλογεῖτε καὶ μή καταρᾶσθε.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειψηνότων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀμλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ἄλλη ἀνθρώπινη σχέση εἶναι ἡ συναισθηματική καὶ ἐρωτική. Στὴν ἐποχῇ μας ὅπλα σφραγίζονται ἀπό τὸ σαρκικό πάθος καὶ εἶναι σκοπός καὶ ἐπιδίωξην πολλῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα νέων νά ἔχουν πλήρεις σχέσεις μεταξύ τους. Ἄλλωστε αὐτό προπαγανδίζεται σχεδόν ἀπ' ὅλους, σοβαρούς καὶ μή, καὶ σὲ μερικές περιπτώσεις καὶ ἀπό ἐκκλησιαστικούς ἀνθρώπους. Γνωρίζουμε ὅμως καλά πώς πολλά ναυάγια καὶ πολλές ιδιοτροπίες καὶ πολλές ἀρνήσεις καὶ πολλές ἐνοχές καὶ πολλές ἀντιδράσεις δημιουργοῦνται μέσα στὸν ψυχή τῶν νέων πού ἀψήφοσαν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Βαθιά μέσα στὸν ψυχή τῶν νέων ὑπάρχει ἡ σταθερή ἀντίληψη πώς αὐτό δέν εἶναι σωστό καὶ πώς τούς χωρίζει ἀπό τὸ Θεό. Δέν θά πρέπει ἀκόμα νά λησμονοῦμε ὅτι καί ὁ διάβολος εἶναι πολυμήχανος καὶ μπλέκει πολλούς ἀπό τούς νέους, πού τοῦ κάνουν τὰ χατίρια, σὲ πολλές περιπέτειες. Ἄλλη ἀνθρώπινη σχέση εἶναι ἡ ἐπαγγελματική. Ἐδῶ ἔχουμε πολλές φορές ὅχι μόνο ναυάγια ἀλλά καὶ φοβερές κακοήθεις, γιατί οἱ σχέσεις αὐτές δέν εἶναι εἰλικρινεῖς. Ἄλλου εἰδούς σχέση εἶναι ἡ πνευματική, μεταξύ Πνευματικοῦ καὶ ἔξιμοπλογούμενου. Εἶναι ἀπαραίτητη, ἀρκεῖ νά μήν καταδουλώνεται ὁ ἔξιμοπλογούμενος καὶ χάνει τὸν προσωπικότητά του. Νά δώσει ὁ Θεός ὅλες οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις μας νά βασίζονται στὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ στὰ εὐγενή στοιχεῖα τῆς ἀνθρώπινης φύσεώς μας. Ἀμήν.

† Ο Έδεσ. Ιω.

31 Ιουλίου 2005: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Ζ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Εὐδοκίμου δικαίου († θ' αἱ.), προεόρτια τῆς Προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ὕκκλιτος: πλ. α' – Έωθινόν: Ζ' – Απόστολος: Ρωμ. ιβ' 6-14 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. θ' 1-8.

Η ΕΠΙΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 7 Αύγουστου, Ζ' Ματθαίου.

Απόστολος: Ρωμ. ιε' 1-7 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. θ' 27-35.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

ΘΕΟΜΗΤΩΡ τοῦ ἀγίου Νικολάου Καβάσιλα (λόγοι στὶ Γέννησον, τὸν Εὔαγγελισμό καὶ τὸν Κοίμησην μὲ εἰσαγωγὴν, μετάφρασην, σχόλια).

ΘΕΟΤΟΚΟΣ τοῦ ἀγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ (όμιλία στὶ Γέννησον καὶ τρεῖς ἐγκωμιαστικοὶ λόγοι στὶν Κοίμησην μὲ εἰσαγωγὴν, μετάφρασην, σχόλια).

ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (Μπιροπ. πρ. Πατρῶν Νικοδήμου) 102 κηρύγματα γιά τὸν Ἀκάθιστο Ὑμνο, τὸν Ὁδὸν τῆς Θεοτόκου καὶ τὸ Θεομπτικό ἔορτολόγιο.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΤΟΥΣΤΟΥ (Μπιροπ. πρ Πατρῶν Νικοδήμου) 98 κηρύγματα γιά τὴν Μικρὴν καὶ Μεγάλην Παράκλησην καὶ τὰ ἀγιογραφικά καὶ φαλμικά ἀναγνώσματά τους.

ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΑΙΝΟΣ (Μπιροπ. Γουμενίσσου Δημητρίου). Ἐντρύφημα τῶν πιστῶν, μὲ ὑμνολογικό καὶ πατερικό ὑλικό γιά θεομπτορικές ἑορτές.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (νῦν Μπιροπ. Φθιώτιδος Νικολάου). Οι ἱερέσις ἐμφανίσεις τῆς Παναγίας σὲ Ἅγιους, οἱ ὀλοφάνερες παρουσίες της στούς πιστούς.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Γεωργίας Π. Κουνάβη). Τό πρόσωπο τῆς Παναγίας γιά τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου.

Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΗΤΩΡ (Άρχιμ. Καλλίστρατου Λυράκη).

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ

«Ἡ δική μας Ὁρθόδοξη παράδοση τῆς Ἀνατολῆς -ἄμεσα ἢ ἔμμεσα- ἔδωσε στὴ δύση ὅ,τι βαθύτερο ἀκριβῶς ἔχει νά παρουσιάσει ἐκείνην πνευματικά. Καὶ ὅταν λέμε δική μας δέν ἐννοοῦμε πώς ἐμεῖς οἱ Ἑλληνες δώσαμε στούς ἄλλους τίποτα, ἢ πώς ἡ Ὁρθόδοξη παράδοση ἀνίκει σὲ ἐμᾶς, εἶναι ἐθνική ἢ φυλετική, ἀλλά πώς ἐμεῖς ἀνήκουμε σὲ αὐτήν κατά τὸ ποσοστό πού γινόμαστε ἐμεῖς λαός ἄγιος Χριστοῦ, καθώς ἔγραφε ὁ Φώτιος ἀπό τὴν ἔξορια (Ἐπιστ. 126), καί μόνο κατά τὸ ποσοστό αὐτό, ὅσο τὴν ἔχουμε ἢ τὴν ἀκόλουθāμε, μποροῦμε τὴν Ὁρθόδοξην παράδοσην νά τή λέμε δική μας· ποτέ ἐθνικά ἢ φυλετικά».

Ζήσιμος ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαίτο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἱασού 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δύο τόν κόσμο μέσω Ιντερνετ: <http://www.apostoliki-diakonia.gr>