



ΕΤΟΣ 53ον

18 Σεπτεμβρίου 2005

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 38 (2729)

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«...ζῇ δέ ἐν ἐμοὶ Χριστός»

Ο ἀπόστολος Παῦλος ἔνιωθε πώς ἡ πραγματική ζωή τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἡ σύνδεσή του μέ τό Χριστό. Ο Χριστός εἶναι ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων. «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή» (Ιω. 11, 25). Ο Χριστός εἶναι ἡ αὐτοζωή. Σ' Αὐτόν ὑπάρχει ἡ ζωή (Ιω. 1, 4). Ὁποιος εἶναι συνδεδεμένος μέ τό Χριστό, αὐτός ἔχει καὶ τὴν ζωὴν μέσα του. Οἱ ἄλλοι εἶναι νεκροί πνευματικά. Ἔτσι ἐξηγεῖται, γιατί ὁ Κύριος προέτρεψε τό μαθητή Του νά Τόν ἀκολουθήσει καὶ δέν τόν ἀφοσε νά θάψει τόν πατέρα του. Μάλιστα δέ τοῦ εἶπε· «Ἀκολούθει μοι, καὶ ἅφες τούς νεκρούς θάψαι τούς ἐαυτῶν νεκρούς» (Ματθ. 8, 22). Οι Πατέρες, μέ τά βιώματα πού εἶχαν, γράφουν πώς ἡ πραγματική ζωή (ἡ ὄντως ζωή) εἶναι ὁ Χριστός, καὶ ἡ ἐν Χριστῷ διαγωγή μας, –δηλ. ἡ συναναστροφή μας καὶ κάτι περισσότερο ἡ προσκόλλησή μας σ' Αὐτόν ἡ καλύτερα ἡ βίωση του Χριστοῦ μέσα μας— «Ζωή ἐστιν ἀληθινή», εἶναι ἡ πραγματική ζωή (Μέγας Βασίλειος).

Τά γνωρίσματα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ

Οταν ὁ ἀνθρωπος καταληφθεῖ ἀπό μεγάλη ἀγάπη πρός τό Θεό καὶ τόν κυριεύσει ὁ Θεῖος ἔρωτας, δέ ζει γιά τόν ἐαυτό του ἀληλά γιά τό Θεό. «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2, 20). Ἡ φυσική ζωή δέν εἶναι ἀμαρτία, ἀληλά ἡ προαίρεσή μας πολλές φορές μᾶς ὀδηγεῖ στήν ἀμαρτία. Ἀληλωστε, ὅταν μᾶς δημιούργησε ὁ Θεός, ἔβαλε μέσα μας τή ζωοποιό Του ἐνέργεια. Ἐχουμε ζωή γιατί εἴμαστε ἀντίγραφα τοῦ Θεοῦ. Ο διάβολος χρησιμοποιώντας δόλια τήν προαίρεσή μας μᾶς ἔσπρωξε στήν ἀμαρτία καὶ στό θάνατο. Ὑπάρχει ἡ ζωή τῆς ἀμαρτίας. Ἀκόμη ὑπάρχει καὶ ἡ ζωή τοῦ σώματος. Τέλος ὑπάρχει καὶ ἡ πραγματική ζωή τοῦ Χριστοῦ. Δέν μᾶς προτρέπει ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ Γραφή, ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ οἱ Ἄγιοι νά μή ζοῦμε τή φυσική ζωή, ἀληλά μᾶς παρακινοῦν νά ἀποφύγουμε τή ζωή τῆς ἀμαρτίας. Νά ἀποφύγουμε ὅλα ἐκεῖνα τά πάθη πού ταυτίζονται μέ τή ζωή μας. Ο Χριστιανός

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β' 16-20)



Σωτηρία ἐν Χριστῷ

Ἄδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἀνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθῆσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἀμαρτωλοί, ἥρα Χριστὸς ἀμαρτίας διάκονος; Μή γένοιτο. Εἰ γὰρ ἂ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι: ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκὶ, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ νίοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἔαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

όφείθει νά ἀπαρνηθεῖ τίνι ἀμαρτωλή ζωή του καί νά κάσει τίνι ψυχή του πού ταυτίζεται μέ τά πάθη. «“Ος δ’ ἄν ἀποθέσῃ τίνι ψυχήν αὐτοῦ ἔνεκεν ἐμοῦ καί τοῦ Εὔαγγελίου, σώσει αὐτήν» (Μάρκ. 8, 35).

Ποιά εἶναι ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ; Εἶναι ἡ ζωή τῶν ἐντοπῶν Του. Ὁ ἀνθρωπος καλεῖται νά πορευθεῖ στήν όδό της δικαιοσύνης. Ἐδῶ ἡ πέρι δικαιοσύνη σημαίνει ζωή. «Ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης ζωή» (Παρ. 12, 28). Κάθε μιά ἀπό τίς ἐντοπές καί τίς ἀρετές τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἔνας δρόμος πού ὀδηγεῖ τόν ἀνθρωπο στόν ούρανό. Πιό ειδικά: Τό “Ἄγιο Πνεῦμα στερεώνει τή ζωή τοῦ Χριστοῦ μέσα μας.” Αἱλλωστε, αὐτό δίνει ζωή σέ ὅλα τά κτίσματα πού πλέγεται πώς ἔχουν ζωή.

Τό “Άγιο Πνεῦμα, γράφει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἅγιορείτης, δέ δίνει ζωή μόνο στούς νοερούς ἀγγέλους καί στούς πλογικούς ἀνθρώπους, ἀλλιά καί στά ἄλιογα ζῶα, τά χερσαῖα, δηλ. τά πετεινά, τά ἔνυδρα, τά ἀμφίβια, τά ἐρπετά καί τά στό βάθος τῆς γῆς ζῶντα, ὅπως τά σκουλήκια καί τά ζωύφια. Η ἐνέργεια αὐτή τοῦ Θεοῦ ὀνομάζεται ζωοποιός.

Οι ἀντιλήψεις τοῦ κόσμου γιά τή ζωή

Ο κόσμος ἔχει διαφορετική ἀντίληψη γιά τή ζωή. Ο κόσμος νομίζει πώς τά χρήματα, τά πάθη τῆς σαρκός καί τά ὑπηκιά ἀγαθά μᾶς παρέχουν τή ζωή. Μόνο ἡ ἀσωτη ζωή ἔξαρτάται ἀπό αὐτά. Πολλοί ἐπιθυμοῦν μεγάλη κοσμική ζωή. Νά ἔχουν διασυνδέσεις μέ τούς ἀνθρώπους, νά σπαταλοῦν πολλά χρήματα καί νά ίκανοποιοῦν ὅλες τίς ἀμαρτωλές τους ἐπιθυμίες. Ἐπιστρατεύουν ἀκόμη καί δικαιοιογίες, ὅπως «περνᾶντα τά χρόνια τῆς ζωῆς καί πρέπει νά διασκεδάσουμε καί νά γηεντήσουμε». Έχουν ταυτίσει τή ζωή τους μέ τίς προσωπικές τους διασκεδάσεις. Στό βάθος οι ἀνθρωποι αὐτοί δέν πιστεύουν στό Θεό. Δέν πιστεύουν πώς ὑπάρχει κι ἄλλη ζωή. Εἶναι ὄλιγόπιστοι ἡ καί ἄθεοι.

Υπάρχουν καί ἄλλοι πού ταύτισαν τή ζωή τους μέ δραστηριότητες καί διάφορα

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἀνθρωπος δέν δικαιώνεται ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου ἀλλά διά τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπιστέψαμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὸν Χριστόν Ἰησοῦν, διά νά δικαιωθοῦμε διά τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν καὶ ὅχι ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου, διότι ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου κανεὶς ἀνθρωπος δέν θά δικαιωθῇ. Ἄλλῃ ἐάν ἐμεῖς πού ἔζητήσαμε νά δικαιωθοῦμε διά τοῦ Χριστοῦ, εύβρεθήκαμε καὶ ἐμεῖς ἀμαρτωλοί, ἀραγε ὁ Χριστός ἔξυπηρετεί τίνα ἀμαρτίαν; Μή γένοιτο! Ἐάν ὅμως οἰκοδομῶ πάλιν, ἐκεῖνα πού ἐγκρέμισα, ἀποδεικνύω τόν ἑαυτόν μου παραβάτην. Διότι ἐγώ διά τοῦ νόμου ἐπέθανα ως πρός τόν νόμον, γιά νά ζήσω ως πρός τόν Θεόν. Ἐκω σταυρωθῇ μαζί μέ τόν Χριστόν. Δέν ζῶ πλέον ἐγώ, ἀλλά **ζῇ μέσα μου ὁ Χριστός.** τίνα ζωήν τίνα ὄποια τώρα ζῶ εἰς τό σῶμα, τίνα ζῶ μέ πίστην στόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὄποιος μέ ἀγάπησε καὶ παρέδωσε τόν ἑαυτόν του πρός χάρον μου.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ἔργα. Δέν εἶναι κακό νά εἶναι κάποιος δραστήριος ή νά ἐπιδίδεται σέ καλά ἔργα. Ὁφείλει ὅμως νά θυμᾶται πώς ή ζωή αὐτή δέν εἶναι ή μοναδική, ἀλλά θά ἀκολουθήσει καὶ ή ἀλλή πού εἶναι ἀπέραντη. Αὐτή τή μέλλουσα ζωή ὁ Χριστιανός τή βάζει στίς πρώτες ἐπιλογές του. Δέν τρέμει μέ τίνα ιδέα μήπως ἀποτύχει στή ζωή αὐτή. "Οταν ἔχουμε μέσα μας τό Χριστό καὶ ζοῦμε τή ζωή Του, είμαστε ἐπιτυχημένοι, ἔστω κι ἂν μᾶς ἀγνοοῦν οἱ ἄλλοι. Οι ποιητοί ἀντιλαμβάνονται τή ζωή αὐτή σάν τή μοναδική χρονική περίοδο πού μποροῦν νά ἐπιτύχουν ή νά ἀποτύχουν. Βέβαια, τά γνωρίσματα τῆς ἐπιτυχίας ή τῆς ἀποτυχίας δέν ἔχουν σχέση μέ τήν πνευματική ζωή. Ἀρνοῦνται ή ἀγνοοῦν ή θέλουν νά ἀγνοοῦν τήν ἀλλή ζωή, πού εἶναι καὶ ἀτελεύτητη καὶ πραγματική. Η ὄντως ζωή εἶναι ή ζωή τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτή τή χριστοειδή ζωή νά ἐπιδιώξουμε νά βροῦμε, γιά νά καταλάβουμε τό νόντα τῆς ύπαρξεώς μας καὶ νά ἐπιδιώξουμε νά βροῦμε ποιός εἶναι ὁ θεοφιλής ἀγώνας πού θά μᾶς φέρει κοντά στό Θεό, θά μᾶς ἀπαλεῖψει τά πάθη, θά μᾶς δώσει τή δυνατότητα νά βιώσουμε τό Χριστό καὶ νά ζήσουμε ἔτσι αἰώνια. Ἀμήν.

† Ὁ Εδέσ. Ἰω.

18 Σεπτεμβρίου 2005: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης Κρήτης († ζ' αι.), Ἀριάδνης μάρτυρος († β' αι.).

"Hxos: δ' – Ἐωθινόν: Β' – Ἀπόστολος.: Γαλ. β' 16-20,

Εὐαγγέλιον: Μάρκ. π' 34 - θ' 1.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 25 Σεπτεμβρίου, Α΄ Λουκᾶ.

Ἀπόστολος: Β' Κορ. α' 21 - β' - 4 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ε' 1 - 11.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Στήν Αποστολική Διακονία της Ἑκκλησίας της Ἑλλάδος λειτουργεῖ Φροντιστήριο Υποψηφίων Κατηχητῶν, πού ιδρύθηκε τό 1960 μέ απόφαση της Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐπί σειράν ἐτῶν, μέ τό εἰδικῶς κατηρτισμένο πρόγραμμα μαθημάτων και ἐκπαιδευτικῶν εὐκαιριῶν, προσφέρει στούς νέους, πού ἔπιθυμοῦν νά διακονήσουν τό Κατηχητικό "Ἐργο της Ἑκκλησίας, τήν εὐκαιρία νά καταρτισθοῦν θεωρητικά και πρακτικά γιά τό τόσο ύψηλό ἔργο τους.

Ἡ διάρκεια τῶν σπουδῶν εἶναι διετής. Τά μαθήματα τοῦ Α' ἔτους γίνονται κάθε Σάββατο 4:00 ἔως 6:30 μ.μ., και τοῦ Β' ἔτους τήν ἕδια ἡμέρα ἀπό της 7:00 ἔως 9:30 μ.μ., στήν αἴθουσα διαλέξεων της Αποστολικῆς Διακονίας (Ι. Γενναδίου 14, Μονή Πειράκη).

- Προϋποθέσεις:**

Γίνονται δεκτοί σπουδαστές και τῶν δύο φύλων, ἡλικίας 18 - 40 ἐτῶν, ἀφοῦ προσκομίσουν: α. Ἀποδεικτικό σπουδῶν (τουλάχιστον Ἀπολυτήριο Λυκείου), και β. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

- Ἐγγραφές:**

Οι ἐγγραφές γίνονται καθημερινῶς μέχρι τήν 5η Νοεμβρίου 2005, κατά τίς ὥρες 8 π.μ. ἔως 2 μ.μ. στό Γραφεῖο Κατηχήσεως και Νεόπτος, και τά Σάββατα, κατά τίς ὥρες λειτουργίας τοῦ Φροντιστηρίου. Ίω. Γενναδίου 14, 115 21 Ἀθήνα Τηλ. 210 7272347 - 210 7272344.

- Ἐναρξη μαθημάτων:**

Στήν 22 Ὁκτωβρίου 2005, ἡμέρα Σάββατο και ὥρα 6:00 μ.μ. θά γίνεται ὁ Ἀγιασμός κι ἓναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Φροντιστηρίου.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως και ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας της Ἑκκλησίας της Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δόλο τών κόσμο μέσω Ἰντερνετ: <http://www.apostoliki-diakonia.gr>