



ΕΤΟΣ 53ον

25 Σεπτεμβρίου 2005

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 39 (2730)

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑХΥΠΟΨΙΑΣ

«Ἐγώ δέ μάρτυρα τόν Θεόν ἐπικαλοῦμαι»

Σέ πάρα πολλούς ἀνθρώπους ύπάρχει τό πάθος τῆς καχυποψίας. Καχυποψία είναι ἡ κατάσταση ἑκείνη (πρωτίστως) πού ύποψιάζεται κάποιος ἅντιολογώντας διάφορα γεγονότα. Ἐπίστις καχυποψία είναι ἡ ὑποκειμενική ἐκτίμηση διαφόρων καταστάσεων μετά ἀπό διεργασία πολλῶν συλληγισμῶν μας πού δέν είναι πάντοτε καὶ ὀρθοί. Μερικές φορές ταυτίζεται ἡ καχυποψία μὲ τίνι ύπόνοια. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος χωρίς νά τό θέλει ἔγινε αἰτία νά πέσουν μερικοί Κορίνθιοι Χριστιανοί, πού ἦταν πνευματικά του τέκνα, σέ καχυποψίες ἀπέναντι στό πρόσωπό του. Πολλές φορές ἀναγκάσθηκε νά ἀπολογηθεῖ ὁ Ἀπόστολος· «ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμέ ἀνακρίνουσιν αὐτὴν ἐστί» (Α' Κορ. 9, 3). Ἐπίστις στό σημερινό ἀνάγνωσμα ἐπικαλεῖται «μάρτυρα τόν Θεόν» (Β' Κορ. 1, 23). Ἡ δοῦμε ἐκτενέστερα τό πάθος αὐτό.

Πῶς ἐκδηλώνεται τό πάθος τῆς καχυποψίας;

Πολλές φορές ἡ καχυποψία τῶν ἀνθρώπων δέν είναι μόνο γιά κακά, ἀλλά καί γιά καλά πράγματα. Ὄταν ἐμφανίσθηκε ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ύπηρχε ἡ καχυποψία καὶ ἡ ύπόνοια μήπως αὐτός είναι ὁ Χριστός. Οἱ Ἰουδαῖοι ἀπέστειλαν σ' αὐτόν ἰερεῖς καὶ ἥμεροι, γιά νά τόν ἐρωτήσουν «σύ τίς εἶ;» (Ἰω. 1, 19). Στό σημεῖο αὐτό ὁ ἱερός Χρυσόστομος μᾶς λέγει πώς οι ἐπίσημοι Ἰουδαῖοι, ἐπειδή ἦταν πολυπράγμονες, βάσκανοι καὶ περίεργοι, γι' αὐτό καὶ διακατέχονταν ἀπό τό πάθος τῆς καχυποψίας. Ὁ Ζιγαβηνός γράφει πώς «ώς ἀγνοοῦντες» ἐρωτοῦν, ἐνῶ ἐγνώριζαν τά πάντα. Ὁ Πρόδρομος δῆμος μέ τίνι ἀπάντησή του ἀναιρεῖ τήν πονηρή γνώμη τους. Ὁ καχύποπτος πολλές φορές κάνει τόν ἀνήνερο, πώς δέν ξέρει τίποτε, μέχρις ὅτου ἐκμαιεύσει αὐτά πού θέλει.

Ὁ διάβολος ἦταν καχύποπτος ἀπέναντι στό Χριστό. Ἀγνοοῦσε τήν πραγματική ύπόσταση τοῦ Χριστοῦ. Δέν μποροῦσε νά καταλάβει τί ἀκριβῶς είναι τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου. Ἡ Ανθρωπος ἡ Θεός; Τόν ἔτρωγε ἡ καχυποψία μήπως είναι Θεός. Μάλι-

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β' Κορ. α' 21 - β' 4)



Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἀποστόλου

Ἄδελφοί, ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ἡμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός, ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Ἔγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἥλθον εἰς Κόρινθον. οὐχ ὅτι κυριεύουμεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἐστήκατε. Ἐκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. εἰ γάρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων με εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ' ὃν ἔδει με χαίρειν, πεποιθώς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστίν. ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἦν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς.

στα τοῦ ἔκανε καὶ διάφορα γυμνάσια. Οἱ πειρασμοί ἦταν δοκιμαστικές τομές γιά νά ἔρευνηθεῖ τό ἔδαφος τοῦ Χριστοῦ. Ἀφοῦ τόν πείραξε σαράντα ἡμέρες, ἐκνευρίσθηκε καὶ ἔψυγε· «καὶ συντελέσας πάντα πειρασμόν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ' αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ» (Λουκ. 4, 13). Στόν ἀπόστολο Παῦλο ἡ κακυποφία ἦταν ἕνας διαρκής πειρασμός. Ἐμφαντικά ἀναφέρει· «ὅ δέ ποιῶ, καί ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τίν ἀφορμήν τῶν θελόντων ἀφορμήν» (Β' Κορ. 11, 12). Ἡθελε ὁ ἀπόστολος Παῦλος νά κόψει τίν ἀφορμή τῶν σκολίων εἰς βάρος του. Κακύποπτοι, ραδιοῦργοι, κουτσομπόλιθοις ψάχνουν ἀφορμή γιά νά ίκανοποιήσουν τίν περιέργεια καί ὑπόνοιά tous.

Ἡ κακυποφία στά πράγματα τοῦ κόσμου

Ἡ κακυποφία εἶναι σέ πολλά πράγματα τοῦ παρόντος κόσμου. Π.χ. ἕνας ἔχει πολλά χρήματα καὶ ἔξ αιτίας τοῦ πλούτου «πάντας δ' ὑποφίας ἔχει», γράφει ὁ Μ. Βασίλειος. Ἄκομη καὶ τά παιδιά του, ὅταν μεγαλώσουν, τά βλέπει σάν ύποπτους, γιά νά τόν κληρονομήσουν. Συχνά λέγει πώς ὅσοι τόν πλησιάζουν, τόν πλησιάζουν γιά τά χρήματα. Ὑποπτεύεται τά πάντα.

Ἄσ δοῦμε πάνω σ' αύτά τά γνώμη τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου· «...πιγωσοῦ βίον ζῶν ὁ τοιοῦτος, καί τάσ σκιάς ύποπτεύων, καί πάντας τρέμων καί δεδοικώς». Ὁ κακύποπτος δέν ἔχει ἐπάνω του τίν ἀρετή τῆς ἀπλότητος. Χρησιμοποιεῖ τό ψέμα γιά νά ἐπιτύχει τοῦ σκοποῦ του. Ἐάν ζεῖ διπλή ζωή, τότε αιύτο τόν κάνει πιό πολύ κακύποπτο. Ὕποψιάζεται τά πάντα. Μπορεῖ νά δημιουργήσει φασαρίες γιά τό τίποτε καί νά κατηγορεῖ ἄδικα τούς ἀνθρώπους πώς τάχα εἴπανε γι' αύτόν πλόγια ἢ κάνανε κάτι εἰς βάρος του.

Ἡ κακυποφία μπορεῖ νά βασανίζει ἀνθρώπους καί γιά τά προσωπικά tous ἀκόμη ζητήματα. Παράδειγμα ἡ πορνεία καί ἡ ἀπιστία. Πάντοτε, πιό πολύ στίς ἡμέρες μας, ἀνθεῖ τό ἀμάρτημα τῆς μοιχείας καί τῆς πορνείας. Πόσες κακυποψίες δέν ἔχουν ἀν-

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Άδειλφοί, ἐκεῖνος δέ πού μᾶς στερεώνει μαζὶ μ' ἐσᾶς εἰς τὸν Χριστόν καὶ μᾶς ἔχρισε, εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὄποῖος καὶ μᾶς ἐσφράγισε καὶ ἔδωκε στὶς καρδιές μας τὸ Πνεῦμα σάν ἀρραβώνα. **Ἐπικαλοῦμαι μάρτυρά μου τὸν Θεόν,** ὅτι διά νά μή σας λυπήσω δέν ἔλθα ἀκόμη εἰς τὴν Κόρινθον. Ὁχι διότι θέλομεν νά σας ἔξουσιάζωμεν σὲ ζητήματα τῆς πίστεώς σας, ἀλλὰ εἰμεθα συνεργάται τῆς χαρᾶς σας, διότι στέκεσθε σταθεροί εἰς τὴν πίστιν. Ἀπεφάσισα νά μή σας κάνω καὶ ἄλλην δυσάρεστην ἐπίσκεψιν. Ἐάν ἐγώ σας λυπῶ, τότε ποιός μοῦ προξενεῖ χαράν παρά ἐκεῖνος πού τὸν κάνω νά λυπᾶται; Καί σας ἔγραψα ἀκριβῶς αὐτό, ὥστε, ὅταν ἔλθω, νά μή λυπηθῶ ἀπό ἐκεῖνους, ἀπό τούς ὄποίους ἔπρεπε νά χαίρω, διότι ἔχω πεποιθησιν δι' ὅλους σας ὅτι ἡ χαρά μου εἶναι καὶ χαρά ὅλων σας. Σας ἔγραψα ἀπό μεγάλην θλῖψιν καὶ στενοχωρίαν τῆς καρδιᾶς, μέ πολλά δάκρυα, ὅχι διά νά λυπηθῆτε, ἀλλά διά νά γνωρίσετε τὴν ὑπερβολικήν ἀγάπην πού ἔχω γά σας.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

πιτυχεῖ μέ τίς πορνικές καταστάσεις. Ἐάν ὑποψιασθεῖ ὁ ἔνας ἐκ τῶν δύο συζύγων πώς ἀπατᾶται, ἀρχίζει τό μαρτύριο. Γιατί μίλησες μέ τὸν τάδε; Ἀργησες νά γυρίσεις τό βράδυ. Ἀν ὑπάρξουν καὶ κάποιες ἐνδείξεις, τότε ἡ κατάσταση γίνεται πιό τραγική. Οι σύζυγοι δέν τρῶνε γλυκό ψωμί.

Τά κακά τῆς κακυποψίας

Ἡ κακυποψία μπορεῖ νά διαπλύσει οἰκογένειες καὶ φιλίες, νά κάνει νά ψυχρανθοῦν φίλοι, νά δημιουργήσει ἄγχος, φοβίες πού εἶναι δυσθεράπευτες, νά ἀληθιώσει τὴν ἀλήθεια, νά καταδικάσει ἀθώους, νά κάνει τό λογισμό μας νά πλανηθεῖ καὶ πολλά ἄλλα. Αὐτός πού ἔχει κομπλεξικές καταστάσεις, εἶναι κατά κανόνα καὶ κακύποπτος. Ὁ ἀπλός καὶ ἀδοκός πού ζεῖ καὶ βιώνει τὴν χάρην τοῦ Ἅγιου Πνεύματος δύσκολα προσβάλλεται ἀπό τή νόσο αὐτήν. Εἶναι πιό προσιτός στούς ἄλλους καὶ πιό πιστευτός. “Ο, τι λέγει εἶναι ἀλήθεια καὶ δέν ᔁχει οὐδεμία σχέση μέ τίν ψευδολογία.” Ας ἀποφύγουμε τὴν κακυποψία καὶ ἂς ζήσουμε τὴν ἀπλότητα τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Ἄμνην.

† Ο Εδέσ. Ιω.

25 Σεπτεμβρίου 2005: KYPIAKH A' LOYKA

Εύφροσύνης ὁσίας καὶ Παφνουτίου τοῦ πατρός αὐτῆς († ε' αι.)

Τίχος: πλ. α' – Έωθινόν: Γ' – Απόστολος: Β' Κορ. α' 21 - β' 4 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ε' 1 - 11.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 2 Οκτωβρίου, Β' Λουκᾶ.

Απόστολος: Β' Κορ. δ' 6-15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ζ' 31-36.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

της Γραφείου Έξωτερικής Ιεραποστολῆς

της Αποστολικῆς Διακονίας της Εκκλησίας της Ἑλλάδος

- Η ιεραποστολή σήμερα • Οι προοπτικές της • Ό κόσμος καὶ τὰ κοινωνικά του δεδομένα • Προτάσεις γιά μιά Ὁρθόδοξη ιεραποστολική μεθοδολογία.

Τό Σεμινάριο θά ἀρχίσει στίς 22 Οκτωβρίου 2005 καί θά λειτουργεῖ Σάββατο ἀπόγευμα, ἀνά δεκαπενθήμερο, κατά τίς ὥρες 6.00 – 10.00 μ.μ., στό κτίριο τοῦ πρ. Κέντρου Βιβλίου καὶ Ἐπικοινωνίας της Εκκλησίας της Ἑλλάδος, Καπλανῶν 6, παράλληλος της Σόλωνος, μεταξύ Σίνα καί Μασσαλίας, στό ύψος της Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.

Διδάσκονται τά ἀκόλουθα μαθήματα: • Σύγχρονη Ιεραποστολή, • Κανονικό Δίκαιο Ιεραποστολῆς, • Τριτοκοσμική Κοινωνιολογία, • Θεολογία Ιεραποστολῆς, • Ιεραποστολική Ἅγιολογία, • Στοιχεῖα Τροπικῆς Νοσολογίας, • Ἀφρικανική Ἐθνολογία, • Ιεραποστολική Πρακτική καὶ Μεθοδολογία.

Εἶναι ἀνοικτό γιά ὅσους ἐνδιαφέρονται νά τό παρακολουθήσουν. Πληροφορίες στά τηλέφωνα: 210 7272314 - 317, 7272345.

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

«Ο Ιησοῦς! Αὐτός οὐδέποτε συνέγραψε βιβλίο καὶ ὅμως οἱ βιβλιοθῆκες ὅλου τοῦ κόσμου δέν μποροῦν νά χωρέσουν τά βιβλία πού ἔγραψαν περί Αὐτοῦ.

Αὐτός οὐδέποτε ἵδρυσε σχολεῖο, ὅλα ὅμως τά σχολεῖα μαζί δέν μποροῦν νά καυχθοῦν ὅτι ἔχουν περισσότερους μαθητές ἀπό ὅσους ἔχει Αὐτός.

Αὐτός οὐδέποτε ἀσκοπεῖ τό ἐπάγγελμα τοῦ ιατροῦ καὶ ὅμως, ἐθεράπευσε περισσότερες καρδιές ἀπ’ ὅσα σώματα θεραπεύουν ὅλοι οἱ γιατροί.

Αὐτός οὐδέποτε ὁδήγησε στρατούς. Ἄλλα κανένας στρατηλάτης δέν εῖλκυσε περισσότερους ἔθελοντές ἀπό Αὐτόν.

Ο Ἀλέξανδρος, ὁ Καῖσαρ, ὁ Ἀννίβας, κατέκτησαν τόν κόσμον, ἀλλά φίλους δέν είχαν.

Ο Ἀλέξανδρος, ὁ Καῖσαρ, ὁ Καρλομάγνος καὶ ἐγώ θεμελιώσαμε αὐτοκρατορίες. Ἄλλα πάνω σέ τί ; Στή βία. Ο Ιησοῦς θεμελίωσε τήν Αὐτοκρατορία Του πάνω στήν Ἀγάπη!».

Ναπολέων Βοναπάρτης

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας της Ἑλλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθίνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίώση, τηλ. 210.7272.388. Ὕπο τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Τηλεργατή: <http://www.apostoliki-diakonia.gr>