



ΕΤΟΣ 53ον

6 Νοεμβρίου 2005

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 45 (2736)

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

«Ἐτερον δέ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον,
εἰ μή Ἰάκωβον τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου»

Στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγγωσμα ὁ Παῦλος μνημονεύει τὸν Ἰάκωβο τὸν ἀδελφό τοῦ Κυρίου. Ἐντυπωσιακή ἡ ἐπεξήγηση· ἦταν ἀδελφός τοῦ Κυρίου. Ὁ Ἀπόστολος στὸν πρὸς Κορινθίους ἐπιστολὴν λέγει πώς γιά μᾶς δὲν ὑπάρχουν πολλοί θεοί καὶ κύριοι, ἀλλὶς ἔνας Θεός κι ἔνας Κύριος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός· «εἰς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι' οὗ τὰ πάντα καὶ ὥμεις δι' αὐτοῦ» (Κεφ. 8, 6). Ὁλοὶ ἔχουμε δημιουργηθεῖ διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ἥκλητε ἀπό τὴν ἀνυπαρξία διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὄποιος μᾶς δημιούργησε ἀπό τὸ μηδέν, γι' αὐτό καὶ εἶναι καὶ ὁ Κύριός μας. Ἐπίσης μέ τό πάθος καὶ τὴν ἀνάστασή του ἐπανέφερε τό ἀνθρώπινο γένος ἀπ' τὴν πλάνη στὸν ἀληθεῖα, γι' αὐτό καὶ εἶναι ὁ Κύριός μας. «Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέποτε ὅτι γέγονεν» (Ἰω. 1, 3). Μέ τὴν πλέξην Κύριος ἀναγνωρίζουμε στὸ Χριστό τὴν κυριαρχία πού ἔχει ἐπάνω μας. Ὁ ἀπόστολος πάλι θά πει· «Οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν, Κύριος Ἰησοῦς, εἰ μή ἐν Πνεύματι ἀγίῳ» (Α΄ Κορ. 12, 3). Η χάρη τοῦ ἀγίου Πνεύματος μᾶς δίνει τὴν σύνεσην καὶ τὴν γνώσην νά προσκυνήσουμε τό Χριστό καὶ νά τὸν ἐπικαλεσθοῦμε ὡς Κύριο καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μας. «Εἰς Κύριος, μία πίστις, ἐν βάπτισμα» (Ἐφ. 4, 5). Ἐχουμε τὴν μία πίστην καὶ τό ἕνα βάπτισμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ κυριαρχία τοῦ Κυρίου μας

Γιά νά δοῦμε ποῦ ἐκδηλώνεται ἡ κυριότητα τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω μας. Ἡ αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις. Ἡ σωτηρία μας καὶ ἡ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἔξαρταται ἀπ' τό Χριστό. Εἰδατε τί εἴπε στὸν Πέτρο· «δώσω σοι τὰς κληεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 16, 19). Ἡ κρίση τῶν ἀνθρώπων κι ἡ ἀπόδοση καὶ ὁ στέφανος τῆς δικαιοσύνης ἀνήκει στό Χριστό. Ὁ Παῦλος στό τέλος τῆς ζωῆς του ἔλπιζε νά πάρει

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. α' 11-19)



Τό κέρυγμα τοῦ εὐαγγελίου

Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γάρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸν οὕτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συντηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτῆς ὑπάρχων τῶν πατοικῶν μου παραδόσεων. “Οτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανθέμην σαρκὶ καὶ αἷματι, οὐδὲ ἀνήλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸς ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἐπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνήλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἰστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἔτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

τό στέφανο τῆς δικαιοσύνης, δηλ. τῆς σωτηρίας ἀπό τά χέρια τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ὁ δίκαιος κριτής (Β' Τιμ. 4, 8). Μέσα στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων πλέγει πώς ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἔδωσε τίνι ἵστη δωρεά σέ ὅλους, καὶ τούς Ἐθνικούς καὶ τούς Ἰουδαίους (Πράξ. 11, 17). “Ο.τι ἔχουμε τό ὄφειλουμε στή χάρη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἄκομπο ὁ ἄνθρωπος γιά νά σωθεῖ, πρέπει νά ύποταχθεῖ στό Χριστό. Ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνών ἔλεγε· «Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. 1, 1) «τοῦ Κυρίου ἡμῶν» (ὅπ.π. σ. 4). Ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἔφερε τίνι καταθληγή μεταξύ Θεοῦ καὶ ἄνθρωπων (ὅπ.π. Ρωμ. 5, 11). Συμφιλιωθήκαμε μέ τό Θεό. Ἡλθε ἡ ειρήνη στόν ἄνθρωπο ἔξαιτίας τοῦ Χριστοῦ. Νά μερικές εὐεργεσίες πού μποροῦμε νά περιγράψουμε γιά τόν Κύριο Ἰησοῦ.

“Ἐνας εἶναι ὁ Κύριος μας

Στή ζωή μας Κύριο ἔχουμε τό Χριστό. Δέν μποροῦμε νά δουλεύουμε σέ δύο κυρίους. «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνῷ» (Ματθ. 6, 24). Πολλοί ἀπό μᾶς στή ζωή μας θέλουμε νά τά ἔχουμε καλά καὶ μέ τό Χριστό καὶ μέ τόν κόσμο. Ἡ θά είμαστε Χριστοῦ λάτρεις ἡ χρηματολάτρεις, δηλ. θά λατρεύουμε τά χρήματα. Πράγματι ύπάρχουν ἄνθρωποι πού θέλουν νά ὄνομάζονται χριστιανοί, πού λατρεύουν ἀντί γιά τό Χριστό τό μαμωνᾶ. “Ομως οι δύο αὐτοί κύριοι εἶναι ἀντίθετοι μεταξύ τους. Ὁ ἔνας, δηλ. ὁ Χριστός, πλέγει νά μήν ἀρπάζουμε καὶ νά μήν κλέβουμε καὶ νά μήν ἀδικοῦμε, ἐνώ ὁ ἄλλος ὁ μαμωνᾶς μᾶς προτρέπει νά κάνουμε ὅλα αὐτά. Ὁ μαμωνᾶς πολλές φορές ταλαιπωρεῖ τούς ἄνθρωπους καὶ τούς ἔξευτελίζει.

” Αὗτο οημεῖο. Λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή· «εἰ ἔτι ἄνθρωποις ἕρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἄν κμπον» (Γαλ. 1, 10). Ἐάν ἕρεσα στούς

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδειφοί, σᾶς κάνω γνωστόν, ὅτι τό εὐαγγέλιον, τό ὄποιον ἐκηρύχθηκε ἀπό ἡμέ, δέν εἶναι ἀνθρώπινον, διότι οὔτε τό ἐπῆρα οὔτε τό ἐδιδάχθηκα ἀπό ἀνθρώπους ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐχετε ἀκούσει, βέβαια, τὸν ἄλλοτε διαγωγῆν μου εἰς τὸν ἰουδαϊσμόν, ὅτι δημιαδή ὑπερβολικά καταδίωκα τὸν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν πολεμοῦσα. Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν ἰουδαϊσμόν ἀπό πολλούς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μέ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆτον πού ἔδειχνα διά τὰς πατρικὰς μου παραδόσεις. Ὅταν ὅμως εύδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὄποιος μέ εξεχωρισε ἀπό τὸν κοιτιά τῆς μπτέρας μου καὶ μέ ἐκάλιμεσε διά τὴς χάριτός του, νά ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱό του, διά νά κηρύττω αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη, ἀμέσως δέν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους, οὔτε ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πρός ἐκείνους πού ἦσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπό ἡμέ, ἀλλὶ ἔφυγα εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὴν Δαμασκόν. Ἐπειτα, ὕστερα ἀπό τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα διά νά γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας. **Ἄλλον ἀπό τοὺς ἀποστόλους δέν εῖδα παρά τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδειφόν τοῦ Κυρίου.**

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθῆκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ἀνθρώπους δέ θά ἤμουνα δοῦλος τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἀδύνατο νά ἀρέσουμε καὶ στό Θεό καὶ στούς ἀνθρώπους. Ἔναν Κύριο πρέπει νά ἔχουμε. Ὁποιος ἔχει τό πάθος τῆς ἀνθρωπαρέσκειας, δέν μπορεῖ νά εἶναι καὶ ὑποταγμένος στό Χριστό. Ὁ κόσμος καὶ τό φρόνημα τοῦ κόσμου εἶναι τελείως διαφορετικά ἀπό τό φρόνημα τοῦ Θεοῦ. Δέν συμφωνοῦν. Θά ἤμασταν δίψυχοι. Ὁποιος εἶναι χριστιανός καὶ κάνει τά θελήματα τοῦ κόσμου εἶναι δικασμένος καὶ δυστυχισμένος.

Ἄλλο σημεῖο. Ὁ Κύριος στό διάλογο πού ἔκανε μέ τούς Φαρισαίους, πού τὸν περιγράφει ὁ Ἰωάννης, πλέγει σ' αὐτούς: «Ὕμεις ἔκ τοῦ πατρός τοῦ διαβόλου ἔστε καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρός ὑμῶν θέλετε ποιεῖν» (Ἰω. 8, 44). Σεῖς, τούς πλέγει, ἔχετε πατέρα τό διάβολο καὶ τίς ἐπιθυμίες του ἐκτελεῖτε. Οι Φαρισαῖοι εἶχαν κύριο τους τὸν πονηρό. Ἐμεῖς δέ πλατρεύουμε κανένα κύριο, παρά μόνο τὸν Ἰησοῦ Χριστό. «Ἔις ἄγιος, εἰς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἄμήν».

† Ο Εδεσ. Ἰω.

6 Νοεμβρίου 2005: KYPIAKH Z' ΛΟΥΚΑ

Παύλου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως ὁμολογητοῦ (†350),

Λουκᾶ ὁσίου († 800-820), Λεονάρδου ὁσίου.

Τίχος: γ' – Εωθινόν: Θ' – Απόστολος: Γαλ. α' 11 - 19. Εὐαγγέλιον: Λουκ. π' 41 - 56.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 13 Νοεμβρίου, Η' Λουκᾶ.

Απόστολος: Εβρ. ζ' 26 - π' 2 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ι' 25-37.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Αύτές τίς ήμέρες έκυκλοφορήθη από τίν Άποστολική Διακονία και ό τέταρτος τόμος (μηνός Απριλίου) τῆς νέας μνημειώδους σειρᾶς, ἀγιολογικοῦ περιεχομένου, ὑπό τὸν τίτλο:

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΙ ΒΙΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

πού ἔχει ώς μοναδικό σκοπό νά παρουσιάσει, στὶν νεοελληνική γλώσσα, τούς βίους τῶν Ἅγιων τῆς Ἑκκλησίας μας καί τὴν ζωὴν τοῦ Χριστοῦ πού ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπό τὸ λόγο, τὴ διδασκαλία, τὸ ὄντος, τὸν πράξην, τὴν θεωρία, τὴν μαρτυρία καί τὸ μαρτύριο τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ.

Τό ἔργο εἶναι γραμμένο ἀπό τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελο, Γενικό Διευθυντή τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, καί θά όλοκληρωθεῖ σὲ 13 τόμους, ἐνα γιά κάθε μήνα τοῦ ἔτους καί ἐνα γιά τὸν περίοδο τοῦ Τριωδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου (σχῆμα 17X24, ἐξ ὅλοκλήρου σὲ τετραχρωμία).

Ζητᾶτε τούς τέσσερις πρώτους τόμους ἀπό τὰ Βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ἢ τηλεφωνῆτε στὸ 210-7272381, γιά νά σᾶς ἀποσταλοῦν μέ ἀντικαταβολή. Εἶναι ἐνα ἔργο πνευματικῆς οἰκοδομῆς γιά κάθε Ὁρθόδοξο Χριστιανό καί κάθε Ὁρθόδοξη Οἰκογένεια. Τό ἔργο προλογίζει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλος.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τὸ κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (δόδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑορτινοῦ, στὸν ὃποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά δημιλεῖ. 2) Κάθε Δευτέρα καί ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τὸ κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στὸν ὄρμωνυμο Δῆμο Αττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καί δημιλεῖ ἐνα ἀπό τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαίτο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331, Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὕπο τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δλο τὸν κόσμο μέσω Ιντερνετ: <http://www.apostoliki-diakonia.gr>