



ΕΤΟΣ 54ον

8 Ιανουαρίου 2006

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 2 (2745)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

«Μετανοεῖτε· ἥγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, πού πρίν πίγεις ἡμέρες ἐόρτασε ἡ Ἐκκλησία μας, ἀποτελεῖ τὴν ἀνατολήν τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης· σημαίνει τὴν ἀπαρχήν τῆς σωτηρίας γιά τὸν ἄνθρωπο πού θέλει νά ξεφύγει ἀπό τὸ σκοτάδι τοῦ μίσους καὶ τῆς καταστροφῆς καί νά ἀντικρίσει τό φῶς τῆς θείας ἀγάπης.

Μετά τή πυτρωτική αὐτή ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ιστορία τῶν ἀνθρώπων, μένει καὶ στὸν ἄνθρωπο νά κάνει κάτι ἀπό τὴ δική του πλευρά. Καί αὐτό μᾶς τὸ διακηρύττει ὁ Χριστός καὶ τὸ συνοψίζει ὡς εὐαγγελιστής Ματθαῖος στὴν ἀκόλουθη φράση τῆς σημερινῆς περικοπῆς: «Μετανοεῖτε· ἥγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Τί εἶναι μετάνοια

Ἡ μετάνοια ἀποτελεῖ τὴν ἀρχήν, τὴν μεσότητα καὶ τὸ τέλος τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Εἶναι ἡ καθολική ἐντολή, πού καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο ἵκανό νά ἐκπληρώσει καὶ ὅλες τίς ἄλλες ἐντολές. Εἶναι ἡ ἐπάνοδος ἀπό τὸ παρά φύση στὸ κατά φύση· εἶναι ἡ ἐπιστροφή ἀπό τὸν διάβολο στὸν Θεό. Καί αὐτό πραγματοποιεῖται μέ πόνους καὶ ἃσκηση, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός. Ἀκόμη μετάνοια εἶναι ἡ ἀποκόρυξη τῆς ἀμαρτίας καὶ ἡ προσήλωση στὴν ἀρετή, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τὸ κακό καὶ ἡ ἐπιστροφή στὸ ἀγαθό.

Ἡ μετάνοια δέν εἶναι σέ τελική ἀνάλυση ἡθικό ἀλλά ύπαρξιακό γεγονός. Δέν ἀνάγεται στὸ ἐπίπεδο τῆς ψυχολογίας καὶ τῆς κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς, ἀλλά στὸ ἐπίπεδο τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Σπουδαιότητα τῆς μετάνοιας

Οι ἄνθρωποι, κατά τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, δέν διακρίνονται ἀνάλογα μέ τὶς ἀρετές ἢ τὶς κακίες τους, ἀλλά ἀνάλογα μὲ τὴ διάθεσή τους νά μετανούσουν ἢ νά παραμείνουν στὴν ἀμαρτία. Ἡ παιδαγωγία πού ἃσκησε ὁ Θεός μὲ τὸν νόμο καὶ τοὺς



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. δ' 12-17)

Ἡ ἀρχὴ τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἰησοῦ

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ καταλιπών τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατέκησεν εἰς Καπερναοῦμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλῶν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῇ τὸ ὄρθèν διὰ Ἡσαῖον τοῦ προφήτου, λέγοντος· γῆ Ζαβουλῶν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὃ λαὸς ὁ καθῆμενος ἐν σκοτείᾳ εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. Ἀπὸ τότε ἥρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν, καὶ λέγειν· **Μετανοεῖτε· ἥγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.**

προφῆτες καρποφόροις ἐκεῖ, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ὀδηγήθηκαν στὴ μετάνοια. Καί ἡ παιδαγωγία πού ἀσκεῖται στὸν κόσμο ἀπό τὸν Ἐκκλησία καρποφορεῖ ἐκεῖ, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ὀδηγοῦνται στὴ μετάνοια. Κατὰ τὸν ὄσιο Μάρκο τὸν Ἐρημίτη ὅπεις οἱ ἐντολές καταθήγουν στὴ μετάνοια.

Ἡ μετάνοια εἶναι τὸ μοναδικό μέσο, πού διαθέτει ὁ ἄνθρωπος γιά νά ἀνταποκριθεῖ στὴν πρόσκλησην τοῦ Θεοῦ καὶ νά δεχθεῖ τὴν χάρην του. Ὁ Χριστός δέν ζήτησε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους νά γίνουν πιγότερο ἀμαρτωλοί, ἀλλά νά μετανοήσουν καὶ νά ἐπιστρέψουν στὸν Θεό.

Ἡ μετάνοια εἶναι ἀπαραίτητη ὅχι μόνο γιά τὸν ἀποδοχὴν τῆς θείας χάριτος, ἀλλά καὶ γιά τὴ διατήρησην ἡ τὴν ἀνάκτησην της. Ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος ἀμαρτάνει καθημερινά, ὀφείλει καὶ νά μετανοεῖ καθημερινά. “Οσο καὶ ἂν ἔχει προκόψει πνευματικά, χρειάζεται τὴ μετάνοια. Τὸ ἔργο της δέν τελειώνει ποτέ. ”Οσο περισσότερο μετανοεῖ ὁ ἄνθρωπος, τόσο καλύτερα γνωρίζει τὸν ἑαυτό του· συνειδητοποιεῖ τὴ μηδαμινότητά του, θλίβεται γιά τὸν ἀθλιότητά του καὶ καταφεύγει στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. ”Ετσι ἡ μετάνοια γίνεται ὁδός αὐτογνωσίας ἀλλά καὶ θεογνωσίας· προσεγγίζει τὸν ἄνθρωπο στὸν Θεό καὶ τὸν κάνει δεκτικότερο στὴ χάρην του.

Μετάνοια καὶ ἔξομολόγηση

Ἡ μετάνοια εἶναι καὶ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας· εἶναι τὸ μυστήριο μέ τό ὁποῖο ἐπανέρχονται στὴν Ἐκκλησία τὰ μέλη της πού εἶχαν κάποτε ἀποκοπεῖ· εἶναι δεύτερο βάπτισμα, τὸ βάπτισμα τῶν δακρύων. Ἐκτός ὅμως ἀπό τὸ μυστήριο τῆς μετάνοιας, ὑπάρχει καὶ ἡ ἔξομολόγηση ὡς ἐνδοεκκλησιαστική πράξη. Αὐτή ἀποτελοῦσε ἔξαρχης τὴν προϋπόθεση γιά τὴ συμμετοχὴ στὴ θεία εὐχαριστία. Ὁ πιστός ἔξομολογεῖται τίς ἀμαρτίες του καὶ δέχεται τὴν ἄφεσην.

Παρεξηγήσεις τοῦ μυστηρίου

Τὸ μυστήριο τῆς μετάνοιας καὶ τῆς ἔξομολογήσεως στὴ σημερινή πρακτική συνδέεται δυστυχῶς καὶ μέ ὄρισμένες παρεξηγήσεις.

Μετάφραση της Εύαγγελικής περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἤκουσε ὅτι ὁ Ἰωάννης συνελήφθη, ἔφυγε εἰς τὸν Γαλιλαίαν. Ἀφοσε πάντα Ναζαρέτ καὶ ἥλθε νά κατοικήσῃ εἰς τὸν Καπερναούμ, ἵνα ὅποια ἡπτὸν κοντά εἰς τὸν λίμνην εἴσι τὰ σύνορα Ζαβουλῶν καὶ Νεφθαλείμ, διά νά ἐκπληρώθῃ ἐκεῖνο, πού ἐλέχθη διά τοῦ Ἡσαΐα τοῦ προφήτου, «Ἡ χώρα τοῦ Ζαβουλῶν καὶ ἡ χώρα τοῦ Νεφθαλείμ, ἵνα ὅποια ἐκτείνεται κοντά εἰς τὸν θάλασσαν, ἵνα γῆ πέραν ἀπό τὸν Ἰορδάνην, ἵνα Γαλιλαία τῶν ἑθνικῶν, ὁ λαός, πού κάθεται εἰς τὸ σκοτάδι, εἶδε μεγάλο φῶς καὶ εἰς ἐκείνους πού κάθονται εἰς τὸν χώραν καὶ τὸν οἰκιάν τοῦ θανάτου, ἀνέτειλε γι' αὐτούς φῶς». Ἀπό τότε ἄρχισε ὁ Ἰησοῦς νά κηρύξῃ καὶ νά λέγῃ, «Μετανοήτε, διότι ἐπλοπίσασε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Μιά τέτοια παρεξήγηση είναι ἡ δικανική ἀντίθηψη τῆς μετάνοιας. Ἡ ἔξομοιογηση δέν είναι δικαστήριο. Συμβαίνει οι ἔξομοιογούμενοι, ἐνώ διατυπώνουν πεκτικά στόν ἔξομοιογό τίς ἀμαρτίες τους, δέν βιώνουν ἐσωτερικά τὴν μετάνοια. Ἀπαριθμοῦν τίς ἀμαρτίες, ἐπειδή γνωρίζουν ἡ ἤκουσαν ἀπό κάποιον ὅτι αὐτό πού ἔκαναν είναι ἀμαρτία, χωρίς νά μετανοοῦν γι' αύτές. Ἡ ἀμαρτία ὅμως δέν είναι ἀπλή ἀστοχία, πού πρέπει νά δικαστεῖ. Είναι διατάραξη ἡ διάσπαση τῆς κοινωνίας μέ τὸν Θεό. Καί ἡ ἔξομοιογησή της ἀποτελεῖ ἔκφραση συντριβῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Μιά ἄλλη παρεξήγηση είναι ἡ διακριτική ἐπιλογή τοῦ ἔξομοιογού. Πολλοί πιστοί ἔχουν τὴν ἐντύπωση ὅτι ἀπό τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν ἀγιότητα τοῦ ἔξομοιογού ἔξαρταί ται καὶ ἡ δική τους μετάνοια. Ἔτσι παρατηρεῖται τό φαινόμενο νά προσέρχονται στόν ἔξομοιογησή ὅχι τόσο γιά νά ἔκφράσουν μετάνοια, ἀλλά γιά νά μάθουν τό μέληπον τους ἀπό ἔναν προορατικό γέροντα. Περιμένουν νά ἀκούσουν γιά θέματα τῆς καθημερινότητας ἢ νά ἔκφράσουν ἀνησυχίες γιά τὴν οἰκογένεια ἢ τό ἐπάγγελμα. Ἡ ποιότητα ὅμως τῆς μετάνοιας δέν ἔξαρτάται ἀπό τὸν ἔξομοιογό, ἀλλά ἀπό τὸν ἔξομοιογούμενο. Ἡ μετάνοια δέν ἀποτελεῖ μεμονωμένο περιστατικό τῆς πορείας μας μέσα στὸν Ἐκκλησία ἀλλά συνεχές καὶ οὐσιῶδες στοιχεῖο τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς.

Ἄρχιμ. Γ. Χ.

8 Ιανουαρίου 2006: KYPIAKH META TA PHOTA

Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, Δομνίκης, Κύρου ὥσιων, Ἀττικοῦ Κων/πόλεως,

Παρθένας μάρτυρος τῆς Ἐδεσσαίας († 1375)

Τίχος: δ' – Ἐωθινόν: Ζ' – Ἀπόστολος: Ἐφεσ. δ' 7-13 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. δ' 12-17.

Η ΕΠΙΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 15 Ιανουαρίου, ΙΒ' Λουκᾶ (Δέκα Λεπρῶν).

Ἀπόστολος: Κολ. γ' 4-11 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιζ' 12-19.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Αύτές τις ήμέρες έκυκλοφορήθη από την Αποστολική Διακονία και ό τεταρτος τόμος (μηνός Απριλίου) της νέας μνημειώδους σειρᾶς, άγιολογικοῦ περιεχομένου, ύπο τὸν τίτλο:

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΙ ΒΙΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

πού ἔχει ὡς μοναδικό σκοπό νά παρουσιάσει, στὴ νεοελληνικὴ γλώσσα, τοὺς βίους τῶν Ἁγίων τῆς Ἑκκλησίας μιας καὶ τῇ ζωῇ τοῦ Χριστοῦ πού ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπό τὸ λόγο, τὴ διδασκαλίᾳ, τὸ ὄντος, τὸν πράξην, τὴ θεωρίᾳ, τὴ μαρτυρίᾳ καὶ τὸ μαρτύριο τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ.

Τό ἔργο εἶναι γραμμένο ἀπό τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελο, Γενικό Διευθυντή τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, καὶ θά όλοκληρωθεῖ σὲ 13 τόμους, ἐνα γιά κάθε μίνα τοῦ ἔτους καὶ ἐνα γιά τὸν περίοδο τοῦ Τριωδίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου (σχῆμα 17X24, ἐξ όλοκλήρου σέ τετραχρωμία).

Ζητήστε τούς τέσσερις πρώτους τόμους ἀπό τὰ Βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ἢ τηλεφωνῆστε στὸ 210-7272381, γιά νά σᾶς ἀποσταλοῦν μέ ἀντικαταβολή. Εἶναι ἔνα ἔργο πνευματικῆς οἰκοδομῆς γιά κάθε Ὁρθόδοξο Χριστιανό καὶ κάθε Ὁρθόδοξη Οίκογένεια. Τό ἔργο προλογίζει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσος Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλος.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τὸ κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἢ ἀκόλουθα τοῦ Ἑσπερινοῦ, στὸν ὅποια περιοτασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά δημιλεῖ. 2) Κάθε Δευτέρα καὶ ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τὸ κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στὸν δημόνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἢ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ δημιλεῖ ἐνα ἀπό τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίσσων, τηλ. 210.7272.388. Ὕπο τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• **Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δόλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr**
