



ΕΤΟΣ 54ον

23 Απριλίου 2006

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 17 (2760)

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΦΩΤΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

«τό φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει»

Η σημερινή ήμέρα είναι λαμπρή καί χαρμόσυνη. Η ύμνολογία της ήμέρας στρέφεται γύρω από τήν ἀγαλλίασην καί τήν εὐφροσύνην, πού χαρακτηρίζουν τούς πιστούς, καί γύρω από τό μήνυμα της ἀγάπης. Η ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ βιώνεται μέσα στήν Ἐκκλησία ὡς ἔνα γεγονός πού ἔρχεται νά φανερώσει τήν ἀλήθεια στόν ύποδουλωμένο στά ψεύτικα εἰδωλα κόσμο· νά φέρει τό φῶς στόν σκοτισμένο ἄνθρωπο· νά δώσει χάρη στήν καταδικασμένη στόν θάνατο ἄνθρωπότητα.

Η ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ

Η ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ κατά τή διδασκαλία της Ἐκκλησίας δέν ἀποτελεῖ κάποιο βιογραφικό στοιχεῖο τῆς ζωῆς τοῦ Θεανθρώπου· ἀποτελεῖ γεγονός πού ἀνοίγει νέα ἐντελῶς προοπτική στό ἄνθρωπινο γένος. Στήν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ ἀνάσταση είκονίζεται μέ τήν κάθιδο τοῦ Χριστοῦ στόν Ἀδп. Καί ἡ ἐπιγραφή τῆς εἰκόνας αὐτῆς δέν είναι συνήθως «Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ» ἀλλά ἀπλῶς «Ἡ ἀνάσταση».

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σέ τελευταία ἀνάληση δέν ἀνήκει στόν Χριστό ἀλλά σέ ὄλοκληρη τήν ἄνθρωπότητα. Ἀλλωστε, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ Χριστός ἔγινε ὅ,τι ἔγινε καί ἔπιθε ὅσα ἔπιθε γιά τούς ἄνθρωπους. Ο θάνατος καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν ἔχουν νόημα γιά τό πρόσωπο τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά γιά τήν ἄνθρωπινη φύση. Η ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ είναι ἀνάσταση τοῦ ἄνθρωπου. Καί ἀνάσταση τοῦ ἄνθρωπου είναι φῶς καί γιά τόν ἴδιο καί γιά τόν κόσμο.

Φῶς ἄνθρωπου

Ἡ αἱσθηση τοῦ φωτός γίνεται εύκολότερα ἀντιληπτή μέσα στό σκοτάδι. Μέ-



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. α' 1-17)

Ο Χριστός, τό φῶς τό ἀληθινό

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δὲ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἐν ὃ γέγονεν. Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. **Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει**, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸν οὐ κατέλαβεν. Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης. Οὗτος ἥλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι’ αὐτοῦ. Οὐκ ἦν ἔκεινος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἡν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Εἰς τὰ ἴδια ἥλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. “Οοσι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύοντος εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Οἱ οὐκ ἔξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός: πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ, καὶ κέκραγε λέγων: ‘Οὗτος ἦν ὁν εἶπον· ‘Ο ὅπίσα μου ἐρχόμενος, ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι προῆτός μου ἦν. Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος. ’Οτι ὁ νόμος διὰ Μωσέως ἐδόθη· ἡ χάρις καὶ ἡ ἀληθεία διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

σα στό ήθικό καί πνευματικό σκοτάδι τῆς ἐποχῆς του ὁ Χριστός μέ τί διδασκαλία του φώτισε τόν κόσμο καί τούς ἀνθρώπους. Μέσα στό σύγχρονο ήθικό καί πνευματικό σκοτάδι οι ἐντολές τοῦ Θεοῦ ἐξακολουθοῦν νά ἀποτελοῦν φῶς καί μαρτυρία φωτός.

Ο πλόγος τοῦ Θεοῦ, πού ἀπευθύνεται στόν ἄνθρωπο μέ τή μορφή τῶν ἐντολῶν, ἔχει ἀπειριόστη δύναμην. Η τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ εἶναι «ζυγός» γιά τόν ἄνθρωπο. Τόν βαρύνει καί τόν δεσμεύει. Καί αὐτό συμβαίνει, γιατί ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τίς ἀμαρτωλές ἐπιθυμίες καί τά πάθη του. Ἐπειδή ὅμως τόν ἐπειθερώνει ἀπό τό σκοτάδι καί τό βάρος τῆς ἀμαρτίας καί τόν ἀνακουφίζει, εἶναι ζυγός «χρηστός».

Οι ἐντολές τοῦ Θεοῦ δέν ἐνεργοῦν δυναστικά στόν ἄνθρωπο· ἐνεργοποιοῦνται καί ἐνώνονται μέ τό θέλημά του. Τότε γίνονται φῶς, πού φωτίζουν τή ζωή του καί κατευθύνουν τά ἔργα του. Φῶς ἡταν, παρατηρεῖ ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἡ ἐντολή πού δόθηκε στούς πρωτόπλαστους. Φῶς προκαταρκτικό καί ἀνάλογο πρός τή δεκτικότητα τῶν ἀποδεκτῶν του ἡταν ὁ γραπτός νόμος· σκιαγραφοῦσε τήν ἀληθεία καί τό μυστήριο τοῦ μεγάλου φωτός. Η τέλεια ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ὅπως καί ἡ τέλεια τήρησή της, φανερώθηκαν στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μέ τήν ἀνάστασή του.

Μετάφραση της Εύαγγελικής περικοπῆς

Ἐν ἀρχῇ ὑπῆρχε ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος ἦτο πρὸς τὸν Θεόν καὶ Θεός ἦτο ὁ Λόγος. Αὐτὸς ὑπῆρχε ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Ὁλα ἔγιναν δι’ αὐτοῦ καὶ χωρίς αὐτὸν τίποτε δέν ἔγινε ἀπό ὅσα ἔχουν γίνει. Μέσα εἰς αὐτὸν ὑπῆρχε ζωὴ καὶ ἡ ζωὴ ἦτο τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸ φῶς φωτίζει εἰς τὸ σκοτάδι ἀλλά τὸ σκοτάδι δέν τὸ κατενίκησε. Παρουσιάσθηκε κάποιος ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος ἀπό τὸν Θεόν, τοῦ ὄποιου τὸ ὄνομα ἦτο Ἰωάννης. Αὐτὸς ἤλθε χάριν μαρτυρίας, νά μαρτυρήσῃ διὰ τὸ φῶς, διὰ νά πιστέψουν ὅλοι δι’ αὐτοῦ. Δέν ἦτο ἐκεῖνος τὸ φῶς ἀλλά ἤλθε νά μαρτυρήσῃ διὰ τὸ φῶς. Τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ ὄποιον φωτίζει κάθε ἄνθρωπον, πρήξεται εἰς τὸν κόσμον. Εἰς τὸν κόσμον ἦτο καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἔγινε ἀλλ’ ὁ κόσμος δέν τὸν ἀνεγνώρισε. Εἰς τοὺς δικούς του ἤλθε ἀλλ’ οἱ δικοί του δέν τὸν ἐδέχθησαν. Εἰς ὄσους ὅμως τὸν ἐδέχθησαν, ἔδωκε ἔξουσίαν νά γίνουν παιδιά τοῦ Θεοῦ, εἰς ἐκείνους δηλαδή πού πιστεύουν εἰς τὸ ὄνομά του, οἱ ὄποιοι οὔτε ἀπό αἴματα οὔτε ἀπό τὸ θέλημα σαρκός οὔτε ἀπό τὸ θέλημα ἀνδρός ἀλλ’ ἀπό τὸν Θεόν ἐγεννήθησαν. Καὶ ὁ Λόγος ἐσαρκώθηκε καὶ ἐμεινε μεταξύ μας καὶ εἰδαμε τὴν δόξαν του, μίαν δόξαν πού ἔχει ἔνας μονογενής Υἱός ἀπό τὸν Πατέρα, γεμάτος χάριν καὶ ἀληθειαν. Ὁ Ἰωάννης μαρτυρεῖ δι’ αὐτὸν καὶ ἐφώναζε, “Αὐτὸς εἶναι διά τὸν ὄποιον εἶπα, Ἐκεῖνος, πού ἔρχεται ὑστερά ἀπό ἐμέ, εἶναι ἀνώτερος ἀπό ἐμέ, διότι ὑπῆρχε πρίν ἀπό ἐμέ”. Καὶ ἀπό τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἐπήραμε ὅλοι ἐμεῖς τὴν μίαν χάριν κατόπιν τῆς ἀλλης· διότι ὁ νόμος ἐδόθηκε διά τοῦ Μωϋσέως· ἡ χάρις καὶ ἡ ἀληθεια ἤλθαν διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ο Θεῖος φωτισμός

Ο σύγχρονός μας Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὅταν ἀξιώθηκε νά δεῖ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἔνιωσε νά κυριαρχεῖ στὴν ψυχή του τὸ αἰσθημα τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό καὶ πρὸς ὄλους τούς ἀνθρώπους. Ὁ ἀνθρωπός πού φωτίζεται ἀπό τὸ ἀναστάσιμο φῶς ἀγκαλιάζει μέσα του ὄλους τούς ἀνθρώπους καὶ ἀποκτᾶ τὴν τέλεια ἀγάπη.

Ἡ κάρη τοῦ Θεοῦ μεταμορφώνει τὸν πιστό. Ὁ ολόκληρος ὁ ἀνθρωπός ἐνώνεται μέ τὸν Θεό καὶ γίνεται φίλος του. Ὁπως τὸ σίδερο πού πυρακτώνεται γίνεται φωτιά, χωρίς νά παύει νά εἶναι σίδερο, ἔτσι καὶ ὁ ἀνθρωπός. Ὁταν μετέχει στὸ θεῖο φῶς, γίνεται φῶς, χωρίς νά παύει νά εἶναι ἀνθρωπός. Τότε γίνεται φῶς τοῦ κόσμου. Δέχεται καὶ προσφέρει τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι αὐτόφωτος, ἀληθιά ἐτερόφωτος. Δέν εἶναι ἡ πηγή τοῦ φωτός, ἀληθιά δέκτης καὶ μεταπλατευτής του.

Μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις ὁ ἀνθρωπός εἰσέρχεται σέ «αἰώνιο σαββατισμό», κατά τὴν ἐκφραση τῆς ύμνολογίας τοῦ Πάσχα, ὅπου ζεῖ τὴν ἀτεπλεύτητην

23 Απριλίου 2006: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ
 «ΤΗΝ ΖΩΗΦΟΡΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
 ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ»
 Ἦχος: - - Ἔωθινόν: - - Ἀπόστολος: Πράξ. α' 1-9 – Εὐαγγέλιον: Ἰω. α' 1-17.
 Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 30 Απριλίου, Τοῦ Θωμᾶ (Τοῦ Ἀντίπασχα).
 Ἀπόστολος: Πράξ. ε' 12-20 – Εὐαγγέλιον: Ἰω. κ' 19-31.

τελείωση. Ὡς φίλος τοῦ Θεοῦ καὶ μέτοχος τῆς ἀναστάσιμης χάριτος ὁ ἄνθρωπος ἐλέυθερώνεται ἀπό τούς περιορισμούς τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου. Μετέχει στήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ γίνεται κατά χάρη θεός.

Ἄρχιμ. Γ. Χ.

Πῶς θά ζίσουμε τίν ἀνάστασην τοῦ Χριστοῦ

«Ἡμεῖς συνανέστημεν μέ τὸν ἀναστάντα Χριστόν, καὶ διά τῆς πίστεως καὶ διά τοῦ ἀγίου Βαπτίσματος, τοῦ εἰς τύπον γενομένου τῆς ταφῆς καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἀμποτε, λοιπόν, νά ζήσωμεν μίαν καινούργιαν πολιτείαν, πῆτις πρέπει εἰς τούς συναναστηθέντας μέ τὸν Δεσπότην Χριστόν, καθὼς μᾶς παραγγέλλει ὁ Παῦλος: «Ἴνα, ὡσπερ ἡγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν, διά τῆς δόξης τοῦ Πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν» (Ρωμ. η' 4). ቙. Ἡμεῖς ἐμάθομεν σόμερον ἀπό τὸν ἀναστάντα μίαν καινούργιαν ζωήν. Λοιπόν, ἂμποτε νά φυλάγωμεν αὐτὴν μέχρι τέλους, ἔχοντες καινούργιους συλλογισμούς, λαλοῦντες καινούργια λόγια, καὶ πράττοντες καινούργια ἔργα, ἄξια τῆς τοῦ Χριστοῦ καινῆς ἀναστάσεως».

Ἄγ. Νικόδημος ὁ Ἀγιορείτης

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γιά τίς συχνότητες ἐκτός Ἀττικῆς πληροφορίες
 στό τηλέφωνο 210 - 7298. 222

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κύριγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολούθια τοῦ Ἑσπερινοῦ, σύμφωνοι ὅποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὅμιλει. 2) Κάθε Δευτέρα καὶ ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κύριγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ἱ. Προσκυνητικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν δημόνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ ὅμιλει ἔνας ἀπό τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἐβδομαδιαίο φύλλο ὅρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος», Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὅπο τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δόλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr