



ΕΤΟΣ 54ον

25 Ιουνίου 2006

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 26 (2769)

## Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

«*ῆσαν γάρ ἀπιεῖς*»

Γιά τίνι κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ στό ἀποστολικό ἔργο κάνει ἀλόγο σήμερα ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Προκαλεῖ ἐντύπωσην ἢ ἀποφασιστικότητα μὲ τίνι όποια οἱ τέσσερις ψαράδες ἀκολούθησαν τὸν Χριστό.

Ἡ διακονία ἐνός ὑψηλοῦ σκοποῦ ἀπαιτεῖ τίνι ἀπαγκίστρωσην ἀπό ἐπίγειους δεσμούς, ἀπό ύπικά ἐμπόδια καὶ συναισθηματισμούς. Αύτό βέβαια μὲ κανέναν τρόπο δέν σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός προσκαλώντας τὸν ἄνθρωπο νά τὸν ἀκολουθήσει τὸν ἀποτρέπει ἀπό μερικές αὐτονότες ὑποχρεώσεις του ἔναντι τῆς ζωῆς. Μιά τέτοια ὑποχρέωση εἶναι καὶ ἡ ἐργασία.

### Άξια τῆς ἐργασίας

Ἡ ἐργασία χαρακτηρίζει τὸν ἄνθρωπο ὡς δημιούργημα «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὄμοιώσιν» Θεοῦ. Ὁ ᾱδιος ὁ Θεός ἐργάζεται, ὅπως λέει ὁ Χριστός (Ιωάν. 7,17). Καὶ συνιστᾶ στούς ἀνθρώπους νά κάνουν τό ᾱδιο. Ἡ ἐντολὴ τῆς ἐργασίας δόθηκε στὸν ἄνθρωπο ἥδη κατά τὸν παραδείσια ζωὴν του. Μετά τὸν πτώση ὅμως ἡ ἐργασία συνδέθηκε μὲ τὸν πόνο γιὰ τὸν ὠφέλεια καὶ τὸν σωφρονισμό του. Μέ τίνι ἐργασία ὁ ἄνθρωπος γίνεται συνεργάτης καὶ συνδομιουργός τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ταυτόχρονα συνεργάζεται καὶ ἔρχεται σὲ κοινωνία μὲ τὸν πλησίον του.

Ἡ Ἐκκλησία ὑπογραμμίζει τὴν ἀξία τῆς ἐργασίας γιά τὸν ἄνθρωπο. Ἀπό τὸ σημεῖο ὅμως αὐτό ἔως τὴν θεώρησή της ὡς μέτρο ἀξιολογήσεως τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει τεράστιο χάσμα. Εἶναι λάθος νά ὑπολογίζεται ἡ ἀξία ἐνός ἀνθρώπου ἀπό τὸ εῖδος τῆς ἐργασίας πού κάνει. Τὸ πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ὅτι ὁ Χριστός κάλεσε ἀπλούς ψαράδες νά γίνουν μαθητές του. Δέν κάλεσε οὕτε σπουδαγμένους, οὕτε ἄλλους πού ἀντιπροσώπευαν περισσότερο καταξιωμένα γιά τὴν ἐποχή ἐκείνη ἐπαγγέλματα.

### Ἐργασία καὶ προσευχή

Ἡ προσήλωση στὴν ἐργασία ἀπό ὑπερβολική μέριμνα γιά τὴ διατροφή καὶ τὴ



## ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ(Ματθ. δ' 18-23)

### Ἡ κλήση τῶν Ἀποστόλων

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν ἦσαν γὰρ ἀλιεῖς· καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὡπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἀλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα, ἥκολονύθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτοὺς. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν, ἥκολονύθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ ηρώσων τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

---

συντήρηση ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπο ἀπό τὸν πίστη στὸν Θεό καὶ τὸν πρόνοιά του. Ὁ ἄνθρωπος δέν πρέπει νά ζει γιά νά ἐργάζεται, ἀλλήλα νά ἐργάζεται γιά νά ζει.

Ἡ ύψηλότερη ἀπασχόληση γιά τὸν ἄνθρωπο κατά τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἡ ἐργασία ἀλλήλα ἡ προσευχή. Αὐτή ἀνυψώνει τὸν ἄνθρωπο στὸ ἀρχέτυπό του. “Οταν ἡ ἐργασία τοποθετεῖται πάνω ἀπό τὸν προσευχή, τότε γίνεται θεοποίησή της καὶ ὁ ἄνθρωπος ὑποβιβάζεται σέ παραγωγικό μέσο. ” Ετοι ὅμως διαστρέφεται ἡ ἡθική τῆς ἐργασίας μέ οὐσιώδεις συνέπειες γιά τούς ἄνθρωπους καὶ τὴν κοινωνία. Ἀντίθετα στήν ὄρθόδοξη παράδοση ἡ ἐργασία ἔμεινε σταθερά ύποταγμένη στήν ἀσκηση καὶ τὴν προσευχή.

Ἡ ἐργασία κατά τὴ χριστιανική διδασκαλία δέν εἶναι μόνο μέσο αὐτοσυντηρήσεως, ἀλλήλα ἔχει καὶ κοινωνικό σκοπό. Δέν ἀποβλέπει στήν ιδιοποίηση τοῦ πλούτου, ἀλλήλα στήν ἀσκηση τῆς ἀγάπης. Ὑπάρχει μάθιστα καὶ ἀκόμα πιό ύψηλός σκοπός στήν ἐργασία. “Οπως ἡ ἀγάπη κορυφώνεται στή θυσίᾳ γιά τὸν πλησίον, ἔτσι καὶ ἡ ἐργασία βρίσκει τὸν ὑψιστὸ σκοπό της στήν ἔξυπηρέτηση τοῦ πλησίον μέ πλήρη αὐταπάρνηση.

### Ἐργασία καὶ ἀργία

Ἐκτός ὅμως ἀπό τὸν ἐργασία ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται καὶ τὴν ἀργία. “Οπως δηλαδή χρειάζεται κάποιον ιδιαίτερο χῶρο γιά νά ξεκουράζεται, ἔτσι χρειάζεται καὶ κάποιον ιδιαίτερο χρόνο γιά νά ἀνακουφίζεται ἀπό τίς φροντίδες. Μέ τὴ σύγχρονη μάθιστα τεχνολογία ἡ ἔξοικονόμηση τοῦ ἐπιεύθερου χρόνου εἶναι εὐκολότερο. ” Ήδη ὁ περιορισμός τοῦ χρόνου ἐργασίας, ἡ αὔξηση τῶν διακοπῶν καὶ τῶν ἀδειῶν μειώνουν σημαντικά τὸν ἐργάσιμο χρόνο. Παραταῦτα ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος πιέζεται περισσότερο ἀπό τὴν ἐργασία καὶ ισχυρίζεται ὅτι ὁ χρόνος του δέν ἐπαρκεῖ. Αιτία τοῦ φαινομένου αὐτοῦ εἶναι ἀπό τὴ μιά πλευρά ἡ ἀπλοστία τῶν ἐργοδοτῶν καὶ ἀπό τὴν ἄλλην ἡ ἀπροθυμία τοῦ ἀνθρώπου νά διαθέτει

## Μετάφραση της Εὐαγγελικής περικοπῆς

Τόν καιρόν ἐκεῖνον ὅταν περπατοῦσε ὁ Ἰησοῦς κοντά εἰς τὸν λίμνην τῆς Γαλιλαίας, εἶδε δύο ἀδελφούς, τὸν Σίμωνα, ὃ ὑποίσος ἐλέγετο Πέτρος, καὶ τὸν Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφόν του, νάριχνουν δίκτυο εἰς τὸν λίμνην, διότι ἡσαν ψαράδες. Καί τούς λέγει, «Ἐλάτε, ἀκολουθήστε με, καὶ θά σας κάνω ψαράδες ἀνθρώπων». Αὐτοί ἐγκατέλειψαν ἀμέσως τὰ δίκτυα καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Καί ὅταν ἐπροχώρησε ἀπ' ἐκεῖ, εἶδε ἄλλους δύο ἀδελφούς, τὸν Ἰάκωβον, τὸν υἱὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ τὸν Ἰωάννην τὸν ἀδελφόν του, μέσα σὲ πλοιάριον μαζί μὲ τὸν Ζεβεδαίον, τὸν πατέρα τους, νά ἐπισκευάζουν τὰ δίκτυα τους καὶ τοὺς ἐκάλεσε. Αὐτοί ἀμέσως ἀφοσαν τὸ πλοιάριον καὶ τὸν πατέρα τους καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Ὁ Ἰησοῦς ἐγύριζε ὥλοκληρη τὴν Γαλιλαίαν καὶ ἐδίδασκε εἰς τὰς συναγωγάς των καὶ ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ ἐθεράπευε κάθε ἀσθένειαν καὶ κάθε ἀδυναμίαν εἰς τὸν λαόν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

---

χρόνο σέ δραστηριότητες προσωπικῆς δημιουργίας καί ἐπικοινωνίας. Στήν κατεύθυνση αὐτή ἐντάσσεται καί ἡ σύγχρονη συνήθεια πολλῶν ἀνθρώπων νά προτιμοῦν νά κάνουν μιά ἐκδρομή τὴν Κυριακή, παρά νά ἐκκλησιαστοῦν.

Στήν Ἐκκλησίᾳ ὄλοκληρος ὁ χρόνος προσθλαμβάνει ἑορταστικό χαρακτήρα. Ἰδιαίτερα ὅμως ζεχωρίζουν οι ἀργίες τῶν Κυριακῶν καὶ τῶν μεγάλων ἑορτῶν. Ὁ ἑορτασμός ἐδῶ δέν εἶναι κενός χρόνος, ἀλλά χρόνος ἐντονότερης πνευματικῆς ζωῆς. Ἀλλά ὁ σύγχρονος ἀνθρωπός δέν ἔμαθε νά ὄργανώνει τή ζωή του ἔτσι, ὥστε νά ἔχει ἐλεύθερο χρόνο καὶ σχετική ήσυχία γιά περισυπλογή καὶ προσευχή. Καί αὐτό δέν εἶναι ἄσχετο μέ τὴν ἀπλοστία, πού ἀποτελεῖ σέ τελική ἀνάπτυση κάποια μορφή εἰδωλολατρίας.

### Ἀνεργία καὶ ἀεργία

Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἀργίας, ὑπάρχει καὶ τὸ φαινόμενο τῆς ἀνεργίας, πού ὁδηγεῖ στὸν περιορισμό τοῦ χρόνου ἐργασίας. Ἐπίσης παρατηρεῖται καὶ τὸ φαινόμενο τῆς ἀεργίας, τῆς ἄρνησης δηλαδή ἀσκήσεως ἐργασίας. Ἡ ἀνεργία, ὅπως καὶ ἡ ἀεργία, ἀποτελοῦν ἀρνητικές καταστάσεις, πού ζημιώνουν τὸν ἀνθρωπό ὅχι μόνο οἰκονομικά καὶ κοινωνικά, ἀλλά καὶ ἡθικά καὶ πνευματικά.

Πέρα ἀπό τό ἐπάγγελμα πού κάνει κάποιος, πρώτιστη ἐργασία γιά τὸν χριστιανό εἶναι ἡ τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν ἡ ἐργασία τῶν ἀρετῶν. Αὐτή ὄνομάζεται καί «ἰερά ἐργασία», γιατί ιερουργεῖ τὴν τελείωση καὶ τὴν ἔνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τὸν Θεό. Ἡ ἐργασία αὐτή μπορεῖ νά κινεῖται σέ καθαρά πνευματικό ἐπίπεδο, ἀλλά δέν ἔξαντλεῖται σέ αὐτό. Καί ἡ καθημερινή ἐργασία τοῦ χριστιανοῦ, σωματική καὶ πνευματική, μπορεῖ καὶ ὀφείλει νά ἐντάσσεται στήν προοπτική τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Ἀρχιμ. Γ. Χ.

25 Ιουνίου 2006: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μεθέορτα τοῦ γενεσίου τοῦ Προδρόμου, Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος († 304).

Ορεντίου καὶ τῶν 6 ἀδελφῶν αὐτοῦ μαρτύρων.

\*Hxos: α' – Ἐωθινόν: Β' – Ἀπόστολος: Ρωμ. β' 10-16 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. δ' 18-23.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 2 Ιουλίου, Γ' Ματθαίου.

Ἀπόστολος: Ἐβρ. θ' 1-7 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ζ' 22-33.

## ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Αύτές τίς ἡμέρες ἐκυκλοφορίθη ἀπό τίν Άποστολική Διακονία καὶ ὡς τέταρτος τόμος (μηνὸς Ἀπριλίου) τῆς νέας μνημειώδους σειρᾶς, ἀγιολογικοῦ περιεχομένου, ὑπό τὸν τίτλο:

### ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΙ ΒΙΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

πού ἔχει ὡς μοναδικό σκοπό νά παρουσιάσει, στὴν νεοελληνικὴ γλώσσα, τοὺς βίους τῶν Ἅγιών τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὴν ζωὴν τοῦ Χριστοῦ πού ἀποκαλύπτεται μέσον ἀπό τὸ λόγο, τὴν διδασκαλία, τὸ ὄντος, τὸν πράξην, τὴν θεωρία, τὴν μαρτυρία καὶ τὸ μαρτύριο τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ.

Τό ἔργο εἶναι γραμμένο ἀπό τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελο, Γενικό Διευθυντή τῆς Άποστολικῆς Διακονίας, καὶ θά ὀλοκληρωθεῖ σε 13 τόμους, ἔνα γιὰ κάθε μήνα τοῦ ἔτους καὶ ἔνα γιὰ τὸν περίοδο τοῦ Τριωδίου καὶ τοῦ Πεντικοσταρίου (συῆμα 17X24, ἔξι ὀλοκλήρου σε τετραχρωμία).

Ζητήστε τοὺς τέσσερις πρώτους τόμους ἀπό τὰ Βιβλιοπωλεῖα τῆς Άποστολικῆς Διακονίας ἢ τηλεφωνῆστε στὸ 210-7272381, γιά νά σᾶς ἀποσταλοῦν μέν ἀντικαταβολήν. Εἶναι ἔνα ἔργο πνευματικῆς οἰκοδομῆς γιά κάθε Ὁρθόδοξο Χριστιανό καὶ κάθε Ὁρθόδοξη Οἰκογένεια. Τό ἔργο προλογίζει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσσος Ἐλλάδος κ.κ. Χριστόδουλος.



### ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γιά τίς συχνότητες ἐκτός Ἀττικῆς πληροφορίες  
στο τηλέφωνο 210 - 7298.222

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὅρθιοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

\*Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)

Οἱ «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στὸ Διαδίκτυο: [www.apostoliki-diakonia.gr/gr\\_main/profile/oikotrofeion.htm](http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm)