



ΕΤΟΣ 54ον

16 Ιουλίου 2006

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 29 (2772)

ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

«τῶν ἐντολῶν τούτων»

Ἡ Ἑκκλησία τιμᾶ σύμερα τή μνήμη τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Παράθηκα ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἀναφέρει στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή ὅτι οἱ γνήσιοι μαθητές τοῦ Χριστοῦ γίνονται τό φῶς τοῦ κόσμου.

Καί πράγματι! Οἱ ἄγιοι Πατέρες ἀναδείχθηκαν φῶτα σέ μια ἐποχή πού τό σκοτάδι τῆς ἀγνοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν αἰρέσεων βασίλευε. Μέ τό δικό τους φῶς, πού εἶναι οὐσιαστικά φῶς Χριστοῦ, φώτισαν τὸν δρόμο τῶν συγχρόνων τους, τὸν δρόμο πρὸς τή θεοσέβεια καὶ τή θεογνωσία. Αὔτο τό κατόρθωσαν μέ τήν ὑπακοή τους στόν Θεό, πού ἐκδηλώνεται μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν του. Αὔτές φανερώνουν τό θεῖημα τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐντολές ἐλευθερίας. Αὔτο σημαίνει ὅτι ἡ τήρηση τους δέν ἐπιβάλλεται μέ τή βία, ἀλλά ἐπαφίεται στήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία. Ἐπίστης μέ τήν τήρηση τους προάγεται ὁ ἀνθρωπος στήν ἐλευθερία.

Ἡ προϋπόθεση τῆς ἐλευθερίας

Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἀπό τὸν ἀνθρωπο προϋποθέτουν τήν ἐλευθερία. Δέν εἶναι μόνον ἡ ἐλευθερία ἐπιθυμῆσις, ἀλλά καὶ ἡ ἐλευθερία ἀπό τήν ἀμαρτία. Ὁ ἀνθρωπος ὅμως εἶναι δοῦλος τῆς ἀμαρτίας καὶ ἀδυνατεῖ νά τηρήσει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Μόνον ὁ πιστός μπορεῖ νά τίς τηρήσει γιατί αὐτός μέ τό βάπτισμα ἀποκτά τήν ἐλευθερία ἀπό τό καθεστώς τῆς ἀναγκαστικῆς δουλείας.

Ἀλλά καὶ ἀπό τήν ἀληθή πλευρά ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν διατηρεῖ τόν πιστό στήν ἐλευθερία πού ἔλαβε μέ τή δωρεά τοῦ βαπτίσματος. Ἡ δωρεά δηλαδή τοῦ βαπτίσματος ἐλευθερώνει τόν ἀνθρωπο ἀπό τήν ἀναγκαστική δουλεία στήν ἀμαρτία· ἡ παραμονή ὅμως στήν ἐλευθερία αὐτή, πού πραγματοποιεῖται μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν, ἐπαφίεται στήν αύτεξουσιότητα τοῦ ἀνθρώπου.



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ε' 14-19)

Ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν

Ἐπεινὸς ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Ὅμελος ἔστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυψῆναι, ἐπάνω ὅρους κειμένην· οὐδὲ καίονται λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἐμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μή νομίσητε ὅτι ἥλθον καταλῦσαι τὸν νόμον, ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἥλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· Ἐντὸς ἀναρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἵντα ἔν, ἃ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἔνως ἀναπάντη γένηται. Ὅς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων, καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· δις δὲ ἀν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Θεωρία καὶ πράξη

Οἱ χριστιανὸι ὄφείλει ὅτι μόνον νά γνωρίσει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ νά προχωρήσει στήν ἔμπρακτη ἐφαρμογή τούς. Ἡ θεωρητική γνώση τῶν ἐντολῶν χωρίς τήν πίστη στόν Θεό καὶ τή σύνδεσή τους μέ τήν καθημερινή πράξη καὶ ζωή δέν σώζει τόν ἀνθρωπο. Ὁποιος θησμονεῖ τόν Θεό καὶ θέλει νά τόν πλησιάσει, δέν χρειάζεται νά καταφεύγει τόσο στόν πόγο, ὅσο στό ἔργο τῆς πίστεως.

Οἱ ἀληθείες τῆς χριστιανικῆς πίστεως δέν αἰωροῦνται στό κενό οὔτε προσεγγίζονται μέ συλλογισμούς, ἀλλά βιώνονται στή ζωή καὶ κατανοοῦνται μέ τήν ἐφαρμογή τους. Ὄταν ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό καὶ τόν πλησίον περιορίζεται σέ τύπους καὶ σχήματα, τότε καὶ οἱ ἐντολές ἀντιμετωπίζονται ώς ιδέες ἀνεξάρτητες ἀπό τή ζωή. Ἐδῶ βρίσκεται ὁ μόνιμος κίνδυνος τοῦ συντηρητισμοῦ. Οι ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ως φανερώσεις του πρός τόν ἀνθρωπο, πρέπει διαρκῶς νά ἐνεργοποιοῦνται· ἔτσι μόνον ἀποκαλύπτουν τή δύναμη καὶ ἐκπληρώνουν τόν σκοπό τους.

Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν

Ἡ ἀποψη ὅτι οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι δυνατό νά τηρηθοῦν ἀπό τόν ἀνθρωπο δέν αἰωνιθεύει. Ὁ Θεός δέν ζητᾷ ἀδύνατα πράγματα. Ἀλλά καὶ μόνο μέ τής δυνάμεις του ὁ ἀνθρωπος δέν μπορεῖ νά τηρήσει τίς θεῖες ἐντολές. Μέ τήν πίστην ὅμως στόν Χριστό καὶ μέ τή χάρη τοῦ Ἅγιου Πνεύματος νικᾶ τίς δυνάμεις του, ξεπερνᾶ τόν ἑαυτό του καὶ ὑψώνεται στήν ἐνθεη ζωή. Γι' αὐτό ὁ ζυγός τοῦ Χριστοῦ εἶναι χροντός καὶ τό φορτίο του ἐλαφρύ (Ματθ. 11,30).

“Οποιος ίσχυρίζεται ὅτι οἱ ἐντολές εἶναι ἀνεφάρμοστες, θεωρεῖ τόν Θεό ψεύτη καὶ πλάνο, ὅπως διατυπώνει ὁ ἄγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος. Ἀλλά καὶ ὅποιος νομίζει ὅτι μπορεῖ νά τίς ἐφαρμόσει χωρίς τή βοήθειά του ἀπατᾶται. Οι

Μετάφραση της Εύαγγελικής περικοπῆς

Εἶπεν ὁ Κύριος, «οεῖς εἰσθε τό φῶς τοῦ κόσμου· δέν εἶναι δυνατόν νά κρυφθῇ πόλις, πού βρίσκεται ἐπάνω σ' ἔνα βουνό. Οὔτε ἀνάβουν λυχνάρι καὶ τὸ τοποθετοῦν κάτω ἀπό τὸ μόδι, ἀλλ' ἐπάνω εἰς τὸν λυχνοστάτην καὶ ἔτοι λάμπει εἰς ὅλους, πού βρίσκονται εἰς τὸ σπίτι. Ἔτοι πρέπει νά λάμψῃ τὸ φῶς σας ἐμπρός στούς ἀνθρώπους, διά νά ιδοῦν τά καλά σας ἔργα καὶ νά δοξάσουν τὸν Πατέρα σας πού εἶναι εἰς τὸν οὐρανόν. Μή νομίσετε ὅτι ἥλθα διά νά καταργήσω τὸν νόμον ἢ τούς προφήτας. Δέν ἥλθα νά καταργήσω, ἀλλά νά ἐκπληρώσω. Ἀλλήθεια σᾶς λέγω, ἔως ὅτου παρέλθῃ ὁ οὐρανός καὶ ἡ γῆ, οὔτε ἔνα γιώτα ἢ μικρή στιγμή δέν θά καταργηθῇ ἀπό τὸν νόμον, μέχρις ὅτου γίνουν ὅλα. Ἐκεῖνος λοιπόν πού θά παραβῇ μίαν ἀπό τὰς ἐντολάς αὐτάς τὰς ἐλαχίστας καὶ διδάξῃ τοὺς ἄλλους νά κάνουν τὸ ἴδιο, αὐτός θά ὄνομασθῇ ἐλάχιστος εἰς τὸν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἐνῷ ἐκεῖνος πού τὰς ἐφαρμόζει καὶ τὰς διδάσκει, αὐτός θά ὄνομασθῇ μεγάλος εἰς τίν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ἐντολές τηροῦνται μέ ύπεράνθρωπες προσπάθειες, πού γίνονται δυνατές μέ τά βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Οι ἐντολές τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ ἀνθρωπος

Ἄπο ἄποψη περιεχομένου οι ἐντολές διακρίνονται σέ μερικές καὶ περιεκτικές. Μερικές εἶναι ὅσες συμπληρώνουν ἄλλες ἢ συμπληρώνονται ἀπό ἄλλες περιεκτικές εἶναι ὅσες περιέχουν καὶ ἄλλες. Ἔτοι ἡ διπλή ἐντολή τῆς ἀγάπης, πού περιέχει καὶ ὅλες τίς ἄλλες ἐντολές, εἶναι ἡ κατεξοχήν περιεκτική ἐντολή.

Μέ τίν τήρηση τῶν ἐντολῶν δείχνει ὁ ἀνθρωπος τό φιλότιμό του καὶ ἐκφράζει τή συγκατάθεσή του νά μείνει πιστός στὸν Θεό. Οι ἐντολές τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀπλές ἡθικές διατάξεις ἀλλά θεῖες ἐνέργειες. Σέ κάθε ἐντολή κρύβεται ὁ Θεός. Γι' αὐτό καὶ ἡ τήρησή τους εἶναι κοινωνία καὶ συνάντηση μέ τὸν Θεό. Ἔτοι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν βεβαιώνει τήν προσωπική σχέση τοῦ καθένα μας μέ τὸν Χριστό.

Ο ἀνθρωπος δέν πρέπει νά περιορίζεται σέ ἐπιλεκτική τήρηση τῶν ἐντολῶν ὀφείλει νά φροντίζει μέ προθυμία καὶ ἐπιμέλεια γιά τήν ἐφαρμογή ὅλων, χωρίς νά παραμελεῖ ὅποιαδήποτε. Ἀλλωστε ὅλες οι ἐντολές συνδέονται μεταξύ τους καὶ ἡ ἐπιλεκτική τήρησή τους ἀποδεικνύεται οὐσιαστικά ἀδύνατη. Ὁταν καταλύεται κάποια ἐντολή, καταλύονται καὶ οἱ ἄλλες, γιατί συντελεῖται ἡ ἀμαρτία καὶ συστέλλεται ἡ xáρη. Βέβαια κανείς δέν γίνεται μόνος του σκεύος τοῦ θησαυροῦ τῆς xáρης. Αύτό προσφέρεται ἀπό τὸν Θεό. Ἡ xáρη, ἐνῷ φαίνεται νά συγκρατεῖται ἀπό τούς ἀνθρώπους μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν, τούς συγκρατεῖ ὅλους μέ τή δύναμή της. Προστατεύει τούς πιστούς, καθηύπτει τά κενά καὶ ἀναπληρώνει τά ύστερηματα.

Ἄρχιμ. Γ. Χ.

16 Ιουλίου 2006: ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ (630) ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙ Δ'
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (451), Άθινογένους ιερομάρτυρος († 311).
Τίχος: δ' – Έωθινόν: Ε' – Απόστολος: Τιτ. γ' 8-15 – Εύαγγέλιον: Ματθ. ε' 14-19.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 23 Ιουλίου, ζ' Ματθαίου.
Απόστολος: Ρωμ. ιβ' 6-14 – Εύαγγέλιον: Ματθ. θ' 1-8.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

ΘΕΟΜΗΤΩΡ, τοῦ ἀγίου Νικολάου Καβάσιλα (λόγοι στή Γέννηση, τόν Εύαγγελισμό καὶ τίν Κοίμηση· μέ εἰσαγωγή, μετάφραση, σχόλια).

ΘΕΟΤΟΚΟΣ, τοῦ ἀγίου Ιωάννου Δαμασκηνοῦ (όμιλία στή Γέννηση καὶ τρεῖς ἐγκωμιαστικοί λόγοι στήν Κοίμηση· μέ εἰσαγωγή, μετάφραση, σχόλια).

ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (Μητροπ. πρ. Πατρῶν Νικοδήμου) 102 κηρύγματα γιά τόν Ἀκάθιστο Ὅμνο, τήν Ὁρδή τῆς Θεοτόκου καὶ τό Θεομπτορικό ἔορτολόγιο.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Μητροπ. πρ. Πατρῶν Νικοδήμου) 98 κηρύγματα γιά τή Μικρή καὶ Μεγάλη Παράκληση καὶ τά ἀγιογραφικά καὶ φαλμικά ἀναγνώσματά τους.

ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΑΙΝΟΣ (Μητροπ. Γουμενίσσης Δημητρίου). Ἐντρύφημα τῶν πιστῶν, μέ ύμνολογικό καὶ πατερικό ὄλικό γιά θεομπτορικές ἔορτές.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (Μητροπ. Φθιώτιδος Νικολάου). Οι ιερές ἐμφανίσεις τῆς Παναγίας σέ Ἅγιους, οι ὀλοφάνερες παρουσίες τῆς στούς πιστούς.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Γεωργίας Π. Κουνάβη). Τό πρόσωπο τῆς Παναγίας γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου.



Άκουστε τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τής Έκκλησίας τής Έλλαδος
ΤΩΡΑ καὶ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ

Γιά περισσότερες Πληροφορίες: 210 72 98 222

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἐβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθιοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Έκκλησίας τῆς Έλλάδος. Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

*Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm