



ΕΤΟΣ 54ον

13 Αύγουστου 2006

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 33 (2776)

Ο ΦΟΒΟΣ

«βλέπων δέ τόν ἄνεμον ισχυρόν, ἐφοβήθη»

Ἡ σημερινή εὐαγγελική διήγηση ἔχει σάν ιστορικό πυρήνα τό βίωμα τοῦ φόβου πού ἔνιωσαν οἱ μαθητές μπροστά στὸν τρικυμισμένην θάλασσα· ἐπίσης τό αἴσθημα τῆς ἀσφάλειας πού τούς πρόσφερε ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἐξασφαλίζοντας τὴ διάσωσή τους.

Ο φόβος εἶναι ἔνα ἔντονο δυσάρεστο συναίσθημα. Εἶναι ἔνας ἀμυντικός μηχανισμός τοῦ ἀνθρώπου μπροστά σὲ ἔναν πραγματικό ἢ ἀναμενόμενο κίνδυνο. Εἶναι μιὰ ἀντίδραση πού διεγέρει, δραστηριοποιεῖ καὶ κινητοποιεῖ τό ἅτομο, ὥστε νά ἀντιμετωπίζει ἐξωτερικές ἀπειλές.

Ο φόβος τοῦ θανάτου

Ο φόβος τοῦ θανάτου διαποτίζει ὀλόκληρην τὴν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπορεάζει τὶς σχέσεις του μέ τόν Θεό, τόν πλησίον καὶ τό περιβάλλον του. Ολόκληρος ὁ πολιτισμός τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὄργανωση τῆς ζωῆς του, οἱ τέχνες καὶ οἱ ἐπιστῆμες του, τά ἦθος καὶ τά ἔθιμά του, οἱ παραδόσεις καὶ οἱ ὄραματισμοί του, προσδιορίζονται ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου. Ο ἀνθρωπος φοβᾶται τόν θάνατο, γιατί ὑποδουλώθηκε σὲ αὐτόν. Γι' αὐτό καὶ ἡ καταξίωση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀδύνατη χωρίς τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τόν φόβο αὐτόν. Ή ἀπελευθέρωση ὅμως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου βρίσκεται πέρα ἀπό τὶς δυνάμεις του.

Ἡ ἐνταξη στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία, εἶναι ἡ εἰσοδος στήν κοινωνία τῆς ἐλευθερίας. ᩴ ἐνταξη αὐτή δέν παραμερίζει τήν ιδιαιτερότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά παρέχει τήν πλήρη καταξίωση καὶ τελείωσή του. Τόν καθιστᾶ μέτοχο τῆς ἄκτιστης ζωῆς καὶ τῆς αἰωνιότητας τοῦ Χριστοῦ. Καὶ στόν βαθμό πού ζεῖ ἐνώμένος μέ τόν Χριστό, πιστρώνεται ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου· εἶναι ἐλεύθερος.



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ιδ' 22-34)

«Ἐγώ εἰμι· μή φοβεῖσθε»

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἡνάγκασεν δὲ Ἰησοῦς τοὺς Μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἵνα οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὅρος κατ' ἴδιαν προσεύξασθαι. Ὁψίας δὲ γενομένης, μόνος ἦν ἐκεῖ. Τὸ δὲ πλοῖον ἥδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἀνεμος. Τετάρτη δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ Μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα, ἔταράχθησαν, λέγοντες ὅτι φάντασμά ἔστι· καὶ ἀπὸ τοῦ φρόνου ἐκραξαν Εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων· Θαρσεῖτε· ἐγώ εἰμι· μή φοβεῖσθε. Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος, εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὄντα. Οὐ δὲ εἶπεν· Ἐλθε. Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος, περιεπάησεν ἐπὶ τὰ ὄντα, ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. **Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἵσχυρόν, ἐφοβήθη·** καὶ ἀρρέμενος καταποντίζεσθαι, ἐκραξε, λέγων Κύριε, σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ· Ὁλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; Καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, λέγοντες· Ἄληθῶς Θεοῦ Υἱός εἶ. Καὶ διαπεράσαντες, ἤλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ.

Πίστη καὶ φόβος Θεοῦ

΄Η πίστη καὶ ἡ κοινωνία μέ τόν Χριστό γεννᾶ ἔναν ἄλλο φόβο: τόν φόβο τοῦ Θεοῦ. Χωρίς αὐτόν τόν φόβο δέν εἶναι δυνατή ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ. Ό φόβος αὐτός εἶναι τελείως διαφορετικός ἀπό τόν φυσικό φόβο γιά κάποια ἐπικείμενη καταστροφή.

Κανείς δέν μπορεῖ νά ἀγαπήσει τόν Θεό, ἃν προηγουμένως δέν τόν φοβηθεῖ. Καί δέν μπορεῖ νά τόν φοβηθεῖ, ἃν δέν τόν πιστέψει. Ό φόβος γεννιέται ἀπό τήν πίστη καὶ ὅχι ἡ πίστη ἀπό τόν φόβο. Έκδοηλώνεται μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν καὶ ὀδηγεῖ στή γνώση τοῦ Θεοῦ. Ή γνώση αὐτή εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο πού τόν φοβᾶται καὶ τηρεῖ τίς ἐντολές του, ὅπως διατυπώνει ὁ ἄγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος.

Ἄγαπη καὶ φόβος Θεοῦ

΄Η τήρηση τῶν ἐντολῶν, ἡ κάθαρση ἀπό τά πάθη καὶ ἡ προκοπή στήν ἀγάπη πραγματοποιοῦνται μέ τόν φόβο. Ή τέλεια ὅμως ἀγάπη «ἔξω βάλλει τόν φόβον» (Α΄ Ἰω. 4,18). Ό φόβος χαρακτηρίζει τίς προκαταρκτικές βαθμίδες τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Άλλά καὶ ὁ τέλειος πιστός δέν εἶναι ἀθεόφοβος. Ό φόβος ὅμως σέ αὐτόν παίρνει ἄλλη μορφή. Συνυφαίνεται μέ τήν ἀγάπη καὶ ἀφανίζεται βαθμιδόν ἀπό αὐτήν.

Μετάφραση της Εύαγγελικής περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ὁ Ἰησοῦς ἀνάγκασε τοὺς μαθητὰς νά μποῦν εἰς τὸ πλοιάριον καὶ νά πᾶνε πρὶν ἀπ’ αὐτὸν εἰς τὸν ἀπέναντι ὥχθην, ἵως ὅτου διαλύσῃ τὸν κόσμον. Καὶ ἀφοῦ διέλυσε τὸν κόσμον, ἀνέβηκε εἰς τὸ ὅρος διά νά προσευχῆῃ μόνος του. “Οταν δέ ἐβράδυσε, ἦταν ἔκει μόνος. Τὸ πλοιάριον εὔρισκετο πῦδη εἰς τὸ μέσον τῆς λίμνης καὶ ἐπάλαιε μέ τὰ κύματα, διότι ὁ ἄνεμος ἦτο ἀντίθετο. Κατά τὴν τετάρτην δέ νυκτερινήν βάρδια ἤλθε εἰς αὐτούς ὁ Ἰησοῦς περπατώντας ἐπάνω εἰς τὴν θάλασσαν. Οἱ μαθηταί, ὅταν τὸν εἶδαν νά περπατῇ ἐπάνω εἰς τὸν θάλασσαν, ἐταράχθησαν καὶ ἔλεγαν ὅτι εἶναι φάντασμα καὶ ἀπό τὸν φόβον τους ἐφώναξαν. Ἀμέσως τοὺς ἐμίλησε ὁ Ἰησοῦς καὶ τοὺς εἶπε, «Ἐχετε θάρρος, ἐγώ εἰμαι· μή φοβᾶσθε». Τότε τοῦ ἀπεκρίθη ὁ Πέτρος, «Κύριε, ἐάν εἰσαι σύ, τότε δῶσέ μου διαταγὴν νά ἔλθω σ’ ἐσέ ἐπάνω στά νερά». Ἐκεῖνος δέ εἶπε, «Ἐλά». Καὶ ὅταν ὁ Πέτρος κατέβηκε ἀπό τὸ πλοιάριον, ἄρχισε νά περπατῇ ἐπάνω στά νερά, διά νά ἔλθῃ εἰς τὸν Ἰησοῦν. Ἄλλ’ ἐπειδή ἔβλεπε τὸν ἄνεμον δυνατόν ἐφοβήθηκε, καὶ ἐπειδή ἄρχισε νά βυθίζεται, φώναξε, «Κύριε, σῶσέ με». Ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς ἀπλωσε τὸ χέρι, τὸν ἔπιασε καὶ τοῦ λέγει, «Ολιγόπιστε, γιατί ἔδίστασες;». Καί ὅταν ἀνέβηκαν εἰς τὸ πλοιάριον, ἔπαισε ὁ ἄνεμος. Ἐκεῖνοι πού ἤσαν εἰς τὸ πλοιάριον τὸν προσκύνησαν καὶ τοῦ εἶπαν: «Ἄλπιθινά εἶσαι Θεοῦ Υἱός». Καί ἀφοῦ διέσχισαν τὴν λίμνην, ἤλθαν καὶ ἀπεβίβασθοσαν εἰς τὴν Γεννησαρέτη.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέηλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γέρ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ἐτσι ύπάρχουν δύο εῖδον φόβου: ὁ εἰσαγωγικός, πού προκαλεῖται ἀπό τὸν ἀπειλήτη τῆς κοιλάσεως· αὐτός χαρακτηρίζει τοὺς ἀνώριμους πιστούς. Ὁ δεύτερος φόβος γεννιέται ἀπό τὸν ἀληθινὸν ἀγάπην πρὸς τὸν Θεό καὶ ἀποτελεῖ καρπὸ τῆς παρουσίας τῆς χάριτος. Ὁ φόβος αὐτός δέν ἔχει τίποτα κοινό μέ τὸ φυσικὸ ἔνστικτο τοῦ φόβου. Ἀντίθετα, πέει ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος, ἡ παρουσία του ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπό κάθε γήνινο φόβο.

Ο τέλειος φόβος συνδέεται μέ τὴν συναίσθησην τοῦ μεγαλείου τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ κινδύνου πού διατρέχει ὁ ἄνθρωπος νά φανεῖ ἀνάξιος στὸν κλήσιν του· νά πέσει ἔξαιτίας τῆς ἀστάθειας καὶ τῆς ἀσθένειας του. Ὁπως αὐτός πού βρίσκεται σε ψηλό βουνό δέν φοβᾶται τὸ βουνό ἀλλὰ τὴν πτώσην του ἀπό αὐτό, ἔτσι καὶ ὁ πιστός δέν φοβᾶται τὸν Θεό ἀλλὰ τὴν ἔκπτωσην ἀπό αὐτόν. Φοβᾶται μήπως φανεῖ ἀνάξιος.

Ἀποδοχή καὶ ὑπέρβαση

Κάτω ἀπό τίς παραπάνω προϋποθέσεις ἡ ἀνίδιοτελής ἀγάπη ὁδηγεῖ στὸν ἀποδοχή τοῦ θανάτου καὶ τὴν ὑπέρβασή του μέ τὴν πίστη στὸν Χριστό. Ἐτσι ἡ ζωὴ ἀποκτᾶ καινούργιο νόμημα καὶ σκοπό. Ἐλεύθερος ἀπό τὸν φόβο τοῦ θανά-

13 Αύγουστου 2006: KYPIAKH Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

΄Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς μεταμορφώσεως· μετάθεσις τοῦ ἵεροῦ λειψάνου
τοῦ ἀγίου Μαξίμου τοῦ ὄμολογοποῦ.

΄Ηχος: πλ. δ' – Έωθινόν: Θ' – Άποστολος: Α΄ Κορ. γ' 9-17 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 22-34.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 20 Αύγουστου, Ι' Ματθαίου.

Άποστολος: Α΄ Κορ. δ' 9-16 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιζ' 14-23.

του μπορεῖ ό πιστός νά νικήσει δυσκολίες ή ἐμπόδια καί νά γευθεῖ τήν ἀληθινή
ζωή καί τήν ἀληθινή ἀγάπη. Ή ἐμπειρία τῆς ἀγάπης εἶναι ἐμπειρία ζωῆς. Καί ἡ
ζωή τῆς ἀγάπης εἶναι ζωή μετοχῆς στή νίκη ἐναντίον τοῦ φόβου καί τοῦ θανάτου.

«Μή φοβεῖσθε». Σέ αὐτή τή φράση τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς πρέ-
πε νά ἀναγνωρίσουμε τή ρητή ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ πρός τά μέλη τῆς Ἐκκλη-
σίας του: μέσα στίς ταραχές τῆς ζωῆς καί στίς θλίψεις ἐκεῖνος στέκεται δίπλα μας.

΄Αρχιμ. Γ. Χ.

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΗΓΗ ΕΛΕΟΥΣ

Νά προσφεύγετε, ἀδελφοί μου, στή Μπτέρα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τό σπίτι σας χάνει
τήν εἰρήνην του. Ή Κυρία Θεοτόκος εἶναι πηγή τοῦ ἔλεους καί τῆς δυνάμεως.
Μπορεῖ εύκολα νά ἐρμηνεύσει τίς ἀνθρώπινες καρδιές. Ός Μπτέρα τοῦ Θεοῦ
τῆς εἰρήνης μεσιτεύει σ' Αὐτόν γιά τήν εἰρήνην ὅλου τοῦ κόσμου καί ὅλων τῶν
χριστιανικῶν σπιτιῶν. "Εχει τήν ἐλεπική δύναμη νά διώξει μ'" ἔνα νεῦμα της
τά πονηρά πνεύματα, αὐτά πού μέ ἀκοίμητο ἀγώνα προσπαθοῦν νά χωρίζουν
τούς ἀνθρώπους καί νά τούς κάνουν νά ἀλληλομισοῦνται. Εἶναι ή Γοργοϋπό-
κοος, πού ἀπαντᾶ γρήγορα στίς παρακλήσεις μας καί μᾶς παρέχει τήν εἰρήνην
καί τήν ἀγάπη. Γιατί, ἀν δέν ἔχουμε τήν πίστη καί τήν ἀγάπη γινόμαστε ἀνάξι-
οι τῆς μεσιτείας τῆς Θεοτόκου.

("Άγιος Ιωάννης τῆς KRONSTANΔΗΣ)



΄Ακοῦστε τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Έκκλησίας τῆς Έλλάδος

ΤΩΡΑ καί ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ

Γιά περισσότερες Πληροφορίες: 210 72 98 222

«ΦΩΝΗ KYPIOY», ἔβδομαδιαίο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «΄Αποστολικῆς Διακονίας τῆς Έκκλησίας τῆς Έλλάδος», Ίασίου 1, 115 21 Αθήνα. Έκδότης - Διευθυντής: Έπισκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Έκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας.

΄Η «ΦΩΝΗ KYPIOY» σ' δόλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm