



ΕΤΟΣ 54ον

17 Σεπτεμβρίου 2006

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 38 (2781)

## Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

«ἔως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»

Ο σταυρός τοῦ Χριστοῦ, τήν ύψωση τοῦ ὁποίου ἐορτάσαμε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, φανερώνει τήν ἔλευσην τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τό ἔσχατο ἔγινε καὶ παρόν, ἐνῶ ταυτόχρονα τό παρόν συνδέθηκε μὲ τά ἔσχατα. Ὡδὸν μέσα στό παρόν βρίσκεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού θά φανερωθεῖ στὸν πληρότητά της κατά τὸν μέλλοντα αἰώνα. Ο ληστής στὸν σταυρό παρακάλεσε τὸν Χριστό νά τὸν θυμοθεῖ, ὅταν ἔρθει στή βασιλεία του. Καί ὁ Χριστός τὸν διαβεβαίωσε πλέοντας ὅτι αὐθημερόν θά τὸν πάρει μαζί του.

### Πορεία πρός τά ἔσχατα

Ο ἀπόστολος Παῦλος χαρακτηρίζει τήν παρούσα ζωή ὡς νύχτα καί τή μέλλουσα ὡς ἡμέρα. Τό σκοτάδι καί ἡ ἀμαρτία τοῦ κόσμου ὀδυγοῦνται σε ἀφανισμό, ἐνῶ τό φῶς καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου πλησιάζουν. Οἱ πιστοί καλοῦνται νά ἀποκρύψουν τά ἔργα τοῦ σκότους καί νά ἀναλάβουν τά ὄπλα τοῦ φωτός (Ρωμ. 13,12). Βέβαια καί αὐτοί δέν παύουν νά ζοῦν καί νά κινοῦνται στὸν παρόντα κόσμο· ἔτσι γίνονται καί οἱ ἴδιοι δέκτες τῆς ἐπήρειας τοῦ πονηροῦ καί τῆς ἀμαρτίας. Οἱ χριστιανοί καλοῦνται νά συμμορφώνονται ἀπόλυτα πρός τό θελημα τοῦ Θεοῦ καί νά ἀγωνίζονται γιά τήν πνευματική τελείωσή τους στά πλαίσια ἀναμονῆς τῆς «ἡμέρας τοῦ Κυρίου».

### Ἐνταξη καί ἀναμονή

Ο Χριστός πού φανερώθηκε στὸν κόσμο ὡς ἄνθρωπος, πού σταυρώθηκε, πέθανε, ἀναστήθηκε, ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς καί ἀναμένεται νά ἐπανέλθει «κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς» εἶναι ὁ ἄχρονος καί αἰώνιος Θεός· εἶναι «ὁ ὃν καί ὁ ἓν καί ὁ ἐρχόμενος» (Ἀποκ. 1,4). Καί ἡ φανέρωση τῆς δόξας τῶν πιστῶν στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν προϋποθέτει τήν ἐνταξή τους στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία.



## ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. η' 34-38, θ' 1)

### Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὡστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὁς γὰρ ἀν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἀν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὡφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀνταλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὅς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἀμαρτωλῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρός αὐτοῦ, μετὰ τῶν Ἀγγέλων τῶν ἀγίων. Καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσὶ τινες τῶν ὅδε ἐστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γενύσονται θανάτου, ἔως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθήσαν ἐν δυνάμει.

Ἡ Ἑκκλησία βρίσκεται μεταξύ τοῦ παρόντα καὶ τοῦ μέλιτοντα αἰώνα. Ἡ ὑπαρξη τοῦ ἀνθρώπου μέσα σέ αὐτή ἀποκτᾶ ἐσχατολογικό χαρακτήρα· ἢ ἔξοδός του ἀπό τὸν κόσμο δέν εἶναι ἔξαφάνιση στὸ κενό, ἀλλά μετοχή στὴν αἰώνια δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅπως χαρακτηριστικά σημειώνει ὁ ἄγιος Νικόλαος Καβάσιλης, οἱ πιστοί εἶναι μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος αὐτοῦ κρύβεται στὴν ιστορία, ἀλλά θά φανερωθεῖ κατά τὸν μέλιτοντα αἰώνα. Ὅταν φανερωθεῖ ἡ δόξα τῆς κεφαλῆς, τότε θά φανερωθεῖ καὶ ἡ πλαμπρότητα τῶν μελῶν της. Ὁ χριστιανός δέν ἐλπίζει ἀπῆλως, ἀλλά περιμένει τὴν ἀνάστασην καὶ τὴν ζωήν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

### Βίωση τῆς προσδοκίας

Ἡ βίωση τῆς προσδοκίας τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἔξαρταται ἀπό τὸ στάδιο τῆς πνευματικῆς του ὡριμότητας. Ἡ προσδοκία αὐτή δέν δικαιολογεῖ παθητική ἀναμονή τοῦ τέλους ἢ ἀδιαφορία γιά τὴν καθημερινή ζωή, ἀλλά ἀπαιτεῖ ἐγρήγορση καὶ συνεχῆ προσπάθεια. Μέ τίν πάροδο τοῦ χρόνου ἡ καθυστέρηση τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στὴν ιστορία ἔγινε ἀφορμή ἡθικῆς καὶ πνευματικῆς χαλαρώσεως τῶν πιστῶν. Ὁ χρόνος ὅμως τῆς φανερώσεως τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει ίδιαίτερη σπουδαιότητα. Ἄλλωστε γιά τὸν Θεό δέν ισχύει ἡ διάκριση τοῦ χρόνου, μέ τίν ὁποία σκέπτεται καὶ ἐνεργεῖ ὁ ἄνθρωπος: «Μία ἡμέρα παρά Κυρίω ώς κίτια εἴτη, καὶ κίτια εἴτη ώς ἡμέρα μία» (Β' Πέτρ. 3,8· Ψαλμ. 89,4). Τό βασικότερο εἶναι ὅτι ὁ Θεός μένει πιστός στὶς ἐπαγγελίες του σέ ὅλη τὴν διαδρομή τῆς ιστορίας.

Ἡ προσδοκία τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ βιώνεται στὴν Ἑκκλησία μέ δύο τρόπους: α) μέ τίν ἀναμονή τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, πού θά σημάνει τὸ τέλος τοῦ κόσμου καὶ τῆς ιστορίας, καὶ β) μέ τίν ἐμπειρία τῆς παρουσίας τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ιστορία. Ἡ ἐμπειρία αὐτή ταιριάζει στὴν ζωή τῶν ἀγίων, ἐνῶ οἱ πιστοί πιστοί ἀναμένουν τὴν τελικήν κρίσην. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ

## Μετάφραση της Εύαγγελικής περικοπῆς

Εἶπεν ὁ Κύριος: «Ἐάν κανείς θέλῃ νά μέ ακολουθήσῃ, ἂς ἀπαρνηθῇ τὸν ἑαυτόν του καὶ ἂς σπωκώσῃ τὸν σταυρόν του καὶ ἂς μέ ακολουθήσῃ. Διότι ὅποιος θέλει νά σωσῃ τὴν ζωὴν του, αὐτὸς θά τίν κάσῃ, ἐκεῖνος δέ πού θά κάσῃ τὴν ζωὴν του ἐξ αἰτίας ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, αὐτὸς θά τίν σώσῃ. Διότι τί θά ὠφελήσῃ τὸν ἄνθρωπον νά κερδίσῃ τὸν κόσμον ὅλον καὶ νά ζημιωθῇ τίν ψυχήν του; »<sup>17</sup> Ή τί ἀντάλλαγμα είναι δυνατόν νά δώσῃ ὁ ἄνθρωπος διά τίν ψυχήν του; Διότι ὅποιος ἐντρέπεται δι' ἔμε καὶ διά τούς λόγους μου εἰς τίν γενεάν αὐτήν τίν μοιχαλίδα καὶ ἀμαρτωλήν καὶ ὁ Υἱός τοῦ ἄνθρωπου θά αισθανθῇ ντροπή γι' αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ μέ ὅλην τίν δόξαν τοῦ Πατέρα του μαζί μέ τούς ἀγίους ἀγγέλους». Καὶ τούς ἔλεγε: «Ἄλλθεια σᾶς λέγω, ὅτι ύπάρχουν μερικοί ἀπό αὐτούς, πού στέκονται ἐδῶ, οἱ ὅποιοι δέν θά γευθοῦν θάνατον, ἔως ὅτου ἰδοῦν τίν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ νά ἔρχεται μέ δύναμιν».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη,  
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

---

ώς ἄναρχη καὶ ἀτελεύτητη ύπερκαπλύπτει στόν χῶρο καὶ τόν χρόνο. Ἡ φανέρωσή της στόν ἄνθρωπο ἀποτελεῖ δωρεά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

### Οἱ πνευματικές αἰσθήσεις

Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἦρθε στόν κόσμο μέ τόν Χριστό. Ὁ πλόγος τοῦ Χριστοῦ φανερώνει τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ ἀποδοχή τοῦ πλόγου τοῦ Χριστοῦ είναι ἀποδοχή τῆς βασιλείας του. Ἡ κιβωτός πού προσφέρει ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο, γιά νά σωθεῖ καὶ νά γίνει μέλος τῆς βασιλείας του, είναι ἡ Ἐκκλησία. Οἱ θεσμοί τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Μ. Βασίλειος, διδάσκουν τόν πιστό νά μεταφέρει διαρκῶς τόν νοῦ του ἀπό τά παρόντα στά μέλλοντα.

Στήν Ἐκκλησία ἀποκτᾶ ὁ πιστός ἰδιαίτερες αἰσθήσεις, γιά νά γευθεῖ τή χαρά τῆς μέλλουσσας ζωῆς. Χωρίς αὐτές ἡ πραγματικότητα τῆς ζωῆς ἐκείνης παραμένει ἀπρόσιτη. Ἡ Ἐκκλησία είναι τό ἐργαστήριο τῶν πνευματικῶν αἰσθήσεων. Οἱ αἰσθήσεις αὐτές δέν δημιουργοῦνται ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ἐμφυτεύονται ἀπό τόν Θεό. Ταυτόχρονα ἡ Ἐκκλησία είναι ὁ τόπος, ὅπου μετέχουν οἱ πιστοί στή δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς καὶ τήν προσευχή καὶ τή μετοχή στά ιερά μυστήρια ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἱδη ἀπό τήν παρούσα ζωή κοινωνός τῆς θείας δόξας (Β' Πέτρ. 1,4).

Ἄρχιμ. Γ. Χ.

17 Σεπτεμβρίου 2006: KYPIAKH META THN YΨΩΣIN (Δ')

Σοφίας καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς Πίστεως, Ἀγάπης καὶ Ἐλπίδος, μαρτύρων.

"Hxos: πλ. α' – Ἐωθινόν: Γ' – Ἀπόστολος: Γαλ. β' 16-20 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. π' 34 - θ' 1.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 24 Σεπτεμβρίου, Α' Λουκᾶ.

Ἀπόστολος: Β' Τιμόθ. γ' 10-15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ε' 1-11.

## ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Στίνη Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Έλλαδος λειτουργεί Φροντιστήριο Ύποψηφίων Κατηχητῶν, πού ιδρύθηκε τό 1960 μέ απόφαση της Τεράς Συνόδου. Ἐπί σειράν ἐτῶν, μέ το εἰδικῶς κατηρτισμένο πρόγραμμα μαθημάτων και ἐκπαιδευτικῶν εὐκαιριῶν, προσφέρει στούς νέους, πού ἐπιτυμοῦν νά διακονήσουν τό Κατηχητικό Ἔργο της Εκκλησίας, πήν εύκαιρία νά καταρπισθοῦν θεωρητικά και πρακτικά γιά τό τόσο ύψηπλο ἔργο τους. Η διάρκεια τῶν σπουδῶν είναι διετής. Τά μαθήματα τοῦ Α' ἔτους γίνονται κάθε Σάββατο 4:00 ἔως 6:30 μ.μ., και τοῦ Β' ἔτους τήν ἴδια ὥμερα ἀπό της 7:00 ἔως 9:30 μ.μ., στήν αἴθουσα διαλέξεων της Αποστολικῆς Διακονίας (Ι. Γενναδίου 14, Μονή Πετράκη).

### • Προϋποθέσεις:

Γίνονται δεκτοί σπουδαστές και τῶν δύο φύλων, πλικίας 18 - 40 ἐτῶν, ἀφοῦ προσκομίσουν:

α. Αποδεικτικό σπουδῶν (τουλάχιστον Απολυτήριο Λυκείου), και β. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

### • Ἐγγραφές:

Οι ἐγγραφές γίνονται καθημερινῶς μέχρι τήν 6η Νοεμβρίου 2006, κατά τίς ὥρες 8 π.μ. ἔως 2 μ.μ. στό Γραφεῖο Κατηχήσεως και Νεόπτοτος, και τά Σάββατα, κατά τίς ὥρες λειτουργίας τοῦ Φροντιστηρίου. Ιω. Γενναδίου 14, 115 21 Αθήνα Τηλ. 210 7272347 - 210 7272346.

### • Ἐναρξη μαθημάτων:

Στήν 21 Οκτωβρίου 2006, ὥμερα Σάββατο και ὥρα 6:00 μ.μ. θά γίνει ὁ Ἀγιασμός κι ἡ ἐναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Φροντιστηρίου.

## SEMINARIO ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Στήν ἴδια αἴθουσα, ἀπό τόν Νοέμβριο ἔως τό Μάιο λειτουργεῖ, ἄπαξ τοῦ μηνός ὥμερα Τετάρτη και κατά τίς ὥρες 19:00 – 21:00, εἰδικό ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο γιά τούς πᾶν κατηχητές.

Ο στόχος αὐτοῦ τοῦ εἰδικοῦ Σεμιναρίου είναι ἡ ἐνημέρωση τῶν πᾶν Κατηχητῶν στά τρέχοντα κατηχητικά δεδομένα και ἡ ἐκπαίδευσή τους προκειμένου νά ἀντιμετωπίζουν τίς κατηχητικές προκλήσεις της ἐπικαιρότητας.

### • Πληροφορίες:

Καθημερινώς, κατά τίς ὥρες 8 π.μ. ἔως 2 μ.μ. στό Γραφεῖο Κατηχήσεως και Νεόπτοτος, και τίς ὥρες λειτουργίας τοῦ Σεμιναρίου. Ιω. Γενναδίου 14, 115 21 Αθήνα.

Τηλ. 210 7272347 - 210 7272346.



Τόν 'Οκτώβριο KONTA σας με

## ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γιά περισσότερες Πληροφορίες: 210 72 98 222

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἐβδομαδιαῖο φύλλο ὅρθιοδόξου πίστεως και ζωῆς της Ἀποστολικῆς Διακονίας της Εκκλησίας της Έλλαδος». Ιασίου 1, 115 21 Αθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου της Αποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: [www.apostoliki-diakonia.gr/gr\\_main/profile/oikotrofeion.htm](http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm)