



ΕΤΟΣ 54ον

3 Δεκεμβρίου 2006

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 49 (2792)

## Η ΕΛΠΙΔΑ

«ίνα ἀναβλέψω»

Η ικετευτική φωνή ἐνός τυφλοῦ ἀνθρώπου ἀκούγεται μέσα στό πλήθος τῶν ἀνθρώπων πού περιστοιχίζουν τὸν Χριστό. Ὁ τυφλός μέ εκδηλη ἐλπίδα ἀπευθύνεται στὸν ιατρὸν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων Χριστό, γιά νά βρεῖ τό φῶς του: «Ἴησοῦ υἱέ Δαιδᾶ, ἐλέησόν με». Τό πλήθος ἐνοχλημένο ἀπό τή φωνή αὐτή προσπαθεῖ νά τή σταματήσει, γιατί δέν θέλει νά χάσει τήν ώραία διδασκαλία. Ἀλλά ὁ τυφλός ἐπιμένει νά κραυγάζει ἀκόμη δυνατότερα καὶ νά ζητᾷ τό θεϊο ἔλεος. Ἰσως εἶναι ή δυστυχία πού τόν ὡθεῖ στό αἴτημα καὶ μάλιστα μέ τόση πίστη καὶ ἐλπίδα!

### Ἐλπίδα καὶ πίστη

Ἡ ἐλπίδα, ὅπως καὶ ἡ πίστη, ἐμφανίζεται στίς σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, ἔξαιτίας τῆς φαινομενικῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν κόσμο. Βέβαια ὁ Θεός δέν ἀπουσιάζει ἀπό τόν κόσμο. Εἶναι πανταχοῦ παρών. Βρίσκεται μέσα στούς ἀνθρώπους, προσφέρεται σέ ὄλόκληρο τόν κόσμο, τόν συντηρεῖ καὶ τόν προστατεύει.

Ἡ ἐλπίδα συνδέεται μέ τήν πίστη. Στηρίζεται στήν πίστη καὶ ἀντλεῖ ἀπό αὐτήν τό περιεχόμενό της. Ταυτόχρονα ὅμως ἡ ἐλπίδα στηρίζει καὶ ζωογονεῖ τήν πίστη. «Οπως ἡ πίστη, ἔτσι καὶ ἡ ἐλπίδα τοῦ χριστιανοῦ συνδέεται μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

“Ολοι οι ἀνθρωποι ἐλπίζουν. Καί ἐλπίζουν, ὅσο ζοῦν. “Οταν παύει ἡ ζωή, ἔξαφανίζονται καὶ οι ἐλπίδες. Ἡ χριστιανική ὅμως ἐλπίδα εἶναι δῶρο Θεοῦ. Γι’ αὐτό ξεπερνᾶ τά ὅρια τοῦ θανάτου καὶ εἰσχωρεῖ στήν αἰώνια ζωή. Γι’ αὐτό καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ξεχωρίζει τούς χριστιανούς, πού εἶναι ἄνθρωποι μέ ἐλπίδα, ἀπό τούς ύπόλοιπους, τούς «μή ἔχοντας ἐλπίδα» (Α΄ Θεσ. 4, 13).

### Ἄσφαλής καὶ ἀδιάψευστη

Ἡ χριστιανική ἐλπίδα εἶναι ἀσφαλής καὶ ἀδιάψευστη. Μέ αὐτήν προγεύεται,



## ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιη' 35-43)

### Ἡ πίστη στὸ Θεό

Τῷ καὶ φῶ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν Ἰησοῦν εἰς Ἱεριχώ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαπιῶν. Ἀκούσας δὲ ὅχλου διαπορευομένου, ἐπυνθάνετο, τί εἴη τοῦτο; Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ, ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. Καὶ ἐβόησε, λέγων· Ἰησοῦν νιέ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ, ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. Ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ, ἐπηρώτησεν αὐτόν, λέγων· Τί σοι θέλεις ποιήσω; Ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀνάβλεψον· ἥ πίστις σου σέσωψέ σε. Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἤκολονθει αὐτῷ, δοξάζων τὸν Θεόν. Καὶ πᾶς ὁ λαός ἴδων, ἔδωκεν αἰνὸν τῷ Θεῷ.

ἀπλλά καὶ περιμένει ὁ πιστός τίν την πλήρη δικαίωση της πίστεώς του· δέν φοβᾶται καμία διάψευση, οὔτε τόν ἴδιο τόν θάνατο. Γιά νά παραμένει ὅμως ἡ ἐλπίδα αὐτή ἀσφαλής στήν παρούσα ζωή, πού ἔχει μέσα στή φύση της τήν ἀνασφάλεια καί τή διάψευση, πρέπει νά κινεῖται μέ τόλμη καὶ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. Μιά τέτοια ἐμπιστοσύνη στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἔδειξε καὶ ὁ τυφλός της σημερινῆς εὐαγγελικῆς διηγήσεως. Ἀλλωστε τό ἴδιο τό περιεχόμενο της χριστιανικῆς ἐλπίδας ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιά τή διατήρησή της ἔξω ἀπό τούς περιορισμούς καί τίς διαψεύσεις τοῦ κόσμου.

Τό νόημα καὶ ὁ σκοπός της ἀνθρώπινης ζωῆς βρίσκονται στόν Θεό. Ὁ κόσμος ὅμως ἀποσπώντας τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό τόν ἀπομακρύνει ταυτόχρονα ἀπό τό νόημα καὶ τόν σκοπό της ζωῆς του. Παρουσιάζει ἐμπόδια πού τόν δυσκολεύουν καὶ τόν ἀποπροσανατολίζουν. Ἀν περιοριστεῖ ὁ ἄνθρωπος στίς δυνάμεις του, εὔκολα παρασύρεται καὶ κάμπτεται. Μέ τίν ἐλπίδα ὅμως στόν Θεό ἀντιστέκεται καὶ μένει σταθερός στόν προσανατολήσμό του. Δέχεται τίς δυσχέρεις της ζωῆς, τίς ὑπομένει καὶ τίς ἐντάσσει στήν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ του, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

### Ἐλπίδα καὶ βασιλεία τῶν οὐρανῶν

‘Ο χριστιανός μέ τίν ἐλπίδα στόν Θεό παραμερίζει τά πρόσκαιρα καὶ στρέφεται πρός τά αἰώνια. ‘Ετσι ύπερνικά τίς δυσκολίες τοῦ κόσμου καὶ μετέχει στή χαρά της βασιλείας τοῦ Θεοῦ. ‘Οταν ἡ ἐλπίδα αὐτή κυριαρχήσει στήν καρδιά του, γίνεται προσευχή, ὅπως ύπογραμμίζει ὁ ἄγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Δέν τόν ἀποξενώνει ἀπό τόν καθημερινότητα οὔτε τροφοδοτεῖ ὀνειροπολήσεις ἥ ἀνεδαφικούς ὄραματισμούς· τόν ἀποκαθιστᾶ στήν κυριαρχική θέση του μέσα στόν κόσμο καὶ τόν κατευθύνει στόν πραγματικό του σκοπό.

## Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, καθώς ἐπλούσαζε εἰς τὸν Τιεριχώ, ἔνας τυφλός ἐκαθότανε κοντά εἰς τὸν δρόμον καὶ ζητιάνευε. Ὁταν ἀκουσεὶς νά περνᾷ πολὺς κόσμος, ἐρώτησε τί συμβαίνει. Τοῦ εἶπαν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος διαβαίνει. Τότε φώναξε, “Ἰησοῦ, νιέ τοῦ Δαυΐδ, ἐλέποε με”. Ἐκεῖνοι πού προηγοῦντο, τὸν ἐπέπληταν διά νά σιωπήσῃ· ἀλλ’ αὐτός ἐφώναζε πολὺ περισσότερον, “Υἱέ τοῦ Δαυΐδ, ἐλέποε με”. Ὁ Ἰησοῦς ἐσταμάτησε καὶ διέταξε νά τοῦ τὸν φέρουν. Ὁταν αὐτός ἐπλούσασε, τὸν ἐρώτησε, “Τί θέλεις νά σου κάνω;”. Ἐκεῖνος δέ εἶπε, “Κύριε, Θέλω νά σέ ξαναδῶ”. Ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε, “Ξανάβλεψε· ἡ πίστις σου σέ ἔσωσε”. Καὶ ἀμέσως ἀπέκτησε τὸ φῶς του καὶ τὸν ἀκολουθοῦσε διοξάζων τὸν Θεόν. Καὶ ὥλος ὁ λαός, ὅταν τὸ εἶδε, ἐδόξασε τὸν Θεόν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,  
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ἡ ἐλπίδα ἐνεργοποιεῖ τὴν συμμετοχή στὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πού δίνει νέο περιεχόμενο στὴν ζωὴν. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος, ἡ ἐλπίδα τῆς συμμετοχῆς τοῦ ἀνθρώπου σὲ αὐτήν ἀποτελεῖ τὸ μέσο γιά τὴν βίωσή του.

### Ὑπομονή καὶ ἐλπίδα

Ἡ ἐλπίδα χρειάζεται καὶ ὑπομονή. Ἡ ἀληθωστε ἔνα ἀπό τὰ γνωρίσματα τοῦ ἀληθινοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ὑπομονή στὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Κι ἐδῶ βρίσκεται τό κρίσιμο σημεῖο. Ὁ ἄνθρωπος σήμερα ἀποστρέφεται τὴν ὑπομονή. Τά μέσα καὶ οἱ ἀνέσεις πού διαθέτει διέβρωσαν τὴν ἀντοχή του καὶ παρέθυσαν τὴν ὑπομονή του. Ἔτσι ὅμως ἔκαναν προβληματική καὶ τὴν ἐλπίδα του. Γ’ αὐτό οἱ λόγοι τοῦ Ἅγιου Σιλουανοῦ εἶναι πολὺ ἐπίκαιροι στὴν ἐποχή μας: «Κράτα τὸ νοῦ σου στὸν ἄδην καὶ μήν ἀπελπίζεσαι».

Ἡ συναίσθηση τῆς ἀμαρτωλότητας συντρίβει τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἡ διατήρηση τοῦ νοῦ στὸν ἄδην ὅδηγει εὔκολα στὴν ἀπελπισία. Ἡ μνήμη ὅμως τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εὔσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ δέν τὸν ἀφήνει νά ἀπογοτευθεῖ. Ἀναλογιζόμενος τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ, ἀφανίζει τὰ πάθη καὶ τούς ἐμπαθεῖς λογισμούς διατηρώντας τὸ θάρρος του καὶ ἐλπίζοντας στὴ θεία φιλανθρωπία.

Ἄρχιμ. Γ. Χ.

3 Δεκεμβρίου 2006: KYPIAKH ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

Σοφονίου προφήτου (650 π.Χ.), Ἀγγελī νεομάρτυρος τοῦ Ἀργείου  
τοῦ ἐν Χίῳ ἀθλίσαντος († 1813).

Τίχος: πλ. δ΄ – Ἔωθινόν: Γ΄ – Ἀπόστολος: Ἐφεσ. δ΄ 1-7 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη΄ 35-43.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 10 Δεκεμβρίου, Ι΄ Λουκᾶ.

Ἀπόστολος: Ἐφεσ. ε΄ 8-19 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιγ΄ 10-17.

## ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ

Άγαπητοι Άδελφοί με τή xάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ή Ἀποστολική Διακονία ἀποφάσισε νά προχωρήσει σ' ἕνα πολύ σημαντικό βῆμα γιά τό παρόν και τό μέλλον της· στίν ἀγορά μέ δάνειο 2.850.000 εύρώ ἐνός νέου κυρίου γιά τή μετεγκατάσταση τοῦ Τυπογραφείου και τοῦ Βιβλιοδετείου της, στό Κρυονέρι Ἀττικῆς, κοντά στίν περιοχή τοῦ Ἅγιου Στεφάνου, ἵστι ὥστε νά μπορέσει νά ἐνισχύσει περισσότερο τό ἔκδοτικό, κατηχητικό, μορφωτικό και ιεραποστολικό ἔργο της.

Ξεκινήσαμε αύτό τόν ἀγώνα κάνοντας τόν σταυρό μας και ἐπικαλούμενοι τή xάρη τοῦ παναγίου Θεοῦ. Καί ἐπειδή γνωρίζουμε τίν εύαισθησία και τήν ἀγάπη σας, παρακαλοῦμε νά ἐνισχύσετε αύτήν τή δυσβάσταχτη προσπάθεια, συμπαριστάμενοι στό ἀθόρυβο, ταπεινό και πολύπλευρο ἔργο της Ἀποστολικῆς Διακονίας. Σᾶς εἴμεθα εὐγνώμονες ἐκ τῶν προτέρων και σᾶς εὔχαριστοῦμε ἀπό τήν καρδιά μας. Κύριος ὁ ἐν Τριάδι Θεός ἡς ἀνταποδίδει σέ σᾶς και τήν οἰκογένειά σας καρπόν ἐκαπονταπλασίονα στίν ἀγάπη και τήν εύσεβειά σας, καθώς και κρυστάλλινη πνευματική και σωματική ύγεια.

Μπορεῖτε νά ἀποστείλετε τή xρηματική σας ἐνίσχυσην διά ταχυδρομικῆς ἐπιταγῆς, ὅσο μικρή κι ἄν είναι, στή διεύθυνση: Ἀποστολική Διακονία, ὁδός Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα, ἢ νά τήν καταθέσετε στό λογαριασμό 146/54603365 της Ἐθνικῆς Τραπέζης τής Ἑλλάδος. Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: 210 - 7272323.



Ἀκοῦστε τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  
**ΤΩΡΑ και ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ**

Γιά περισσότερες Πληροφορίες: 210 72 98 222

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο και ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κύριυμα της «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἰ. Ναό Ἁγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολούθια τοῦ Ἐσοπεριοῦ, στήν ὅποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος και θά δミλεῖ. 2) Κάθε Λευτέρα και ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κύριυμα της «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ἰ. Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας στόν δράμνυμ Ληνοῦ Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἁγίας και δミλεῖ ἔνας ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαί φύλλο δρθοδόξου πίστεως και ζωῆς της Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἡγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ίερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου της Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δλο τόν κόδρο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: [www.apostoliki-diakonia.gr/gr\\_main/profile/oikotrofeion.htm](http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm)