



ΕΤΟΣ 54ον

17 Δεκεμβρίου 2006

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 51 (2794)

ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΕΙΠΝΟ

«δεῖπνον μέγα»

Η βασιλεία τοῦ Θεοῦ περιγράφεται στή σημερινή εύαγγελική περικοπή σάν ενά μεγάλο συμπόσιο στό όποιο καθοῦνται νά λάβουν μέρος ὅλοι οἱ ἀνθρώποι. Ἐντούτοις οἱ καλεσμένοι δέν ἀνταποκρίνονται στήν πρόσκλησην προβάλλοντας διάφορες δικαιοιογίες, παρμένες ἀπό τήν καθημερινή ζωή. Η ίδια πρόσκληση ἀπευθύνεται ἀπό τόν Θεό σέ ὅλες τίς ἐποχές, ὅπως καὶ ἡ ἀντίστοιχη ἄρνηση τῶν ἀνθρώπων.

Μέ τήν ἄρνησή μας νά δεχθοῦμε τή θεία πρόσκληση γιά τό δεῖπνο τῆς βασιλείας, γιά τή θεία κοινωνία, δέν ματαιώνουμε τό ἔργο τοῦ Θεοῦ ἀλλήλα μόνο τή δική μας σωτηρία. Ο Θεός συνεχίζει νά πραγματοποιεῖ τό σχέδιο τῆς ἀγάπης του καί παρά τή δική μας ἄρνηση.

Θεία εὐχαριστία

Τό μέγα δεῖπνο πού παραθέτει ὁ Θεός μέσα στό διάβα τῶν αἰώνων εἶναι ἡ τράπεζα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ἡ θεία εὐχαριστία, τό μυστήριο τῆς συνάξεως τῶν πιστῶν καί τῆς ἀναφορᾶς τους στόν Θεό. Αὔτή ἀποτελεῖ τήν ούσια καί τήν ἀποκορύφωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς πλατείας.

Όνομάζεται θεία εὐχαριστία, γιατί ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνην τῆς Ἐκκλησίας πρός τόν Θεό. Φανερώνει τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ καί συγκεφαλαιώνει τό ἔργο τῆς πρόνοιάς του γιά τόν κόσμο. Οι ἄλληες ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες ἀποτελοῦν προπαρασκευή ἢ προέκταση τοῦ μυστηρίου τῆς θεία εὐχαριστίας. Άλλη καί ὅλοκληρη ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ βρίσκει τόν σωστό προσανατολισμό της στό μυστήριο αὐτό. Ο πιστός καλεῖται νά προσφέρει τήν ὑπαρξή του ὡς ζωντανή θυσία, εὐάρεστη στόν Θεό (Ρωμ. 12,1).

Η πληρέστερη δωρεά

Τό μυστήριο τῆς θ. εὐχαριστίας ἀποτελεῖ τήν τεθική καί πληρέστερη δωρεά



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιδ' 16-24)

Πολλοί οι καλεσμένοι, λίγοι δυνατοί είναι

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἀνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἡδη ἔτοιμα ἔστι πάντα. Καὶ ἥρξαντο ἀπὸ μιᾶς παρατείσθαι πάντες. Ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· Ἄγρον ἡγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἵδειν αὐτόν· ἔρωτῶ σε, ἔχε με παρηγγέλμενον. Καὶ ἔτερος εἶπε· Ζεύγη βοῶν ἡγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἔρωτῶ σε, ἔχε με παρηγγέλμενον. Καὶ ἔτερος εἶπε· Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲναμαι ἐλθεῖν. Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὁργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης, εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· Ἐξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ὁρύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχούς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλούς καὶ τυφλούς εἰσάγαγε ὥδε. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· Κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἔστι. Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἐξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς, καὶ ἀνάγκαιον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἰκός μου. Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεται μου τοῦ δείπνου. Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὄλγοι δὲ ἐκλεκτοί.

τοῦ Θεοῦ. Μέ τη θ. κοινωνία οι διασπαρμένοι ἄνθρωποι ἐνώνονται μέ τόν Θεό καὶ μεταξύ τους. Γίνονται μέθη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμη, μέ τη μετοχή στή θεία εύχαριστία ἐπισκιάζονται οι κοινωνικές, συγγενικές καὶ ἄπλιτες σχέσεις τῶν πιστῶν· πραγματοποιοῦνται νέες σχέσεις πνευματικῆς φύσεως στήν προοπτική τῆς αἰώνιας καὶ ἀληθινῆς ζωῆς.

Ἡ συμμετοχή στή θεία εύχαριστία είναι συμμετοχή στή ζωή τῶν χαρισμάτων τοῦ Θεοῦ μέσα στήν Ἑκκλησία. Μέ τήν εύκή τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου ὁ ἵερεας ζητεῖ ἀπό τόν Θεό νά στείπει τό Ἅγιο Πνεῦμα πρῶτα στούς πιστούς καὶ ἀκολούθως στά τίμια δῶρα. Καί μέ τήν κοινωνία τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ οι πιστοί ὁμοιογοῦμε τή μετοχή μας στή χάρην αὐτήν· «Εἰδόμεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον». «Ολα τά χαρίσματα τοῦ Ἅγιου Πνεύματος προσφέρονται στή θεία εύχαριστία. Γι' αὐτό καὶ προϋπόθεσην τῆς συμμετοχῆς στήν εύχαριστιακή κοινωνία είναι ἡ ἀληθινούσυγχώρηση τῶν πιστῶν, ἡ μεταξύ τους καταῆληγή.

Ἀπόκτησον φρονήματος Χριστοῦ

Μέ τή συμμετοχή στή θεία εύχαριστία ἡ ζωή μας ἐνώνεται μέ τή ζωή τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος προσφέρει τόν ἑαυτό του στόν Θεό καὶ ὁ Θεός ἔρχεται καὶ κατοικεῖ μέσα στόν ἄνθρωπο. Αὐτή ἡ ἐνωση ἀναπτύσσεται καὶ ὑποποιεῖται στήν καθημερινή ζωήν. Ἔτσι ἀποκτᾶ ἡ ἄνθρωπος τό φρόνημα τοῦ Χριστοῦ, τήν ταπείνωσην καὶ τήν ἀγάπην.

Αὔτές οι δύο ἀρετές ἀποτελοῦν τή βασική προϋπόθεση συμμετοχῆς στή θεία

Μετάφραση της Εὐαγγελικής περικοπῆς

Εἶπε ὁ Κύριος τὸν ἔξιν παραβολὴν, «Κάποιος ἥθελε νά παραθέσῃ μεγάλο δεῖπνον καὶ ἐκάλεσε πολλούς. Καὶ ἔστειλε τὸν δοῦλον του κατά τὰν ὡραν τοῦ δείπνου νά πῇ εἰς τοὺς καλεομένους, «Ἐλάτε, διότι ὄλα εἶναι πιά ἔτοιμα». Ἀλλ' ἄρχισαν διά μᾶς ὅλοι νά δικαιολογοῦνται. Ὁ πρῶτος τοῦ εἶπε, «Ἄγόρασα κάποιο χωράφι καὶ πρέπει νά πάω νά το ἵδω· σέ παρακαλῶ, θεώρησέ με δικαιολογημένον». Ἀλλος εἶπε, «Ἄγόρασα πέντε ζευγάρια βώδια καὶ πηγαίνω νά τά δοκιμάσω· σέ παρακαλῶ, θεώρησέ με δικαιολογημένον». Ἀλλος εἶπε, «Ἐνυμφεύθηκα γυναικα καὶ γι' αὐτό δέν μπορῶ νά ἔλθω». Καὶ ἦλθε ὁ δοῦλος καὶ τά εἶπε αὐτά εἰς τὸν κύριον του. Τότε ὠργίσθηκε ὁ οἰκοδεσπότης καὶ εἶπε εἰς τὸν δοῦλον του, «Ἐβγα γρῆγορα στὶς πλατεῖες καὶ τοὺς δρόμους τῆς πόλεως καὶ φέρε ἐδῶ τοὺς πτωχούς καὶ ἀναπόρους καὶ χωλούς καὶ τυφλούς». Καὶ εἶπε ὁ δοῦλος, «Κύριε, ἔγινε ἐκεῖνο πού διέταξες καὶ ὑπάρχει ἀκόμη χῶρος». Καὶ εἶπε ὁ κύριος εἰς τὸν δοῦλον, «Ἐβγα εἰς τοὺς δρόμους καὶ εἰς τοὺς περιφραγμένους τόπους καὶ ἀνάγκασέ τους νά μπουν, διά νά γεμίσῃ τό σπίτι μου. Διότι σᾶς λέγω, ὅτι κανείς ἀπό τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους, πού εἶχαν προσκληθῆ, δέν θά γευθῇ τό δεῖπνον μου. Πολλοί εἶναι οι καλεσμένοι, δόλιοι ὅμως εἶναι οι ἐκλεκτοί».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἄρχιμ. Εὐ. Αντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

εὐχαριστία. Ἡ ἀγάπη ίδιαίτερα πρέπει νά συνοδεύει τὸν ἄνθρωπο, ὅταν προσέρχεται στή θεία κοινωνία. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος προτρέπει τούς πιστούς νά ἐλέγχουν προηγουμένως τὸν ἐαυτό τους στό ζήτημα αὐτό καὶ ὕστερα νά προσέρχονται στή θεία κοινωνία (Α΄ Κορ. 11, 29).

Συχνότητα συμμετοχῆς

Ἡ θεία εὐχαριστία δέν ἀποτελεῖ μή ἐπαναθαμβανόμενο μυστήριο, ὅπως εἶναι τό βάπτισμα, ἀλλήλα τελεῖται καθημερινά «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς». Ἡ τακτική συμμετοχή στό μυστήριο αὐτό εἶναι ἀπαραίτητη γιά τή διατήρηση καὶ ἀνάπτυξη τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

Κάθε φορά πού τελεῖται ἡ θεία λειτουργία, ὁ ἱερέας καθεῖ ὅλους τούς πιστούς νά προσέλθουν στή μετάληψη τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Δικαιολογοῦνται νά ἀπέχουν μόνον ὅσοι ἔχουν πνευματικό κώλυμμα ἢ ἐπιτίμιο τοῦ πνευματικοῦ τους. Ἡ ἀδικαιολόγητη ἀποχή ἀπό τή θεία εὐχαριστία ἀποτελεῖ σοβαρή παράθλιψη στήν πνευματική ζωή. Εἶναι ὅμως καὶ προσβολή τοῦ Θεοῦ, πού σάν τὸν οἰκοδεσπότη τῆς εὐαγγελικῆς διηγήσεως παραθέτει πλουσιοπάροχα τό σῶμα καὶ τό αἷμα του καὶ ἐμεῖς ἀρνούμαστε.

Ἡ θεία εὐχαριστία δέν εἶναι περιστασιακή ύπόθεση, χρονικά καθοριζόμενη. Τίς μεγάλες ἐορτές τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τά Χριστούγεννα πού πλησιάζουν,

17 Δεκεμβρίου 2006: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ

«Τῶν ἀγίων προπατόρων». Δανιήλ τοῦ προφήτου (560 π.Χ.) καὶ τῶν ἀγίων τριῶν παΐδων Ἀνανίου, Αζαρίου καὶ Μισανίλ. Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ († 1624) τοῦ ἐν Ζακύνθῳ.

Τέχνος: β' – Έωθινόν: Ε' – Απόστ.: Κολ. γ' 4-11 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. 1δ' 16-24, Ματθ. κβ' 14.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 24 Δεκεμβρίου, Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Απόστολος: Έβρ. ια΄ 9-10, 32-40 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. α΄ 1-25.

πολλοί πιστοί προσέρχονται στή Θεία κοινωνία, συνήθως ἀπροετοίμαστοι πνευματικά καί ἵσως μέ τί διάθεστο νά ἔκπληρώσουν ἔνα θρησκευτικό ἔθιμο. Ἡ θ. κοινωνία δέν εἶναι οὕτε ἔօρταστικό ἔθιμο, οὕτε εὔκαιριακή κατάσταση. Εἶναι τό ἀποκλειστικό δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, ὅπως ὁ ἀέρας καὶ ὁ ἥπιος. Ἐξει δικαίωμα ὁ ἄνθρωπος νά στερεῖ τὸν ἑαυτό του ἀπό τή ζωογόνο ἐπενέργεια τοῦ ἀέρα καὶ τοῦ ἥπιου; Πῶς λοιπόν στερεῖ τὸν ἑαυτό του, γιά μεγάλα χρονικά διαστήματα, ἀπό τή ζωοποιό κοινωνία τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ;

Ἄρχιμ. Γ. Χ.

Η ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

«Χωρίς τό Θεό κάθε εύτυχία εἶναι καταραμένη καὶ φτωχή, ἡ ζωή θάνατος, ἡ χαρά καὶ ἡ γλυκύτητα πικρία. Μέ τό Θεό καὶ ἡ δυστυχία εἶναι εὐλογία, ἡ φτώχεια πλοῦτος, ἡ ἀδοξία δόξα, ἡ ἀτιμία τιμή, οἱ δοκιμασίες γεμάτες παρηγορία. Χωρίς τό Θεό δέν εἶναι δυνατόν νά ύπάρξει ἀληθινή ἀνάπauση, εἰρήνη καὶ παρηγοριά».

“Άγιος Τύχων τοῦ Ζαντόσκ



Άκοῦστε τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Έκκλησίας τῆς Έλλάδος
ΤΩΡΑ καὶ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ

Γιά περισσότερες Πληροφορίες: 210 72 98 222

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κύριγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπεριοῦ, στὸν ὅποια περιοτασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὁμιλεῖ. 2) Κάθε Δευτέρα καὶ ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κύριγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στὸν δρόμωνο Δημο Αττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ ὁμιλεῖ ἔνας ἀπό τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὅρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Έκκλησίας τῆς Έλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δόλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm