



ΕΤΟΣ 55ον

22 Ιουλίου 2007

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 29 (2825)

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Πολλή θλίψη προξένεται στην ψυχή τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἡ πληροφορία ὅτι στὸν Κόρινθο, πού τόσο εἶχε ἀγαπᾶσθαι καὶ ἐργασθῆ ἱεραποστολικά μεταξύ τῶν χριστιανῶν, ὑπῆρχαν διχόνοιες καὶ διαιρέσεις. "Οταν, λοιπόν, γράφει μία ἀπό τίς σπουδαιότερες ἐπιστολές του, τίνι πρώτη πρὸς τοὺς Κορινθίους, ἀμέσως στὸ πρῶτο κεφάλαιο ἐπισημαίνει τὸ ἀτόπημα αὐτὸ τῆς χριστιανικῆς κοινότητος. Ἀδελφοί μου, τούς γράφει, σᾶς παρακαλῶ στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας νά ἐκφράζετε καὶ νά ὁμοιογεῖτε τὴν ἴδια πίστη καὶ νά μήν ἔχετε μεταξύ σας διαιρέσεις καὶ σχίσματα. Νά εἰσθε συγκροτημένοι, κατηρτισμένοι καὶ ἐνωμένοι μεταξύ σας μὲ τίς ἵδιες χριστιανικές σκέψεις καὶ τίς ἵδιες γνῶμες. Σᾶς τά γράφω αὐτά γιατί, συνεχίζει ὁ Ἀπόστολος, μοῦ γνωστοποιήθηκε ἀπό τούς συγγενεῖς τῆς συνεργάτιδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Χλόης ὅτι ὑπάρχουν μεταξύ σας ἔριδες. Καί ἔξηγει μὲ συγκεκριμένα ἀποδεικτικά στοιχεῖα: 'Ο καθένας ἀπό σᾶς πέγει: «Ἐγώ μέν εἰμί Παύλου, ἐγώ δέ Ἀπολλήνω, ἐγώ δέ Κηφᾶ, ἐγώ δέ Χριστοῦ». Θέτει μάλιστα τὸ μεγάλο ἀλῆλά καὶ ἐλεγκτικό ἐρώτημα: «Μεμέρισται ὁ Χριστός;». "Ἐχει μοιρασθεῖ ὁ Χριστός; Δηλαδή, ἐρωτᾶ μήπως κομματιάστηκε καὶ διαιρέθηκε ὁ Χριστός; Μήπως ἀνήκει σὲ κόμματα ἀνθρώπων καὶ ὁμάδες ἢ σὲ μιά συγκεκριμένη μερίδα; Καταφαίνεται ἐδῶ ἡ ἱερή ἀγανάκτηση τοῦ Ἀποστόλου μπροστά σ' αὐτό τὸ ἐπικίνδυνο μικρόβιο τοῦ τεμαχισμοῦ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα στὴ νεογέννητη Ἐκκλησίᾳ τῆς Κορίνθου.

Τά αἴτια

Ἀναμφίβολα πρῶτος αἴτιος τοῦ κακοῦ αὐτοῦ τῆς διαιρέσεως τῶν χριστιανῶν εἶναι ὁ μισόκαλος καὶ ἔχθρός τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος σπέρνει συνεχῶς ζῆτανι φιλονικιῶν μεταξύ τῶν χριστιανῶν. Αὐτός εἶναι ὁ πολέμιος τῆς ὁμοφροσύνης καὶ τῆς εὐπλογημένης «ἐνότητος τῆς πίστεως» καὶ τῆς «κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». "Ἐπειτα ἔρχεται τό ἐγωιστικό

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α' Κορ. α' 10-17)



Ἐνότητα ἐν Χριστῷ

Ἄδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ἢ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἵτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῦ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ μου, ὑπὸ τῶν Χλόντς, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσὶ· λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἔκαστος ὑμῶν λέγει· Ἔγὼ μέν εἰμι Παῦλον, ἐγὼ δὲ Ἀπόλλω, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. Μεμέρισται ὁ Χριστός; Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; Ἡ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίστον καὶ Γάϊον, ἵνα μὴ τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον λουτὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. Οὐ γάρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾽ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

φρόνημα πού ώς σκότωση τῆς διάνοιας καί ώς πάθος ψυχῆς πού ύποφέρει, προκαθεῖ διαιρέσεις, μίσος καί συγκρούσεις. Ό ἐγωισμός μάλιστα, ὅταν ἐνδυθεῖ καί τό πάθος τῶν ύπλικῶν συμφερόντων, γίνεται πλέον γόνος πολλῶν καί ποικίλων ἀμαρτιῶν. Τότε φυγαδεύεται ἡ ἐνότητα καί δέν ύπάρχει «ὁ αὐτός νοῦς» καί «ἡ αὐτή γνώμη», ὅπως παρακαλεῖ ὁ θεῖος Παῦλος νά ἔχουν μεταξύ τους οἱ χριστιανοί, ἀφοῦ «Εἴς» εἶναι ὁ Χριστός καί ὅλοι οἱ πιστοί ὄφείλουν νά εἶναι «νοῦς Χριστοῦ», ἐνωμένοι «ἐν Κυρίῳ». Ἀλλ’ ὅμως καταδεικνύεται ἀπό τὴν ἀποστολική περικοπή ὅτι καί ἡ προσκόλληση σέ πρόσωπα εἶναι βασική αιτία χωρισμοῦ, διαιρέσεως καί φατριασμοῦ τῶν χριστιανῶν. Οἱ ὄμαδοποισεις τῶν πιστῶν, οἱ προσωποπλατρεῖς, ἡ δημιουργία φατριῶν καί οἱ φανατικές ἀποκλειστικότητες καί μονομέρειες δέν οἰκοδομοῦν ἀλλά γκρεμίζουν τό πνευματικό οἰκοδόμημα τῆς ἀληθινῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

Ἡ ἐνότητα ὑψιστοὶ ἰδεῶδες

Ἡ ἐνότητα τῶν πιστῶν συνιστᾶ ἀναγκαῖο ὅρο τῆς ὑπαρξης τῆς Ἐκκλησίας καί αὐτή τὴν ἐνότητα ἥλθε νά φέρει ὁ Χριστός. Διηρημένοι προπογουμένως οἱ ἀνθρώποι μεταξύ τους καί ξένοι πρός τὸν Θεό ζοῦσαν μέσα στίν ἄγνοια. Ἀλλ’ ὁ Χριστός μέ τὸν Σταυρὸν καί τὸν Ἀνάστασή Του ἥλθε καί μᾶς ὀδήγησε ὅλους στὴν «μία ποίμνη», στὴ μία Ἐκκλησία Του, ὅπου ἐκεῖ ἐκφράζεται αὐτή ἡ ἐνότητα, διότι πράγματι ἴσχύει τὸ «εἴς Κύριος, μία πίστις, ἐν βάπτισμα» (Ἐφεσ. 4,5). Μόνο μέσα στούς κόλπους τῆς «Μιᾶς, Ἀγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας» βρίσκουμε αὐτὸν τὸν ιερὸ δεσμό τῆς κοινῆς δογματικῆς ὄμοιογίας τῆς πίστεως καί τῆς πιστείας καί εἰδικότερα τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Δέν πρόκειται βέβαια γιά κάποια μηχανική ίσοπέδωση ἡ παγκοσμιοποίηση ἡ συγκροτιστική σύνθεσην. Εἶναι τό Πλανάγιο Πνεῦμα πού ἐμπνέει αὐτή τὴν ἐσωτερική ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Γ’ αὐτό τὸν λόγο ὁ ἀπ. Παῦλος ἀλλά καί ὅλοι οἱ θεοφόροι

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί, εἰς τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά λέγετε ὅλοι τό ἵδιο καὶ νά μή ὑπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ σας, ἀλλά νά εἰσθε ἐνωμένοι μέ τό ἵδιο πνεῦμα καὶ τὸν ἴδια γνώμην. Διότι ἐπληροφορίθηκα γιά σᾶς, ἀδελφοί μου, ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς Χλόης, ὃι ὑπάρχουν ἔριδες μεταξύ σας. Ἐννοῶ τοῦτο: καθένας ἀπό σᾶς λέγει, “Ἐγώ εἴμαι τοῦ Παύλου”, “Ἐγώ τοῦ Ἀπολλώ”, “Ἐγώ τοῦ Κηφᾶ”, “Ἐγώ τοῦ Χριστοῦ”. Μήπως ἔχει μοιρασθῆ ὁ Χριστός; Μήπως ὁ Παῦλος ἐσταυρώθηκε γιά σᾶς; “Ἡ μήπως ἐβαπτισθήκατε εἰς τό ὄνομα τοῦ Παύλου; Εὐχαριστῶ τὸν Θεόν πού δέν ἐβάπτισα κανένα ἀπό σᾶς παρά τὸν Κρίσπον καὶ τὸν Γάϊον, διά νά μή μπορῇ νά πῇ κανείς ὃι ἐβαπτισθήκατε εἰς τό δικό μου ὄνομα. Ἐβάπτισα ἐπίσης καὶ τὸν οἰκογένειαν τοῦ Στεφανᾶ. Ἐκτὸς ἀπ’ αὐτούς δέν γνωρίζω εάν ἐβάπτισα κανένα ἄλλον. Ὁ Χριστός δέν μέ ἔστειλε νά βαπτίζω, ἀλλά νά κηρύξω τό εὐαγγέλιον, ὅχι μέ σοφίαν ρητορικήν, διά νά μή κάσῃ τὸν δύναμιν του ὅ σταυρικός θάνατος τοῦ Χριστοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη,
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας δέν παύουν νά ὑπογραμμίζουν καί νά ὅμιλοῦν ὃι οἱ πιστοί χριστιανοί ἔχουν μεγάλο χρέος νά διαφυλάττουν τὸν ἐνότητα καί νά παραμερίζουν διαιρέσεις καὶ σχίσματα. “Ολα πρέπει νά θυσιάζονται χάρην τῆς ἐνότητας. Ὁ Ἰδιος ὁ Κύριος, ἄλλωστε, κατά τὸν ἀρχιερατικὴν Του προσευχὴν πρίν ἀπό τὸ Πάθος Του αὐτὸν ἀκριβῶς ζήτησε ἀπό τὸν Οὐράνιο Πατέρα Του· τὸν ἐνότητα τῶν πιστῶν «ἴνα πάντες ἐν ὕσιν... ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὃι σύ με ἀπέστειλας» (Ἰω. 17,21).

Ἄρχιμ. Χ. Π.

Ἐπίγνωση τῆς εὔρυτητάς μας

Στό βίο μας ἔχουν πολλαπλασιαστεῖ οἱ ὥρες τῆς ἐργασίας. Οι ὥρες τῆς ἐργασίας τροφοδοτοῦν τό ἄγχος καὶ τό στρές, κι αὐτά μέ τί σειρά τους βαραίνουν τὸν ἄνθρωπο, ἐντείνουν τὸν κούραση, συμβάλλουν στὸν ψυχικὴν φθορά. Οι νέοι πού μπαίνουν στὸν ἀγορά ἐργασίας καὶ ἔχουν ἀξιώσεις καὶ ὄραματα, δέν μποροῦν νά ξεφύγουν ἀπό αὐτή τὴν κατάσταση. Αὐτό ὅμως πού μποροῦν νά κάνουν εἶναι νά ἀποκτήσουν ἐπίγνωση ὃι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὄντότητα μέ εύρος, ὄντότητα πού γιά νά ζήσει δέν ἀρκεῖ μόνο νά πολλαπλασιάζει τὰ ὑπάρχοντά της, ἀλλά καὶ νά διευρύνει περισσότερο τὸν ἐσωτερικό της χώρο: νά καλλιεργεῖ φιλίες, νά ἀφιερώνει χρόνο σέ πρόσωπα ἀγαπημένα, νά δίνει καιρό σέ ὅσα ξεκουράζουν τὴν ψυχή καὶ πρωτίστως νά στρέψει τό πρόσωπο του πρός τό φῶς – τό φῶς τοῦ Δημιουργοῦ του.

22 Ιουλίου 2007: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μαρίας της Μαγδαληνής της καλλιπαρθένου μυροφόρου († α' αι.)

Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος

Τίχος: βαρύς – Έωθινόν: Η' – Απόστολος: Α' Κορ. α' 10-17 – Εύαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 14-22.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 29 Ιουλίου, Θ' Ματθαίου.

Απόστολος: Α' Κορ. γ' 9-17 – Εύαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 22-34.

Ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἀγάπη

Τό πρώτο πράγμα πού ό Χριστός κάνει ξεκινώντας τίν άποστολή του στόν κόσμο είναι νά καλέσει κοντά Του μαθητές. Κι αύτή ή κλήση όδηγει στό σχηματισμό μιᾶς συντροφιάς, όπου έντος της γεννιέται ή φροντίδα της συντροφικότητας, γεννιέται ή ἀγάπη. Κι ή ἀγάπη αύτη ἀπλώνεται σάν δέντρο: οι δώδεκα μαθητές γίνονται ἐβδομήκοντα, οι ἐβδομήκοντα ἑκατοντάδες. Κι ὅπως ἀκούσαμε στή σημερινή εύαγγελική περικοπή, κάποιο δειλινό μαζεύτικαν γύρω απ' τόν Κύριο πάνω ἀπό πέντε χιλιάδες ἄτομα. Κι πταν τέτοια ή ζεστασιά καὶ ή φροντίδα πού ἀναπτύχθηκε στούς κόλπους της σύναξης αύτης, πού οι μαθητές, μέ ζωντανή μέσα τους τήν ἔγνοια γιά τούς ἄλλους, ἔτρεξαν καὶ εἶπαν στόν Ἰησοῦ: «ὁ τόπος είναι ἐρημικός κι ή ώρα περασμένη. »Ασε τόν κόσμο νά πάνε στά χωριά γιά νά ἀγοράσουν νά φᾶνε!». Κι ό Χριστός στή φροντίδα τῶν μαθητῶν, ἀπαντᾶ μέ ἀκόμα μεγαλύτερη ἔγνοια καὶ ἀγάπη: τούς χορταίνει ὅλους πολλαπλασιάζοντας πέντε ἄρτους καὶ δύο ψάρια!

Ο Χριστός ἐπιλέγει νά σπείρει τή διδασκαλία Του στό χῶμα της ἀγάπης, δείχνοντάς μας ἔτοι πώς μόνο ἐκεῖ ή ἀλήθεια καρπίζει.



Ἀκοῦστε στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἐλλάδος, «Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε», μέ τήν Νομικό

Ἄγγελική Παπαγιάννη, κάθε Τετάρτη στίς 17.05

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἐβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς της «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Ἡ «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm