



ΕΤΟΣ 56ον

13 Ιανουαρίου 2008

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 2 (2850)

## Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

Μετά τή βάπτιση, τούς πειρασμούς στήν ἔρημο καί τήν παράδοση τοῦ Προδρόμου ἄρχισε ὁ Ἰησοῦς Χριστός δημόσια τό ἔργο Του. Συνεχίζοντας τό ἔργο τοῦ Ἰωάννη ἄρχισε νά κηρύξτει καί ὁ Θεάνθρωπος μέ τά ἴδια λόγια πού κήρυξτε καί ὁ Βαπτιστής Του· σέ μετάνοια καλούσε ὁ Ἰωάννης τόν Λαό, σέ μετάνοια τόν κα-  
ηλεῖ καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, γιατί ἔφθασε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μετάνοια κη-  
ρύξτει καί ἡ Ἐκκλησία μας ἐδῶ καί αἰώνες· ἵταν ἡ τελευταία ἐντολή τοῦ Ἀνα-  
στημένου Κυρίου στούς Μαθητές Του (Λουκ. 24,47).

### Τό Εύαγγέλιο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ

Αύτό ἵταν τό κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί δέν κήρυξτε μόνο, ἀλλά ὅπου ἡ πίστη τῶν ἀνθρώπων ἵταν ζέουσα, θαυματουργοῦσε κιόλας· τά θαύμα-  
τα εἶναι τά «σημεῖα», οἱ ἀποδείξεις γιά τόν ἐρχομό τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ στή  
γῆ. Ἀλλὰ σημάδια τοῦ ἐρχομοῦ τῆς βασιλείας εἶναι ἡ μή κυριαρχία τοῦ διαβό-  
λου, ἡ ἀπώλεια τῆς δύναμης τῆς ἀμαρτίας, ἡ ἀπώλεια τοῦ ἰσχυροῦ κέντρου τοῦ  
θανάτου. Γιά νά γίνει κανείς πολίτης αύτῆς τῆς βασιλείας, πρώτιστα ἐπιβάλλεται  
νά μετανοήσει, νά ἀλλάξει πορεία ζωῆς, νά ἀποκτήσει «νοῦν Χριστοῦ» (Α΄ Κορ.  
2,16), νά γίνει μαθητής καί φίλος τοῦ Χριστοῦ!

Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι ἔνα θαῦμα! Καί ώς θαῦμα βιώνεται ἐντότερα  
ἀπό τούς μικρούς καί τούς ταπεινούς καί ὅχι ἀπό τούς σοφούς καί συνετούς τῆς  
γῆς. Γι' αύτό καί μόνο στούς «καθαρούς τῇ καρδίᾳ» ἀποκαλύπτεται. ቙ βασιλεία  
τῶν οὐρανῶν στή γῆ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός! Τρία ὀλόκληρα χρόνια ὁ Λόγος  
δόθηκε στή σπορά. Καί ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μεγαλώνει καί καρποφορεῖ σάν  
τόν σπόρο τοῦ σιταριοῦ στό γόνιμο χωράφι τῆς ψυχῆς κάθε χριστιανοῦ. Σάν τό  
σπόρο τοῦ σιναπιοῦ πού μετά τή σπορά γίνεται δέντρο. Σάν τό προζύμι πού με-  
ταμορφώνει ὅλο τό ζυμάρι.



## ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. δ' 12-17)

### Ἡ ἀρχὴ τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἰησοῦ

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατάφησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν δρόοις Ζαβουλῶν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῇ τὸ δῆθεν διὰ Ἡσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ Ζαβουλῶν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὃ καθήμενος ἐν σκότῳ εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. Ἀπὸ τότε ἥρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν, καὶ λέγειν μετανοεῖτε· ἥγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δίνει ζωή στὸν κόσμο, ἄσχετα ἂν μπῆκε στὴν ιστορία τοῦ κόσμου «κωρίς παρατηρήσεις» (Λουκ. 17,20), ὅχι μέ τρόπο φανερό δημιαδή σέ ὅλους. Χρόνο μέ τὸν χρόνο θά γίνει πελώριο δέντρο πάνω στὸ ὄποιο θά φωτιάσουν τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ καὶ στὴ σκιά του θά δεχθεῖ ὅλα τά ἔθνη τῆς γῆς. Ἐξωτερικά μπορεῖ νά διακρίνει κανείς καὶ ζεύγια, ἀγριόχορτα, ὅπως στά χωράφια· θά ἔρθει ἡ ὥρα τους ὅμως νά καοῦν.

### Οἱ παραβολές τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ

Ἄπο τότε πού ἐμφανίσθηκε ὁ Ἰωάννης ὡς τώρα, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ κερδίζεται μέ προσπάθεια, καί τὴν κατακτοῦν αὐτοί πού ἀγωνίζονται (Ματθ. 11,12). Γι' αὐτή τή βασιλεία πού είναι μέσα μας (Λουκ. 17,21) καὶ γύρω μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός μίλησε μέ παραβολές. Παραβολὴ είναι μιά ιστορία πού διηγεῖται ὁ Θεάνθρωπος, γιά νά παρουσιάσει παραστατικότερα τή διδασκαλία Του. Ἔτσι ἄλλοι νά καταλαβαίνουν κι ἄλλοι νά μήν καταλαβαίνουν, μήπως ἔτσι κάποτε μετανοήσουν (Ματθ. 13,13-4· Λουκ. 8,9-10). Ἀπό σκληροκαρδία καὶ ἀμετανοοσία οἱ ἄνθρωποι ἔκλεισαν μάτια, βούλωσαν αύτιά μή δοῦν καὶ ἀκούσουν καὶ κινδυνεύσουν ἔτσι νά σωθοῦν! Ὁμηρος αὐτές οι παραβολές ἔμμεσα μέν, ἀλλά φανερά δηλώνουν τό ἔξης: Ἀπὸ τότε, πού ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἄρχισε τό κήρυγμά Του μέ τό «μετανοεῖτε, ἥγγικεν γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν», μέχρι τὴν τελική πραγματοποίησή της ἀπαιτεῖται ἔνα μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρῶτα θά κηρυχθεῖ σ' ὅλη τὴν οἰκουμένη τό Εὐαγγέλιο γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γιά νά τό ἀκούσουν ὅλα τά ἔθνη, καί ὑστερα θά ἔρθει τό τέλος. (Λουκ. 24,14).

Ο χρόνος ἀπό τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου μέχρι τή Δευτέρα Παρουσία Του θά είναι ὁ χρόνος τῆς «μαρτυρίας Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἀποκ. 1,2) γιά τά μέλη τῆς Ἑκκλησίας. Θά είναι ὁ χρόνος τῆς δοκιμασίας τῶν ἀγίων! Στό τέλος αὐτοῦ τοῦ χρόνου θά γίνει τό μεγάλο «δεῖπνο» τοῦ Κυρίου μας στὸ ὄποιο θά παρακαθίσουν ἄνθρωποι ἀπ' ὅλες τίς φυλές χωρίς διάκριση. Ἔνδυμα γιά νά μπει κα-

## Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἀκουσε οἵτινες οἱ Ἰωάννης συνελήφθη, ἔφυγε εἰς τὸν Γαλιλαίαν. Ἀφοσε τὸν Ναζαρέτ καὶ ἤλθε νά κατοικήσῃ εἰς τὸν Καπερναούμ, ἢ ὅποια ἦτοι κοντά εἰς τὸν λίμνην εἰς τὰ σύνορα Ζαβουλῶν καὶ Νεφθαλείμ, διά νά ἐκπληρώθῃ ἐκεῖνο, πού ἐλέχθη διά τοῦ Ἡσαΐα τοῦ προφήτου, «Ἡ χώρα τοῦ Ζαβουλῶν καὶ ἡ χώρα τοῦ Νεφθαλείμ, ἢ ὅποια ἐκτείνεται κοντά εἰς τὸν θάλασσαν, ἢ γῆ πέραν ἀπό τὸν Ἰορδάνην, ἢ Γαλιλαία τῶν ἑθνικῶν, ὁ λαός, πού κάθεται εἰς τὸ σκοτάδι, εἶδε μεγάλο φῶς καὶ εἰς ἐκείνους πού κάθονται εἰς τὸν χώραν καὶ τὸν σκιάν τοῦ θανάτου, ἀνέτειλε γι' αὐτούς φῶς». Ἀπό τότε ἄρχισε ὁ Ἰησοῦς νά κηρύξτη καὶ νά λέγῃ, «Μετανοεῖτε, διότι ἐπλοσίασε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Αρχιμ. Εὐ. Αντωνιάδου, Άμ. Αλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

νείσ σ' αὐτό; Ἡ πιστότητα στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Αὔτη τή βασιλεία θά κληρονομήσουν μετά τὴν ἀνάστασή τους καὶ τή σωματική τους μεταμόρφωση οἱ πιστοί (Ματθ. 25,34). Καί αὐτῆς τῆς βασιλείας τοῦ Κυρίου μας «οὐκ ἔσται τέλος»!

### Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμεῖς

Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι τό μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο! Γιά νά μετάσχουμε σ' αὐτήν πρέπει νά τό ποθοῦμε. Πρώτιστα ἀπαιτεῖται μετάνοια - ἔξομοιλόγηση, γιατί καθεστώς μετάνοιας εἶναι ἡ τοῦ Θεοῦ Βασιλεία. Ἔπειτα θεία Κοινωνία, πού εἶναι ὁ σπόρος τῆς Ἀναστάσεως μέσα μας. Μπορεῖ ὅμιλα μετά τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου νά εἶναι καὶ νά δίνονται ὡς χάρη, πιάτρο, δωρεά· πρέπει ὅμως ὁ καθένας μας νά ἀνταποκρίνεται σ' αὐτή τή χάρη.

Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δίνεται σ' ἐκείνους πού ἀγαποῦν χωρίς ὅρια καὶ ὅρους τὸν Χριστό καὶ τὸν εἰκόνα Του στή γῆ, τὸν συνάνθρωπο. Πού εἶναι δίκαιοι, πού εἶναι στήν καρδιά σάν τά παιδιά, πού ὑπομένουν τούς πειρασμούς τῆς ζωῆς, πού σπκώνουν ἀγόγγυστα τὸν ὅποιο σταυρό τους, πού θυσιάζουν τά πάντα γιά τὸν Χριστό. Γιατί πάντα ὑπάρχει ἔνας φόβος: Ποιθόριο εἶναι οἱ κακεσμένοι τῆς βασιλείας, λίγοι ὅμως οἱ ἐκπλεκτοί της (Ματθ. 11,14). Εἴθε καὶ ἐμεῖς νά είμαστε γνήσια παιδιά, ἀγρυπνώντας καὶ κάνοντας ἔργα ἄξια τῆς μετάνοιας. Άμήν.

† A.X.

13 Ιανουαρίου 2008: KYPIAKH META TA PHOTA

Ἐρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων († 315).

Ὕκκληση: πλ. δ' – Ἐωθινόν: ΙΑ' – Ἀπόστολος: Ἐφεσ. δ' 7-13 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. δ' 12-17.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 20 Ιανουαρίου, ΙΒ' Λουκᾶ (Τῶν 10 Λεπρῶν).

Ἀπόστολος: Β' Κορ. δ' 6-15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιΖ' 12-19.

## ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ

Φῶς ὁ Χριστός, πρῶτον, διόπι δίνει ἀπάντηση στό μεγάλο ἐρώτημα που βασανίζει κάθε ἀνθρώπινη ψυχή: «Ἄπο ποῦ ἔρχομαι;». Ό Χριστός μᾶς λέει ὅτι προερχόμαστε ἀπό τὸν Θεό. Εἶμαστε πλάσματά Του. Παιδιά Του ἀγαπημένα.

Φῶς ὁ Χριστός, δεύτερον, γιατί μᾶς δείχνει πῶς πρέπει νά πορευόμαστε στὸν κόσμο αὐτό. Ἡρθε γιά μᾶς στὸν κόσμο. Ἐνανθρώπωσε ἀπό ἀνέκφραστη ἀγάπη γιά νά μᾶς λυτρώσει. Γράφει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «Οὕτω γάρ ἡγάπησεν ὁ Θεός τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μή ἀπόληπται, ἀλλά ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (3,16).

Φῶς ὁ Χριστός, τρίτον, γιατί Ἐκεῖνος δίνει ἀπάντηση στὶ μεγάλη ἀγωνία πού συνέχει τὸ ἀνθρώπινο γένος διαμέσου τῶν αἰώνων: «Πού πηγαίνω; Τί ύπάρχει πέρα ἀπό τὸ φοβερό μυστήριο τοῦ θανάτου?». Ό Χριστός μᾶς λέει ὅτι δέν εἴμαστε πολίτες, ἀλλά ὄδιτες. Ταξιδιώτες στὸν κόσμο αὐτό. Πλέουμε τὸν ἀφρισμένο πόντο τῆς παρούσης ζωῆς καί κατευθυνόμαστε γιά τὸ μεγάλο καί γαλάνιο λιμάνι τῆς οὐράνιας Βασιλείας. Τῆς Βασιλείας πού διά τοῦ Κυρίου ἔφθασε. Πού ἔχει ἀνοίξει τὶς πύλες της καί περιμένει τὸν καθένα μας.

΄Από τὸ ἔργο τοῦ Μπτρ. N. Σμύρνης Συμεών, Κηρύξατε: Όμιλίες στὰ Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν, β΄ ἔκδ. τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος.



Παρακαλούσθηστε στὸ νέο Πρόγραμμα  
τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος  
τίνη ἐκπομπή «Μεταξὺ Ἀποδείπνου καί Μεσονυκτικοῦ»,  
Λόγοι ἀπό τὸν Ἱερό Ἀθωνα, μέ τὸν Μοναχό Μωυσῆ Ἀγιορείτη.  
Κάθε Τρίτη στὶς 22:00.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τὸ κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Εἰρήνης (δόδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, σὺν ὅποια περιστασιακῷ θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά δημιλεῖ. 2) Κάθε Δευτέρα καί ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τὸ κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προοκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στὸν δρόμον Δηροῦ Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καί δημιλεῖ ἔνας ἀπό τοὺς Ἐφηπερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος. Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίοκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

· Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δύο τὸν κόσμο μέσω Διαδίκτυου: [www.apostoliki-diaconia.gr](http://www.apostoliki-diaconia.gr)

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στὸ Διαδίκτυο: [www.apostoliki-diaconia.gr/gr\\_main/profile/oikotrofeion.htm](http://www.apostoliki-diaconia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm)