



ΕΤΟΣ 56ον

20 Ιουλίου 2008

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 29 (2877)

Η ΑΜΑΡΤΙΑ "ΕΞΟΡΙΖΕΙ" ΤΟΝ ΘΕΟ

Η σάσον τῶν Γεργεσινῶν εἶναι ὅχι ἀπλά ἀχάριστη, ἀλλά καὶ ἀχαρακτήριστη. Ο Ἰησοῦς Χριστός ἐπισκέπτεται τὸν περιοχὴν τοῦ· μεγάλη τιμή, ἀλλά καὶ εὐθύγια γιὰ τὸν τόπο καὶ τὸν λαό αὐτῆς ἐπίσκεψη. Καί ὅχι μόνο κηρύγγει ὁ Θεάνθρωπος στοὺς Γεργεσινούς, ἀλλά καὶ θαυματουργεῖ. Κυρίως θαυματουργεῖ! Σώζει ἀπό τὴν δαιμονοπληξία καὶ ὀδηγεῖ στὴ συνέχεια στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ δύο δαιμονισμένους, πού ἦταν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τῶν κατοίκων. Κι ὅμως! Οἱ Γεργεσινοί δέν χαίρουν γιὰ τὴν παρουσία καὶ τὸ ἔργο τοῦ Σωτήρα! Καὶ συμπεριφέρονται σάν νά μήν ἄκουσαν τὸν πλόγο Του, σάν νά μήν ἀναγνώρισαν τὸ θαῦμα. Γιατί ὅμως;

Οι Γεργεσινοί ἦταν παράνομοι

Καί μόνο ἔνας παράνομος ἔχει τὸ θράσος νά διώχνει ἀπό τὸν τόπο του τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ἔστω κι ἂν αὐτὸ τὸ θράσος καλύπτεται μὲ τὸ κάλυμμα τῆς παράκλησης ἢ τῆς ψευτοευγένειας. Εἶναι φοβερό ὁ ἀνθρωπος νά διώχνει τὸν Θεό ἀπό τὴν ζωὴν του καὶ νά μένει ἔτσι δεμένος μὲ τὰ δεσμά τῆς παρανομίας. Γιά νά βλέπει καὶ νά καίρεται ὁ ἀνθρωπος τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀλήθειαν καὶ τὴν χάρην τοῦ λόγου Του καὶ τὴν χαρὰ τοῦ θαύματος, ἀφατην καὶ ἀνείπωτη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ του, θά πρέπει νά εἶναι ποιλύ εύαίσθητος πνευματικά καὶ κυρίως νά κατέχεται ἀπό μιά συγκλονιστική πιστότητα σὲ Κείνον. Μιά πιστότητα χωρίς συμβιβασμούς καὶ μέσες λύσεις.

Οι Γεργεσινοί εἶχαν αὐτὴ τὴν πιστότητα στὸν Θεό; Φυσικά ὅχι. Ἡταν ἔμποροι τῆς παρανομίας. Ἐξέτρεφαν κοπάδια χοίρων, εἶδος ἀπαγορευμένο σύμφωνα μὲ τὴν Παλαιά Διαθήκη. Ἄρα ἡ ὑπόθεση τοῦ κέρδους, ἡ μανία τοῦ χρήματος εἶχε ἐκτοπίσει ἀπό τὶς καρδιές τους τὴν ὑπαρξὴν τοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν ὁ ἀληθινός Θεός ἔξοριζεται ἀπό τὸν ἀνθρωπο σ' ἔναν ἀχρείαστο – μακρινό «οὐράνο», τότε στὴ θέση Του τοποθετεῖ ἄλλους θεούς, ψεύτικους θεούς, πού ώστόσο ίκανοποιοῦν τὶς μάταιες καὶ ψευδεῖς ἀνάγκες τους. Οἱ Γεργεσινοί ἔδιωξαν τὸν Θε-

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. η' 28-34, θ' 1)



Οι δαιμονισμένοι Γεργεσονοί

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γερογεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι, ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. Καὶ ἴδου ἔκραξαν, λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὅδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; Ἡν δὲ μακρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλῃ χοίρων πολλῶν βοσκομένη. Οἱ δὲ δαιμονες παρεκάλουν αὐτόν, λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Υπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες, ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. Καὶ ἴδου, ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κορμοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδαισιν. Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον· καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν, ἀπήγγειλαν πάντα, καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. Καὶ ἴδου, πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ· καὶ ἴδοντες αὐτόν, παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον, διεπέρασε, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἴδιαν πόλιν.

άνθρωπο, γιατί στήν καρδιά τους βασίλευε ὁ παράνομος ἄνθρωπος! Ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος πού είναι ἀπορροφημένος μέ τά γήινα καί μάλιστα χωρίς πλησμονή καί κόρο!

Ο Ἰησοῦς Χριστός δέν ἐξαιρεῖ κανέναν

Ἡ ἐπίσκεψή Του στά Γάδαρα, γνωστή περιοχή γιά τίν ἀμαρτία καί τίν παρανομία της, είναι μιά ἀκόμα ἀπόδειξη πώς ἥρθε σέ τούτο τόν κόσμο νά ἀναζητήσει καί νά σώσει τόν πλανεμένο ἄνθρωπο (Λουκ. 19,10). Ἀντί λοιπόν ἡ παρουσία Του ἐκεῖ νά τούς ὀδηγήσει στήν ταπεινή ὁμοιογία τῶν ἀμαρτιῶν τους, βυθισμένοι καθώς ἦταν στή θανάσιμη παρανομία, Τόν ἐκδιώκουν ἀπό κοντά τους. Ἀκόμη καί ὅταν οι δαιμονες ὁμοιόγοσαν πώς είναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ! Αύτή ἄλλωστε είναι καί ἡ τραγωδία τῶν ἀμαρτωλῶν!

“Οσοι ἀμαρτάνουν, δένονται μαζί της καί κείνη κατευθύνει τή ζωή τους. Αύτοί γίνονται χειρότεροι κι ἀπό τούς δαιμονες! Δέν ἀναγνωρίζουν καί δέν πιστεύουν σέ τίποτε πάνω καί πέρα ἀπό τόν ἑαυτό τους καί τήν ἀμαρτία τους! Στήν περίπτωση τῶν Γεργεσηνῶν ἡ θεία αὐστηρότητα παρουσιάζεται ὡς ἔκφραση πολλῆς ἀγάπης καί στοργῆς. Καταστρέφει, πνίγοντας στή πίμνη τά κοπάδια τῆς παρανομίας.

Ο Ἰησοῦς Χριστός είναι ὁ ἀληθινός ποιμένας. Πήγε ὁ Ἰδιος νά ἀναζητήσει τούς Γεργεσηνούς καί, σάν τόν βοσκό, θά τούς ὀδηγοῦσε στήν ἀληθινή μάντρα. Μέ τή μετάνοια θά τούς καθάριζε ἀπό τήν ἀμαρτία καί θά τούς ἔδινε μιά νέα καρδιά μέ τήν ὄποια θά καίρονταν τά ἀγαθά της ζωῆς κοντά Του. Τό θέμα σμως είναι ὅχι τό πώς ὁ Θεάνθρωπος-Ποιμένας ἐπισκέπτεται τήν ποίμνη, ἀλλά

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ὅταν ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν ἀπέναντι ὅχθον, εἰς τὸν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, τὸν προϋπάντοσαν δύο δαιμονιούμενοι, οἱ ὅποιοι ἔβγαιναν ἀπό τὰ μνημεῖα, πολὺ ἐπικίνδυνοι, ὡστε κανεὶς δέν ἔτοι δυνατόν νά περάσῃ ἀπό τὸν δρόμον ἐκεῖνον. Καὶ ἐφώναξαν, «Τί ἔχεις μᾶζα μας Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ; Ἡλθες ἐδῶ προώρως γιά νά μᾶς βασανίσης;». Μακριά ἀπό αὐτούς ἦτο μία μεγάλη ἀγέλη ἀπό χοίρους, πού ἔβοσκαν. Καὶ οἱ δαιμονες τὸν παρακαλοῦσαν καὶ ἐλέγαν, «Ἐάν μᾶς διώξῃς, ἀφοσέ μας νά πάμε εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων». Καὶ αὐτὸς τούς εἶπε, «Πηγαίνετε». Αὐτοί δέ ἔβγηκαν καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. Καὶ ὅλοκληρη ἡ ἀγέλη κατακριμνίσθηκε εἰς τὸν θάλασσαν καὶ ἐχάθηκε εἰς τὰ νερά. Οἱ δέ βοσκοί ἔφυγαν καὶ ὅταν ἦλθαν εἰς τὸν πόλιν, τούς τά εἶπαν ὅλα διά τούς δαιμονιούμενους. Καὶ ὅλη ἡ πόλις ἔβγηκε εἰς συνάντησιν τοῦ Ἰησοῦ καὶ ὅταν τὸν εἶδαν, τὸν παρεκάλεσαν νά φύγῃ ἀπό τὰ σύνορά τους. Καὶ ἐμπῆκε εἰς πλοιάριον, ἐπέρασε ἀπέναντι καὶ ἤλθεν εἰς τὸν δικήν του πόλιν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθῆκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Αμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

τό πῶς ἡ ποικιλή ποίμνη, οἱ ἄνθρωποι ύποδέχονται τὸν μέγα Ἀρχιερέα καὶ ποιμένα τῶν ψυχῶν τους.

Ο Ἰησοῦς Χριστός σέβεται τὸν ἀνθρώπινη ἐλευθερία, γιατί Ἐκεῖνος τοῦ τὴν ἐδωσε, ἀκόμη κι ὅταν αὐτή Τὸν ἔξορίζει μακριά ἀπό τὴν ψυχή. Ο Ἰησοῦς Χριστός, ὁ γνήσιος Ποιμένας, ἔστω καὶ διωγμένος, κάθεται σιωπηλός ἔξω ἀπό τὴν θύρα κάθε ψυχῆς καὶ ἀναμένει τὸ ξύπνημά της ἀπό τὸν ηήθαργο τῆς ἀμαρτίας. Περιμένει σωπηλά, στοργικά, ἀγαπητικά.

“Ἄσ Τοῦ ἀνοίξουμε τὴν πόρτα...

Οποιος δέν ἀνοίγει τὴν θύρα τῆς ψυχῆς του στὸν Ἰησοῦ Χριστό χάνει καὶ τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ ἐπουράνια ἀγαθά. Χάνει τὴν ζωή του! Ο χριστιανός μπορεῖ νά ζει σ' αὐτὸ τὸν κόσμο, ἀλλά δέν εἶναι ὅμως ἀπ' αὐτὸν καὶ γι' αὐτὸν τὸν κόσμο (Ἰωάν. 17,16). Ἀνοίγοντας τὴν πόρτα τῆς ψυχῆς του στὸν Θεάνθρωπο, ἀνοίγει τὴν ὥραία πύλη τῆς εὐλογημένης βασιλείας Του, τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς!

Καί ἂς μή λησμονοῦμε, ἀδελφοί μου, πώς τὸν Ἰησοῦ Χριστό δέν Τὸν διώχνουν ἀπό κοντά τους μόνον ὅσοι δέν Τὸν γνώρισαν, ἀλλά κυρίως ἐκεῖνοι πού εὔεργετήθηκαν, ὅπως γιά παράδειγμα οι Γεργεσηνοί, ἀλλά καὶ ἐγώ κι ἐσύ καὶ ὅλοι μας οι «Γεργεσηνοί» σημερινοί Χριστιανοί!

Εἴθε πρῶτα νά μετανοήσουμε εἰλικρινά. Νά ἀποκτήσουμε «καινή» καρδιά μέσα στήν ὅποια θά κατοικεῖ ὁ Σωτήρας μας, ὁ Ὁποῖος θά κατευθύνει τὰ διαβήματά μας, μέσω τῆς εἰλικρινοῦς καὶ γνήσιας ἀγάπης πρός τὸν συνάνθρωπο, πρός τὴν ποθεινή πατρίδα μας, τὸν Παράδεισο τοῦ Θεοῦ μας (Ἐβρ. 11,16· Ἀποκ. 2,7). Ἀμήν.

† A. X.

20 Ιουλίου 2008: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τηλιού προφήτου τοῦ Θεοβίτου (940 π.Χ.).

Τίχος: δ΄ – Έωθινόν: Ε΄ – Ἀπόστολος: Ἰακ. ε' 10-20 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. π' 28-34, θ΄ 1.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 27 Ιουλίου, ζ΄ Ματθαίου.

Ἀπόστολος: β΄ Τιμ. β' 1-10 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. θ' 1-8.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Γένεσις - Ἔξοδος - Λευτικόν - Ἄριθμοί - Δευτερονόμιο (Κείμενο - Μετάφραση - Ανάλυση - Σχόλια)

Ἔιερεμίου Φούντα, Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως,
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Μέ το βιβλίο τοῦ Δευτερονόμιου πού ἐκδόθηκε καὶ κυκλοφορεῖται ἀπό τίς ἔκδοσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ὅλοκληρώνεται ἡ «Πεντάτευχος», μὲ μετάφραση, ἀνάλυση καὶ σχόλια τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἔιερεμίου Φούντα.

Τό «Δευτερονόμιο» εἶναι τό πέμπτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Στίν πραγματικότητα εἶναι μία ἐπανάληψη τοῦ νόμου τοῦ Μωυσέως. Ὡς τελευταῖο βιβλίο τῆς Πεντατεύχου ἀποτελεῖ τή φιλολογική γέφυρα, πού ἐνώνει τόν «Νόμο» (δηλαδή τίν Πεντάτευχο) μέ τούς «Πρότερους Προφῆτες» (Ἰησοῦς τοῦ Ναυπή, Κριτές, βιβλία Σαμουήλ καὶ Βασιλέων).

Κάθε βιβλίο τῆς σειρᾶς «Ἐρμηνεία Παλαιᾶς Διαθήκης» χωρίζεται σέ δύο μέρη: Στό Α΄ μέρος (γιά τόν λαό) ὑπάρχει τό κείμενο, ἡ μετάφραση καὶ ἀπλή ἀνάλυση· στό Β΄ μέρος (γιά τούς θεολογοῦντας) ὑπάρχει ἐπιστημονικός ἐρμηνευτικός σχολιασμός καὶ ἀναλυτική βιβλιογραφία τοῦ ἔργου.

Παρακαλούνθηστε στό Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ

Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν ἐκπομπή
«Ἐφ’ ὅλης τῆς ὥλης». Ρεπορτάξ, ἀναλύσεις καὶ σχόλια γιά
ὅλα τά τρέχοντα ἐκκλησιαστικά, ἔθνικά, κοινωνικά καὶ πο-
λιτικά θέματα. Μέ τούς Δημοσιογράφους Δημήτρη Ριζούλη
καὶ Μάκη Άδαμόπουλο. Κάθε μέρα στίς 11:05.



«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖ φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδίκτυου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm