



ΕΤΟΣ 56ον

10 Αύγουστου 2008

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 32 (2880)

## ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Τό iερό Εύαγγελιο μιλάει μέ σαφήνεια γιά δύο θαύματα πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς Χριστός στήν ̄ρημο, πολλαπλασιάζοντας τούς ἄρτους καί τά ψάρια καί μοιράζοντάς τα στόν ̄λαό. Γιά τό πρώτο θαῦμα, πού είναι τό περιεχόμενο τῆς σπουδινῆς περικοπῆς, μιλάνε καί οι τέσσερις Εύαγγελιστές (Ματθ. 14,14-22· Μάρκ. 6,31-34· Λουκ. 9,10-17· Ἰωάν. 6,1-14). Ἀπό πέντε ἄρτους καί δύο ψάρια, ἀφού εύλογήθηκαν, ἔφαγαν πέντε χιλιάδες ἄντρες, χωρίς tís γυναικες καί τά παιδιά τους καί μάλιστα περίσσεψαν δώδεκα κοφίνια.

Στό δεύτερο θαῦμα, πού τό περιγράφει μόνο ὁ Ματθαῖος (15,32-38) καί ὁ Μάρκος (8,1-10), ἀπό ἐπτά ἄρτους καί λίγα ψάρια ἔφαγαν τέσσερις χιλιάδες ἄνδρες, χωρίς tís γυναικες καί τά παιδιά τους, περίσσεψαν καί ἐπτά καλάθια. Τά θαύματα αὐτά ὀδηγοῦν τή σκέψη μας στήν ἀλήθεια, πώς ὁ Ἰησοῦς Χριστός είναι

### ‘Ο ἄρτος τῆς ζωῆς

‘Αναμφισβήτητα, τό ψωμί είναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Είναι πηγή δύναμης καί τό ούσιαστικότερο μέσο τῆς συντήρησής του. Παθιότερα, ὅποιος δέν είχε τό ψωμί στό σπίτι του, δέν είχε σχεδόν τίποτε! “Ἄλλωστε, ἡ ἀφθονία ἡ ἡ ἔκπλειψη τοῦ ψωμιοῦ είχε μιά βαθιά συμβολική σημασία· τήν εύλογία τοῦ Θεοῦ ἡ τήν τιμωρία ἀντίστοιχα ἔξαιτις τῶν ἀμαρτιῶν. Γι’ αὐτό πάντα μέ ταπείνωση καί ἐμπιστοσύνη ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει μέσα ἀπό τήν προσευχή του νά ζητάει ἀπό τόν Θεό «τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον» (Ματθ. 6,11· Λουκ. 11,3). Νά τόν ἐπιζητᾶ μέ ἐμπιστοσύνη, ὅπως ἔνα παιδί ἀπό τόν πατέρα του.

Τό ψωμί δέν είναι μόνο μέσο συντήρησης γιά τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί μέσο διανομῆς, ἐλεημοσύνης καί φιλοξενίας. “Ολα τά τραπέζια ἀπό τό οίκογενειακό, τό φιλικό, μέχρι τό πιό ἐπίσημο είναι ύπόθεσην κοινωνίας καί συναδέλφωσης προσώπων! Καί τό ψωμί τότε καί τό φαγητό κι ὅλα τά ἄλλα «δέν είναι πιά ἀπόλλαυση, ἀλλά μετάληψη» τῶν ἐπίγειων ἀγαθῶν μέ εύχαριστία τοῦ Θεοῦ.

## ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. 10' 14-22)



### ‘Ο χορτασμός τῶν πέντε χιλιάδων

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. Ὁφίας δὲ γενομένης, προσῆλθον αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες: Ἐρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἡ ὥρα ἡδη παρῆλθεν ἀπόλυτον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας, ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. Οὐ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὅδε, εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. Οὐ δὲ εἶπε· Φέρετέ μοι αὐτὸν ὅδε. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησε· καὶ κλάσας, ἔδωκε τοῖς Μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ Μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. Καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ ἔχορτά σθησαν· καὶ ἦραν τὸ περισσεῦν τῶν κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὥσει πεντακισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἤναγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς Μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἔως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

‘Ο Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός ἄρτος τῆς ζωῆς. Τό εἶπε ὁ Ἰδιος στόν πατέρα, ὅταν μετά τίν τέλεσην τοῦ θαύματος τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων, Τόν ἔψαχναν νά Τόν ἀνακηρύξουν βασιλιά. «Ἐγώ είμαι, εἶπε ὁ Θεάνθρωπος, ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. Ὁποιος ἕρχεται σ' ἐμένα δέν θά πεινάσει, κι ὅποιος πιστεύει σ' ἐμένα δέν θά διψάσει ποτέ» (Ιωάν. 6,35).

‘Αφοῦ ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός ἄρτος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ξεκάθαρα διακρίνουμε στό θαῦμα τῆς σημερινῆς περικοπῆς τό ἔντονα ἐκκλησιολογικό καὶ συνάμα ὀλιφάνερα εύχαριστιακό της νόμα. Στή θεία Λειτουργία, πρίν ἀπό τή θεία Κοινωνία, λέμε τή θεοδίδακτη προσευχή, τό «Πάτερ ἡμῶν...». Ἐκείνη ἀκριβῶς ὅμως τίν ὥρα ὁ ἐπιούσιος ἄρτος δέν εἶναι μόνο ἡ καθημερινή τροφή, ἀλλά καί «ὁ ἀληθινός ἄρτος, πού κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό καί χαρίζει ζωή στόν κόσμο» (Ιωάν. 6,33), τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

### ‘Η κοινωνιολογική διάσταση

‘Η κοινωνιολογική ἐρμηνεία τῆς περικοπῆς ἔχει τούς δικούς της ὑποστηρικτές. Κανένας ἀσφαλῶς δέν ἀμφισβητεῖ πώς ὁ ἀνθρωπος εἶναι (ἢ ἔχει) σῶμα καὶ ψυχή καὶ οἱ βιοτικές του ἀνάγκες εἶναι μεγάλες. Γιά νά ἔξασφαλίσει τά ἀπαραίτητα στόν βίο του θά πρέπει νά καταβάλει τίμημα σκληροῦ μόχθου (Γεν. 3,19). Στό ιερό Εὐαγγέλιο βλέπουμε πώς ὁ Ἰησοῦς Χριστός πολλές φορές φροντίζει καί γιά τά ὑπικά ἀγάθα τοῦ ἀνθρώπου.

‘Η σημερινή περικοπή εἶναι σαφέστατη. Σπλαχνίσθηκε τόν κόσμο καί ὅλη τή μέρα δίδασκε στόν πατέρα τήν ούρανόσταλτη διδασκαλία Του· καί κατά τό δειλινό,

## Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, εἶδε ὁ Ἰησοῦς πολύν κόσμον καὶ τοὺς σπλαγχνίσθηκε καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἄρρωστους. Ὅταν δέ ἐβράδυασε, ἥλθαν σ' αὐτὸν οἱ μαθηταὶ καὶ τοῦ εἶπαν, “Οὗτος εἶναι ἔρημος καὶ ἡ ὥρα περασμένη· ἀφοσε λοιπὸν τὸν κόσμον νὰ πᾶνε εἰς τὰ χωριά καὶ νὰ ἀγοράσουν διά τοὺς ἑαυτούς των τρόφιμα”. Ὁ δέ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε, “Δέντε ἔχουν ἀνάγκην νὰ πᾶνε· δῶστέ τους σεῖς νά φάγουν”. Αὐτοί δέ τοῦ λέγουν, “Δέντε ἔχομεν ἐδῶ παρά πέντε ψωμιά καὶ δύο ψάρια”. Ἐκεῖνος δέ εἶπε, “Φέρετε μού τα ἐδῶ”. Καὶ ἀφοῦ διέταξε τὸν κόσμον νὰ ξαπλώσῃ στὸ χορτάρι, ἐπῆρε τὰ πέντε ψωμιά καὶ τὰ δύο ψάρια καὶ ἀφοῦ ὅψωσε τὰ μάτια του εἰς τὸν οὐρανόν, τὰ εὐλόγησε, τὰ ἔκοψε καὶ ἔδωκε εἰς τοὺς μαθητάς τὰ ψωμιά, οἱ δέ μαθηταὶ εἰς τὸν κόσμον. Καὶ ἐφαγον ὄλοι καὶ ἐχόρτασαν καὶ ἐσπίκωσαν ὅ,τι ἐπειρίσσεψε ἀπό τὰ κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα Ἐκεῖνοι δέ πού ἐφαγαν ἵσαν πέντε χιλιάδες περίπου ἄνδρες ἐκτὸς τῶν γυναικῶν καὶ τῶν παιδιών. Καὶ ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς ἀνάγκασε τοὺς μαθητάς νά μποῦν εἰς τὸ πλοιάριον καὶ νὰ πᾶνε πρίν ἀπ' αὐτὸν εἰς τὴν ἀπέναντι ὄχθην, ἔως ὅτου διαλύσῃ τὸν κόσμον.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη,  
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

---

μήν ἀγνοῶντας καὶ ἀδιαφορῶντας γιά τίς ύποικες του ἀνάγκες, πολλαπλασίασε τά ψωμιά καὶ τά ψάρια καὶ ἔθρεψε τὸν λαό.

Ο 'Ιησοῦς Χριστός δέν περιφρόνησε τίς ύποικες ἀνθρώπινες ἀνάγκες, ἀντιθέτως. Εὐλόγησε τὴν τίμια προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου γιά νά τίς καλύψει. Ή εὐλογία αὐτή ἀποκαλύπτει τὴν ἀγάπην Του, πού δέν προσφέρεται ὡς πανάκεια, σάν μιά εὔκολη δηλαδή λύση, ἡ ὁποία θά ἀκύρωνε –ώς θεϊκή παρέμβαση– τὸν ἀνθρωπο, τρέφοντάς τον αὐτόματα καὶ παθητικά. Η Ἐκκλησία λοιπόν, ἀκολουθῶντας τό παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου, προσεύχεται γιά τὸν «κοπιῶντα» ἀνθρωπο, ἀγωνιαὶ μαζί του, συμπαραστέκεται στὸν ἀδύναμο, συμπαθεῖ, ἀλλά ποτέ δέν ύποβιθάζεται σέ ἔνα ἀπλό φιλανθρωπικό ἰδρυμα. "Ἄλλο εἶναι τό μεῖζον γι' αὐτήν, ἔτσι ὅπως παρουσιάζεται στό Εὐαγγέλιο.

Ο 'Ιησοῦς Χριστός, ἐνῷ μποροῦσε νά χορταίνει τὸν λαό, γιατί ὅχι καὶ νά αιύζανει τὸν ἀριθμό τῶν «ὅπαδῶν» Του, ἔλλειγε: «Σάς βεβαιώνω πώς ψάχνετε νά μέ βρεῖτε ὅχι ἐπειδή εἴδατε θαυμαστά ἀπό τὸν Θεό σημάδια, ἀλλά ἐπειδή φάγατε ἀπό τά ψωμιά καὶ χορτάσατε» (Ἰωάν. 6, 26).

Ο Θεάνθρωπος κατακρίνει λοιπόν τὴν ἐπιπολαιότητα, τὴν ρηχότητα, τὴν προχειρότητα πού βασίζεται σέ ἔναν «ἔξωτερικό» χορτασμό κάποιων χιλιάδων ἀνθρώπων. Εἶναι ἔνα γεγονός μέ κοινωνιολογικές σύγουρα διαστάσεις, ἀλλά ἡ οὐσία του βρίσκεται βαθύτερα στὸν ἐκκλησιολογικό καὶ εὐχαριστιακό προσανατολισμό: Στὸν χορτασμό τοῦ ἀνθρώπου μέ ἄρτο οὐράνιο, μέ αἰώνια ζωή, μέ ἐλπίδα, δηλαδή μέ Χριστό! Άμήν.

† A. X.

10 Αύγουστου 2008: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Λαυρεντίου ἀρχιδιαικόνου, Ξύστου ἐπισκόπου Ρώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν (†258).

Τίχος: βαρύς – Εὐθινόν: Η' – Ἀπόστολος: Α' Κορ. α' 10-17 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 14-22.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 17 Αύγουστου, Θ' Ματθαίου.

Ἀπόστολος: Α' Κορ. γ' 9-17 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 22-34.

## ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ

Παντελεήμονος Κ. Καρανικόλα (†), Μητροπολίτου Κορίνθου

Πολυτελής ἔκδοση, σχῆμα 20x26, σελ. 444.

Ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλη- γραφή τῶν «ὄνομάτων, προσωνυμίων, σίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσε καὶ κυκλοφο- προσαγορευμάτων, ἐπωνύμων, προσρή- ρεῖ σέ καλαίσθητο πολυτελή τόμο σεων, ἀλληγοριῶν, ὄνοματοδοτημάτων, ἐμπλουτισμένο μέ πολλές τετράχρω- ὄνοματεπωνυμιῶν, ὄνοματοσυνθέσε- μες εἰκόνες τό ώς ἀνωτέρω ἔργο, τό δόπον, ὅπως γράφει καὶ στὸν πρόλογο ὁ Θεοφίλ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, κύ- κνειον ἄσμα τοῦ ἀνωτέρω λο- γιωτάτου Μητροπολίτου ἀποτελεῖ νυμίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ παρόντος τόμου, ὁ συγγραφέας τάς ἕδισ μᾶς παρέδωσεν πρός ἔκδοσιν ὑπό τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ὀλίγους μῆ- νας πρό τῆς ἐκδημίας του. Ἀφορμή διά τὴν συγγραφήν αὐτήν ἀπέτελεσεν ὁ ἔօρ- τασμός τοῦ Ἰωβηλαίου ἔτους 2000 ἀπό τὴν Γέννησιν τοῦ Θεανθρώπου Υἱοῦ τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας, εἰς τὴν ὅποιαν ὑπερπανεύλαβῶς ἀφιερόνει καὶ τὸν Τό- μον. Τό περιεχόμενόν του ὑποδηλώνεται ἀπό τὸν ἀρχικόν ύπότιτλον τῶν χειρογρά- φων, ἵτοι ἀποτελεῖ συστηματική κατα-



παρεπωνυμιῶν, παρονομα- σιῶν, ἐκφράσεων, ἔξονομασιῶν καὶ ἐπονομασιῶν διὰ τὴν Θεο- τόκον Μαρίαν, τὴν ὑπερπανευ- λογημένη Παναγία μας». Ἀπά- σας τάς δυσεξαριθμήτους προσω- τό παρόν πόνημα ὑπό τὸν τίτλον «**Θεο- μητρικά προσωνύμια**», τό δόπον ὁ

παρόντος τόμου, ὁ συγγραφέας τάς

ἕδροιζει εἰς τὸν ἐκπληριτικὸν ἀριθμὸν

τῶν 23.564 συνολικῶς.

Εἶναι ἐνδεικτικόν ὅτι αἱ Θεομητορι- καὶ αὗται προσωνυμίαι προέρχονται εἴτε ἐκ τῶν λειτουργικῶν βιβλίων τῆς Ὁρθο- δόξου Ἐκκλησίας εἴτε ἐκ τῶν ἐκκλησια- στικῶν συγγραφέων καὶ Πατέρων τῆς Ἀνατολῆς. Αὗται ἀποτελοῦν ἐκφράσεις μεγίστης τιμῆς καὶ δοξολογίας τοῦ ὄνό- ματος τῆς Παναγίας, ἡ ὅποια εἶναι συνυ- φασμένη μὲ τὸν Υἱόν της.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιπτό φύλλο ὄρθιοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δύο τόν κόσμο μέσω Διαδίκτου: [www.apostoliki-diaconia.gr](http://www.apostoliki-diaconia.gr)

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: [www.apostoliki-diaconia.gr/gr\\_main/profile/oikotrofeion.htm](http://www.apostoliki-diaconia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm)