



ΕΤΟΣ 57ον

18 Ιανουαρίου 2009

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 3 (2903)

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ο ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἀναφέρει στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὅτι «δένεν ἔχουμε ἐδῶ μόνιμη πόλην ἀλλὰ πλαχταροῦμε τὴν ἐπουράνια» (Ἐβρ.13,14), δηλαδή αὐτή πού ἔχει ἐτοιμάσει ὁ Θεός γιά ὅλους ἡμᾶς, τούς πιστεύοντας στό ὄνομά του. Καί ὅπως σέ κάθε πολιτεία διακρίνονται οἱ ἀρχές, τό ἔργο πού παράγεται, καί οι πολίτες, κατά παρόμοιο τρόπο στήν πολιτεία τοῦ Θεοῦ διακρίνονται:

Οι πνευματικές ἀρχές

Ο Ἀπόστολος τίς ὥριζει πλέγοντας «μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν» (Ἐβρ. 13,7), ἐννοώντας τό νά ἔχετε στό νοῦ σας καί νά τιμᾶτε τούς ἐκκλησιαστικούς προϊσταμένους σας, γιατί αὐτοί σας μετέδωσαν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, πιστεψατε καί σωθήκατε. «Ἡγουμένους» ἐδῶ ὄνομάζει τούς Ἐπισκόπους καί Ἀρχιερεῖς, μᾶς πλέει ὁ ἄγιος Θεοφύλακτος. Καί ὁ Ἀπόστολος μᾶς συνιστᾶ νά τούς ἔχουμε πρότυπα πνευματικῆς ζωῆς, παίρνοντας παράδειγμα ἀπό τή θεάρεστη πνευματική τους ζωή. Γιατί δέν εἶναι ἔξουσία καταναγκασμοῦ καί ἐπιβολῆς, ἀλλά μέ τό παράδειγμά τους μᾶς πείθουν νά τούς μιμηθοῦμε στήν πίστη καί στά ἔργα τους.

Ἄλλωστε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πού οι ἐκκλησιαστικοί Πατέρες μας ὄμοιογοῦν καί διδάσκουν, εἶναι «ὁ ἕδιος ἀπ' ἀρχῆς καί μέχρι τώρα καί στούς αἰῶνες» (Ἐβρ.13,8). Δέν ἀλλάζει. Καί ἡ τιμή καί ὁ σεβασμός μας στούς πνευματικούς μας προϊσταμένους πρέπει νά εἶναι σταθερός. Αύτό μᾶς τό βεβαιώνει μέσα μας ἡ ἕδια ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ: «Μέ τὴν πληροφορία τῆς θείας χάριτος νά πείθετε τήν καρδιά σας» (στ. 9).



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ἐβρ. ιγ' 7-16)

Ἡ ἀληθινή θυσία

Ἄδελφοί μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὃν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. Ἰησοῦς Χριστὸς χθές καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Διδαχᾶς ποικίλαις καὶ ἔτεναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὥφελή θησαν οἱ περιπατήσαντες. Ἐχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὐ φαγεῖν οὐκ ἔχουν ἔξουσίαν οἱ τῇ στηνῇ λατρεύοντες. Ὡν γὰρ εἰσφέρεται ζῷων τὸ αἷμα περὶ ἀμαρτίας εἰς τὰ ἄγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς. Διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἀγιάσῃ διὰ τοῦ ἴδιου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε. Τοίνυν ἐξερχόμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς τὸν ὄνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες· οὐ γὰρ ἔχομεν ὅδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. Δι’ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ’ ἔστι καρπὸν χειλέων ὅμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Τῆς δὲ εὐποιίας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός.

Τό ἔργο τῆς πνευματικῆς πολιτείας

Σέ ἀντίθεση μέ τίς πολιτείες τοῦ κόσμου, πού παράγουν ἔργο μέ ἔντονο τόν χαρακτήρα τῆς προσωρινότητας καὶ τῆς φθορᾶς, στήν πνευματική πολιτεία τοῦ Θεοῦ παράγεται ἔργο ἀγιασμοῦ, ἀθανασίας καὶ αἰωνιότητας.

Μέ κέντρο τή σταυρική Του θυσία ὁ Ἰησοῦς «διά τοῦ ἴδιου αἵματος» (Ἐβρ.13,12), ἀγιάζει τόν Λαό του καὶ τοῦ χαρίζει ζωήν αιώνια. Η θυσία τοῦ Χριστοῦ δέν ἔχει σχέσην καὶ οὕτε συγκρίνεται μέ τίς θυσίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλὰ καὶ -άκομη περισσότερο- μέ τίς θυσίες τῶν ἀληθῶν θροσκειῶν.

Αὐτή ἡ πνευματική πολιτεία συνιστᾶ συγκατάβασιν τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, εἶναι ἐκδήλωση τῆς θείας ἀγάπης τοῦ Δημιουργοῦ στό δημιούργημά του, τόν ἄνθρωπο, πού φέρει τίνι εἰκόνα του.

Οι πιστοί μέλη τῆς πολιτείας τοῦ Θεοῦ

Γιά νά νιώσουμε αύτήν τή χαρά, ὅτι είμαστε μέλη τῆς πνευματικῆς πολιτείας τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά πολιτευόμαστε σύμφωνα μέ τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ καί «ἔξω τῆς παρεμβολῆς» τοῦ κόσμου· δηλαδή, ἔξω ἀπό τίς ψυχοφθόρες συνήθειες τοῦ κόσμου τούτου. Νά προσφέρουμε «θυσία αἰνέσεως», δηλ. εύχαριστία καὶ αἴνο, προσευχή καὶ εύχη στόν μόνο ἀληθινό Θεό καὶ τόν Υἱό Του τόν μονογενήν. Νά προσφέρουμε τήν ἀναίμακτη προσφορά μας, μέ τή δύναμην καὶ τή δωρεά τοῦ Ἅγιου Πνεύματος.

Καί διάκονοι αύτης τῆς δωρεᾶς εἶναι οἱ πνευματικοί καὶ ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες, πού μέ τή χάρη τῆς ἱερωσύνης καθαγιάζουν τήν ἀναίμακτη θυσία μας

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί μου, νάθμασθε τούς προϊσταμένους σας, οι οποῖοι σᾶς ἐκῆρυξαν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ. Ἐξετάζετε τίνες ἔκβασιν τῆς ζωῆς των καὶ μιμεῖσθε τίνες πίστιν των. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἴδιος χθές καὶ σήμερον καὶ αἰώνιως. Μή παρασύρεσθε ἀπό διάφορες καὶ ξένες διδασκαλίες. Εἶναι καλόν ἡ καρδιά νά ἐνισχύεται μέ τίνες χάριν καὶ ὅχι μέ φαγητά, ἀπό τά ὄποια δέν εἶδαν καρμίαν ὥφελειαν ὅσοι βασίζονται σ' αὐτά. Ἐχομεν θυσιαστήριον, ἀπό τό ὄποιον δέν ἔχουν δικαίωμα νά φάγουν ὅσοι λατρεύουν εἰς τίνες σκηνήν. Τά σώματα τῶν ζώων, τῶν ὄποιων τό αἷμα φέρεται ὑπό τοῦ ἀρχιερέως εἰς τά "Ἄγια τῶν ἀγίων διά τάς ἀμαρτίας, κατακαίονται ἔξω ἀπό τό στρατόπεδον. Διά τοῦτο καὶ ὁ Ἰησοῦς διά νά ἀγίασῃ τόν λαόν μέ τό δικό του αἷμα, ἐπαθε ἔξω ἀπό τίνες πύλην. "Ἄσ ἔξερχώμεθα λοιπόν πρός αὐτόν ἔξω ἀπό τό στρατόπεδον, βαστάζοντες τόν ὄνειδισμόν του. Διότι δέν ἔχομεν ἐδῶ μόνιμη πόλιν ἀλλά λαχαροῦμεν τίνες μέλλουσαν. Δι' αὐτοῦ λοιπόν, ἃς προσφέρωμεν πάντοτε εἰς τόν Θεόν θυσίαν ἀπό ὅμοιους, τόν καρπόν δηλαδή τῶν κειλέων μας, τά ὄποια ὁμολογοῦν τό ὄνομά του. Μή λησμονάτε νά κάνετε τό καλόν καὶ νά διαθέτετε ἀπό ὅ, τι ἔχετε καί εἰς ἄλλους, διότι σέ τέτοιες θυσίες εύχαριστεῖται ὁ Θεός.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀμεριζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

πρός τόν Τριαδικό Θεό. Καί ἀπό αὐτό τόν καθαγιασμό ἀγιαζόμαστε καὶ ἐμεῖς, δενόμαστε ἀδιάρρηκτα μέ τίνες κοινωνία τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Κι αὐτή ἡ κοινωνία μᾶς ἐνώνει καὶ μεταξύ μας καὶ ἀποτελοῦμε τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τό ἔνα σῶμα τῆς Ἑκκλησίας.

Ἄγαπητοί ἀδελφοί, γινόμαστε τά μέρη μιᾶς πνευματικῆς πολιτείας πού ἡ ἀρχή της ξεκινᾶ ἀπό τόν κόσμο αὐτό καὶ φθάνει μέχρι τίνες πολιτεία τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν Ἅγιων τοῦ Θεοῦ. Καί μαζί τους ψάλλουμε μπροστά στόν θρόνο τῆς Ἅγιας Τριάδος «ἄσμα καινόν», νέο, αἰώνιο, μακάριο καὶ ειρηνικό. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Χ. Ν.

Ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

στή βραβευμένη πατερική σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, τόμοι 30 ἕως 37.

18 Ιανουαρίου 2009: KYPIAKH IB' ΛΟΥΚΑ (ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ)

'Αθανασίου καὶ Κυριλλού Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.

Τίχος: πλ. β' – Έωθινόν: Θ' – Απόστολος: Έβρ. ιγ' 7-16 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιζ' 12-19.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 25 Ιανουαρίου, ΙΕ' Λουκᾶ (Ζακχαίου).

Απόστολος: Έβρ. ζ' 26 - π' 2 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιθ' 1-10.

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

‘Ο “Αγιος Κύριλλος Άλεξανδρείας ύππρεξε τό ίσχυρό θεολογικό πνεῦμα, πού χαριτώθηκε ἀπό τόν Θεόν ν’ ἀντιμετωπίσει, μέ τεράστιες δυσκολίες ἀλλά καὶ μ’ ἐπιτυχία, τό θεμελιῶδες πρόβλημα τῆς χριστολογίας. Ή προσφορά του αὐτή τόν ἀνέδειξε Πατέρα καὶ Διδάσκαλο τῆς Ἑκκλησίας, φορέα τοῦ πρωτείου ἀληθείας. Κατά τίν στιγμή τῆς μεγάλης κρίσεως γιά τήν Ἑκκλησία, ὅταν δηλαδή ἀμφισβητήθηκε ἡ πραγματική ἐνόπτια τῶν δύο φύσεων στό ἐνιαῖο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὁ Κύριλλος κατέδειξε θεολογικά καὶ τίν ἐνόπτια τῶν ἀσύγχυτων φύσεων καὶ τό ἐνιαῖο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἀλήθειες πού ἀποτελοῦν προϋπόθεσην ἀπόλυτη γιά τίν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. ”Ετοι, ἀνίγειρε τό οἰκοδόμημα τῆς χριστολογίας τῆς Ἑκκλησίας, τό οἰκοδόμημα πού εἶχανε θεμελιώσει ὁ Μ. Αθανάσιος καὶ οι Καππαδόκες Πατέρες.

‘Από τό βιβλίο τοῦ ὄμοτ. Καθηγ. Στ. Παπαδόπουλου, **Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας.



‘Ακοῦστε στό νέο Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν ἐκπομπή **«Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΥ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ»**, Μιά προσπάθεια νά στραφεῖ ἡ καρδιά μας σ’ Ἐκεῖνον. Μέ τόν π. Γεώργιο Σχοινά καὶ ἄλλους συνεπιβάτες σέ ἔνα ταξίδι μέ δόδγό τήν καρδιά. Κάθε Κυριακή στίς 22:00.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (δό. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολούθια τοῦ Ἑσπερινοῦ, στήν δούλια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά δύμλει. 2) Κάθε Δευτέρα καὶ ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν δύμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ δύμλει ἔνας ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιατο φύλλο δρθιδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δόλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm