



ΕΤΟΣ 57ον

25 Ιανουαρίου 2009

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 4 (2904)

ΤΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ

Στό πρόσωπο του Ἰησοῦ Χριστοῦ συγκεντρώνονται τὰ τρία ἀξιώματα: τό προφητικό, τό ἀρχιερατικό καί τό βασιλικό. Καί στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τονίζεται τό Ἀρχιερατικό ἀξίωμα τοῦ Κυρίου καί ἀναφέρονται τὰ χαρακτηριστικά τοῦ ἀληθινοῦ Ἀρχιερέα καί τό μεγάλο κύρος του πού ἀπορρέει ἀπό τή θεϊκή του ὑπόσταση.

Ὅταν ἴεμε καί πιστεύουμε ὅτι ἡ Ὁρθοδοξία εἶναι μοναδική γιά τήν ἀποκαλυπτική τῆς ἀλήθειας καί τή λατρεία τῆς, ὀφείλουμε νά γνωρίζουμε πού βασιζέται αὐτό τό φρόνημα. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς δίνει τήν ἀπάντηση στή σημερινή ἀποστολική περικοπή.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ Ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος

«Ὁσιος», «ἄκακος», «ἀμίαντος» εἶναι τρεῖς λέξεις πού ἀποδίδουν τὰ κύρια χαρακτηριστικά τοῦ ἀληθινοῦ Ἀρχιερέα. Ὁ Χριστός εἶναι ὄσιος, γιατί «δέν ἀφήνει ἀτελεῖωτο κανένα ἀπό τὰ ἔργα του» (ἅγιος Νικόδημος). Δέν εἶναι δηλαδή ὄσιος μόνο ὡς πρὸς τήν ἀρετή του, ἀλλὰ καί ὡς πρὸς τήν προσήλωσή του νά ὀλοκληρώσει τό ἔργο του.

Χαρακτηριστικά, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἀναφερόταν στόν Θεό Πατέρα λέγοντάς του ὅτι ὀλοκλήρωσε τό ἔργο, πού τοῦ εἶχε δώσει νά κάνει. Εἶναι πολύ σημαντικό γιά ἕναν πνευματικό ἡγέτη τό νά ὀλοκληρώνει αὐτό πού ὑπόσχεται. Καί ὁ Χριστός αὐτό τό ἔκανε. Ὁλοκλήρωσε τό ἔργο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐπίσης, ὁ Χριστός εἶναι ἄκακος, δηλαδή ἀπονήρευτος, γιατί «δέν βρέθηκε δόλος στά λόγια του» (Ἦσ.). Δέν ἔχει καμία σχέση μέ τόν πονηρό καί τόν ἄρχοντα τῆς πονηρίας, τόν διάβολο. Ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπ' τή φύση του ἀγαθός καί ὡς ἄνθρωπος συμμετέχει στήν ἀγαθότητα τῆς θεϊκῆς του φύσης. Μέ ἄλλα



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έβρ. ζ' 26 – η' 2)

«Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς»

Ἄδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἀκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος, ὃς οὐκ ἔχει καθ' ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνεύγκας. Ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὀρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον, υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν Ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, «ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος», καὶ οὐκ ἄνθρωπος.

λόγια, ὁ Χριστὸς εἶναι πηγή ἀγαθότητας καὶ κάθε του λόγος πείθει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων νά πιστεύουν μέ σιγουριά στά θεῖα Του λόγια.

Ἄκομη, ὁ Χριστὸς εἶναι ἀμίαντος, ἀσύγκριτα ἀνώτερος ἀπὸ κάθε μολισμό. Δέν τὸν ἀγγίζει ἡ ἁμαρτία, εἶναι ἀμόληντος, ἀναμάρτητος, «χωρὶς καμία σχέση μέ τὴν ἀνθρώπινη ἁμαρτία» (Έβρ.7,26). Στό πρόσωπό του ζωγραφίζεται ἡ τελειότητα. Γι' αὐτό καί δέν ἔχει ἀνάγκη, ὅπως οἱ ἄλλοι ἀρχιερεῖς, νά προσφέρει θυσίες πρῶτα γιά τίς δικές του ἁμαρτίες, κι ὕστερα γιά τίς ἁμαρτίες τοῦ λαοῦ (στ. 27).

Τό θεῖο κύρος τῆς Ἀρχιερωσύνης

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς δέν εἶναι μόνο ἀναμάρτητος, ἀλλῆ ἐκεῖνος «ὁ ὁποῖος ἀνέβηκε πάνω ἀπὸ τά οὐράνια» (Έβρ.7,27). Ποιὸς ἄραγε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους θά μπορούσε νά ἀξιώσει γιά τὸν ἑαυτό του τέτοια τιμή; Νά εἶναι πιό ψηλά κι ἀπὸ τὸν οὐρανό; Αὐτὴ ἡ τιμὴ ἀνήκει μόνο στὸν Θεό.

Καί ὁ Χριστὸς εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ γιά μᾶς καὶ πάλι ἀνέβηκε στὸν οὐρανὸ γιά νά μᾶς ἀνεβάσει κι ἐμᾶς. « Ἔχομε ἀρχιερέα τέτοιο, πού ἀνέβηκε στά οὐράνια καὶ κάθετα στά δεξιὰ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ», μᾶς ἰεεὶ ὁ ἀπ. Παῦλος (Έβρ.8,1).

Εἶναι τόσο μεγάλο τό κύρος τοῦ Ἀρχιερέα Χριστοῦ πού κάθετα δίπλα στὸν Θεὸ Πατέρα, ὥστε ὅ,τι ἐμεῖς κάνουμε ἐδῶ στή γῆ χάρη στοῦ ὀνομά του καὶ τίς ἐντολές του, ἐκεῖνος τό δέχεται καὶ τό ἐπικυρώνει μαζί μέ τὸν Πατέρα του στὸν οὐρανό.

Ὁ λειτουργὸς τῶν Ἁγίων

Ἡ σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στή γῆ τὸν ἔκανε αἰώνιο λειτουργό

Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἀδελφοί, τέτοιοι ἄρχιερεῦς πραγματικά μᾶς ἔπρεπε, ἅγιος, ἄκακος, ἀμόλυντος, χωρισμένος ἀπό τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ὑψωμένος τώρα ἐπάνω ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς, ὁ ὁποῖος δέν ἔχει ἀνάγκη, ὅπως οἱ ἄρχιερεῖς, νὰ προσφέρῃ θυσίας κάθε ἡμέραν, πρῶτα διὰ τὰς δικὰς του ἁμαρτίας καὶ ἔπειτα διὰ τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ· αὐτὸ τὸ ἔκανε μιά γιὰ πάντα, ὅταν προσέφερε τὸν ἑαυτόν του. Ὁ νόμος ἐγκαθιστᾷ ἄρχιερεῖς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀδυναμίας. Τὰ λόγια ὁμως τοῦ ὄρκου, πού ἐδόθηκε ὕστερα ἀπὸ τὸν νόμον ἐγκαθιστοῦν αἰωνίως τὸν Υἱόν, τὸν τέλειον. Τὸ βασικόν σημεῖον τῶν ὄσων λέγομεν εἶναι τοῦτο: ὅτι ἔχομεν ἕνα τέτοιον ἄρχιερέα, ὁ ὁποῖος ἐκάθησε εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ θρόνου τῆς Μεγαλωσύνης εἰς τοὺς οὐρανοὺς, ὅπου ὑπηρετεῖ τὰ Ἅγια τῶν ἁγίων καὶ τὴν σκηνὴν τὴν ἀληθινὴν, τὴν ὁποίαν ἔστησεν ὁ Κύριος καὶ ὄχι ἄνθρωπος.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἄρχιμ. Εὐδ. Ἀντωνιάδου, Ἄμ. Ἀληβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν δικαίων. Καὶ στή γῆ οἱ ἄρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς προσφέρουν τὴν ἀναίμακτον θυσία γιὰ νὰ κοινωνοῦν τῆ σωτήρια χάρι αὐτῆς τῆς σταυρικῆς θυσίας.

Ἄγαπητοὶ ἀδελφοί, στὸν οὐρανὸ Ἐκεῖνος δέχεται καὶ καθαγιάζει τὴν προσφορά μας καὶ τὴν ἐνώνει μὲ τὴ λειτουργία πού προσφέρει ὁ ἴδιος ἐνώπιον τῶν Ἁγίων, «τῶν ἁγίων λειτουργός», ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος. Καὶ γίνεται ὁ Ἀρχιερέας καὶ τῆς στρατευομένης, ἀλλὰ καὶ τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας, «τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς», ὅπως τὴν ὀνομάζει ὁ Παῦλος, δηλ. τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας πού ἐκεῖνος «ἔπηξε», δηλαδή θεμελίωσε. Ἀμήν.

Ἄρχιμ. Χ. Ν.

Ἀπὸ τίς ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας Η ΖΥΜΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ὅμιλίες σὲ Εὐαγγελικὲς περικοπὲς καὶ ἑορτές,
τοῦ Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου.

25 Ἰανουαρίου 2009: ΚΥΡΙΑΚΗ ἸΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)
Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζηνοῦ).
Ἦχος: βαρὺς – Ἑωθινόν: Γ΄ – Ἀπόστολος: Ἐβρ. ζ΄ 26 - π΄ 2. – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιθ΄ 1-10.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 1 Φεβρουαρίου, ΙΖ΄ Ματθαίου (Χανααίας).
Ἀπόστολος: Ρωμ. π΄ 28-39 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιε΄ 21-28.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Ἡ προσωπικότητα καί ἡ θεολογία ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

(Α΄ ἔκδοση, σχῆμα 17x24 ἑκατ., σελ. 848)

Κυκλοφορήθηκε ἀπό τήν Ἀποστολική Διακονία ὁ ἀφιερωματικός τόμος «Χρυσοστομικό Συμπόσιο», ἔκφραση ὀφειλομένης τιμῆς πρὸς τόν μεγάλο ἐκκλησιαστικό πατέρα, οἰκουμενικό διδάσκαλο καί προστάτη Ἅγιοι τῆς. Σκοπὸς αὐτῆς τῆς συλλογικῆς ἐκδόσεως εἶναι ἡ σύγχρονη ἀνάδειξη τῆς προσωπικότητος καί τῆς θεολογίας τοῦ ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου μέσα ἀπὸ 40 ἐπιστημονικά μελετήματα σεπτῶν Ἱεραρχῶν, πανεπιστημιακῶν Καθηγητῶν καί εἰδικῶν ἐρευνητῶν.

Προτάσσονται τὰ Μηνύματα καί οἱ Χαιρετισμοί ἀπὸ τὰ Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καί τίς Αὐτοκέφαλες Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες καί ἔπονται τὰ σαράντα χρυσοστομικά μελετήματα, πού ἀναφέρονται ἀφ' ἐνός μὲν στὴν προσωπικότητα τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, ἀφ' ἐτέρου δέ στὴν ἑρμηνευτική, ποιμαντική, κηρυκτική ἢ ἄλλη διάσταση τοῦ ἔργου του. Ἰδιαίτερη ἀναφορά γίνεται τόσο στὸ συναξάριο, στὰ ἱερά λείψανα καί στὴν εἰκονογραφία τοῦ ἱεροῦ πατρός, ὅσο καί στὴ χριστοκεντρικὴ ἑρμηνευτικὴ του, στὴ σχέση του πρὸς τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία, στὴ χριστολογία του, στὴ σωτηριολογία του, στὴν ἠθικὴ τῆς γλώσσας του κ.ἄ.



Ἀκοῦστε στὸ νέο Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴν ἐκπομπή **«ΑΝΘΗ ΜΥΣΤΙΚΑ, ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ»**

Μέ τὸν π. Σπυρίδωνα Βασιλάκο. Κάθε Σάββατο στίς 12:00.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τὸ κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίας Εἰρήνης (ὁδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, στὴν ὁποία περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά ὀμιλεῖ. 2) Κάθε Δευτέρα καί ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τὸ κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προσκυνηματικὸ Ναὸ Ἁγίας Βαρβάρας στὸν ὁμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἁγίας καί ὀμιλεῖ ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰαοῦ 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διευθυντής, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Ἡ «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οἱ «**ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ**» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στὸ Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm