



ΕΤΟΣ 57ον

5 Απριλίου 2009

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 14 (2914)

## ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΣΗ

Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. "Ολοι οι λαοί μποροῦν ἐλεύθερα νά ἐκδηλώνουν τίς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις καί νά συμμετέχουν στίς λατρευτικές τους συνάξεις σύμφωνα μέ τίς δικές τους παραδόσεις. Ή ἐλευθερία αὐτή εἶναι κίνητρο γιά μᾶς τούς ὁρθόδοξους χριστιανούς νά προβάλλουμε ἀκόμη πιό ἔντονα τήν πίστη καί τή λατρεία μας στόν ἀληθινό Θεό. Γιατί κάθε θρησκεία ή θρησκευτική ὁμολογία ἐπιδιώκει τή λύτρωση γιά τούς ὄπαδούς της. Κατά πόσο ὅμως αὐτή ή ἐπιδίωξη γίνεται πραγματικότητα; Στό ἔρωτημα αὐτό δίνει ἀπάντηση ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα.

### Άληθινή λύτρωση

Ο Χριστός ἂν καί ἔπαθε στή γῆ, προσέφερε ἐδῶ θυσία στόν Σταυρό «ύπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας», δέν θεμελίωσε τή λύτρωση τῶν ἀμαρτιῶν μας στή γῆ. Οὔτε στή σκηνή λατρείας τῆς Π. Διαθήκης, οὔτε σέ ἄλλο κτιστό, ὑλικό καί φθαρτό θυσιαστήριο, ἀλλά σέ σκηνή ἀνώτερην καί τελειότερην (Ἐβρ. 9,11). Δηλαδή, ὅπως ἔξηγε ὁ ἄγιος Νικόδημος, θεμελίωσε τή λύτρωσή μας στό ἴδιο Του τό σῶμα πού ἔχει τήν ἴδια φύση μέ τό δικό μας, γιατί προηῆθε ἀπό τά πανάχραντα αἷματα τῆς Ἀγίας Παρθένου. Ο τρόπος ὅμως τῆς σύστασής του εἶναι ἀνώτερος, θεῖος, εἶναι ἀπ' τή δύναμη τοῦ Ἀγίου Πνεύματος.

Καί ὄνομάζεται τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ «σκηνή», σκηνή λατρείας, σωτηρίας καί ἀγιασμοῦ, διότι «ἐσκήνωσεν σέ αὐτό ὁ Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἡ θεία ὑπόσταση τοῦ Λόγου» (ἄγιος Νικόδημος). Καί τό σῶμα αὐτό εἶναι τώρα εἰς τά ἄγια τῶν ἀγίων (στ. 12), μέσα δηλαδή στόν ἀκατάληπτο καί ἀπρόσιτο χῶρο τῆς Ἀγίας Τριάδος. Καί ὅσοι πιστεύουν στόν Χριστό καί κοινωνοῦν τό σῶμα Του καί τό αἷμα Του βρίσκουν αἰώνια λύτρωσην (στ. 13).



## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ἐβρ. θ' 11-14)

### Λύτρωση διά τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ

Ἄδελφοί, Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ' ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δὶ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἴδιου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ Ἀγια, αἰώνιαν λύτρωσιν εὐράμενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ἁντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἀγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, δς διὰ Πνεύματος αἰώνιου ἔαυτόν προσήγεκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαροῖς τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;

Ἡ λύτρωσή μας εἶναι ἀληθινή γιατί βρίσκεται μέσα στόν ἀληθινό Θεό. Εἶναι πραγματική γιατί πραγματική ἡταν ἡ θυσία τοῦ Θεανθρώπου καὶ πραγματική ἡ Ἀνάστασή Του. ᩉΗ λύτρωσή μας εἶναι αἰώνια γιατί ἔχει ἐδραιωθεῖ στόν αἰώνιο Θεό.

### Τό Πανάγιο Πνεῦμα χορηγός τῆς χριστιανικῆς λύτρωσης

Καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ ἀποστ. Παύλου στό ἐρώτημα ἂν οἱ ἄλλες θρησκεῖς ἢ ὅμοιογίες χορηγοῦν ἀληθινή λύτρωση, ὀλοκληρώνεται μέ τά χαρακτηριστικά αὐτά λόγια του: Τό Πνεῦμα τό Ἀγιον «Θά καθαρίσει τή συνείδησή σας ἀπό τά ἔργα πού ὀδηγοῦν στόν θάνατο, γιά νά μπορεῖτε νά λιατρεύετε τόν ἀληθινό Θεό» (Ἐβρ. 9,14).

Τό ὅτι ὁ Θεός ἔχει τή δύναμη νά συγχωρεῖ ἀμαρτίες εἶναι γιά ὅλους μας κατανοοτό. Ἀν ὅμως ὁ Θεός πού πιστεύουμε δέν εἶναι ἀληθινός, ἀλλήλα γέννημα τῆς ἀνθρώπινης φαντασίας, τότε καὶ ἡ λύτρωσή μας εἶναι ἀδύνατη. Εἶναι ποιού σημαντικό νά ἀποδεικνύεται μέσα μας ἡ αἴσθηση, ἡ παρουσία καὶ ἡ ἐνέργεια τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, γιά νά εἶναι ἡ λύτρωσή μας πραγματική, νά νιώσουμε τήν ἀγαθήλιαση τῆς σωτηρίας χάρης τοῦ Θεοῦ.

Ἐδῶ χρειάζεται νά θυμηθοῦμε τό πῶς ὁ Χριστός ἔδωσε στούς ἀποστόλους τήν ἔξουσία νά συγχωροῦν στό ὄνομά Του τίς ἀμαρτίες τῶν ἀνθρώπων: «Λάβετε Πνεῦμα Ἀγιον· σέ ὅποιους συγχωρήσετε τίς ἀμαρτίες, θά τούς εἶναι συγχωρημένες· σέ ὅποιους τίς κρατήσετε ἀσυγχώρητες, θά μείνουν ἀσυγχώρητες» (Ιωάν. 20,22-23). Ἀναφέρεται στήν καθαρική καὶ ἀγιαστική χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος πού Ἐκεῖνος ἔχει τήν ἔξουσία νά ἀποστέλλει, δηλ. τήν ἄφεση τῶν ἀμαρτιῶν.

Γιατί τό Πνεῦμα τό Ἀγιο ἀναπαύεται στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ καὶ Ἐκεῖνο μᾶς κάνει κοινωνούς τῆς λύτρωσης καὶ τῆς σωτηρίας, ὅπως αὐτή βγήκε ἀπό τόν Σταυρό καὶ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τέλος γιατί τό Πνεῦμα τό Ἀγιο καθαρίζει τήν ψυχή μας μέ τή χάρη τῆς μετανοίας ἀπό τό βάρος τῶν ἀμαρτιῶν μας. Αὔτό ἀγιάζει ὅλο τό σῶμα καὶ τό πνεῦμα μας καὶ τό μεταβάλλει σέ ζωντανό σκήνωμα, κατοικητήριο τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.

## **Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς**

Ἄδελφοί μου, διανοέσθε ὁ Χριστός ὡς ἀρχιερεύς τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν, ἐμπῆκε διά τῆς μεγαλυτέρας καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, ἣν ὁποία δέν εἶναι κειροποίητη, δέν εἶναι δηλαδή ἀπό τὸν κόσμον τοῦτον· ἐμπῆκε μιὰ γιά πάντα εἰς τὰ Ἅγια τῶν ἀγίων ὅχι μὲν αἷμα τράγων καὶ μόσχων ἀλλά μέ τὸ δικό του αἷμα καὶ ἔξοσφάλισε αἰωνίαν λύτρωσιν. Διότι ἔαν τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ τὸ ράντισμα μέ στάχτην ἀπό δαμάλι, ἀγιάζῃ τούς μολυσμένους, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἔξωτερικήν καθαρότητα, πόσον περισσότερον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὡς ὁ ποιῶν, διά τοῦ αἰωνίου Πνεύματος, προσέφερε τὸν ἑαυτόν του ἄμωμον θυσίαν εἰς τὸν Θεόν, θά καθαρίσῃ τὴν συνείδησίν σας ἀπό νεκρά ἔργα, ὥστε νά λατρεύωμεν τὸν ζωντανόν Θεόν;

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,  
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἄμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

Ἄγαπητοί ἀδελφοί, τά ιερά σκηνώματα καὶ λείψανα τῶν Ἅγιων μας πού γίνονται προσκυνήματα πίστεως ἀπό τὸν πιστό ὄρθόδοξο λαό τῆς Ἔκκλησίας εἶναι κειροπιαστὴ ἀπόδειξη τῆς ἀληθινῆς λύτρωσης καὶ σωτηρίας, τοῦ ἀληθινοῦ ἀγιασμοῦ πού ἀπορρέει ἀπό τὸν ὄρθόδοξην χριστιανικὴν λατρεία στόν μόνο ἀληθινό Θεό πού ὁ Ἰδιος ὁ Υἱός Του, ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, μᾶς ἀποκάλυψε. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Χ. Ν.

## **ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΞΗ, Ἐπιλογή δοκιμίων ὃρθοδόξου στοχασμοῦ**

‘Ομοτ. Καθηγ. Παν/μίου Ἀθηνῶν Π. Β. Πάσχου

Γ' ἔκδ. βελτιωμένη, σχῆμα 14Χ21, σελ. 294

Ἐξαντλημένο ἀπό χρόνια ἐκδόθηκε σέ Γ' ἔκδοση (ἐπηγένημένη καὶ βελτιωμένη μέ βυζαντινή εἰκονογράφηση Κόντογλου καὶ Φεργαδιώτη), τό ἀνωτέρῳ βιβλίο. Τά δοκίμια, μέ νεανικό σφρόγος, ωμαλέα γλώσσα καὶ μέ τὸ λογοτεχνικό ὑφος τοῦ γνωστοῦ συγγραφέα, γοητεύουν καὶ ὠφελοῦν πνευματικά τὸν ἀναγνώστη ἵδιως τῇ νεότητα, στήν ὅποια καὶ ἀφιερώνεται.

5 Ἀπριλίου 2009: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ)

Κλαυδίου, Νικηφόρου μαρτύρων, Θεοδώρας ὁσίας τῆς ἐν Θεσσαλονίκη.

Ὕκκληση: α΄ – Ἐωθινόν: Θ΄ – Ἀπόστολος: Ἐφρ. θ΄ 11-14 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. Γ΄ 32-45.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 12 Ἀπριλίου, Τῶν Βαΐων.

Ἀπόστολος: Φιλιπ. δ΄ 4-9 – Εὐαγγέλιον: Ιωάν. ιβ΄ 1-18.

## **Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ**

### **Εισαγωγή στήν άσκησική παράδοση της Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας**

JEAN CLAUDE LARCHET, μετάφραση Χ. Κούλα

Τόμ. Α' και Β', Σχήμα 14x21, σελ. 656 ἑκαστος

Μέ εϋλοππό τρόπο ό συγγραφέας ἀντιδιαστέλλει στή θεολογική σκέψη τῆς Δύσεως, πού ἐρμπνεύει τό ἀπολυτρωτικό ἔργο Χριστοῦ μέ δικανικούς ὄρους, τίνιν εὐρύτερη πατερική παράδοση τῆς Ὁρθοδοξίας, ὅπου ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι λυτρωτής τοῦ ἀνθρώπου μέ τή δικανική ἔννοια τῆς ἔξαγορᾶς τῆς ἀμαρτίας. Οι ὅροι Λυτρωτής καὶ Σωτήρας ταυτίζονται· καὶ τό ρῆμα «σώζω» σημαίνει καὶ «θεραπεύω». Γι' αὐτό οι Πατέρες ἀπό τόν Α' αἰ. ἀπέδωσαν στόν Χριστό τό προσωνύμιο ἰατρός «τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων», θεραπεύων σέ κάθε βαπτιζόμενο τήν ἀσθενούσα ἀνθρώπινη φύση του.

Οι ἑκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας προσφέρουν αὐτή τήν πολυσέλιδην ἑκδοσην, σέ δύο τόμους συνολικά, ἐπισημαίνοντας τό γεγονός ὅτι κάθε χριστιανός, γιά νά οίκειοποιθεῖ τή θεία χάρη, ὀφείλει προηγουμένως νά ἀσκηθεῖ διάγοντας αύθεντική πνευματική ζωή. Ἡ ἑκκλησιαστική ἀσκηση εἶναι τό μέσο θεραπείας τῆς νοούσας ἀνθρώπινης φύσης καὶ ἐπιστροφῆς στήν προπτωτική μακαριότητα.



Παρακολουθήστε στό νέο Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν ἐκπομπή «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη». Ἀπό τό Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ιεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐπιμελοῦνται καὶ παρουσιάζουν ὁ Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γεωργίου καὶ ὁ Θεολόγος Εὐάγγελος Μαρινόπουλος. Κάθε Τετάρτη στής 20:30.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κύριγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναὸς Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολούθια τοῦ Ἑσπερινοῦ, στήν ὁποία περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὅμιλετ. 2) Κάθε Δευτέρα καὶ ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κύριγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναὸς Ἀγίας Βαρβάρας στόν δρόμων Δῆμο Αττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ ὅμιλετ ἔνας ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

**• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)**

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: [www.apostoliki-diakonia.gr/gr\\_main/profile/oikotrofeion.htm](http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm)