



ΕΤΟΣ 57ον

19 Απριλίου 2009

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 16 (2916)

## ΑΝΑΣΤΑΣΗ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

‘Ο Χριστός «μετά τὸν θάνατο του παρουσιάστηκε στούς Ἀποστόλους του καὶ τούς ἀπέδειξε μέ ποιῆσι τρόπους ὅτι εἶναι ζωντανός» (Πράξ. 1,3), δηλ. ὅτι δέν τὸν κράτησε ὁ θάνατος, ἀλλὰ ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν.

Μάλιστα, γιά σαράντα συνεχόμενες ἡμέρες ὁ ἀναστημένος Χριστός ἐμφανίζόταν καὶ τούς μιλοῦσε γιά τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν (στ. 3), ὅπως ἐμφανίστηκε στή Μαρία τή Μαγδαληνή καὶ στούς Ἀποστόλους «οὕστις ὄψις τῇ ἡμέρᾳ ἔκείνη» (Ιωάν. 20,19). κατά τό γεγονός τῆς ψηλάφησης ἀπό τὸν Θωμᾶ τοῦ ἀναστημένου σώματός Του· καὶ ὅταν ἐμφανίστηκε, μετά τήν ἀνάστασή Του, μπροστά στούς μαθητές Του στή θάλασσα τῆς Τιβεριάδος ἢ ἡ διακριτική παρουσία Του ἀνάμεσα σέ δύο ἀπ’ αύτούς στόν δρόμο πρός Ἐμμαούς.

Ἐπίσης, ἡ ἐμφάνισή Του σέ πολλές ἀλληλες περιπτώσεις μέχρι τήν ἀνάληψή Του ἥταν χειροπιαστές ἀποδείξεις ὅτι συνέτριψε, νίκησε, ἀφάνισε τόν θάνατο. Τό σῶμα Του δέν ὑπέστη φθορά, ἡ ψυχή Του δέν κρατήθηκε στόν “Ἄδην. Ψυχή θεωμένη καὶ σῶμα ἄφθαρτο, πλαμπρό, φωτεινό, καὶ τά δύο σέ ἔναν καινούργιο ἄνθρωπο, τόν πρωτότοκο καινό ἄνθρωπο τῆς οἰκουμένης, ἐνωμένο μέ τή θεία καὶ μακαρία φύση τῆς θεότητος τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

«Ποῦ εἶναι θάνατε ἡ δύναμή σου; Ποῦ εἶναι “Ἄδην ἡ νίκη σου”;», ἀναφωνεῖ ὁ ἄγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος στόν Κατηχητικό του πλόγο.

### Ανατροπή παγκόσμιων δεδομένων

Οι θρησκεῖες, ἡ φιλοσοφία τοῦ κόσμου, ἀκόμη καὶ ἡ παγκόσμια ἐπιστήμη ἀδυνατοῦν νά μειώσουν καὶ νά ἀνατρέψουν τήν τραγικότητα τοῦ θανάτου. Εἶναι ἀναπόδραστη κατάληξη τοῦ ἀνθρώπου. Μπορεῖ νά κάνουν θεωρητικές ὑπερβάσεις γιά νά δώσουν ἀδύναμες διεξόδους στούς ἀνθρώπους. Δέν ἀγγίζουν ὅμως τόν θάνατο σάν πραγματικό καὶ ἀναπότρεπτο γεγονός.



## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. α' 1-8)

### ‘Ο ἀναστάς Κύριος

Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὡς Θεόφιλε, ὃν ἥρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἣς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος Ἀγίου οὓς ἔξελέξατο ἀνελήφθη· οἵς καὶ παρέστησεν ἕαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι’ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καὶ συναλιξόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσόλυμών μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἤκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἀγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραὴλ; Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατήρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἔξονσίᾳ, ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μοι μάρτυρες ἐν τε Ἱερουσαλήμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἔως ἐσχάτου τῆς γῆς.

Δοξασίες καὶ φαντασίες δέν ἔχουν καμιά δύναμιν στὸν ἀνατροπή τοῦ ἀρχέγονου καρποῦ τῆς ἀμαρτίας. Ἔτσι προσδιορίζει σωστά ἡ Ἐκκλησία τίν παρουσία τοῦ θανάτου. Γιατί ὅπως διαβεβαιώνει ἡ Γραφή καὶ λέγουν οἱ θεοφόροι Πατέρες, «Θεός θάνατον οὐκέποιήσεν» (Κορέσιος). Ό θάνατος εἶναι παρείσακτο κακό στή δημιουργία. Καί αἰτία του εἶναι ἡ ἀμαρτία, ἡ παρακούστη δύναμιμα τοῦ Θεοῦ.

Καί ὁ Χριστός αὐτή τήν ἀμαρτία, τήν παρακούστη, κατέκρινε στὸν Σταυρό, ἀφοῦ ἔκανε ύπακού γιά μᾶς μέχρι θανάτου στὸν Πατέρα Του. Καί ἐκεῖ συνάντησε τό ἀρχαῖο κακό καὶ τό νίκησε, τό κατήργησε μέ τί δύναμιν τῆς θεότητός του καὶ τήν ἀναμάρτητη ἀνθρώπινη φύση του. Καί πέρασε αὐτή ἡ νίκη σέ μᾶς μέ τήν Ἀνάστασή του. Μέ ἄλλη λόγια, ὁ Χριστός ἔκανε τήν ἀνατροπή στήν καρδιά τῆς τραγωδίας τοῦ θανάτου, στήν ἀμαρτία. Καί δημιούργησε τόν καινούργιο αἰώνα γιά τόν ἀνθρωπο.

### ‘Η ὅγδον ἡμέρα

Ο καινούργιος αὐτός αἰώνας εἶναι ἡ ὅγδον ἡμέρα, ἡ ἡμέρα τοῦ Παρακλήτου καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἡ «καινὴ κτίσις». «Θά λάβετε δύναμιν ἀπό τό Πανάγιο Πνεῦμα πού θά ἔλθει σέ σᾶς καὶ θά γίνετε μάρτυρές μου... ὡς τά πέρατα τῆς γῆς» (Πράξ. 1,8) εἶπε στούς μαθητές του. Ή ύπόσχεσον ὅτι θά ἔστελνε ἄλλον Παράκλητο γιά νά τούς διδάξει ὅλα τά περὶ τῆς βασιλείας ἐγίνε πραγματικότητα τήν ἡμέρα τῆς ἀγίας Πεντηκοστῆς. Ό καινός αἰώνας ἀρχισε, ἡ ἡμέρα τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ εἶναι παρούσα μέσα στήν Ἐκκλησία μέχρι τήν πλήρη δόξα τους, τή Δευτέρα Παρουσία.

## Μετάφραση της ἀποστολικῆς περικοπῆς

Εἰς τό πρῶτον βιβλίον, ὃ Θεόφιλε, ἐμίλησα δι’ ὅλα, ὅσα ὁ Ἰησοῦς ἤρχισε νὰ κάνῃ καὶ νὰ διδάσκῃ, μέχρι τῆς ἡμέρας ποὺ ἀνελήφθη, ἀφοῦ ἔδωκε διὰ τοῦ Ἅγίου Πνεύματος ἐντολάς εἰς τούς ἀποστόλους, πού εἶχε διαλέξει. Εἰς αὐτούς παρουσιάσθηκε ζωντανός μετά τά πάθη του μέ πολλάς ἀποδείξεις, διότι ἐπί σαράντα ἡμέρας παρουσιάζετο εἰς αὐτούς καὶ μιλοῦσε διὰ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Καί καθ’ ὅν χρόνον τούς συνανεστρέφετο, τούς παρήγγειλε νά μή φύγουν ἀπό τὰ Ἱεροσόλυμα ἀλλά νά περιμένουν τίπον ὑπόσχεσιν τοῦ Πατέρα, τὴν ὁποίαν, εἶπε, “Ἀκούσατε ἀπό ἐμέ, ὅτι ὁ μὲν Ἰωάννης ἐβάπτισε μέ νερό, ἀλλά σεῖς θά βαπτισθῆτε μέ Πνεῦμα Ἀγιον, ὕστερα ἀπό λίγες ἡμέρες”. “Οταν λοιπόν ἦσαν συγκεντρωμένοι τὸν ἐρωτοῦσαν, “Κύριε, μήπως αὐτός εἶναι ὁ καιρός πού θά ἀποκαταστήσῃ τὴν βασιλείαν τοῦ Ἰσραήλ;”. Αὐτός δέ τούς εἶπε, “Δέν εἶναι δική σας ὑπόθεσις νά ξέρετε τούς χρόνους ἢ τούς καιρούς, τούς ὄποιους ὥρισε ὁ Πατέρας κατά την δικήν του ἔξουσίαν, ἀλλά θά λάβετε δύναμιν, ὅταν ἔλθῃ τό “Ἄγιον Πνεῦμα ἐπάνω σας, καὶ θά εἰσθε μάρτυρες μου εἰς τὸν Ἱερουσαλήμ καὶ εἰς ὅλόκληρην τὴν Ἰουδαίαν καὶ Σαμάρειαν καὶ μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς”.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Αρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Αμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

΄Αγαπητοί ἀδελφοί, σύμφωνα μέ τή βιβλική μαρτυρία, ὁ κόσμος αὐτός ἔγινε σέ ἔξι ἡμέρες, ἔξι δημιουργικές περιόδους. Τότε ἡ ἀρχή τοῦ νέου κόσμου φάνηκε μετά τὸν Σαββατισμό τοῦ Κυρίου, μετά τὴν εἰσοδό του στὸν “Ἄδη, δοῦλον μετά τὴν ἔβδομη ἡμέρα πού ὁ Κύριος κατέθησε τὸ κράτος τοῦ θανάτου. «Αὕτη ἡ κληπτή καὶ ἀγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν σαββάτων, ἡ βασιλίς καὶ κυρία», ψάλλει στὸν ἀναστάσιμο κανόνα ἡ Ἐκκλησία μας. Εἶναι ἡ ὄγδοη ἡμέρα, πού ἀρχή της εἶναι ἡ ‘Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μέ χαρακτηριστικό τὴν παντελή ἀπουσία τοῦ θανάτου, τὴν παγκόσμια ἀνατροπή τῆς ἀμαρτίας. Εἶναι «Θανάτου νέκρωσις» καὶ «ἀρχή ἄλλης βιοτηᾶς», ἄλλης ζωῆς, αἰώνιας, χωρίς ὀσμή θανάτου. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

΄Αρχιμ. Χ. Ν.

19 Απριλίου 2009: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Παφνουτίου ιερομ. Φιλίππας μάρτ. Γεωργίου ἐπισκ. Πισιδίας τοῦ ὄμολογ.

΄Ηχος: — — Ἐωθινόν: — — Ἀπόστολος: Πράξ. α' 1-8 – Εύαγγέλιον: Ἰωάν. α' 1-17.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 26 Απριλίου, Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (΄Αντίπασχα).

΄Απόστολος: Πράξ. ε' 12-20 – Εύαγγέλιον: Ἰωάν. κ' 19-31.

## ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Σιό "Άγιο Πάσχα"

Σήμερα κερδίσαμε οπουδαία και λαμπρή νίκη, σήμερα ό Κύριός μας ἀφοῦ ἔστησε τό τρόπαιο τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου και ἐξαφάνισε τὸν ἔχουσία τοῦ διαβόλου, μέ τὸν Ἀνάστασί Του μᾶς χάρισε τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας. "Ἄς χαιρόμαστε λοιπόν ὅλοι, ἃς σκιρτᾶμε ἀπό χαρά και ἀγαλλίαση. Γιατί, ἂν κι ἐκεῖνος πού νίκησε και ἀναδείχτηκε θριαμβευτής τοῦ θανάτου εἶναι ό Κύριός μας, ἡ ἀγαλλίαση και ἡ χαρά εἶναι και δική μας, γιατί ὅλα τὰ ἔκανε γιά τὴν δική μας σωτηρία. Καὶ μάλιστα ό Χριστός νίκησε τὸν διάβολο μέ τὰ μέσα πού κι ἐκεῖνος πολέμησε και νίκησε ἐμᾶς. Τά ἄντα ἐκεῖνα ὅπλα πήρε και μ' αὐτά τὸν νίκησε.

Σήμερα λοιπόν ό Χριστός ἐλευθέρωσε τὸν ἄνθρωπο ἀπό τὸν καταδυναστεία τοῦ διαβόλου και τὸν ἐπανέφερε στὸν προγούμενην καλήν κατάστασην του. "Οταν λοιπόν βλέπω ὅτι ἡ ἀπαρχή μας, ό Χριστός, νίκησε κατά κράτος τὸν θάνατο, δέν φοβᾶμαι πλέον, δέν μέ τρομάζει ό πόλεμος τοῦ διαβόλου.

Σήμερα παντοῦ στὸν οἰκουμένην ἐπικρατεῖ χαρά και πνευματική εὔθυμια. Σήμερα ἀγάλλονται ὅλοι οι ἄγγελοι και ὅλες οι οὐράνιες δυνάμεις, γιατί σώθηκε ό ἄνθρωπος.

'Από τό βιβλίο 'Ομιλίες στά γεγονότα τῆς θείας Οἰκονομίας  
μετάφρ. Εύαγ. Καρακοβούνη, σειρά «Η φωνή τῶν Πατέρων μας»,  
έκδ. τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

---

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο και ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ, στὸν ὃποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος και θά ὅμιλετ. 2) Κάθε Δευτέρα και ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στὸν ὁμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας και ὅμιλετ ἐνας ἀπό τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

---

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαίο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως και ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

---

**· Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δύο τόν κέδρο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)**

---

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: [www.apostoliki-diakonia.gr/gr\\_main/profile/oikotrofeion.htm](http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm)