



ΕΤΟΣ 57ον

26 Ιουλίου 2009

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 30 (2930)

## ΥΙΟΙ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΧΑΡΗ

‘Ο φυσικός νόμος ἡ νόμος τῆς συνειδήσεως πού ἄφησε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο γιά νά τόν καθιδηγεῖ στό ἀγαθό (Ρωμ. 2,14) μετά τήν πτώση του ἀμαυρώθηκε ἀπό τήν ἐλπίεψη τῆς θεογνωσίας καί τήν ἐπακόλουθη παρέμβαση τῆς εἰδωλολατρίας. ‘Ο ἄνθρωπος ἔγινε ύποκείριος τοῦ διαβόλου καί τῆς πλάνης. Κυριάρχησε μέσα του ἡ δεισιδαιμονία, ἡ μαγεία καί ἡ διαστροφή (3,23).

### ‘Ο νόμος τοῦ Μωυσῆ ὡς προετοιμασία τοῦ Εὐαγγελίου

Γιά νά ἀπαγκιστρωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν ἐπήρεια καί τά ἀπότοκα τῆς ἀτρείας τῶν εἰδώλων, τοῦ δόθηκε ἀπό τόν Θεό ὁ νόμος μέσω τοῦ Μωυσῆ. Ὡστε νά φρουρήσει τήν ἀνθρώπινη φύση (Γαλ. 3,23) ἀπό τή συνεχή ἀλπίοιωση τῆς εἰδωλολατρίας, καί ἐπιπλέον νά τήν προετοιμάσει νά δεχθεῖ τήν ἀποκάλυψη τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί νά φωτισθεῖ μέ τή χάρη τοῦ εὐαγγελικοῦ νόμου (στ. 24).

Ζωντανή ἀπόδειξη ἦταν ἡ φωνή τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οι ὅποιοι μεταξύ ἀλπίων προφήτευσαν γιά τήν παρουσία καί τό κίρυγμα τοῦ Προδρόμου, τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστή: « Ὁπως εἶναι γραμμένο στά βιβλία τῶν προφητῶν, στέλνω τόν ἀγγελιαφόρο μου πρίν ἀπό σένα, γιά νά προετοιμάσει τόν δρόμο Σου. Μέ φωνή βροντερή στήν ἔρημο λέει στούς ἀνθρώπους: Έτοιμάσατε τόν δρόμο γιά νά ἔλθει ὁ Κύριος, εύθυγραμμισθεῖτε μέ τίς κατευθύνσεις πού θά σᾶς δώσει Ἐκεῖνος, δηλ. τό Εὐαγγέλιο Του» (Μάρκ. 1,1-3). Συνεπῶς, τό κίρυγμα τοῦ Προδρόμου ἦταν σεβασμός καί τήρηση τοῦ Νόμου γιά τήν ὑποδοχή τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.

### Τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ὡς πηγή τῆς πνευματικῆς υἱοθεσίας

‘Απ’ τή στιγμή ὅμως πού ἀποκαλύφθηκε τό φῶς τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως ὁ νόμος τῆς Π.Δ. ἀντικαθίσταται ἀπό τόν νόμο καί τή χάρη τοῦ Εὐαγγελίου. ” Αν ὅσοι



## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. γ' 23 - δ' 5)

Κληρονόμοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ

Ἄδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμου ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὡστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγὸν ἐσμεν. Πάντες γὰρ νίοι Θεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἰς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραάμ σπέρμα ἐστε καὶ κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ' ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὁν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἃχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἴμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἴμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δὲ ἥλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν νιόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμου, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμου ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν νιόθεσίαν ἀπολάβωμεν.

---

ἀκοίησθαι τὸν πίστιν τοῦ Ἀβραάμ στὸν ἑνα Θεό ἀποκτοῦσαν πνευματική συγγένεια μαζί του, δηλ. γίνονταν πνευματικά παιδιά του κι ἐκεῖνος «πατήρ πάντων τῶν πιστεύοντων» (Ρωμ. 4,11-12.16), τώρα ὅσοι πιστεύουν στὸν Ἰησοῦ Χριστό, ἀποκτοῦν πνευματική συγγένεια μαζί του, δηλ. καθίστανται παιδιά τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, υἱοθετοῦνται ἀπ' Αὐτόν (Γαλ. 3,25).

**Τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος: Ἡ πνευματική μας υἱοθεσία ἀπό τὸν Θεό**

Ο ἀπ. Παῦλος λέει ὅτι «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε» (Γαλ. 3,27). Δηλαδή, ὅσοι βαπτισθήκατε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἔχετε ντυθεῖ τὸν Χριστό. Ἔτσι, ἐμεῖς οἱ πιστοί γινόμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ, «υἱοί Θεοῦ», ἐπειδή ντυθήκαμε τὸ πνευματικὸν ἔνδυμα τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τὸ μυστήριο τοῦ ἀγίου Βαπτίσματος τῆς Ἐκκλησίας.

“Οπως ἀναφέρει καὶ ὁ ἄγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, τὰ ροῦχα πού φορᾶμε, μέ αὐτά φαινόμαστε στούς ἀληθίους. Ἔτσι καὶ ὁ χριστιανός, μετά τὸ βάπτισμα ὄφειλε νά φαίνεται ἐκεῖνο πού εἶναι καὶ ὁ Χριστός, καὶ νά στοχεύει συνεχῶς νά Τοῦ μοιάζει σάν παιδί Του. Γιατί δέν εἶναι μόνο ἐξωτερική ἡ ἀληθαγή μας, σάν τὰ ροῦχα, «ἀληθής ὡς ἐνδύεται σίδηρος τὸ πῦρ», προσθέτει ὁ ιερός Φώτιος. Ὁπως τὸ σίδερο λιώνει μέσα στὴ φωτιά καὶ γίνεται ἑνα μαζί της, ἔτσι καὶ ἐμεῖς γινόμαστε ἑνα μέ τὸν Χριστό, ἑνα μέ τὸ πῦρ, τὴν ἐνέργεια τῆς θεότητας.

Καί ἐν συνεχείᾳ παίρνουμε τὸ καθούπι τοῦ Χριστοῦ. Ἐνῶ «ἐξωτερικά μένουμε οἱ Ἰδιοί, ἀληθάζουν οἱ προθέσεις καὶ οἱ διαθέσεις τῆς ψυχῆς, ἔτσι ὥστε νά ἀποχωρίζονται ἀπό τίς παθαιές ἐφάμαρτες συνήθειες καὶ νά στρέφονται σέ νέο τρόπο ζωῆς», μᾶς λέει ὁ ἄγ. Γρηγόριος ὁ Νύσσων.

## Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, προτοῦ ἔλθη ἡ πίστις, ἐφρουρούμεθα κλεισμένοι κάτω ἀπό τὸν νόμον, μέχρις ὅτου ἀποκαλυφθῇ ἡ πίστις. Ὅστε ὁ νόμος ἦτο παιδαγωγός μας ἥντις ὅτου ἔλθη ὁ Χριστός, διά νά δικαιωθοῦμε διά τῆς πίστεως. Τώρα δέ, πού ἤλθεν ἡ πίστις, δέν εἰμεθα πλέον ὑπό παιδαγωγόν, διότι διά τῆς πίστεως εἴσθε ὅλοι υἱοί Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, διότι ὅσοι ἔβαπτισθήκατε εἰς τὸν Χριστόν, ἔχετε ἐνδυθῆ τὸν Χριστόν. Δέν ὑπάρχει Ἰουδαῖος οὐτε Ἑλλην, δέν ὑπάρχει δοῦλος οὐτε ἐλεύθερος, δέν ὑπάρχει ἄρρεν καὶ θῆλυ, διότι ὅλοι σεῖς εἴσθε ἔνας ἄνθρωπος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εάν δέ εἴσθε τοῦ Χριστοῦ, ἄρα εἴσθε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ, καί κληρονόμοι βάσει ὑποσχέσεως. Ἐκεῖνο πού ἔννοω ἐίναι ὅτι, ἐφ' ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος εἴναι ἀνήλικος, δέν διαφέρει καθόλου ἀπό τὸν δοῦλον, ἀν καί είναι κύριος ὅλης τῆς περιουσίας, ἀλλά είναι ὑπὸ τὴν ἔξουσίαν ἐπιτρόπων καί διαχειριστῶν μέχρι τῆς προθεσμίας, τὴν ὥποιαν ὥρισε ὁ πατέρας. Ἔτοι καί ἐμεῖς, ὅταν ἡμαστε ἀνήλικοι, ἡμαστε ὑποδουλωμένοι κάτω ἀπό τὰ στοχεῖα τοῦ κόσμου. Ὅταν ὅμως συμπληρώθηκε ὁ χρόνος, τότε ἔστειλε ὁ Θεός τὸν Υἱόν του, ὁ ὅποιος ἐγεννήθηκε ἀπό γυναῖκα καί διετέλεσε ὑπό τὸν νόμον, διά νά ἔξαγοράσῃ ἐκείνους, οἱ ὅποιοι ὅσαν δοῦλοι κάτω ἀπό τὸν νόμον, διά νά πάρωμεν τίν υἱοθεσίαν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλη, Αρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

## Ἡ πνευματική ἀληθαγή τοῦ ἀνθρώπου ὡς προϋπόθεση ἀληθαγῆς τοῦ κόσμου

Μέ τὸν ἐν Χριστῷ υἱοθεσίᾳ ὁ πιστός ζεῖ τὴν ζωὴν τοῦ Χριστοῦ, τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας, χριστοποιεῖται. Ὁ σκοπός τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο εἶναι νά ἀληθάξει τὸν ἄνθρωπο ἀπό «παλαιό» σε «καινό», ἀπό ἄνθρωπο τῆς πτώσεως, τῆς πλάνης καί τῆς φθορᾶς, νά μεταβῇ θεῖται σε ἄνθρωπο τῆς Ἀναστάσεως, τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀφθαρσίας καί ἀθανασίας, πού ὁ Κύριος θεμελίωσε μέ τὴν σταυρικὴν του θυσία. Αὐτό σημαίνει νά μᾶς υἱοθετήσει ὁ Χριστός μέσα στὴν ἀγάπην καί τὴν χάρην Του. Νά μᾶς ἀναπλάσει στὴ θέρμη τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Μέ τελικό σκοπό νά ἀπολαύσουμε τὴν θεϊκὴν στοργή, τὴν πνευματική υἱοθεσία τοῦ οὐράνιου Πατέρα Του (Γαλ. 4,4).

Ἄγαπητοί ἀδελφοί, ὅταν ὁ θνητός ἄνθρωπος γίνει ὑπαρξη τοῦ Θεοῦ, δηλ. υἱοθετηθεῖ μέσα στὸν ἀγιασμό καί τὸν κατά Χριστό θέωσή του, τότε καί ὁ κόσμος θά ἀκοίθουθήσει τὴν ἀληθαγή του. Εἶναι ποιὺ μάταιο ὅμως νά ζητάμε ἔναν

26 Ιουλίου 2009: KYPIAKH Z' MATTHAIOS

Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος († β' ai.), Ἐρμολάου ἱερομάρτυρος († 305).

Ὕκκληση: πλ. β' – Ἐωθινόν: Ζ' – Ἀπόστολος: Γαλ. γ' 23 - δ' 5 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. θ' 27-35.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 2 Αύγουστου, Η' Ματθαίου.

Ἀπόστολος: Α' Κορ. α' 10-17 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 14-22.

κόσμο καθίτερο, άλλή μέ ανθρώπους χειρότερους. "Ολες μας οι προσπάθειες, όσο παγκόσμιο χαρακτήρα κι ἄν έχουν, δέν θά μπορέσουν νά εύδοκιμόσουν, γιατί ὅπη ἡ κτίση προσμένει μέ λαχτάρα νά φανερωθεῖ ἢ δόξα τῶν σιών τοῦ Θεοῦ (Ρωμ. 8,19). Ἀμήν.

·Αρχιμ. Χ. Ν.

---

### ·Από τίς ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

Συμεών τοῦ Μεταφραστοῦ

## ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΠΛΑΤΩΝ

Εἰσαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια ὑπό

Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου, Θεολόγου, Φιλολόγου - Λυκειάρχου

Ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στή Σειρά τῶν Ἅγιολογικῶν ἐκδόσεων, ἔξεδωσε καὶ κυκλοφορεῖ –ἀπό τὸ Ἅγιολόγιο τοῦ ἀγίου Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ– τὸν Βίο καὶ τὸ Μαρτύριο τῶν Μεγαλομαρτύρων Ἀρτεμίου, Παντελεήμονος καὶ Πλάτωνος, μὲ εἰσαγωγή, μετάφραση καὶ σχόλια τοῦ Γ. Παπαδημητρόπουλου.

Στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου ὁ συγγραφέας σημειώνει: «*Μέ τί χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τίν εύλογία τῶν ἀγίων Μαρτύρων Του, συνεχίζοντας τίν προσπάθειά μας γιά τίν ἀπόδοση στή νεοελληνική γλώσσα –πρός διευκόλυνση τῶν φιλάγιων ἀναγνωστῶν– κειμένων Βίων καὶ Μαρτυρίων Ἅγιων ἀπό τὸ Ἅγιολόγιο τοῦ ἀγίου Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ, βρισκόμαστε στήν εὐχάριστη θέση νά προσφέρουμε τό μετά χεῖρας βιβλίο στούς φιλομάρτυρες ἀναγνώστες, ἀπό τό ώς ἄνω Ἅγιολόγιο, σε ἀπόδοση στή νεοελληνική γλώσσα τά κείμενα τῶν Μαρτυρίων τῶν Μεγαλομαρτύρων Ἀρτεμίου, Παντελεήμονος καὶ Πλάτωνος.*

Στό Παράρτημα τοῦ βιβλίου παρατίθενται οι Ἀσματικές Ἀκολουθίες τῶν Ἅγιών καὶ ὁ Παρακλητικός Κανών τοῦ ἀγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος.

---

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἅγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

---

·Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δύο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)

Οἱ «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: [www.apostoliki-diakonia.gr/gr\\_main/profile/oikotrofeion.htm](http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm)