



ΕΤΟΣ 57ον

30 Αύγουστου 2009

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 35 (2935)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

‘Ο ἀπόστολος Παῦλος κάνει γνωστό σέ ὅλους τούς πιστούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου τὸν τρόπο καὶ τὸν πλόγο τῆς παρουσίας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. ‘Υπενθυμίζει τὸ πῶς πίστεψαν καὶ ἀποδέχθηκαν τὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ ἀποκαλύπτει καὶ τὸ κεντρικό περιεχόμενό του, τὸν σκοπό τοῦ Εὐαγγελίου.

Ο τρόπος διαδόσεως καὶ ἀποδοχῆς τοῦ Εὐαγγελίου

Άρχικά, ἄκουσαν τό χαρμόσυνο μήνυμα μέσα ἀπ’ τό ἀποστολικό του κήρυγμα, ὅπως πέει ὁ Ἱδιος ὁ Παῦλος: «Ἄδελφοί, σᾶς θυμίζω τό χαρμόσυνο μήνυμα πού σᾶς ἔφερα μέ τό κήρυγμά μου» (Α΄ Κορ. 15,1). Δέν τούς πίεσε, δέν προπαγάνδισε, δέν τούς παρέσυρε. Κήρυξε μέ παρροσία καὶ εἰλικρίνεια ὅτι εἶησε ὁ Ἱδιος καὶ ὅτι τοῦ ἀποκάλυψε ὁ ἀναστημένος Χριστός.

Ἐν συνεχείᾳ δέχθηκαν ἐκεῖνοι ἐλεύθερα καὶ αὐτοπροαίρετα τό εὐαγγελικό κήρυγμα. «Αὔτό τό μήνυμα τό δεχθήκατε» τούς πέει. Ἀνοίξαν τίς καρδιές τους καὶ τό ἔβαλαν μέσα γιατί ἔνιωσαν ὅτι κρύβει μεγάλες ἀλήθειες, κρύβει τόν Ἱδιο τόν Θεό, ὑπόσχεται «τήν ζωήν καὶ τήν ἀθανασίαν», ὅπως πέει ὁ ἄγ. Διονύσιος. Καί τρίτο, τό περιεχόμενο τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος στερέωσε τούς πιστούς πνευματικά καὶ δέν παρέμειναν «ἐλπίδα μή ἔχοντες καὶ ἀθεοί ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἐφεσ. 2,12).

Ποιοί, ποιόν, δέν ἔχουν ἐλπίδα σωτηρίας καὶ γνώση Θεοῦ; “Οσοι ἀγνοοῦν ἢ ἀρνοῦνται νά δεχτοῦν τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, τό σωτήριο μήνυμα τοῦ Θεανθρώπου. Τουναντίον, ἔχουν βέβαιην ἐλπίδα σωτηρίας ὅσοι γνώρισαν, πίστεψαν καὶ σέβονται τόν Θεό μέσα ἀπ’ τό Εὐαγγέλιο πού κήρυξαν οἱ ἄγιοι Ἀπόστολοι. Γι’ αὐτό καὶ γεύονται τή χάρη τῆς σωτηρίας, ὅπως πάλι πέει χαρακτηριστικά ὡς. Παῦλος· «γι’ αὐτό καὶ σώζεστε μέ τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου πού ἀποδεχθήκατε» (Α΄ Κορ. 15,2).



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. 1ε΄ 1-11)

Ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν

Ἄδελφοί, γνωρίζω δὲ ὑμῖν, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἐστήκατε, δι’ οὗ καὶ σώζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. Παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, διὰ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἄμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ὥφθη Κηφᾶ, εἴτα τοῖς δώδεκα· ἔπειτα ὥφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους μένουσιν ἔως ἢρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθσαν· ἔπειτα ὥφθη Ἰακώβῳ, εἴτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν· ἔσχατον δὲ πάντων ὠσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὥφθη κάμοι. Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἴκανός καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ· χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὁ εἰμι· καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περιουστέρον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ’ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.

Περιεχόμενο τοῦ Εὐαγγελίου: ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ

«Ο περί τῆς ἀναστάσεως λόγος εἶναι τό κεφάλαιον τῆς ὄρθοδόξου ἡμῶν πίστεως», ἀναφέρει ὁ ἄγ. Νικόδημος. Γ’ αὐτό καί ὁ ἀπό. Παῦλος ἀποκαλύπτει τό περιεχόμενο τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος καὶ τό ταυτίζει μέ τό γεγονός τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως τῶν ἀνθρώπων. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Χριστός ἔχει ἀναστηθεῖ, κάνοντας τίνι ἀρχή γιά τίνι ἀνάστασην ὅλων τῶν νεκρῶν (Α΄ Κορ. 15,20).

«Ἐπειδή, πλέιστοι ὁ ἄγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅλη ἡ ἐλπίδα τῶν χριστιανῶν στηρίζεται στίν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, γι’ αὐτό καὶ ὁ διάβολος κίνησε πολλούς ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἀλήθειας». Ποιλήσεις, ποιλήσεις δοξασίες, ποιλήσεις φιλοσοφίζουσες γνῶμες ἀπέκλειαν καὶ ἀπέρριπταν τίνι ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ κατ’ ἐπέκταση τίνι ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν.

Ἐπειδή, πλοιόν, αὐτή ὑπερβαίνει τούς φυσικούς ὄρους, ἐκεῖνοι τή θεώρησαν ἀδύνατη. Ὡστόσο, καθετί κτιστό εἶναι καὶ φθαρτό· καὶ ὁ θάνατος εἶναι τό τέλος κάθε θνητῆς ζωῆς. Ὁμως, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἄγ. Διονύσιος, αὐτό τό πένει οἱ ἀνθρώποι πού δέν μποροῦν νά δοῦν πέρα ἀπό τό ὄρατό φυσικό περιβάλλον. Γιά τή θεία ὅμως φύση, πού εἶναι πάνω ἀπό κάθε φυσική ζωή, τίποτε δέν εἶναι ἀδύνατο, μάλιστα δέ μᾶλλον ἀρμόζει στή θεϊκή ὑπαρξη, τόν Θεό. Γ’ αὐτό τόν πλόγο ὁ ἀπό. Παῦλος πλέι «ὅτι ὁ Χριστός πέθανε, σύμφωνα μέ τίς γραφές, γιά τίς ἀμαρτίες μας· καὶ ὅτι ἐνταφιάσθηκε· καὶ ὅτι ἀναστήθηκε τίνι τρίτη ἡμέρα» (Α΄ Κορ. 15,3). Αὐτό εἶναι τό ούσιωδες καὶ μεγαλειώδες περιεχόμενο τῆς πίστεώς μας.

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, σᾶς ὑπενθυμίζω, τό εὐαγγέλιον πού σᾶς ἐκήρυξα, τό ὁποῖον καὶ παραλάβατε, εἰς τό ὁποῖον καὶ στέκεσθε, διά τοῦ ὁποίου καὶ σώζεσθε, ἔάν το κρατᾶτε στερεά, ὅπως σᾶς τό ἐκήρυξα, ἐκτὸς ἑάν μάταια ἐπιστέψατε. Σᾶς παρέδωκα δηλαδὴ ἐν πρώτοις ἐκεῖνο, τό ὁποῖον καὶ παρέλαβα, διτὶ ὁ Χριστός ἐπέθανε διά τάς ἀμαρτίας μας σύμφωνα μέ τάς γραφάς, διτὶ ἔταφη, ὅπι ἀναστήθηκε τίνι τρίτην ἡμέραν σύμφωνα μέ τάς γραφάς καὶ διτὶ ἐμφανίσθηκε εἰς τόν Κηφᾶν, ἐπειτα εἰς τούς δώδεκα, ἐπειτα ἐμφανίσθηκε, μία φορά, σέ πάνω ἀπό πεντακόσιους ἀδελφούς, ἀπό τούς ὄποιους οἱ περισσότεροι ζοῦν μέχρι σήμερα, ἀλλὰ μερικοί ἐκοιμήθησαν. Ἐπειτα ἐμφανίσθηκε εἰς τόν Ἰάκωβον, ἐπειτα σ' ὅλους τούς ἀποστόλους, τελευταῖον δέ ἀπό ὅλους, σάν σέ ἕκτρωμα, ἐμφανίσθηκε καὶ σ' ἐμέ. Ἔγώ εἶμαι ὁ ἐλάχιστος ἀπό τούς ἀποστόλους, πού δέν εἶμαι ἄξιος νά ὄνομάζωμαι ἀπόστολος, διότι κατεδίωξα τίνι ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ. Ἄλλα μέ τίνι χάριν τοῦ Θεοῦ εἶμαι ἐκεῖνο πού εἶμαι, καὶ ἡ χάρις του σ' ἐμέ δέν ὑπῆρξε χωρίς ἀποτέλεσμα, ἀλλά περισσότερον ἀπό ὅλους αὐτούς ἐκοπίασα, ὅχι δημοσίως ἐγώ ἀλλ' ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ πού εἶναι μαζί μου. Εἴτε λοιπόν ἐγώ εἴτε ἐκεῖνοι, αὐτά εἶναι πού κηρύττομεν καὶ αὐτά εἶναι πού ἐπιστέψατε.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέληλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Προσωπικές μαρτυρίες

Ο ἀπ. Παῦλος γιά νά ἐνισχύσει πρακτικά τήν πίστη τῶν Κορινθίων γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀναφέρει τίς ἐμφανίσεις τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ σ' αὐτόν καὶ τούς Ἀποστόλους, ἀλλά καὶ σέ ἄλλους, πιστούς βέβαια.

Γιά τή σημερινή μας ἐποχή, πόσο τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἰδιαίτερα ὁ περί ἀναστάσεως πόλος ἐπιπρέαζει θετικά τή ζωή μας καὶ προάγει τήν πνευματική μας ζωή; Είναι πράγματι γεγονός πού γεμίζει μέ ἐλπίδα ζωῆς τόν πνευματικό μας ἀγώνα, ἡ στήν ιδέα καὶ τή θέα τοῦ θανάτου ἀδυνατίζει, σβήνει καὶ χάνεται αύτοστιγμεί; Πόσο δύναμη ἔχουν ἄραγε τά μάτια τῆς ψυχῆς μας, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουν καὶ νά ξεπεράσουν τό γεγονός τοῦ θανάτου μέ τή βέβαιη πίστη τῆς Ἀναστάσεως;

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἂν ὁ πόλος τοῦ Κυρίου «θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ἰωάν. 16,33) ἔχει ἐδραιωθεῖ μέσα μας κι ἂν ἔχουμε πίστη ὅσο εἶναι τό μεγέθος ἐνός κόκκου σιναπιοῦ, μποροῦμε τότε νά κινήσουμε καὶ βουνά (Ματθ. 17,20). Τί μποροῦμε πράγματι νά κάνουμε ὅταν πιστεύουμε συνειδητά στή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως! Νά μηδενίσουμε τόν θάνατο, νά αὔξησουμε τή ζωή, νά τή μεταβάλλουμε σέ αἰώνια ἐν Χριστῷ ζωή. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Χ. Ν.

30 Αύγουστου 2009: KYPIAKH IB' MATTHAIΟΥ

΄Απόδοσις τῆς ἔορτῆς τῆς ἀποτομῆς τῆς τυμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἀλεξάνδρου († 340), Ἰωάννου († 595), Παύλου († 784) πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.

΄Ηχος: γ΄ – Εωθινόν: Α΄ – Απόστολος: Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιθ΄ 16-26.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 6 Σεπτεμβρίου, ΙΙ΄ Ματθαίου.

΄Απόστολος: Α΄ Κορ. ιοτ΄ 13-24 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. κα΄ 33-42.

΄Από τίς ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Άρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ πάσος Ἀλβανίας

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Θεολογικές μελέτες καὶ ὄμιλίες (Β΄ ἔκδοση)

Στίς σελίδες τοῦ τόμου τό θέμα ιεραποστολή ξεδιπλώνεται στίς πραγματικές ύπαρξιακές, ἐκκλησιαστικές καὶ πανανθρώπινες διαστάσεις του, ξυπνᾶ συνειδήσεις, ἀποκαλύπτει εύθύνες, γεμίζει τὸν καρδιά ἐπίγνωση κι ἐλπίδα. Ό λόγος τοῦ Άρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, ἀλλοτε πρέμα καὶ ἀλλοτε σάν κύμα ὄρμπικό, μᾶς καλεῖ νά βγοῦμε ἀπό τὸν περιχαρακωμένην αὐλήν τοῦ ἀτομικοῦ ὥδη μαδικοῦ μας «ἐγώ» καὶ νά ἀκολουθήσουμε μέ συνέπεια τὸν Χριστό.

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,

«ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ»

Ίστορικά ιεραποστολικά μελετήματα

΄Η παρούσα συλλογή μελετημάτων τοῦ Μακ. Άρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ πάσος Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου ἀποτελεῖ ἑκδοτικό γεγονός, καθώς οἱ ἀναγνῶστες δύνανται νά κατανοήσουν ἐκκλησιολογικά τὸν ἀνά τὸν κόσμο διάδοσην τῆς ἀλήθειας τοῦ ιεροῦ Εὐαγγελίου. Ό συγγραφέας ἀναδεικνύει τὴν βαθύτερη θεολογικὴ σπουδαία τῆς ιεραποστολῆς, πού εἶναι συνυφασμένη μὲ τὸν ἴδια τὴν φύσην τῆς Ἐκκλησίας. Ή Ἐκκλησία ὁφείλει νά εἶναι ιεραποστολική, ν' ἀνοίγει τὶς ἀγκάλες της σέ μή μέλη της, καὶ νά κηρύσσει τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, πραγματώνοντας ἔτοι τὸν ἐντολήν τοῦ Κυρίου μας «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Ματθ. 28,19).

«ΦΩΝΗ KYPIOY», ἐβδομαδιαῖο φύλλο ὅρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ύπό τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

΄Η «ΦΩΝΗ KYPIOY» σ' δῆλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οἱ «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm