



ΕΤΟΣ 57ον

13 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 37 (2937)

ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Μέσα στόν κόσμο πού ζοῦμε ἡ κενοδοξία και ἡ ἀνθρωπαρέσκεια συναγωνίζονται ὥστε νά τυφλώνουν τόν ἀνθρωπο στό νά δεῖ τήν ἀλήθεια πού ἀποκαλύπτει τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ. Ἡ ἐμπαθής ἀξιοπρέπεια και ὁ ὑποκριτικός καθωσπρεπισμός, ἡ ἐπιφανειακή εὐγένεια τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, προβάλλεται σάν ἀγαθό κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς. Τόν ἀπογυμνώνει ὅμως ἀπό τήν ἀληθινή και πηγαία εὐγένεια τῆς ψυχῆς, πού ἀναβλύζει ἀπό τήν καρδιά πού πιστεύει στήν πηγή τῆς ἀλήθειας, τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.

«Οσοι θέλουν νά ἀποκτήσουν καθή φήμη μπροστά στούς ἀνθρώπους» (Γαλ. 6,12) ἀποδυναμώνουν μέσα τους τή δύναμη τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ, μόνο και μόνο γιά νά μήν τούς παρεξηγήσουν οι ἄλλοι. Μήπως και χάσουν στά μάτια τῶν ἄλλων! Ἐνώ δέν ἀντιλαμβάνονται πόσο αύτούς τούς ἄλλους ἔχει ἀποδυναμώσει ἡ ἀμαρτία και πόση ἀνάγκη ἔχουν οι ἴδιοι ἀπό τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ.

Ο Σταυρός τοῦ Χριστοῦ: τό σωτήριο καύχημα

«Δέν ὑπάρχει ἄλλη καύχηση γιά μένα ἐκτός ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 6,14) ήτει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Γιατί ὁ Σταυρός εἶναι ἡ ζωή τοῦ πιστοῦ, εἶναι ἡ παρροσία του στόν Χριστό, εἶναι ἡ πηγή τῆς ἀγάπης τοῦ Ἰησοῦ στόν ἀνθρωπο. Ο ἄγ. Αύγουστίνος σημειώνει ὅτι «ὁ ἀπ. Παῦλος μποροῦσε νά καυχιέται και στή σοφία τοῦ Χριστοῦ, καθώς και στή δύναμή του, ἄλλια καυχήθηκε μόνο στόν Σταυρό». Γιατί; Διότι στό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ βρίσκεται ὁ θησαυρός τῆς πνευματικῆς ζωῆς, κι ἂς κοκκινίζουν, κι ἂς ντρέπονται οι «σοφοί» τοῦ κόσμου νά τό παραδεχτοῦν. Ἐκεῖ ἔγινε πράξη ἡ ταπείνωση, ἐκεῖ φάνηκε τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ πού ἐκδηλώθηκε ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία, ἀποκαλύφθηκε ἡ θεία δύναμη. Ἐκεῖ πού κτύπησε ὁ θάνατος και ἀνέβλιψε ἡ ζωή.



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. στ' 11-18)

Ἡ καὶ κτίσιν

Ἄδελφοί, ἵδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρὶ. “Οσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκὶ, οὗτοι ἀναγκάζονται ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κάγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὕτε περιτομή τι ἰσχύει οὕτε ἀκροβυντία, ἀλλὰ καὶ τὴν κτίσιν. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰσήγητε ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

Ο ἀββᾶς Ἡσαΐας πέπει ὅτι «Σταυρός ἐστί κατάργησις ἀμαρτίας»· καί ο ὄσιος Μάρκος ὁ ἀσκητής ὅτι «πᾶσα ἀρετή Σταυρός ἐστί». Λόγια σοφά πού ὑπογραμμίζουν τὴ δύναμην τοῦ Σταυροῦ καί δικαιολογοῦν τὴν ἀξία τῆς καυχήσεώς μας στὸ εὐθύηνούμενο σύμβολο τῆς πίστεώς μας.

Τό καύχημα τοῦ Σταυροῦ: Ὁμοιογία ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ

Ο ἄγ. Μάξιμος ἀναφέρει ὅτι «ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ Σταυρός ποιγίζεται». Καί ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀρχή πνευματικῆς σοφίας, ἐπειδή ὁδηγεῖ στὴν ὑπακοή τοῦ Θεοῦ θελήματος. Καί ο ἕδιος ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει μέσα ἀπό τὸ Εὐαγγέλιο του πόσο ἀξία ἔχει ὁ σεβασμός στό δικό του θέλημα, ὅπως αὐτό ἐκφράζεται μέσα στὴν ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν του: «Σᾶς βεβαιώνω ὅτι ὅσο ὑπάρχει ὁ κόσμος μέχρι τῆς συντέλειάς του δέν θά πάψει νά ισχύει οὕτε ἔνα γιώτα, οὕτε μία ὄξεία ἀπό τό νόμο (τοῦ εὐαγγελίου)» (Ματθ. 5,18).

Ἐπομένως, ὅσοι θέλουν νά καυχῶνται στὸν Σταυρό, νά τό δείχνουν μέ τὴν ὑπακοή τους στὶς θεῖες ἐντολές του. Ο ἄρ. Παῦλος ἐρμηνεύει τί σημαίνει καύχηση στὸν Σταυρό τοῦ Κυρίου μέ τίς ἔξης δύο σοφές φράσεις:

(α) «Ἐμοί κόσμος ἐσταύρωται» (Γαλ. 6,14), δηλ. για μένα ὁ κόσμος τῆς ἀμαρτίας ἔχει πεθάνει πάνω στὸν Σταυρό! Ο ἄρ. Γρηγόριος ὁ Θεοπολόγος ἔξηγει τὴν φράση τοῦ ἀποστόλου πλέγοντας: «“Οταν ἀναχωροῦμε ἀπό τὸν κόσμο (τῆς ἀμαρτίας) ἐννοοῦμε ὅτι μέ τίς σωματικές μας αἰσθήσεις ἔχουμε παραιτηθεῖ ἀπό τὸν πλοῦτο, τή δόξα καὶ τὴν ἡδονὴν τοῦ κόσμου». Γι’ αὐτό χρειάζεται ἀγώνας, σταύρωμα τῶν παθῶν, φυγή ἀπό τὴν «πράξη» τῆς ἀμαρτίας.

(β) «Κάγὼ τῷ κόσμῳ» (στ. 14), δηλ. καὶ ἐγὼ ἔχω νεκρώσει μέσα μου τὴν ἐπιθυμία τοῦ κόσμου! Πάλι ὁ ιερός Γρηγόριος ἐρμηνεύει ως ἔξης: «Αὐτό συμβαίνει ὅταν ἀποβάλλουμε ἀπό τό νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας καὶ αὐτή τὴν ἐνθύμη-

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, κυπάξετε μέ πόσον μεγάλα γράμματα σᾶς ἔγραψα μέ τό χέρι μου. "Οσοι θέλουν νά φανοῦν εύάρεστοι μέ μέσα ἔξωτερικά, αύτοί σᾶς ἀναγκάζουν νά περιτέμνεσθε, ἀπλῶς καί μόνον διά νά μή καταδιώκωνται διά τό κίρυγμα περί τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Διότι οὔτε αύτοί πού περιτέμνονται, φυλάττουν τόν νόμο, ἀλλά θέλουν νά περιτέμνεσθε σεῖς, διά νά καυχηθοῦν διά τίν συμμόρφωσίν σας εἰς ἑνα ἔξωτερικόν τύπον. Eis ἐμέ δέ μή γένοιτο νά καυχηθῶ διά τίποτε ἄλλο παρά διά τόν σταυρόν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τοῦ ὅποιου ὁ κόσμος εἶναι σταυρωμένος ὡς πρός ἐμέ, καί ἐγώ εἶμαι σταυρωμένος ὡς πρός τόν κόσμον. Διότι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε ἡ περιτομή οὔτε ἡ ἀκροβυστία ἔχουν ἀξίαν, ἀλλά ἡ νέα δημιουργία. Καί ὅσοι βαδίσουν σύμφωνα μέ τόν κανόνα τοῦτον, εἰρήνη ἀς ἔλθῃ εἰς αὐτούς καί ἔλεος, καί εἰς τόν Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Eis τό ἔχης ἃς μή μέ ἐνοχλῇ κανείς, διότι ἐγώ βαστάζω εἰς τό σῶμά μου τά σημάδια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ή κάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εἶναι μέ τό πνεῦμά σας, ἀδελφοί. Ἀμήν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως της Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέληλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβέζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

στο καί τήν ἐπιθυμία τοῦ κόσμου της ἀμαρτίας»· διαφορετικά, ἀν καί ἔχουμε κόψει τή σχέση μας μέ τίς ἀμαρτωλές πράξεις τοῦ κόσμου, ὅμως, μέ τό νοῦ καί τήν καρδιά είμαστε μέσα στόν κόσμο.

Ο Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ὡς ζωή ἐκ νεκρῶν καί ὡς πυξίδα στή ζωή μας

Ο ἄγ. Νικόδημος λέει ὅτι ὁ Χριστός μέ τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή του τά ἔκανε ὅπλα καινούργια καί γι' αὐτό ζητᾶ ἀπό μᾶς νά ζήσουμε αὐτή τήν καινούργια ζωήν. Ό ἀπ. Παῦλος μᾶς ὑπογραμμίζει ὅτι «ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ... καινή κτίσις» (Γαλ. 6,15)· δηλ. ἥδη ἀπό τό ἄγιο Βάπτισμα ἔχουμε πνευματικά ἀνακαινισθεῖ μέ τή κάρη τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. " Αν διατηρήσουμε τή κάρη αὐτήν, ζώντας μέσα στήν πνευματική ἀτμόσφαιρα της Ἐκκλησίας, τότε θά τιμηθοῦμε ὅχι μόνο ψυχικά, ἀλλά καί σωματικά μέ τή δόξα καί τήν ἀφθαρσία της Ἀναστάσεως.

Ἄγαπητοί ἀδελφοί, δέν καθοιύμεθα νά ἐγκατατηθείψουμε τόν κόσμο, ἀλλά νά δώσουμε τήν πνευματική μάχη μέσα στόν κόσμο, ὅπως οἱ Ἅγιοι της Ἐκκλησίας μας. Νά ἀποδείξουμε ὡς χριστιανοί ὅτι μποροῦμε νά διακρίνουμε τόν κόσμο της ἀμαρτίας ἀπό τόν κόσμο της ἀρετῆς μέ τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί τό φῶς τοῦ ἐσταυρωμένου καί ἀναστημένου Χριστοῦ. Καί ἡ εἰρήνη καί τό ἔπλεος τοῦ Θεοῦ θά μᾶς ἐπισκιάσει, ὥστε νά φαίνεται ὁ Θεός μέσα στόν κόσμο, νά προβάλλεται ἔμπρακτα ἡ θεία γνώση μέσα στήν ἀγνωσία καί τήν ἀθεΐα τοῦ κόσμου. Νά φανερώσουμε τόν Θεό μέσα στήν ματαιότητα τοῦ αἰώνα μας γιά νά πείσουμε καί τούς ἀληθίους νά ἀκολουθήσουν τό φῶς τό ἀληθινό τοῦ νέου αἰώνα, της ζωῆς της ἀληθινῆς μέσα ἀπό τό μυστήριο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Χ. Ν.

13 Σεπτεμβρίου 2009: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
Τά έγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ἀναστάσεως (335) καὶ προεόρτιος τῆς ὑψώσεως τοῦ τ. Σταυροῦ,
Κορυνλίου ἐκαποντάρχου (α' αἰ.), Τεροθέου ὁσίου τοῦ ἐκ Καλαμάτας (†1745).
Τίχος: πλ. α' – Ἐωθινόν: Γ' – Ἀπόστολος: Γαλ. στ' 11-18 – Εὐαγγέλιον: Ιωάν. γ' 13-17.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 20 Σεπτεμβρίου, μετά τίν "Υψωσιν.
Ἀπόστολος: Γαλ. β' 16-20 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. π' 34 - θ' 1.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ιεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τό Σεμινάριο θά άρχισει τό Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2009, ώρα 18.00
στό ίσογειο τοῦ κτιρίου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἱασίου 1, Ἀθήνα.

Διδάσκονται τά ἀκόλουθα μαθήματα:

- Σύγχρονη Ιεραποστολή • Κανονικό Δίκαιο Ιεραποστολῆς •
Τριτοκοσμική Κοινωνιολογία • Θεολογία Ιεραποστολῆς • Ιε-
ραποστολική Ἀγιολογία • Στοιχεῖα Τροπικῆς Νοσολογίας •
Ἀφρικανική Ἐθνολογία • Ιεραποστολική Πρακτική καί Μεθο-
δολογία

Εἶναι ἀνοικτό γιά δόσους ἐνδιαφέρονται νά τό παρακολουθήσουν.

- **Πληροφορίες στά τηλέφωνα: 210 7272315-317**

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ἰερεμίου Φούντα, Μπιροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

ΓΕΝΕΣΙΣ - ΕΞΟΔΟΣ - ΛΕΥΓΙΤΙΚΟΝ - ΑΡΙΘΜΟΙ - ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ - ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

Τό βιβλικό κείμενο μέ νεοελληνική μετάφραση, ἀνάλυση,
ἐπιστημονικό ἔρμηνευτικό σχολιασμό καί βιβλιογραφία.

Ἡ ἔκδοση τῆς σειρᾶς συνεχίζεται.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, πλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, πλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• **Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr**