



ΕΤΟΣ 57ον

1 Νοεμβρίου 2009

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 44 (2944)

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΟΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ

“Οταν ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης διακηρύσσει ὅτι «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» (Ἰω-
άν. 1,14), σημαίνει ὅτι ὁ Υἱός καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός πῆρε σάρκα καὶ ὄστα,
σαρκώθηκε, ἔγινε ἄνθρωπος, χωρίς ὅμως νά πάψει νά είναι Θεός. Θεάνθρωπος
ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἔπιθε ως ἄνθρωπος, ἀλλιὰ «τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ
Θεός» κηρύττει ὁ ἀπόστολος Πέτρος (Πράξ. 2,32).

Τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ: σῶμα τῆς Ἐκκλησίας

Τό ἀναστημένο σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό Κυριακό σῶμα καὶ αἷμα πού με-
ταλαμβάνουν οἱ πιστοί σέ κάθε πλειουργική εὐχαριστιακή σύναξη. Μέ τόν τρό-
πο πού αὐτό γίνονται μέλη καὶ συμμέτοχοι τοῦ θεανθρώπου σώματος τοῦ Ἰησοῦ,
ὅπως μᾶς πλέει σήμερα ὁ Ἀπόστολος: «Ὕμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ
μέρους».

Ἐκεῖνος, ως μοναδική κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, μᾶς ἐνώνει στό σῶμα του,
ἐξηγεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος· καὶ ἐμεῖς μετέχουμε τῆς σάρκας αὐτοῦ, συμπληρώ-
νει ὁ ἄγιος Νικόλαος Καβάσιλας, μετέχουμε πραγματικά καὶ ὅχι συμβολικά.
Καὶ ἡ μετοχή μας αὐτή εἶναι συμμετοχή στήν ἀφθαρσία καὶ τήν ἀναμαρτησία
τοῦ ἀγίου του σώματος, διδάσκει ὁ ἄγιος Μάξιμος.

Μέ αὐτή τήν ἔννοια καπλούμαστε λοιπόν μέλη τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ὁ Χρι-
στός εἶναι καὶ κεφαλή καὶ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐμεῖς συμμετέχουμε μέ τή δύ-
ναμη τῆς πίστεως καὶ τή χάρη τῶν μυστηρίων σ' αὐτό τό μυστικό σῶμα, καὶ φω-
τιζόμαστε καὶ ἀγιαζόμαστε.

Τά μέλη τοῦ Χριστοῦ: κοινωνοί τῶν χαρισμάτων τοῦ Παρακλήτου

‘Ο Ἰησοῦς Χριστός μᾶς χαριτώνει καὶ μᾶς δωρίζει τά χαρίσματα τοῦ Ἅγιου
Πνεύματος, «πού εἶχε ὑποσχεθεῖ, μοίρασε πλούσια σέ μᾶς» ὅπως ἀναφέρει ὁ



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27-ιγ΄ 8)

‘Ο Υμνος τῆς ἀγάπης

Ἄδελφοί, ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἐπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. Μὴ πάντες ἀπόστολοι; Μὴ πάντες προφῆται; Μὴ πάντες διδάσκαλοι; Μὴ πάντες δυνάμεις; Μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; Μὴ πάντες γλώσσας λαλοῦσι; Μὴ πάντες διερμηνεύονται; Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα. Καὶ ἔτι καθ' ὑπερβολὴν ὅδον ὕμῖν δείκνυμι. Ἐάν ταῖς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἡχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὃστε ὅῃ μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. Καὶ ἐὰν φωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα κανθίσουμι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. Ή ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῦ, ἡ ἀγάπη οὐ περοπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαιρεῖ ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαιρεῖ δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ή ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. Εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλώσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

ἀπ. Πέτρος (Πράξ. 2,33). Καί ἔξειδικεύει τά χαρίσματα τοῦ Παρακλήτου μέσα στήν Ἑκκλησία ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν:

Τό ἀποστολικό χάρισμα, καί ἐννοεῖ ὅλους τούς Ἀποστόλους, καί τούς Ἐβδομήκοντα (κατά τὸν ἄγ. Θεοδώροτο).

Τό προφητικό χάρισμα, καί ἐννοεῖ ὅχι μόνο αὐτούς πού προφητεύουν, ἀλλὰ καὶ ὅσους διδάσκουν καὶ ἐρμηνεύουν τά προφητικά λόγια (κατά τὸν ἄγ. Ἰ. Χρυσόστομο).

Τό διδακτικό χάρισμα, καί ἐννοεῖ ὅσους πατέρες συνεισφέρουν μέ τή συνετή διδασκαλία τους στήν κατανόση τῶν θείων παραγγελμάτων (i. Χρυσόστομος).

Τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας, τίς «δυνάμεις» δηλαδή τῶν σημείων γιά νά ἐνισχυθεῖ ἡ πίστη στό ἀποστολικό κέρυγμα (ἄγ. Θεοδώροτος).

Τό ιαματικό χάρισμα, δηλ. ἡ θεραπεία τῶν ἀσθενῶν μέ τή χάρη τοῦ Ἅγιου Πνεύματος γιά τίν ἀνακούφιση ἀπό τήν ταλαιπωρία τῆς ἀσθένειας καὶ γιά τή βεβαίωση τῆς πίστεως στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ στήν Ἑκκλησία.

Τό χάρισμα τῆς πνευματικῆς ἀντιλήψεως καὶ προνοίας, τόσο γιά τήν κατανόση τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου, ὅσο καὶ γιά τήν ἀσκηση τῆς ἀγάπης καὶ φροντίδας στόν πλησίον. Καί

Τό χάρισμα τῆς γλωσσολαλίας, πού ἦταν ἐντονο στήν πρώτη Ἑκκλησία γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ Εὐαγγελίου στόν τότε γνωστό κόσμο. Πρόκειται γιά τήν ίκα-

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, σεῖς εἰσθε σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὁ καθένας εἶναι μέλος τοῦ σώματος. Καί ὁ Θεός ἐτοποθέτησε εἰς τὸν ἑκκλησίαν πρῶτον ἀπόστολούς, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἐπειτα ἔρχονται αἱ θαυματουργικαὶ δυνάμεις, ἐπειτα τὰ θεραπευτικά χαρίσματα, παροχαὶ βοηθείας, διοικητικαὶ ἱκανότητες, διάφορα εἴδη γλωσσολαλιῶν. Μήπως εἶναι ὅλοι ἀπόστολοι; Μήπως εἶναι ὅλοι προφῆται; Μήπως εἶναι ὅλοι διδάσκαλοι; Μήπως ὅλοι ἔχουν θαυματουργικά δυνάμεις; Μήπως ὅλοι ἔχουν θεραπευτικά χαρίσματα; Μήπως ὅλοι ἔχουν τὴν γλωσσολαλίαν; Μήπως ὅλοι διερμηνεύουν; Νά ἔχετε δέ ζῆλον πρὸς τὰ χαρίσματα τὰ ἀνῶτερα. Καί τώρα θά σᾶς δείξω ἔνα ὑπέροχον δρόμον. Ἐάν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλά δέν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκός πού δίνει πᾶχος ἢ κύμβαλον πού βγάζει κρότους. Καί ἔάν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἔάν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὅστε νά μεταθέτω βουνά, ἀλλά δέν ἔχω ἀγάπην, δέν είμαι τίποτε. Καί ἔάν μοιράσω σέ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἔάν παραδώσω τὸ σῶμά μου διά νά καῇ, ἀλλά δέν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δέν ἔχω. Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπό εὔμενειαν, ἢ ἀγάπη δέν είναι ζηλότυπη, ἢ ἀγάπη δέν καυχᾶται, δέν είναι ὑπερήφανη, δέν κάνει ἀσχημίες, δέν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δέν ἐρεθίζεται, δέν λογαριάζει τὸ κακόν, δέν χαίρει διά τὸ κακόν, ἀλλά συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν, ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιά τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι. Ἡ ἀγάπη ποτέ δέν θά παύσηται νά ὑπάρχῃ. Ἐάν εἶναι προφητεία, θά καταργηθοῦν· ἔάν είναι γλῶσσαι, θά παύσουν· ἔάν είναι γνῶσις, θά καταργηθῇ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

νότητα κάποιων μελῶν της πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας νά μιλοῦν διαφορετικές γηῶσσες, μέσω της δύναμης τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἱκανότητα πρωταρχικά δοσμένην γιά νά κρυψουν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλο τὸν κόσμο καὶ νά γίνονται ἀντιμηπτοί ἀπό τὸν καθένα στή γηῶσσα του.

Τό πλήρωμα τῆς ἀγάπης: μαρτυρία τοῦ ζωντανοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ

‘Ο ἀπ. Παῦλος, σέ μιά ἔξαρση πνευματικῆς πληρότητας καὶ ζωντανῆς ἐμπειρίας του μέ τὸν Χριστό, μᾶς καταθέτει σάν αἰώνια παρακαταθήκη τὸν ὑμνὸ της θείας ἀγάπης, σάν τὸ πολυτιμότερο πνευματικό χάρισμα, «τὸ τιμώμενον ὑμῖν καὶ προσκυνούμενον» κατά τὸν ἄγ. Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, πού ἐπιβεβαιώνει τὴν συμμετοχή μας στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ἐνωσή μας μέ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Γεγονός πού ἔζησαν καὶ ζοῦν ὅσοι καταξιώθηκαν νά δοῦν τὸν Χριστό «καθώς ἐστί» (Α΄ Ιωάν. 3,2), ὅπως δηλαδή εἶναι, κατά τὸ γνωστό ἔργο τοῦ ἀρχιμ. Σωφρονίου Ζαχάρωφ.

‘Αν ἔχουμε, κατά τὸν ἀπ. Παῦλο (Α΄ Κορ. 13,1-4), ἔνα ἢ δύο ἢ περισσότερα

1 Νοεμβρίου 2009: KYPIAKH E' LOYKA

Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων καὶ τῆς μητρός αὐτῶν Θεοδότης, Δαυίδ ὁσ.

τοῦ ἐν Εύβοιᾳ, Τακώβου ἵερομ. τοῦ ἐν Αἰτωλίᾳ.

ΤΗXOS: δ'- Έωθινόν: Γ' – Απόστ.: Α' Κορ. ιβ' 27-ιγ' 8 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιστ' 19-31.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 8 Νοεμβρίου, Ζ' Λουκᾶ.

Απόστολος: Έβρ. β' 2-10 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. π' 41-56.

ἢ ἀκόμα καὶ ὅλα τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ καὶ στερούμαστε τῆς θείας ἀγάπης, δέν ὠφελούμαστε πνευματικά. Μᾶλλον μοιάζουμε μέν καμπανοκρουσίες χωρίς νόημα, δέν εἴμαστε τίποτα μπροστά στά μάτια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καὶ τῶν ἀνθρώπων πού περιμένουν δείγματα θεϊκῆς ἀγάπης. Ἡ θεία ἀγάπη δίνει νόημα καὶ ἀξία καὶ στά ἄλλα χαρίσματα. Γιατί αὐτή προβάλλουν.

Τό κριτήριο τῆς θείας ἀγάπης: ἡ γνησιότητα τῶν μελῶν τῆς Ἑκκλησίας

Ἡ θεία ἀγάπη πού μᾶς κάνει νά νιώθουμε ἐνωμένοι στό μυστικό σῶμα τοῦ Θεανθρώπου εἶναι μόνιμη, ἀναπλοίωτη, συνεχής: «πάντα πιστεύει, πάντα ἔλπιζει, πάντα ύπομένει» (Α' Κορ. 13,7), ὅπως Ἐκεῖνος. Δέν ξάνει τή δύναμή της, «οὐδέποτε ἐκπίπτει», ὅπως ἀντίθετα συμβαίνει μέ τήν κοσμική δόξα, οὔτε γιά χάρη τοῦ συμφέροντος, οὔτε ἀπό δειλία. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει σχέση μέ τήν ἀλαζονεία, τόν κομπασμό καὶ τή ζηλοφθονία. Προτιμᾶ τήν ἀλήθεια, ὅσο κι ἄν στοιχίζει, καὶ δέν εἶναι ἀγάπη ἐγωιστική, γιατί δέν ζητάει τό δικό της, ἀλλά μακροθυμεῖ καὶ δέν ἀδίκει. Μακροθυμεῖ καὶ προσφέρει καλοσύνη (στ. 4-6).

Ἄγαπητοί ἀδελφοί, ἂν τά χαρακτηριστικά αύτά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης ἔχουν ἀγγίξει τήν ψυχή μας, τότε σημαίνει ὅτι εἴμαστε ζωντανά μέλη τῆς Ἑκκλησίας του. Γιατί ζοῦμε τόν σφυγμό τῆς θεανθρώπινης ζωῆς του πού χτυπᾶ μέ ἄπειρη καλοσύνη στίς καρδιές τῶν πιστῶν. Μέσα στή θέρμη τῆς θείας ἀγάπης ζοῦμε μαζί του τήν αἰώνιότητα τοῦ ἀληθινοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Χ. Ν.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.ρ. γίνεται τό κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Ἀγίας Εἰρήνης (δδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ, στήν ὁποία περιστασιάκῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὁμιλεῖ. 2) Κάθη Δευτέρα καὶ ὥρα 4.30 μ.ρ. γίνεται τό κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι. Προοκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν ὁμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ ὁμιλεῖ ἐνας ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δύο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm