



ΕΤΟΣ 58ον

3 Ιανουαρίου 2010

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 1 (2953)

## ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

«Άρχή τοῦ εύαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ...». Καί μόνο ἡ πέξη «άρχή» τοῦ σημερινοῦ εύαγγελικοῦ ἀναγνώσματος ἀνάγει τὴ σκέψη μας συνειρμικά στὸν ἀρχή μιᾶς καινούργιας χρονιᾶς, πού τὸ γιορτινό της ἀπόνχο ζοῦμε ἀκόμα, ἀφοῦ πρὶν ἀπὸ πίγες ήμέρες δρασκελίσαμε τὸ κατώφλι της.

### Ἡ χριστιανικὴ ἔννοια τοῦ χρόνου

‘Ο ἄνθρωπος παῖδαιότερα ἔμενε ἐκστατικός μπροστά στὸ σκοτεινό αἰνιγμα τοῦ χρόνου. Προσπάθησε πλοιόν, νά τό ἔξηγήσει μέ τὴ φιλοσοφία καί τίνι ἐπίστημπ. Καθὼς ὅμως ἡ ζωή περνᾷ καί ὁ χρόνος κυλᾶ, τρομάζουμε, ὅταν συνειδοτοποιοῦμε τὴ ματαιότητα τοῦ χθές, τίνι παροδικότητα τοῦ σήμερα καί τίνι ἀβεβαιότητα τοῦ αὔριο. Καί αὐτό γιατί τό παρελθόν χάνεται. Τό παρόν σβήνει, καθὼς κάθε στιγμή του ξεφεύγει καί γίνεται παρελθόν, ἐνῶ τό μελλον εἶναι ἄγνωστο. Αὐτή ἡ ἀσύληπτη γιά τίνι ἀνθρώπινη ἀντίμηψη ἔννοια τοῦ χρόνου, κάνει τόν Μέγα Βασίλειο νά ἀναρωτιέται «μήπως ὁ χρόνος εἶναι καθρέπτης τῆς αἰώνιότητας»;

Καὶ ἐνῶ τό φευγαλέο πέρασμα τοῦ χρόνου δηλητηριάζει μέ ἄγκος τῇ ζωῇ μας, τό ἐλπιδοφόρο φῶς τῆς χριστιανικῆς ἀποκάλυψης, ἔρχεται νά μᾶς ἡρεμήσει. Μᾶς πέξει ὅτι, ὁ Θεός φανερώνεται μέσα στὸ χρόνο καί στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ περπατᾶ πάνω στὸ στέρεο ἔδαφος τῆς ἱστορίας. Ἀπαντᾶ στὰ ἐρωτήματα καί τίς ἀνησυχίες μας. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἡ χριστιανική διδασκαλία ἐπισημαίνει ὅτι, ὁ χρόνος εἶναι ἔργο καί δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἀνθρώπο μέ σπουδαία παιδαγωγική ἀξία. Ο χρόνος ξεκινᾷ ἀπό τὴ δημιουργία καί πορεύεται μαζί μέ τὸν ἀνθρώπο καί ὀλόκληρο τό σύμπαν σ' ἔνα σκοπό στὴ συντέλεια τῶν αἰώνων, δηλαδή τίνι ὄλοκλήρωσή τους στὸν αἰώνιότητα. Θά μπορούσαμε νά πούμε τὴ μεταμόρφωση ὅπλων

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2010 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ.

ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΧΑΡΙΖΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ



## ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. α' 1-8)

### ‘Ο Πρόδρομος τοῦ Χριστοῦ

‘Αρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ· ὡς γέγραπται ἐν τοῖς Προφήταις· Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν Ἀγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδὸν σου ἔμπροσθέν σου. Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἔτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τριβούς αὐτοῦ. Ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἀφεσιν ὁμιλητῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαϊκὴ χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται· καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἀμαρτίας αὐτῶν. Ἡν δὲ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμίλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὁσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυξε, λέγων· Ἐρχεται ὁ ἵσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἰκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἴμαντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. Ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι· αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ἀγίῳ.

---

σέ μιά ἄλλη ποιότητα καί διάσταση χρόνου, ζωῆς καί ὑπαρξης. “Οὐλα γεννιοῦνται καὶ πεθαίνουν στόν παρόντα κόσμο καὶ χρόνο. Ἐναν χρόνο τόσο ρευστό καί ἔναν κόσμο διαρκῶς μεταβαπτίζομενο καί τελικά φθειρόμενο.

Γ’ αὐτό εἶναι φυσικό νά δημιουργεῖται μέσα μας ἡ ἐπιθυμία γιά μιά κατάσταση μόνιμη, σταθερή καί ἄφθαρτη. Αὐτή δέν είναι ἄλλη, ἀπό τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ γιά τήν όποια καί πλασθήκαμε. Ἡ κάθε στιγμή μας εἶναι μοναδική καί ἀνεπανάληπτη, χωρίς γυρισμό. Ἡ ἀληθεία αὐτή καθιστᾶ τό χρόνο τῆς ζωῆς μας, χρόνο ἀγώνα, ἐπαγρύπνησης, καί μετάνοιας, ὅπως διακήρυξε ὁ Χριστός στή σημερινή περικοπή. Μετάνοια σέ σχέση μέ τό χρόνο σημαίνει μεταξύ ἄλλων ὅτι καλούμαστε νά ζήσουμε τό ἐπίγειο προσωρινό παρόν μας, χωρίς νά προσκολληθοῦμε καί νά ἀπορροφηθοῦμε ἀπό αὐτό, γιατί ὁ τωρινός χρόνος εἶναι πράγματι «έσπερα καί κλίνει πρός τάς ἐαυτοῦ δυσμᾶς».

### Τό ταξίδι μας στό χρόνο

Ο χρόνος τῆς ζωῆς μας εἶναι ἔνα βαγόνι στό τρένο τοῦ φυσικοῦ χρόνου τῆς ιστορίας καί τοῦ «σύμπαντος κόσμου», πού ὁδεύει στήν αἰώνιότητα. Ὁ Θεός εἶναι Ἐκεῖνος πού καθορίζει τή διάρκεια τοῦ ταξιδίου τοῦ κάθε βαγονιοῦ καί ὅταν ὄλοκληρωθεῖ ἀνακαθεῖ τόν ἀνθρωπο σέ κατάσταση ἀνάλογη μ’ αὐτή πού ἀγωνίσθηκε καί πέτυχε. Σάν ἔνα ταξίδι μέσα σέ τρένο βλέπουν κάποιοι τίνη ἐπίγεια διαδρομή τῆς ζωῆς. “Οταν γεννιόμαστε, ἐπιβιβάζόμαστε σ’ ἔνα τρένο. Συναντᾶμε ἀνθρώπους γιά τούς όποίους πιστεύουμε ὅτι θά μᾶς συνοδεύουν σ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ταξιδίου, εἶναι οἱ γονεῖς μας. Δυστυχώς ἡ πραγματικότητα εἶναι διαφορετική. Ἀποβιβάζονται σέ κάποια στάση καί μᾶς ἀφήνουν μόνους χωρίς τή φυσική παρουσία τους, παρά μόνο μέ τήν ἀνάμνησή τους.

Ωστόσο, ἄλλα πρόσωπα ἐπιβιβάζονται πού θά ἀποδειχθοῦν πολύ σημαντικά

## Μετάφραση της Εὐαγγελικής περικοπῆς

Ἡ ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἔγινε σύμφωνα μὲν ἐκεῖνο πού εἶναι γραμμένον εἰς τούς προφήτας: «Ἴδού ἡγώ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὶν ἀπὸ σέ, ὁ ὁποῖος θὰ προετοιμάσῃ τὸν δρόμον σου ἐμπρός σου. Φωνή ἐνός πού φωνάζει εἰς τὸν ἔρημον· ἔτοιμάσατε τὸν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, κάμετε ἵσιους τούς δρόμους του». Ἐμφανίσθηκε ὁ Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος ἐβάπτιζεν εἰς τὸν ἔρημον καὶ ἐκήρυξε βάπτισμα μετανοίας πρὸς συγχώροσιν τῶν ἀμαρτιῶν. Καὶ ἐρχόταν πρὸς αὐτὸν ὁλόκληρη ἡ χώρα τῆς Ἰουδαίας καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ ἐβαπτίζοντο ὅλοι ἀπό αὐτὸν εἰς τὸν Ἰορδάνην ποταμόν, ἀφοῦ ἔξωμοιογόντο τάς ἀμαρτίας των. Ὁ Ἰωάννης ἐφοροῦσε ἔνδυμα ἀπό τρίχες καμίλου καὶ δερματίνης ζώνην γύρω ἀπό τὸν μέσον του καὶ ἔτρωγε ἀκρίδες καὶ ἄγριο μέλι. Ἐκήρυξε καὶ ἔλεγε, «Ἐρχεται υστερα ἀπό ἑμέν ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος εἶναι ιοχυρότερος ἀπό ἡμέν καὶ τοῦ ὄποιου δέν εἶμαι ίκανός νά σκύψω καί νά λύω τά λουριά ἀπό τά ύποδήματά του. Ἔγώ σας ἐβάπτισα μέ νερό, αὐτός ὅμως θά σας βαπτίσῃ μέ Ἀγιον Πνεῦμα».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

γιά ἐμᾶς. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού ἀγαπᾶμε, σύζυγοι, τέκνα, φίλοι. Κάποιοι οι βλέπουν τὸ ταξίδι αὐτό σάν ἔναν περίπατο. Εἶναι ὅσοι ἔχουν χριστιανική θεώρηση τῆς ζωῆς, συνείδηση τῆς προσωρινότητάς τους. Ἄλλοι οι βρίσκουν σ' αὐτό τὸ ταξίδι μόνο πύπεις. Εἶναι οἱ «θηλιβόμενοι καὶ κακουχούμενοι» ἄνθρωποι τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς. Κάποιοι οι ἄλλοι πάλι στὸ τρένο εἶναι ἔτοιμοι νά βοηθήσουν αὐτούς πού τούς χρειάζονται. Εἶναι οι ἄνθρωποι τῆς διακονίας καὶ τῆς θυσίας. Πολλοί οἱ ἀνεβοκατεβαίνουν καὶ ἐμεῖς δέν τούς ἀντιλαμβανόμασθε. Εἶναι τό ἀναρίθμητο πλῆθος τῶν ἀνθρώπων πού προσπερνᾶμε ἀδιάφορα στήν καθημερινότητά μας.

Ἄγαπητοί ἀδελφοί, ἔνα ταξίδι γεμάτο ἐλπίδες καὶ ἀπογοητεύσεις, συναντήσεις καὶ ἀποκαριετισμούς, ἀλλά σίγουρα χωρίς ἐπιστροφή εἶναι ἡ ἐπίγεια ζωή μας. Τό μυστήριο τοῦ ταξιδιοῦ εἶναι ὅτι δέν ξέρουμε πότε θά ἀποβιβασθοῦμε ὄριστικά ἐμεῖς καὶ οἱ συνταξιδιώτες μας. Ὁ χωρισμός εἶναι ὀδυνηρός, ἀλλά ὅχι ἀπελπιστικός, γιατί ἔχουμε τή βεβαιότητα ὅτι θά συναντηθοῦμε στὸ σταθμό τῆς αἰώνιότητας. Ἡ χαροῦμε καὶ ἂς ἀξιοποιήσουμε τό χρόνο τοῦ ταξιδιοῦ μας, ἀφήνοντας στόν Θεό καὶ τούς ἀνθρώπους ἀγαθές μνῆμες καὶ ἐλπίδες συνάντησης. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. N. K.

3 Ιανουαρίου 2010: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Μαλαχίου προφήτου (περί τό 450 π.Χ.), Γορδίου μάρτυρος.

Τίχος: πλ. α΄ – Έωθινόν: Η΄ – Απόστ.: Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. α΄ 1-8.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 10 Ιανουαρίου, μετά τά Φῶτα.

Απόστολος: Έφεσ. δ΄ 7-13 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. δ΄ 12-17.

## ΓΙΑ ΤΟ 2010: ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

Οι έκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας διαθέτουν και φέτος:

1. Τά **ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ** περιέχουν τίς ειδικές τυπικές διατάξεις του μηνολογίου 2010 και τήν κανονική όργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι άφιερωμένα στήν Ένορία.
2. 'Ο **ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 2010** περιέχει τό έօρτολόγιο του έτους και μηνύματα γιά τήν έօρτη κάθε ήμερας. Κοσμεῖται μέ είκόνα του Ιησοῦ Χριστού.
3. Τό **ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ** (σχῆμα 14x21), πέραν ἀπό τό έօρτολόγιο και τό καθημερινό μήνυμα, περιέχει τή δυνατότητα καταγραφῆς και προγραμματισμοῦ τῶν ήμερήσιων ύποχρεώσεων του κατόχου του.
4. 'Η **ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ** (ήμερολόγιο τσέπης, σχῆμα 8,5x14) περιέχει συνοπτικό και ἀναλυτικό έօρτολόγιο του 2010, σημειωματάριο, τηλεφωνική ἀτζέντα, τίς περιόδους νηστείας και χοήσιμες ἐκκλησιαστικές πληροφορίες. Είναι άφιερωμένη στό Κατηχητικό Έργο.

Στό νέο Πρόγραμμα του Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ της Εκκλησίας της Ελλάδος Παρακολουθήστε καθημερινά: 1) «Γνωριμία μέ τήν Ορθόδοξη πίστη», στίς 16:00

2) «Τή μουσική τῶν ἀγγέλων» (Βυζαντινή μουσική) στίς 17:00

3) «Τήν ίστορία μας» στίς 21:30

4) «Παραδοσιακά τραγούδια» στίς 10:30 και

5) «Τό τραπέζι τής Κυριακῆς» (κάθε Κυριακή) στίς 11:00.

Περισσότερα: [www.ecclesia.gr](http://www.ecclesia.gr)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο και ὥρα 6.00 μ.ρ. γίνεται τό κύριυμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Αγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Αθήνα. Προηγεῖται ή Ακολουθία τοῦ Εσοερινοῦ, σύν όποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίκοπος και θά ὅμιλει. 2) Κάθε Δευτέρα και ὥρα 4.30 μ.ρ. γίνεται τό κύριυμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι. Προσκυνηματικό Ναό Αγίας Βαρβάρας στόν δρόμον Δῆμο Αττικῆς. Προηγεῖται ή Παράκληση τῆς Αγίας και ὅμιλει ἔνας ἀπό τούς Εφημερίους τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖ φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως και ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Αθήνα. Έκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίώση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Τη «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)