



ΕΤΟΣ 58ον

26 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 39 (2991)

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΗΓΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Μέσα ἀπό τή σημερινή εύαγγελική περικοπή, μέ τήν εύκαιριά τῆς μνήμης τοῦ ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστῆ, συνειδοτοποιοῦμε ὅτι τό Εὐαγγέλιο Του, μέ τήν ύψιπετή του θεολογία καὶ τήν πνευματική ὄραση τοῦ προσώπου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ, ὑπογραμμίζει τήν ἀλήθεια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν κόσμο, τῆς ἀδιαμφισβήτητης πίστης γιά τήν ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ Του, ὡστε νά μᾶς σώσει ἀπό τό θάνατο καὶ νά μᾶς προσφέρει τήν ζωήν. Αύτή ἡ μαρτυρία τῆς πίστης τοῦ ἀγαπημένου μαθητῆ τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι μόνο δική Του: «οὗτος ἐστίν ὁ μαθητής ὁ μαρτυρῶν περί τούτων καὶ γράψας ταῦτα», ἀλλήλα εἶναι ἔκφραση τοῦ βιώματος καὶ τῆς ἐμπειρίας ὅπλης τῆς Ἑκκλησίας: «καί οἵδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστίν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ», γι' αὐτό ἀποτελεῖ πηγή ἐλπίδας γιά τόν κάθε ἄνθρωπο.

Ἡ ἐλπίδα τοῦ χριστιανοῦ

Ἡ ἐλπίδα εἶναι ὁ κινητήριος ἄξονας τῆς ζωῆς τοῦ ἄνθρωπου, γι' αὐτό καὶ ἀποτελεῖ μά πανανθρώπινη ἐμπειρία. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἐλπίζει καὶ οἱ ἐλπίδες εἶναι τόσες πολλήσ ὅσσοι καὶ οἱ ἄνθρωποι· ὅμως ὁ πιστός, πέρα ἀπό τά ἄνθρωπινα, ἐλπίζει στή δύναμη, στήν ἀγάπη καὶ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός ἐκπληρώνει τήν ἐλπίδα, ἀλλήλα καὶ τή διευρύνει μέ τή φανέρωση καὶ, ταυτόχρονα, τήν ὑπόσχεση «τῆς καινῆς κτίσεως». Ἡ ἐλπίδα εἶναι ἄγκυρα τοῦ ἄνθρωπου πού ἀπαντᾶ στό ἔρωτημα τί περιμένουμε, ἀλλήλα καὶ τί μᾶς περιμένει στή ζωή. Αύτά πού περιμένουμε καὶ μᾶς περιμένουν διαπερνοῦν καὶ σημαδεύουν τήν καθημερινότητά μας. Ὅπως ἡ πίστη καὶ ἡ ἀγάπη, ἔτσι καὶ ἡ ἐλπίδα εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ σέ ἐμας, ἀλλήλα καὶ δικά μας κατορθώματα. Ἡ ἐλπίδα εἶναι ἀδύνατη χωρίς τήν ὑπομονή. Ἡ μία χρειάζεται τήν ἀληθή. Ἡ ὑπομονή εἶναι ὡ μεγάλη τέχνη τῆς ἐλπίδας. Γι' αὐτό, ὅταν ὑπομένουμε καὶ ἐλπίζουμε, ἃς μήν ὑποτίμοῦμε τό λίγο,



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. ιθ' 25-27, κα' 24-25)

Ο μαθητής τῆς ἀγάπης

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰστήκεισαν παρὰ τῷ Σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνῆ. Ἰησοῦς οὖν ἴδων τὴν μητέρα, καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα δὲν ἥγαπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· Γύναι, ίδού ὁ νίος σου. Εἴτα λέγει τῷ μαθητῇ· Ἰδού ἡ μήτηρ σου. Καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὃ μαρτυρῶν περὶ τούτων, καὶ γράψας ταῦτα· καὶ οἴδαμεν, ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. Ἐστι δὲ καὶ ἄλλα πολλά, δόσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἄτινα ἐὰν γράφηται καθ' ἓν, οὐδὲ αὐτὸν οἷμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν.

τό φευγαλέο, τό παροδικό. "As μήν ξεχνᾶμε ὅτι, συνήθως, ὅσα ἐλπίζουμε καὶ περιμένουμε εἶναι πάντα πιο λίγα ἀπό ὅσα πραγματοποιοῦνται.

Ἐμεῖς οἱ πιστοί, μέ ζωντανή τίνι ἐλπίδα σ' αὐτό πού περιμένουμε καί πού ἀκόμη δέν βλέπουμε, ἀλλά πού διαρκῶς ἔρχεται καί κάποτε θά μᾶς δοθεῖ ὡς πλήρωμα, ἃς μάθουμε νά ἀγωνίζόμαστε. Ἡ ἐλπίδα μας εἶναι «παρ' ἐλπίδα», εἶναι παράτολμη, γι' αὐτό καί δοκιμάζουμε συχνά τόσες ποιλήσεις ἀπογοητεύσεις. Καί ὅμως, οἱ ποικίλες ἀπογοητεύσεις τῆς καθημερινότητάς μας εἶναι ὁ Σταυρός τῆς ἐλπίδας μας. Μιά ἐλπίδα χωρίς πίστη εἶναι θολή καὶ ἀόριστη καί χωρίς ἀγάπη εἶναι ἄδεια, ἀφοῦ «κράτος ἀγάπης ἡ ἐλπίς, ἐλπίδος ἐλπίειψις ἀγάπης ἀφανισμός». Νά, λοιπόν, γιατί ἡ ἐλπίδα μας δέν εἶναι τυφλή, δέν εἶναι ψευδαίσθηση καί αύταπάτη. Μέ τη χριστιανική ἐλπίδα ἀπομυθοποιοῦμε τά σύγχρονα εἶδωλα, ώστε νά πορευόμαστε μέ πίστη πρός τόν ἐρχόμενο Κύριο. Τότε ἡ ζωή μας γίνεται ἀνοικτή στόν Θεό. Τόν βλέπουμε νά φανερώνεται στό ἀπροσδόκητο καί τό ἀναπάντεχο, ἐκεῖ πού νομίζουμε ὅτι ὅλοι μᾶς ἐγκατέλειψαν 'Εκείνος εἶναι δίπλα μας. Γιά τόν εὐαγγελιστήν Ἰωάννη, πίστη καὶ ἐλπίδα θεμελιώνονται στόν Χριστό καί στήν κοινωνία μας μαζί Του. Μόνο ἔτσι μποροῦμε νά πορευόμαστε μέ σιγουρία καὶ ἀσφάλεια στήν ἀνασφάλεια καὶ ἀβεβαιότητα τῶν καιρῶν μας. Ό ιερός Χρυσόστομος, ὁ θεολόγος τῆς ἐλπίδας, μᾶς πέει γιά τήν ἀξία της, ὅταν ἐπισημαίνει ὅτι «ἡ ἐλπίδα στόν Κύριο εἶναι φρούριο ἀπόρθητο, λιμάνι γαλήνιο, ὅπλο ἀνίκητο, δύναμι ἀκαταμάχητη, ἡ ὁποία ἀκόμη καὶ ἀπό τά ἀδιέξοδα βρίσκει διέξοδο».

'Αγαπητοί ἀδελφοί, ἡ πίστη καὶ ἡ ἐλπίδα εἶναι οἱ πυξίδες τῆς ὑπαρξής μας, πού μᾶς προσανατολίζουν νά βροῦμε τόν Θεό ἐκεῖ πού φαίνεται ὅτι ἀπουσιάζει καὶ δέν ὑπάρχει. Γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ πιστός εἶναι ὁ ἀνθρωπος τῆς ἐλπίδας, πού ξεχωρίζει ἀπό τούς ὑπόλοιπους, «τούς μή ἔχοντας ἐλπίδα». Ή ἀνθρώπινη ἐλπίδα εἶναι εὐθραυστη, ἡ δική μας, ὅμως, εἶναι ἀκλόνητη, δέν φοβᾶται τή διάψευση, τήν ἀνασφάλεια καὶ τήν ἀπογοήτευση καὶ αὐτό, γιατί ξε-

Μετάφραση της Εύαγγελικής περικοπής

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν κοντά εἰς τὸν σταυρόν τοῦ Ἰησοῦ ἐστέκοντο ἡ μητέρα του καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητέρας του, ἡ Μαρία ἡ σύζυγος τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. Ὅταν εἶδε ὁ Ἰησοῦς τὴν μητέρα του καὶ τὸν μαθητήν πού ἀγαποῦσε, νά στέκεται κοντά της, εἶπε εἰς τὴν μητέρα του, «Γυναῖκα, νά ὁ υἱός σου». Ἐπειτα εἶπε εἰς τὸν μαθητήν, «Νά ἡ μητέρα σου». Καί ἀπ' ἐκείνην τὴν ὥραν τὴν ἐπῆρε ὁ μαθητής στὸ σπίτι του. Αὐτός εἶναι ὁ μαθητής πού μαρτυρεῖ γι' αὐτά καὶ τὰ ἔγραψε καὶ ἔρομεν ὅτι ἡ μαρτυρία του εἶναι ἀληθινή. Υπάρχουν καὶ πολλά ἄλλα πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς, τὰ ὅποια, ἐάν γραφοῦν καθένα, νομίζω ὅτι οὕτε αὐτός ὁ κόσμος δέν θά χωροῦσε τὰ βιβλία πού θά ἔγραφοντο. Ἀμήν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀμπιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

περνᾶ τούς περιορισμούς τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου, ὑπερνικᾶ τά ὅρια τοῦ θανάτου καὶ εἰσχωρεῖ στήν αἰώνιότητα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Συνολικά, ὁ θεολογικός καὶ προφητικός πλόγος τοῦ εὐαγγελιστῆ Ιωάννη συνοψίζει καὶ ἀποκρυπταθήσει στό νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας τό πιο ἐλπιδοφόρο μήνυμα πού ἀκούστηκε ποτέ στή γῇ. Ἐν πιστέψουμε στήν ἀλήθεια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, δέν μπορεῖ νά ἀπελπιζόμαστε ἀκόμη καὶ στίς πιο σκοτεινές καὶ τραγικές στιγμές τῆς δικῆς μας ζωῆς καὶ τῆς ιστορίας τοῦ κόσμου. Ἀμήν.

Ἄρχιμ. Ν. Κ.

ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

ἐπιμέλεια Πρωτοπρ. Ἡλία Μαρκαντώνη καὶ Εύαγγ. Γ. Καρακοβούνη,
σχῆμα 12x17 ἑκατ., σσ. 368 (ἔκδοση Ε')

Μέ σκοπό νά προσφέρει στούς πιστούς «τὸν πιο ἀσφαλή ὄδηγό στή λειτουργική καὶ τήν ἰδιωτική προσευχή τῶν χριστιανῶν στίς καθημερινές πρόσ τὸν Κύριο ἐντεύξεις τους», ἡ Ἀποστολική Διακονία ἔξειδωσε τό «Προσευχητάριον» αὐτό. Τό περιεχόμενό του ἀπαρτίζεται ἀπό 4 μέρη: Τό «Ἀνθολόγιο προσευχῶν», τίς «Ἴερες Ἀκολουθίες», τούς «Παρακλητικούς καὶ Ἰκετηρίους Κανόνες» καὶ τό «Πληροφοριακό παράρτημα» (μυνολόγιο, πασχάλια, νηστεῖες). Σέ δίχρωμη ἑκτύπωση, μέ χρυσόδετη βιβλιοδεσία.

26 Σεπτεμβρίου 2010: ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ
Γεδεών τοῦ δικαίου (1350 π.Χ.). Ἀνάμνησις τῆς ἐπιστροφῆς τῆς τιμίας κάρας τοῦ ἀπόστολου
Ἀνδρέου ἀπό Ρώμην εἰς Πάτρας καὶ τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου ἵ. ναοῦ αὐτοῦ ἐν Πάτραις.
Ἦχος: α' – Εὐθινόν: Ζ' – Ἀπόστολος: Α' Ἰωάν. δ' 12-19 – Εὐαγγέλιον: Ιω. ιθ' 25-27, κα' 24-25.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 3 Ὁκτωβρίου, Β' Λουκᾶ.
Ἀπόστολος: Β' Κορ. ια' 31 - ιβ' 9 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. στ' 31-36.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Μέ απόφαση της Ιερᾶς Συνόδου στήν 'Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Έλλαδος λειτουργεῖ από τό 1960 τό Φροντιστήριο Υποψηφίων Κατηχητῶν. Μέσα στό πέρασμα τοῦ χρόνου μέ τό ειδικά κατηρτισμένο πρόγραμμα μαθημάτων καί έκπαιδευτικῶν εύκαιριών, προσφέρει στούς νέους, πού έπιθυμοῦν νά διακονήσουν τό Κατηχητικό ἔργο της Εκκλησίας, τήν εύκαιρία νά καταρτισθοῦν θεωρητικά καί πρακτικά γιά τό τόσο ύψηλό ἔργο τους.

Ἡ διάρκεια τῶν σπουδῶν εἶναι διετής. Τά μαθήματα τοῦ Α' ἔτους γίνονται κάθε Σάββατο 4:00 ἔως 6:30 μ.μ., καί τοῦ Β' ἔτους τήν ἵδια ἡμέρα ἀπό 7:00 ἔως 9:30 μ.μ., στήν Αἴθουσα διαλέξεων της 'Αποστολικῆς Διακονίας ('Ιωάν. Γενναδίου 14, Μονή Πετράκη).

- *Προϋποθέσεις:* Γίνονται δεκτοί σπουδαστές καί τῶν δύο φύλων, πλικίας 18 - 40 ἔτῶν, ἀφοῦ προσκομίσουν: α. Ἀποδεικτικό σπουδῶν (τουλάχιστον Ἀπολυτήριο Λυκείου), καί β. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
- *Έγγραφές:* Οι ἔγγραφές γίνονται καθημερινά μέχρι τής 13 Νοεμβρίου 2010, στό Γραφεῖο Κατηχήσεως καί Νεότητος, καί κάθε Σάββατο κατά τής ὥρες λειτουργίας τοῦ Φροντιστηρίου.
- *Ἐναρξη μαθημάτων:* Τό Σάββατο 23 Ὁκτωβρίου, θά γίνει ὁ Ἀγιασμός κι ἡ ἐναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Φροντιστηρίου.
- *Πληροφορίες:* Γιά περισσότερες πληροφορίες οι ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται στό Γραφεῖο Κατηχήσεως καί Νεότητος της 'Αποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272.347-346 (καθημερινά 8π.μ. - 2μ.μ. ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς).

Στό νέο Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τής Εκκλησίας της Έλλάδος Παρακολουθήστε καθημερινά: 1) «*Ωρα 11 πρωινή*» (ἐκκλ/κά θέματα) στής 11:00

2) «*Γνωριμία μέ τήν Ορθόδοξη πίστη*» στής 16:00

3) «*Τή μουσική τῶν ἀγγέλων*» (Βυζαντινή μουσική) στής 17:00

4) «*Τήν ίστορία μας*» στής 21:30

5) «*Ραδιοφωνική Βιβλιοθήκη τοῦ 89,5*» (ἀνάγνωση πατερικῶν, ίστορικῶν καί λογοτεχνικῶν κειμένων) στής 23:00.

Περισσότερα: www.ecclesia.gr

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαίο φύλλο ὄρθιοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας της Εκκλησίας της Έλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθίνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr