



ΕΤΟΣ 58ον

21 Νοεμβρίου 2010

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 47 (2999)

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

“Οπως είναι γνωστό, γιά τό περιεχόμενο της έορτής τῶν Εισοδίων τῆς Θεοτόκου, πού σήμερα τιμοῦμε, τό Εύαγγελιο δέν μᾶς ἀναφέρει τίποτα, ἀφοῦ σκέπασε μέ τή σιωπή του ὅχι μόνο τή ζωή, ἀλλά καί τό πρόσωπό της. Βέβαια, ὁ μακρισμός τοῦ προσώπου τῆς Παναγίας μᾶς παραπέμπει στή θαυμαστή γέννηση καί ζωή της, ἀλλά καί τό ιερό γεγονός τῆς ἀφιέρωσής της στόν Θεό.

Η Παναγία, εἰσοδος στό μυστήριο τοῦ Θεοῦ

Αύτό, βέβαια, τό γεγονός τῆς ἀφιέρωσης ἡταν μιά συνηθισμένη πρακτική τῶν εὐσεβῶν Ἰουδαίων γονέων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Πήγαιναν τά παιδιά τους στό Ναό τῶν Ἱεροσοιλύμων, ώς σημεῖο ἀναφορᾶς τους στόν Θεό, ώς ἀνάγκη γιά μιά πνευματική μόρφωση καί ἀνατροφή τους καί ἔνδειξη ὅτι δίνουν στή ζωή τους ἑνα πάνωτερο νόημα καί σκοπό. Ή παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἀποτυπώνεται στήν ύμνολογία τῆς έορτής, προσθέτει κάτι ἴδιαίτερα χαρακτηριστικό. Ή Παναγία μπῆκε καί ἔμεινε στά «Ἄγια τῶν Ἅγιων», ἐκεῖ ὅπου εἰσερχόταν μόνο Ἀρχιερέας «ἄπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ». Αύτό, κατά τήν Ἐκκλησία, ἔγινε, γιατί ἡ Παναγία ἡταν τά κατεξοχήν «Ἄγια τῶν Ἅγιων, ἀφοῦ δέχθηκε ώς ἔμψυχος χῶρος καί ναός τόν ἕδιο τόν Θεό καί ἔγινε τό ζωντανό κατοικητήριο Του. Σ’ αύτό τό σημεῖο, πολλοί μέ σχολαστικό τρόπο ἀναζητοῦν καί ἐρευνοῦν, γιά νά δώσουν ἀπαντήσεις σέ πεπτομέρειες πού διασώζει ἡ παράδοση. Πῶς, γιά παράδειγμα, εισῆλθε ἡ Παναγία στό πιό ιερό τμῆμα τοῦ Ναοῦ, τό ὅποιο ἡταν ἄβατο; Πῶς τρεφόταν θαυματουργικά ἀπό ἀγγέλους, οι ὅποιοι μάθιστα ὑμνοσαν καί δοξολόγησαν τήν παράδοξη εἰσοδό Της;

Τά ἐρωτήματα αύτά καί ἄλλα παρόμοια ἔχουν ἔναν κοινό παρανομαστή. Προσπαθοῦν νά ἔξηγήσουν θαυμαστά γεγονότα, ἀνώτερες ἐμπειρίες καί ἀποκαλυπτικά βιώματα μέ κατηγορίες ποιγικῆς. “Ενα τέτοιο ἔγχειρομα ύποκύπτει

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ι' 38-42, ια' 27-28)



Μάρθα, μεριμνᾶς περὶ πολλά· ἐνὸς δὲ ἐστὶ χρεία

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά. Γυνὴ δέ τις, ὀνόματι Μάρθα, ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἥ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. Ή δὲ Μάρθα περιεσπάτο περὶ πολλὴν διακονίαν ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ, ἵνα μοι συναντιλάβηται. Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾶς καὶ τυφάζῃ περὶ πολλά· ἐνὸς δέ ἐστι χρεία. Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἔξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθῆσεται ἀπ' αὐτῆς. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου, εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. Αὐτὸς δὲ εἶπε· Μενοῦν γε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ φυλάσσοντες αὐτὸν.

στό γνωστό πειρασμό καί ὀλισθαίνει πάντοτε στό ἴδιο «Πάθος τῆς Λογικῆς». Σέ εκείνο τό πάθος πού ίσχυρίζεται ὅτι ὅλα αὐτά καί ἄλλα παρόμοια είναι θρησκευτικά παραμύθια. Γ' αὐτό μᾶς πένει ὅτι πρέπει νά τά ἀπορρίψουμε ἢ, ἃν δεχθούμε κάτι ἀπό ὅλα αὐτά, είναι ἔνας ἀόριστος καί νεφελώδης συμβολισμός τους. «Ομως, τὸν πιό ἀσφαλή ἀπάντησην μᾶς τή δίνει ἡ Ἰδια ἡ Παναγία. Είναι Ἐκείνη, ἡ «δούλη Κυρίου» τοῦ Εὐαγγελίου, πού μέ τή σιωπή της μᾶς ἀνοίξει καί μᾶς ἔδειξε τό δρόμο γιά τό μυστήριο τῆς πραγματικότητας τοῦ Θεοῦ. Είναι Ἐκείνη πού μᾶς πένει ὅτι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς κοινωνίας καί σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό βρίσκεται στίν ἀνεπιφύλακτη ταπείνωση καί τήν ύπακον. Στίν ἀναγνώριση τῶν ὄριων τῆς ἀνθρώπινης φύσης μας καί τῆς ἀνεπάρκειάς μας νά χωρέσουμε τόν Θεό μέ τή λογική μας. Ἡ Παναγία ἀπελευθερώνει τόν ἀνθρωπο ἀπό τή «δουλεία» τῆς λογικῆς του, βαθαίνει τήν ἐλευθερία του καί δίνει νόημα στό μυστήριο τῆς ὑπαρξής του.

Μήνυμα ζωῆς καί ἐλπίδας

Ἐορτάζοντας σήμερα τά Εισόδια τῆς Παναγίας, πορευόμαστε ἕδη πρός τά Χριστούγεννα, γιά νά ἀνανεώσουμε τήν ἐλπίδα μας στό μυστήριο τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία σέ αὐτή τήν πορεία μᾶς δείχνει τό πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἥ ὅποια ἀποτελεῖ τό ὅργανο τῆς Σάρκωσης τοῦ Θεοῦ. »Ετσι, μᾶς προτρέπει καί πάλι νά ζήσουμε ἔνα γεγονός πού φαίνεται ἀπλοϊκό ἀλλά καί παράδοξο, ψάλλοντας· «Ο καθαρώτατος ναός τοῦ Σωτῆρος... σήμερον εἰσάγεται ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου... ἦν ἀνυμνοῦσιν ἄγγελοι Θεοῦ. Αὕτη ὑπάρχει σκονή ἐπουράνιος». Μέ αὐτό τόν τρόπο μᾶς θυμίζει ὅτι δέν ἔγινε μόνο ἡ Παναγία, ἀλλά καί ὁ κάθε ἀνθρωπος μπορεῖ νά γίνει, πλέον, ὁ ζωντανός ναός τοῦ Θεοῦ. Αὕτο είναι ἡ κλήση μας καί ὁ προορισμός μας, πού συχνά ξεχνάμε. Γιατί, ἄραγε; Γιατί τά

Μετάφραση της Εὐαγγελικής περικοπής

Ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐμπῆκε ὁ Ἰησοῦς εἰς ἓνα χωριό. Μία γυναῖκα, πού ὠνομάζετο Μάρθα, τὸν ὑποδέχθηκε εἰς τὸ σπίτι της. Αὐτὴν εἶχε ἀδελφήν πού ὠνομάζετο Μαρία, ἡ οἵοια ἐκαθότανε κοντά εἰς τὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἤκουε ὅσα ἔλεγε. Ἀλλ’ ἡ Μάρθα ἦτο ἀποσοκολημένη μὲν πολλὴν ὑπηρεσίαν καὶ ἐπλοσίασε καὶ εἶπε, «Κύριε, δέν οέ μέλει πού ἡ ἀδελφή μου μέν φησε μόνην νά ύπηρετῷ; Πέσ της λοιπόν νά μέ βοηθήσῃ». Ὁ Ἰησοῦς τῆς ἀπεκρίθη, «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾶς καὶ ἀνησυχεῖς διά πολλά πράγματα, ἀλλ’ ἔνα πρᾶγμα εἴναι ἀναγκαῖον. Ἡ Μαρία ἐδιάλεξε τὸν καλὸν μερίδα, ἡ οἵοια δέν θά της ἀφαιρεθῇ». Ἐνῷ ἔλεγε αὐτά, κάποια γυναῖκα ἀπό τὸν κόσμον ἐφώναξε καὶ τοῦ εἶπε, «Μακαρία ἡ κοιλιά πού σ’ ἐβάσταξε καὶ οἱ μαστοί πού ἐθήλασες». Αὐτὸς δέ εἶπε, «Μακάριοι μᾶλλον εἴναι ἐκεῖνοι πού ἀκούουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν φυλάπτουν».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀμπελίζατου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

συνθήματα τοῦ πολιτισμοῦ μας προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι ζοῦμε, πλέον, στήν ἐποχή της ἀπειρευθέρωσης καὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Τό σῶμα, λένε, εἴναι δικό μας καὶ ἔχουμε τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης. Μποροῦμε νά τό χρησιμοποιοῦμε ὅπως θέλουμε. Νά τό πατρεύουμε ἢ νά τό φθείρουμε. Ἡ ζωή εἴναι δική μας καὶ τήν καθορίζουμε ὅπως θέλουμε, μποροῦμε νά τή δημιουργοῦμε ἢ νά τήν τερματίζουμε, παραβιάζοντας τά ὄρια καὶ τούς νόμους τῆς φύσης.

Ἄγαπητοί ἀδελφοί, σέ αὐτή τή φιβερή σύγχυση ἡ χριστιανική ἀπάντηση δέν είναι νά ἀρνηθοῦμε καθετί ύλικό καὶ γήινο στό ὄνομα τοῦ πνευματικοῦ καὶ τοῦ οὐράνιου στοιχείου τῆς ζωῆς. Τό σῶμα, ἡ ψυχή καὶ αὐτή ἡ ἴδια ἡ ζωή μας γίνονται ναός τοῦ Θεοῦ, ὅταν φωτίζονται ἀπό τήν ἀλήθειά Του καὶ ἀγιάζονται ἀπό τήν χάρη Του. Ἄμην.

Ἄρχιμ. Ν. Κ.

Κυκλοφορεῖται ἡ ἐπιμελημένη ἔκδοση τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

EN ANAMONΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ἐπιλογή ὑμνών πρός καθημερινή προσευχή

(Σχῆμα 11x18, σελ. 244).

21 Νοεμβρίου 2010: ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τίχος: α΄ – Έωθινόν: — – Ἀπόστολος: Ἐβρ. θ' 1-7 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ι' 38-42, ια' 27-28.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 28 Νοεμβρίου, ΙΙ' Λουκᾶ.

Ἀπόστολος: Ἐφεσ. στ' 10-17 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη' 18-27.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς

Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τό Σεμινάριο ξεκίνησε τό Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010, ώρα 18.00 στό ισόγειο τοῦ κτηρίου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ὁδός Ἰασίου 1, Ἀθήνα.

Διδάσκονται τά ἀκόλουθα μαθήματα:

- Σύγχρονη Ἱεραποστολή • Κανονικό Δίκαιο Ἱεραποστολῆς • Τριτοκοσμική Κοινωνιολογία • Θεολογία Ἱεραποστολῆς • Ἱεραποστολική Ἀγιολογία • Στοιχεῖα Τροπικῆς Νοσολογίας • Ἀφρικανική Ἐθνολογία • Ἱεραποστολική Πρακτική καὶ Μεθοδολογία

Εἶναι ἀνοικτό γιά ὅσους ἔνδιαφέρονται νά τό παρακολουθήσουν.

- Πληροφορίες στά τηλέφωνα: 210 7272315-317

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Ἡ Ἀποστολική Διακονία θέλοντας νά συμβάλλει στήν καλύτερη κατάρτιση σῶν βοηθοῦν τό κατηχητικό καί ἐνοριακό ἔργο ἢ ἀσκοῦν ἐκπαιδευτικό καί κοινωνικό λειτούργημα, συνεχίζει τή λειτουργία τοῦ ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κατηχήσεως. Φροντίζει δέ τό ἐτήσιο πρόγραμμα τῶν εἰσηγήσεων νά καλύπτει, κατά τό δυνατόν, τίς πνευματικές ἀνάγκες τοῦ σύγχρονου κατηχητικοῦ ἔργου.

Τά μαθήματα γίνονται στήν Αἴθουσα διαθέξεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας (Ι. Γενναδίου 14, Μονή Πετράκη), ἀπό τόν Νοέμβριο ἕως τόν Ἰούνιο, τή δεύτερη Δευτέρα κάθε μήνα, ἀπό τίς 6:30 ἕως 8:30μ.μ.

- Ἔναρξη μαθημάτων: Τή Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε ὁ Ἀγιασμός καί ἡ ἔναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Σεμιναρίου.
- Πληροφορίες: Καθημερινά, ἀπό 8:00 π.μ. ἕως 2:00 μ.μ. στό Γραφεῖο Κατηχήσεως καί Νεότητος καί κατά τίς ὥρες λειτουργίας τοῦ Σεμιναρίου (Ιωάν. Γενναδίου 14, 115 21 Ἀθήνα. Τηλ. 210 7272347 - 346).

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἢ ἀκολούθια τοῦ Ἐσπερινοῦ, στόν ὅποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά ὅμιλει. 2) Κάθε Δευτέρα καί ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν ὄρμώνυψιο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἢ Παράκληση τῆς Ἀγίας καί ὅμιλει ἐνας ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἐβδομαδιαῖς φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίώση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσῳ Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr