



ΕΤΟΣ 58ον

26 Δεκεμβρίου 2010

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 52 (3004)

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ

Τό περιεχόμενο της σημερινής εύαγγελικής περικοπῆς, μέ την ἀναφορά του στή σφαγή τῶν νηπίων τῆς Βηθλεέμ από τὸν Ἡρώδον, ἀλλά καὶ τή φυγή καὶ τήν ἐπιστροφή ἀπό τήν Αἴγυπτο, μᾶς προσεγίνεται σέ μιά σκληρή πραγματικότητα. Ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων δέν εἶναι ἡ «μαγεία» μᾶς ρομαντικής ιστορίας τῶν παιδικῶν μας χρόνων, ἀλλά ἡ φανέρωση τῆς ἀντίφαστης στήν περιπετειώδη σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Τό μυστήριο καὶ τό θαῦμα τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ συναντᾶ πολύ σύντομα τήν τρομακτική ἀντίδραση τῶν ἀνθρώπων. Ἐκεῖ πού πάει νά ἀνατείλει ἡ ἐλπίδα, γρήγορα βυθίζεται μέσα στήν ἀπόγνωση τῆς τραγωδίας. Τό ξεχείλισμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ βρίσκεται ἀντιμέτωπο μέ τήν ἔκρηξη τοῦ μίσους καὶ τῆς μοχθηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Αύτή ἡ συνάντηση καὶ ἡ «πάλη» συνεχίζεται μέσα στήν ιστορία καὶ θά διαρκεῖ ὅσο θά διαρκεῖ καὶ ὁ κόσμος μας.

Ἡ ἐπέμβαση καὶ ἡ νίκη τοῦ Θεοῦ

‘Ο «πρό αἰώνων Θεός ἡμῶν» μέσα στό σπίλαιο ἀποκαλύπτεται στήν ἔσχατη ἀδυναμία καὶ ταπείνωση. Ἀλλά, ἔστω καὶ ἂν ὁ Χριστός «ἐν φάτνῃ κεῖται», «τήν οίκουμένη σαλεύει» τότε καὶ σήμερα. Ἡ γέννησή Του ταράζει τό κατεσπρέμένο. Ὁ ἀκατάληπτος καὶ ἀόρατος Θεός μπαίνει στήν ἀνθρώπινη ιστορία μέ τή μορφή ἐνός ἀδύναμου καὶ ἀπροστάτευτου βρέφους. Καὶ ὅμως, ἀπό τήν πρώτη στιγμή βρίσκεται ἀντιμέτωπος μέ τήν ὥμη βίᾳ, τόν κίνδυνο καὶ τήν ἀπειλήν. Ὁ διωγμός στό ξεκίνημα τῆς ζωῆς Του προσαναγγέλλει τό σταυρικό Του πάθος. Ἀκούγεται παράλογο πῶς ἡ παρουσία ἐνός ἀβοήθητου παιδιοῦ, γιά τό ὄποιο δέν βρέθηκε κατάλιψμα γιά νά γεννηθεῖ, ἐνόχλησε καὶ προκάλεσε τόσο πολύ τίς φοβίες καὶ τήν καχυποψία τῆς ἀνθρώπινης ἔξουσίας.

Νήπιο, λοιπόν, ἀκόμη, φυγαδεύεται στήν Αἴγυπτο καὶ ζεῖ ὡς ξένος σέ ξένη κώρα, βιώνοντας τή σκληρή καὶ πικρή ἐμπειρία τῆς ξενιτίᾶς. Ὁ Χριστός βιώνει

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. β' 13-23)



Ο πρῶτος διωγμός τοῦ Ἰησοῦ

Ἄναχωρησάντων τῶν Μάγων, ἴδού, Ἐγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ, λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν Μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον· καὶ ἵσθι ἐκεῖ, ἵως ἀνείπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ Παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς, παρέλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν Μητέρα αὐτοῦ νυκτός, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον· καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρώδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ὄντος ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ Προφήτου, λέγοντος· ἐξ Αἴγυπτου ἐκάλεσα τὸν Υἱόν μου. Τότε Ἡρώδης, ἴδων ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν Μάγων, ἔθυμόθι λίαν· καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὅροις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἡκρίβωσε παρὰ τῶν Μάγων. Τότε ἐπληρώθη τὸ ὄντος ὑπὸ Ιερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος· Φωνὴ ἐν Ραμᾶ ἡκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμός καὶ ὀδυρμὸς πολὺς, Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς· καὶ οὐκ ἥθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσὶ. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου, ἴδού, Ἐγγελος Κυρίου κατ’ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσήφ ἐν Αἴγυπτῳ, λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν Μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύοντος εἰς γῆν Ἰσραὴλ· τεθνήκασι γάρ οἱ ξητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ Παιδίου. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς, παρέλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν Μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἥλθεν εἰς γῆν Ἰσραὴλ. Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρώδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χορηματισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐλθὼν κατώκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ· ὅπως πληρωθῇ τὸ ὄντος διὰ τῶν Προφητῶν, ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.

τίν τὸν ἀνθρώπινον ὑπαρξην καὶ ζωὴν πού πληγώνεται καὶ ἐρημώνεται ἀπὸ τοῦ ἀβυσσαλέο μίσος, τὴν θηριωδία, τὰ δάκρυα, τὸν πόνο, τὴν ἔξορία, τὸ διωγμό, τὴν ἐγκατάληψιν καὶ τὴν προσφυγιά. Ωστόσο, ὅλια τὰ ὑπομένει, γιά νά φωτίσει καὶ αὔτες τίς μορφές ζωῆς, γιά νά ἀγιάσει καὶ αὔτες τίς ἀνθρώπινες σχέσεις καὶ καταστάσεις. Ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας, ἡ χώρα τοῦ Ἰσραὴλ, ἀποδεικνύεται ἀφιλόξενη γιά τὸν Χριστό. “Οταν γεννιέται, ζητᾶ νά τὸν θανατώσει καί, ὅταν ἐπιστρέφει ἀπὸ τὸν Αἴγυπτο, δέν τοῦ προσφέρει ἀσφάλεια. Γ’ αὐτό καὶ ὁ Κύριος ἐγκαταστάθηκε στὸν ἀσήμαντη Ναζαρέτ, στὰ σύνορα τῶν Ἰουδαίων μέ τούς ἔθνικούς. Ὁ Ἰσραὴλ, μέ τη στάση του, ἀρνεῖται πεισματικά νά ἐκπληρώσει τίς ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό σημαίνει ὅτι, μέσα ἀπὸ τὸν Ἰσραὴλ, ὁ κόσμος ὑποδέχθηκε μέ δραματικά τραγικές συνθῆκες τίν εἶσοδο τοῦ Θεοῦ στὴν ιστορία. Οι ἀνθρώποι δέν προσπάθησαν ἀπλῶς καὶ μόνο νά ἔξοντώσουν τὸν Θεό, ἀλλά νά σβήσουν κυριολεκτικά κάθε ἵχνος τῆς παρουσίας Του. Καί ὅμως, ὁ Θεός εἶναι ὁ κυρίαρχος τῆς ιστορίας καὶ τίν κατευθύνει «κρίμασιν οἴς μόνον Ἐκεῖνος οἶδεν» στὸν τελικό της σκοπό. Αὐτό μᾶς ἀποκρυπτογραφεῖ ἡ χριστιανική πίστη γιά τό χρόνο πού τελειώνει, ἀλλά καὶ γιά ὅλα τὰ χρόνια πού ἔφυγαν καὶ γιά ὅσα ἀλλα θά

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

“Οταν ἀνεχώρησαν οἱ Μάγοι, ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου ἐμφανίζεται εἰς τὸν Ἰωσήφ εἰς ὄντειρον καὶ τοῦ λέγει, «Σίκω, πάρε τὸ παιδί καὶ τὸν μπτέρα του καὶ φύγε εἰς τὸν Αἴγυπτον καὶ μεῖνε ἐκεῖ, ἔως ὅτου σοῦ πῶ, διόπι ὁ Ἡρώδης σκοπεύει νά ἀναζητήσῃ τὸ παιδί διά νά τὸ σκοτώσῃ». Ὁταν ὁ Ἰωσήφ ἔξυπνος, ἐπῆρε νύχτα τὸ παιδί καὶ τὸν μπτέρα του καὶ ἀνεχώρησεν εἰς τὸν Αἴγυπτον καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ Ἡρώδη, διά νά ἐκπληρωθῇ ἐκεῖνο πού ἐλέχθη ἀπό τὸν Κύριον διά τοῦ προφήτου, Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. Τότε ὁ Ἡρώδης, ἐπειδὴ εἶδε ὅτι ἔξαπατήθηκε ἀπό τοὺς μάγους, ἐθύμωσε πάρα πολὺ καὶ ἔστειλε καὶ ἐσκότωσε ὅλα τὰ παιδιά εἰς τὸν Βηθλεέμ καὶ εἰς ὅλα τὰ περίχωρά της ἀπό δύο ἐτῶν καί κάτω, σύμφωνα πρὸς τὸν χρόνον, τὸν ὥρον ἐξακρίβωσε ἀπό τοὺς μάγους. Τότε ἐκπληρώθηκε ἐκεῖνο πού ἐλέχθη διά τοῦ Ἱερεμίᾳ τοῦ προφήτου, Φωνή ἀκούσθηκε εἰς τὸν Ραμά, Θρῆνος, κλάμα καὶ μεγάλος ὀδυρμός. Ἡτο ἡ Paxnή πού ἔκλαιε τὰ παιδιά της καὶ δέν ἔθελε νά παρηγορθῇ, διόπι δέν ὑπάρχουν πλέον. Μετά τὸν θάνατον τοῦ Ἡρώδη, ἄγγελος τοῦ Κυρίου ἐμφανίζεται, εἰς ὄντειρον, εἰς τὸν Ἰωσήφ, ὅταν ἦτο εἰς τὸν Αἴγυπτον, καὶ τοῦ λέγει, «Σίκω, πάρε τὸ παιδί καὶ τὸν μπτέρα του καὶ πάγαινε εἰς τὸν γῆν τοῦ Ἰσραήλ, διότι ἔχουν πεθάνει ἐκεῖνοι, πού ἔζητοῦσαν τὸν ζωánν τοῦ παιδιοῦ». Αὐτός δέ ὅταν ἔξυπνος, ἐπῆρε τὸ παιδί καὶ τὸν μπτέρα του καὶ ἤλθεν εἰς τὸν γῆν τοῦ Ἰσραήλ. Ἐπειδὴ ὅμως ἀκουσε δι τὸν Ἀρχέλαος εἶναι βασιλεύς της Ἰουδαίας ἀντί τοῦ πατέρα του Ἡρώδη, ἐφοβήθηκε νά μεταβῇ ἐκεῖ. Εἰς ὄντειρον καθωδηγήθηκε ἀπό τὸν Θεόν καὶ ἔφυγε εἰς τὰ μέρη της Γαλιλαίας. Καὶ ὅταν ἔφθασε, ἔμεινε εἰς πόλιν, πού ὠνομάζετο Ναζαρέτ, διά νά ἐκπληρωθῇ ἐκεῖνο, τὸ ὥρον ἐλέχθη ἀπό τούς προφήτας, δι τὸ δηλαδή θά ὀνομασθῇ Ναζωραῖος.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Αρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ἔρθουν ἀκόμη. Βέβαια, κανεὶς δέν μπορεῖ νά προσδιορίσει τό σύνορο τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας καὶ τοῦ σχεδίου καὶ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Κανεὶς δέν μπορεῖ νά ἀπαντήσει στό ἐρώτημα ποῦ σταματᾶ ὁ ἀνθρωπός καὶ ποῦ ἀρχίζει ὁ Θεός. Ωστόσο, ὁ Θεός ἐκπληρώνει τὰ σχέδιά Του μέσα ἀπό τίς δυσκολίες, τά ἐμπόδια, τίς συμφορές καί, κάποτε, καὶ ἀπό αὐτές ἀκόμη τίς ἀνθρώπινες ἀποτυχίες.

‘Η ιστορία τοῦ κόσμου καὶ ἡ ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου πορεύονται παράλληλα καὶ ἔχουν ἀναλογίες στή σχέση τους μέ τὸν Θεό. Ἐδῶ φαίνεται καθαρά δι τοῦ πού θεωρεῖται ὀλέθριο κακό ὁ Θεός τό μεταβάλλει σέ εὔκαιρία πνευματικῆς ἀνάπτυξης, καλλιέργειας καὶ ὡρίμανσης. Γιατί Ἐκεῖνος ἐνεργεῖ πάντοτε πάνω ἀπό τίς ἀνθρώπινες μικρότητες καὶ κακίες. Στίς περιπέτειες καὶ τά ἀδιέξοδα τῆς ιστορίας καὶ τῆς ζωῆς μας εἶναι παρών καὶ ἐργάζεται σιωπηλά, ἔστω καὶ ἀν φαίνεται πώς δέν ὑπάρχει πουθενά.

26 Δεκεμβρίου 2010: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ
«Τιωσήφ τοῦ μνήστορος, Δαυίδ τοῦ προφητάνακτος καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου». Ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σαρδέων ἱερομάρτυρος τοῦ ὄμολογοῦ († 840).

Τίχος: πλ. β' – Ἐωθινόν: θ' – Ἀπόστολος: Γαλ. α' 11-19 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. β' 13-23.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 2 Ιανουαρίου 2011, Πρό τῶν Φώτων.

Ἀπόστολος: β' Τιμ. δ' 5-8 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. α' 1-8.

Ἄγαπητοί ἀδελφοί, σέ πλιγό ὁ γιορτινός ἀπόνχος τῶν Χριστουγέννων θά σθήσει, ὅχι ὅμως καί ἡ ἀλήθεια τοῦ νοήματός τους. Γιατί «ζῇ Κύριος ὁ Θεός» καί ἐργάζεται ἀθόρυβα στίς καρδίες μας καί στὴν ιστορία τοῦ κόσμου. Βρίσκεται κρυμμένος στὴν ἄσβεστη ἀνθρώπινη δίψα γιὰ ἀλήθεια καί ἀγάπη καὶ θριαμβεύει ἀκόμη καί μέσα ἀπό τὶς στάχτες τοῦ ψέματος καὶ τοῦ μίσους. Ἀμήν.

Ἄρχιμ. Ν. Κ.

ΓΙΑ ΤΟ 2011: ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας διαθέτουν καὶ φέτος:

1. Τὰ **ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ** περιέχουν τὶς εἰδικές τυπικές διατάξεις τοῦ μηνολογίου 2011 καὶ τὴν κανονική ὁργάνωση τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας. Εἶναι ἀφιερωμένα στὸν κορυφαῖο λογοτέχνη Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη.
2. Ὁ **ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 2011** περιέχει τὸ ἔօρτολόγιο τοῦ ἔτους καὶ μηνύματα γιὰ τὴν ἑορτὴ κάθε ἡμέρας. Κοσμεῖται μὲ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Γοργοῦπηκόου.
3. Τὸ **ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ** (δεμένο, σχῆμα 14X21), πέροαν ἀπὸ τὸ ἔօρτολόγιο καὶ τὸ καθημερινό μήνυμα, περιέχει τὴ δυνατότητα καταγραφῆς καὶ προγραμματισμοῦ τῶν ἡμερήσιων ὑποχρεώσεων τοῦ κατόχου του.
4. Ἡ **ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ** (ἡμερολόγιο τσέπης, σχ. 8,5X14) περιέχει συνοπτικό καὶ ἀναλυτικό ἔօρτολόγιο τοῦ 2011. Εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησίᾳ μας.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τὸ κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Εἰρήνης (δόδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ, στὸν ὅποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὅμιλει. 2) Κάθε Δευτέρα καὶ ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τὸ κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στὸν δρόμυνο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ ὅμιλει ἐνας ἀπό τοὺς Ἐφηπερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖς φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπὸ τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr