



ΕΤΟΣ 59ον

9 Ιανουαρίου 2011

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 2 (3006)

Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Στή μεγάλη δωρεά της ένανθρωπήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ δευτέρου προσώπου της ἀγίας Τριάδος, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀναφέρεται σήμερα ὁ Ἀπόστολος, καί μέ τρόπο πιτό καί μεστό μᾶς ἀποδίδει αὐτό πού ἔχουμε ἀνάγκη σέ κάθε στιγμή της ζωῆς μας· νά κατευθύνει τή σκέψη μας ὅστε νά ὀδηγοῦμε τό βηματισμό μας ἐγγύτερα πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι πιοπόν αὐτός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ὁ μονογενής, ὁ ὁποῖος ὑπακούοντας στό πατρικό θέλημα ἔνανθρώποις ἐκ Πνεύματος ἀγίου καὶ Μαρίας της Παρθένου καί ἐν χρόνῳ καί τόπῳ ἐφόρεσε τήν ἀνθρώπινη σάρκα, πορευόμενος ἀγόγγυστα τό δρόμο της θυσίας. Μέ αὐτή του τή θυσία θεμελίωσε τήν Ἐκκλησία, της ὃποίας καί ἀποτελεῖ ἀγία κεφαλή καί πίθο ἀκρογωνιαῖο. Ὁ Χριστός πιοπόν, ὃντας τέλειος Θεός «ἐπτώχευσε πλούσιος ὡν, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν». Φτωχαίνει ὁ Θεός, γιά νά πλουτήσουν οι ἀνθρωποι· πάσχει ὁ Θεός, γιά νά ζήσουν οι ἀνθρωποι· ἀνίσταται, καί διανέμει τή χαρά καί τό φῶς της Ἀναστάσεως σέ όλόκληρο τόν κόσμο.

‘Ο χριστιανός ώς ἀποδέκτης αὐτῆς της δωρεᾶς

Σέ τοῦτο τόν κόσμο, ἀδελφοί, τόν ζυμωμένο μέ τή φθορά καί τό θάνατο, «ένι ἔκάστω ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατά τό μέτρον της δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ». “Οπως ἐκεῖνος ώς παντογνώστης γνωρίζει, μᾶς ἐδωσε χαρίσματα πρός σωτηρίαν, «δωρήματα ἀνωθεν καταβαίνοντα» σύμφωνα μέ τό πατρικό ἀλάνθαστο κριτήριο του. ”Οχι γιά νά θεμελιώσουμε μέ αὐτά ὡν ἐγωισμό καί τήν ἐπαρσύ μας, ὅχι γιά νά ἐργασθοῦμε ἀτομιστικά, ἔκαστος γιά τό προσωπικό του συμφέρον, ἀλλά γιά νά στηρίξουμε μέ αὐτά ὡν ἔνας τήν ἀδυναμία τοῦ ἄλλου στήν προοπτική της θέωσης πού μᾶς παρέχει ἡ ἔνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ.



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έφεσ. δ' 7-13)

Γιά τίν οίκοδομή τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ

΄Αδελφοί, ἐνὶ ἔκαστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει: «΄Αναβάς εἰς ὕψος ἡχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις». Τὸ δὲ «ἀνέβη» τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ό καταβάς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβάς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἀγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι κατατήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἐνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

΄Η προοπτική τῆς σωτηρίας

Αὔτήν ἡ προοπτική τῆς συμμετοχῆς μας στά ἀγαθά τῆς Βασιλείας, τῆς ἀνύψωσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀναδεικνύεται ἀπό τό ὑπερκόσμιο γεγονός τῆς Άναβληψεως τοῦ Κυρίου στό ὄποιο ὁ θεῖος Ἀπόστολος ἀναφέρεται σήμερα, παραφράζοντας τό στίχο Ψαλμωδοῦ, «ἀναβάς εἰς ὕψος ἡχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν». ὅταν ἀνέβηκε δηλαδή ψηλά στούς οὐρανούς πῆρε μαζί του αἰχμαλώτους καὶ ἐλευθέρωσε ἐκείνους τούς ὁποίους κρατοῦσε δούλους του ὁ διάβολος καὶ ἔδωσε δῶρα καὶ χαρίσματα στούς ἀνθρώπους (Ψαλμ. 67,19). Νά ποιόν πού ὁ ὑψηλός Θεός, ὁ ὄποιος «ἐπί γῆς ἐφάντη ταπεινός ἀνθρωπος», ἀνέρχεται μετά δόξης στούς οὐρανούς ἀναβιβάζοντας σέ ὕψος τήν ἀνθρώπινη φύσην. “Ἄσ σκεφθοῦμε πόσο χαμηλά κατῆλθε «ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς», μέχρι τοῦ ἄδου, πλύνοντας τό κράτος τοῦ θανάτου καὶ ἀποκαταθίσσοντας τή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, τοῦ πλάσματος μέ τόν πλάστη, πού γιά γενεές γενεῶν ἀποζητοῦσε «ώς τό ἀπογεγαλακτισμένον ἐπί τήν μπτέρα αὐτοῦ» κατά τό πλόγο τοῦ ιεροῦ Ψαλμωδοῦ, ὅπως ἡ μαγνητική βεβλόντι τό σημεῖο τοῦ Βορρᾶ, τόν ἐπαναπατρισμό του, τή θέρμη τῆς πατρικῆς οἰκίας.

Βεβαίως ἀνερχόμενος στούς οὐρανούς ὁ Χριστός δέν ἐγκαταλείπει τόν κόσμο στήν ἀδυναμία του. Ἅκολουθεῖ ἡ ἀγία Πεντηκοστή, ὁ φωτισμός τῶν Ἀποστόλων, καὶ ὀλοκλήρου τοῦ κόσμου, ἡ πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ἔκποτε «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας», καθοδηγώντας ἀνθρώπους ἀτελεῖς νά ἀσκοῦν ἔργο προφητικό, ἀποστολικό, εὐαγγελικό, ποιμαντικό.

Ζώντας ποιόν, ἀδελφοί, μέσα στή χάρη τῆς θείας αὐτῆς ἀποκαταθίσεως, χρειάζεται «ἀπό φυλακῆς πρωίας μέχρι νυκτός» νά ὑπάρχει στά χείλη μας ὕμνος πρός τόν δωρεοδότη Θεό, πού μᾶς παρέδωσε τά πάντα. Ή συναίσθηση δέ τῆς εὐεργεσίας αὐτῆς ἐμᾶς τούς εὐεργετηθέντες καὶ πάλιν εὐεργετεῖ. Ή οίκο-

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί, εἰς τὸν καθένα ἀπό μᾶς ἐδόθηκε ἡ χάρις σύμφωνα πρὸς τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διά τοῦτο λέγει, "Οταν ἀνέβηκε εἰς τὰ ὕψη ἐλαβε αἰχμαλώτους καὶ ἔδωκε δῶρα εἰς τούς ἀνθρώπους. Τό δέ ἀνέβηκε, τί σημαίνει παρά ὅτι καὶ κατέβηκε πρῶτα εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ἐκεῖνος πού κατέβηκε εἶναι αὐτός πού καὶ ἀνέβηκε ὑπεράνω ὅλων τῶν οὐρανῶν, διά νά γεμίσῃ τὰ πάντα. Καὶ τὰ δῶρά του ἔσαν: μερικοί νά εἶναι ἀπόστολοι, ἄλλοι προφῆται, ἄλλοι εὐαγγελισταί, ἄλλοι ποιμένες καὶ διδάσκαλοι, πρὸς τὸν σκοπὸν νά καταρτίσουν τοὺς ἀγίους, διά το ἔργον ὑπηρεσίας, διά τὴν οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρις ὅτου φθάσωμεν ὅλοι εἰς τὴν ἐνόπτητην πίστεως καὶ τῆς πλήρους γνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς τὸ μέτρον τοῦ τελείου ἀναστήματος τοῦ Χριστοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Αρχιμ. Εὐ. Αντωνιάδου, Άμ. Αλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

νομία τοῦ ἀγίου Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νά ζοῦμε σέ καιρό καί τόπο ὅπου καθημερινῶς γύρω μας τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία, μελίζεται καί διαμελίζεται ὁ Χριστός εἰς τροφήν τοῦ πλαισίου του, ὅπου μποροῦμε μέ μύριους τρόπους νά προμηθευόμαστε τὴν Ἀγία Γραφή, τὰ συναξάρια τῶν ἀγίων μας, καί κάθε πλογῆς πνευματικό βιβλίο πρὸς καταρτισμό, καθὼς ὁ Ἀπόστολος προτρέπει. Ἀναπολόγυτοι λοιπόν θά εἴμαστε έάν παραθεωρήσουμε καί ἀγνοήσουμε αὐτή τὴν προσφορά πού μᾶς ὀδηγεῖ στὴν ἀθανασία καί προσκολληθοῦμε στὶς πάντοτε ἀκόρεστες καί ἀνικανοποίητες μέριμνες αὐτοῦ τοῦ βίου, πού «ώς ὅναρ παρέρχεται».

Μέσα λοιπόν στὸ ἄγχος τῆς καθημερινότητας, πού συχνά μᾶς ὀδηγοῦν στὴν ἀπόγνωση καί τὴν ὄλης ιστορία, ἃς φέρουμε κατά νοῦ τή θυσία τοῦ Χριστοῦ καί τὶς πολλαπλές δωρεές πού αὐτή μᾶς παρέχει, καί τότε καθένας ἀπὸ ἐμᾶς «ἐλθὼν εἰς ἑαυτόν» καί γενόμενος «καινός ἀντί παλαιοῦ», θά προκρίνει τὰ σημαντικά καί τὰ σωτήρια, ἐπιζητώντας τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Αρχιμ. Α. Α.

ΧΑΡΙΣΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

9 Ιανουαρίου 2011: KYRIAKH META TA PHOTA
Πολυεύκτου μάρτυρος († 295), Εὐστρατίου ὄσίου (θ' ai.).

*Hxos: πλ. δ' – Έωθινόν: IA' – Απόστολος: Έφεσ. δ' 7-13 – Εύαγγέλιον: Ματθ. δ' 12-17.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYRIAKH: 16 Ιανουαρίου, IB' Λουκᾶ (Δέκα λεπρῶν).
Απόστολος: Κολ. γ' 4-11 – Εύαγγέλιον: Λουκ. Ιζ' 12-19.

ΠΑ ΤΟ 2011: ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

Οι έκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας διαθέτουν και φέτος:

1. Τά **ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ** περιέχουν τίς ειδικές τυπικές διατάξεις τοῦ μηνολογίου 2011 και τήν κανονική όργανωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι άφιερωμένα στόν κορυφαίο λογοτέχνη Άλεξανδρο Παπαδιαμάντη.
2. Ο **ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 2011** περιέχει τό έօρτολόγιο τοῦ ἔτους και μηνύματα γιά τήν έօρτή κάθε ήμερας. Κοσμεῖται μέ εἰκόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Γοργούπηκόου.
3. Τό **ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ** (δεμένο, σχῆμα 14x21), πέραν ἀπό τό έօρτολόγιο και τό καθημερινό μήνυμα, περιέχει τή δυνατότητα καταγραφῆς και προγραμματισμοῦ τῶν ήμερών την ύποχρεώσεων τοῦ κατόχου του.
4. Η **ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ** (ήμερολόγιο τσέπης, σχ. 8,5x14) περιέχει συνοπτικό και ἀναλυτικό έօρτολόγιο τοῦ 2011. Είναι άφιερωμένη στήν Ορθόδοξη Εκκλησία μας.

Στό νέο Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ της Εκκλησίας της Ελλάδος Παρακολουθήστε καθημερινά: 1) «Γνωριμία μέ τήν Ορθόδοξη πίστη», στίς 15:00

2) «Τή μουσική τῶν ἀγγέλων» (Βυζαντινή μουσική) στίς 16:00

3) «Τήν ίστορία μας» στίς 21:30

4) «Η ταυτότητα της Εκκλησίας» στίς 11:00 και

5) «Τό τραπέζι της Κυριακῆς» (κάθε Κυριακή) στίς 12:00.

Περισσότερα: www.ecclesia.gr

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο και ὥρα 6.00 μ.ρ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Αγίας Ειρήνης (δόδ. Αιόλου) Αθήνα. Προηγεῖται ἢ Ακολουθία τοῦ Εσοερινοῦ, οπόια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίκοπος και θά δημιλεῖ. 2) Κάθε Παρασκευή και ὥρα 5.30 μ.μ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι. Προοκυνηματικό Ναό Αγίας Βαρβάρας στόν ὄμρωνυμο Δῆμο Αττικῆς. Προηγεῖται ἢ Παράκληση τῆς Αγίας και δημιλεῖ ἔνας ἀπό τούς Εφημερίους τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἐβδομαδιαῖς φύλλο όρθοδόξου πίστεως και ζωῆς τῆς Αποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Αθήνα. Εκδότης - Διευθυντής: Επίκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἵερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Έκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δόλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr
