



ΕΤΟΣ 59ον

23 Όκτωβρίου 2011

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 43 (3047)

ΙΕΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τίν προσωπική έμπειρία της ἀποκάλυψης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ αύτόν, καὶ δι' αὐτοῦ στὸν κόσμο, καταθέτει μέ συγκλονισμό ψυχῆς ὁ ἀπόστολος Παῦλος στούς Γαλάτες, ἀφοῦ παραδέχεται μέ ταπείνωση τίν πρό αὐτῆς περιδίνησή του μακριά ἀπό τὸν Θεό, καὶ μάλιστα τή συγκαταρίθμησή του στούς σκληρούς διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός τοῦ ἰεροῦ Εὐαγγελίου ἥλθε «ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ» γιά νά ἀποκαλύψει στούς ἀνθρώπους τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα του, καὶ ἐργαζόμενος μέ ἀπόλυτη ὑπακοή τό προαιώνιο σχέδιο Ἐκείνου, νά προσφέρει τόν ἔαυτό του ἀντίθητρο γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Αὔτῆς τῆς ἀποκάλυψης τή χαρά καὶ αὐτῆς τῆς χαρᾶς τήν εύθυνη βιώνουμε –ἢ, τουλάχιστον, ὄφείλουμε νά βιώνουμε– καὶ ἐμεῖς ως μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀποδοχή αὐτῆς τῆς ἀποκάλυψης φανερώνεται καὶ πιστοποιεῖται σέ κάθε σκέψη, ἔκφραση καὶ συμπεριφορά μας, ἐάν εἶναι τοῦ Θεοῦ ἢ τοῦ πονηροῦ· ἐάν οἰκοδομεῖ ἢ ἂν πληγώνει τό σώμα τοῦ Χριστοῦ.

Μιά ἀποκάλυψη προσωπική καὶ σύγχρονη

Ύπάρχουν πολλές στιγμές στή ζωή μας κατά τίς ὅποιες βρισκόμαστε ἐνώπιον σοβαρῶν ἀποφάσεων σχετικά μέ τό τί πρέπει νά πράξουμε, πρός ποιά κατεύθυνση νά ὀδηγήσουμε τά βήματά μας. Τότε, ἐάν ἀποφασίσουμε νά ἀποδιώξουμε τόν ἐγωισμό καὶ τή φιλαυτία μας καὶ ἀφήσουμε τόν Θεό νά λάβει τήν ἀπόφαση, νά λύσει τό πρόβλημα, μᾶς ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός, ἔστω καὶ διά σπουδών καὶ καταστάσεων καὶ προσώπων πού ούτε κάν μπορούσαμε νά διανοθοῦμε, καὶ μᾶς βοηθᾷ, ἐάν ἔχουμε ταπείνωση, νά λάβουμε τή σωστή καὶ πνευματικά συμφέρουσα ἀπόφαση, διακρίνοντας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τό γεγονός αὐτό εἶναι μιά προσωπική ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς, μιά μεγαλειώδης καὶ θαυματουργική ἐπέμβασή του στή μίζερη καὶ μικρόψυχη ζωή μας.



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. α' 11-19)

Τό κέρυγμα τοῦ εὐαγγελίου

΄Αδελφοί, γνωρίζω δὲ ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γάρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὕτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡκούσατε γάρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συντικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν νίον αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἷματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ ἣτη τοίᾳ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἰστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε. Ἐτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

Στόν ἀντίοδα τῆς καταστάσεως αὐτῆς, ἐμεῖς συχνά ἐνδιαφερόμαστε καί ἀγωνιωδῶς προσπαθοῦμε σέ ἀνόπτες συζητήσεις καί περιττολογίες καί κάθε εῖδους κενές πνευματικοῦ περιεχομένου διαδικασίες νά μάθουμε ὅσα ὁ ἀδελφός μας δέν ἐπιθυμεῖ νά μᾶς ἀποκαλύψει, νά ἀποκρυπτογραφήσουμε ὅσα ἀκριβῶς βρίσκονται στά μύκια τῆς καρδιᾶς του, νά τὸν ἀπογυμνώσουμε ἀναπλύοντας τὴν σκέψη καί τὴν συμπειριφορά του, ὥστε νά φανοῦμε ἱκανότεροι καί διανοητικά ἀνώτεροι, καθώς ἐπιζητοῦμε τὴν αὐτοπροβολή καί τὸ χειροκρότημα τοῦ κόσμου.

Ἡ εὐθύνη τῆς ἀποδοχῆς αὐτῆς τῆς ἀποκάλυψης

΄Ο Χριστός ἤλθε στόν κόσμο, ἀποκάλυψε τό θέλημά του σέ μᾶς καί μέ ἀγάπη μᾶς κάλεσε νά ζήσουμε τίν ἐπειθερία καί τή σωτηρία τῆς ἐπιπογῆς ἀνάμεσα στούς δύο αὐτούς δρόμους· ἐμεῖς ὅμως κωφεύουμε, ἐθελοτυφλοῦμε, συχνά δέ ἀπροκάλυπτα ἀδιαφοροῦμε γιά τό θέλημά Του καί γι’ αὐτό εἴμαστε ἀναπολόγητοι, καί θά συνεχίσουμε νά είμαστε ἐάν δέν μετανοήσουμε. Χρειάζεται πρό παντός νά κατανοήσουμε ὅτι ἐν ἔτει 2011 καί μάλιστα ζώντας στόν ὄρθοδοξην Ἐλλάδα, ἀναπνέοντας τό ζωγόνο ἀέρα πού ἀνέθρεψε γενεές μεγάλων Πατέρων, ἀσκητῶν καί στρατιές μαρτύρων καί νεομαρτύρων, ἔχοντας τή μοναδική δυνατότητα νά διαβάζουμε ἀπό τό πρωτότυπο κείμενο τό ιερό Εὐαγγέλιο καί τό μεῖζον μέρος τῶν πατερικῶν κειμένων στή μυτρική μας γλώσσα, ἀλλά πρῶτα καί κύρια ἔχοντας πάβει τήν εὐεργεσία νά τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία σέ

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, σᾶς κάνω γνωστόν, ὅτι τό εὐαγγέλιον, τό ὁποῖον ἐκπρύχθηκε ἀπό ἡμέ, δέν εἶναι ἀνθρώπινον, διότι οὔτε τό ἐπῆρα οὔτε τό ἐδιδάχθηκα ἀπό ἀνθρώπους ἀλλά δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐχετε ἀκούσει, βέβαια, τίνι ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τόν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδή ὑπερβολικά κατεδίωκα τίνι ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καί τίνι πολεμοῦσα. Καί είχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τόν Ἰουδαϊσμόν ἀπό πολλούς συνομπλίκους συμπατριώτας μου, μέ τόν ὑπερβολικόν ζῆλον πού ἔδειχνα διά τάς πατρικάς μου παραδόσεις. Ὁταν ὅμως εύδοκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μέ ξεχώρισε ἀπό τίνι κοιλιά τῆς μητέρας μου καί μέ ἐκάλεσε διά τῆς χάριτός του, νά ἀποκαλύψῃ μέσα μου τόν Υἱόν του, διά νά κηρύξω αὐτόν εἰς τά ἔθνη, ἀμέσως δέν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους, οὔτε ἀνέβηκα εἰς τά Ἱεροσόλυμα πρός ἐκείνους πού ἱσαν ἀπόστολοι πρίν ἡμέ, ἀλλ' ἔφυγα εἰς τίνι Ἀραβίαν καί πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τίνι Δαμασκόν. Ἐπειτα, ὕστερα ἀπό τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τά Ἱεροσόλυμα διά νά γνωρίσω τόν Πέτρον καί ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας. Ἄλλον ἀπό τούς ἀποστόλους δέν εἶδα παρά τόν Ἰάκωβον, τόν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

κάθε γωνιά τῆς πατρίδας μας, δέν δικαιούμαστε νά ψελλίζουμε φράσεις τοῦ τύπου: «δέν γνωρίζω, δέν ἄκουσα, δέν μοῦ μίλησε κανείς γιά τόν Χριστό, δέν καταλαβαίνω τί ψάλλουν στήν Ἑκκλησία». Ἡ προσέξουμε μήπως ὁ Θεός ἄρει τίνι εὐπλογία πού ἀπλόχερα ἔχει δώσει στόν τόπο μας καί τή μεταθέσει «ἔθνει ποιοῦντι τούς καρπούς αὐτῆς»· σέ μιά ιεραποστολική ἵσως Ἑκκλησία τῆς ὁποίας τά μέρη γνωρίζουν μέ εύγνωμοσύνη νά τιμοῦν καί νά δοξάζουν τόν δωρεοδότη καί εὐεργέτη Θεό.

Ὑπάρχει δυστυχῶς καί ἡ περίπτωση ἐκείνη ἀνθρώπων πού δέν ἀρκοῦνται στά ὅσα ἀποκεκαὶμμένα τό ιερό Εὐαγγέλιο κελεύει, ἀλλήλα ἐπιθυμοῦν «τό κάτι ἄλλο», τό ἐπιπλέον, τό πέραν τοῦ πλόγου τοῦ Θεοῦ. Θεωροῦν τούς ἔσυτούς τους ὅτι δέν εἶναι «ῶσπερ οἱ ποιοποί τῶν ἀνθρώπων», δέν καθύπτονται ἀπό τήν ἀπλήν ἐντολήν τῆς ἀγάπης, ἀξιώνοντας οὐσιαστικά ἀπό τόν Θεό μιά νέα ἀποκάλυψη, ἀρμόδια γιά τή δική τους καί μόνο ποιότητα.

Μακάρι ὁ Θεός ὅλους νά μᾶς φωτίζει νά κατανοοῦμε τίς μεγάλες του δωρεές, νά ἐργαζόμαστε μέ ταπείνωση καί ἀπλότητα τό θέλημά του, ὕστε καί ἐμεῖς νά ὀφελούμαστε πνευματικά καί νά σωζόμαστε, ἀλλήλα καί μέ ταπείνωση νά γνόμαστε αἵτιοι τῆς σωτηρίας τῶν συνανθρώπων μας. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Α. Α.

23 Όκτωβρίου 2011: ΚΥΡΙΑΚΗ ζ' ΛΟΥΚΑ.

Ίακώβου ἀπόστολου τοῦ ἀδελφοθέου († 63).

Τίχος: β' – Ἐθινόν: Η' – Ἀπόστολος: Γαλ. α' 11-19 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. π' 27-39.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 30 Όκτωβρίου, Ε' ΛΟΥΚΑ.

Ἀπόστολος: Β' Κορ. ια' 31-ιβ' 9 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ις' 19-31.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στίς δραστηριότητες τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ὅργανισμοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ἐντάσσεται καὶ τὸ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ὡστε οἱ Κληρικοί, οἱ Καπηλούτες καὶ οἱ Συνεργάτες τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἐπικοινωνοῦν μέ σοσους ἀπό ἐμας, ἔχουν ἄλλο τρόπο ἐκφράσεως καὶ ἐπικοινωνίας. Τό Σεμινάριο διαρκεῖ δύο ἡπτα καὶ ἀκολουθεῖ ἕνα ἔτος Ἐπιμορφώσεως.

- *Ἐγγραφές:* Οἱ ἑγγραφές γίνονται καθημερινά μέχρι τίς 17 Νοεμβρίου, στὸ Γραφεῖο Καπηλίσεως καὶ Νεόπτοτος, καὶ κατά τίς ὥρες λειτουργίας τοῦ Σεμιναρίου.
- *Ἐναρξην μαθημάτων:* Τήν Πέμπτη, 20 Όκτωβρίου 2011, θά γίνεται ἡ ἐναρξην τῶν μαθημάτων τοῦ Σεμιναρίου.
- *Διάγραμμα Λειτουργίας:* Τά μαθήματα διαρκοῦν δύο ὥρες κάθε Πέμπτη καὶ γίνονται ἀνά δεκαπενθήμερο στὸν Αἴθουσα διαλέξεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ('Ιωάν. Γενναδίου 14, Μονή Πετράκη).
- Τό πρόγραμμα οπουδῶν τοῦ Σεμιναρίου περιλαμβάνει τίς ἀκόλουθες θεματικές ἐνότητες: Στό πρῶτο καὶ τό δεύτερο ἔτος οπουδῶν παρέχονται βασικές γνώσεις τῆς Νοηματικῆς Γλώσσας καὶ στό Ἐπιμορφωτικό ἔτος, γνώσεις πού ἔχουν ἀμεσον σχέση μέ τὸν Καπηλούτην διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
- *Πληροφορίες:* Γιά περισσότερες πληροφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται στὸ Γραφεῖο Καπηλίσεως καὶ Νεόπτοτος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272.347-346 (καθημερινά 8 π.μ. – 2 μ.ρ. ἐκτός Σαββάτου καὶ Κυριακῆς).

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.ρ. γίνεται τό κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αἰόλου) Ἀθίνα. Προηγεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπεριοῦ, στὸν ὁποία περιστασιακῶν θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὅμιλετ. 2) Κάθε Παρασκευή καὶ ὥρα 5.30 μ.ρ. γίνεται τό κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στὸν ὁμώνυμο Λῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ ὅμιλετ ἔνας ἀπό τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιατὸ φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθίνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr
