



ΕΤΟΣ 60ον

29 Ιανουαρίου 2012

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 5 (3061)

## Η ΠΙΣΤΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ

### ΄Ακάθαρτα φαγητά καί ἔθνη

΄Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας ἔχει ἅμεσο σχέση μέ αὐτά πού προηγήθηκαν καί τά ἀφηγεῖται ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος στό 15ο κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του. Συγκεκριμένα, ἀφοῦ στό 14ο κεφάλαιο περιέγραψε τό καταπληκτικό θαῦμα τοῦ Κυρίου, διά τοῦ ὥποιου μέ πέντε ψωμιά καί δύο ἵχθυες ἔθρεψε πάνω ἀπό πέντε χιλιάδες ἀνθρώπους, παρουσιάζει στό ἅμέσως ἐπόμενο κεφάλαιο τούς φαρισαίους, πού ἀντί νά θαυμάζουν, σκανδαλίζονται καί κατηγοροῦν τούς μαθητές του, διότι τρώνε χωρίς νά νίψουν τά χέρια τους! Μέ ἀφορμή τά παράπονα αὐτά τῶν φαρισαίων ὁ Κύριος κάνει πλόγο γιά τίν παύση τοῦ νόμου της διάκρισης τῶν φαγητῶν σέ καθαρά καί ἀκάθαρτα· καί λέει τήν ἀποφθεγματική φράση· «οὐ τό εἰσερχόμενον εἰς τό στόμα κοινοῖ (δηλ. μοῆτε) τόν ἄνθρωπον, ἀλλά τό ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος» (Ματθ. 15, 11).

΄Αμέσως μετά, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ιερός Χρυσόστομος, ἀφοῦ ὁ Κύριος ἀπάλλαξε τούς Ιουδαίους ἀπό τή διάκριση τῶν φαγητῶν σέ καθαρά καί ἀκάθαρτα, προχωρεῖ πρός τά μέρη της Τύρου καί Σιδώνος καί ἀνοίγει τή θύρα της πίστεως στά ἔθνη. Τό ᾧδιο βλέπουμε στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων νά κάνει τό “Ἄγιο Πνεῦμα στήν περίπτωση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου καί τοῦ Κορνηλίου, ὁ ὥποιος ἦταν ἔθνικός.” Όταν ἐπρόκειτο τό “Ἄγιο Πνεῦμα νά στείλει τόν ἀπόστολο Πέτρο νά βαπτίσει τόν Κορνηλίο, τοῦ ἔδειξε μέ τό θαυμαστό ὄραμα τῶν διάφορων ζώων, ὅτι ἔπαισσε πλέον ἡ νομική διάκριση ἀνάμεσα στά καθαρά καί τά ἀκάθαρτα (Πράξ. 10, 9-16).

Βλέπουμε λοιπόν ὅτι ὑπῆρχε στενή σχέση ἀνάμεσα στή διάκριση τῶν φαγητῶν σέ καθαρά καί ἀκάθαρτα καί τή διάκριση τῶν λαῶν στόν καθαρό λαό Ισραήλ καί τά ἀκάθαρτα ἔθνη. Ή υπαρξη τοῦ νόμου περί καθαρῶν καί ἀκάθαρτῶν ἦταν τύπος καί σύμβολο πού ὑποδήλωνε καί ὑπογράμμιζε τήν πραγματικότητα ὅτι πρό Χριστοῦ πλήν τοῦ Ἐβραϊκοῦ λαοῦ ὅλα τά ἄλλα ἔθνη ἦταν

## ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. 1ε' 21-28)



### Μεγάλη πίστη, ἀμεση θεραπεία

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἵδον, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα, ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, νιὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακᾶς δαμονίζεται. Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἥρωτων αὐτόν, λέγοντες· ἀπόλυνσον αὐτήν, ὅτι κράξει ὅπισθεν ἡμῶν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ισραὴλ. Η δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ, λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. Ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἔσθλει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῇ· ὃ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

ἀκάθαρτα, διότι ἀγνοοῦσαν τὸν ἀληθινό Θεό καὶ πάτρευαν ψεύτικους θεούς. Τώρα ὅμως πού διά τοῦ Χριστοῦ ἥπλθε ἡ ὥρα νά ἐπιστρέψουν τά ἔθνη στὸν ἀληθινό Θεό καί νά καθαριστοῦν μέ το Βάπτισμα, ἔπαινε καί ὁ τύπος καί ἡ σκιά τοῦ νόμου περί καθαρῶν καί ἀκαθάρτων.

### Ἡ μεγάλη πίστη τῆς Χαναναίας

Τρανή ἀπόδειξη καί χαρακτηριστικό δεῖγμα τῆς διαθέσεως τῶν ἔθνικῶν νά ἐπιστρέψουν στὸν ἀληθινό Θεό ἀποτελεῖ ἡ Χαναναία. Ὁ Κύριος πορεύεται στὰ ὅρια τῆς Τύρου καὶ Σιδῶνος, γιά νά προδηλώσει τίνι ἐπιστροφή τῶν ἔθνῶν. Κρύβεται ὅμως, ὅπως παρατηρεῖ, ὁ εὐαγγελιστής Μάρκος, ἐπειδή δέν ἥταν ἀκόμη ὁ καιρός τῆς μαζικῆς ἐπιστροφῆς τους στήν ἀλήθεια. Μαθαίνοντας τίνι ἐκεῖ παρουσία του ἡ Χαναναία, βγαίνει ἀπό τά ὅρια τοῦ ἔθνους της καί πορεύεται πρός αὐτόν στήν Παλαιστίνη, ζητώντας νά δείξει ἔθεος πρός αὐτή, θεραπεύοντας τίνι κόρη της. Ὁ Κύριος ἀρχικά προσποιεῖται ὅτι ἀδιαφορεῖ. Μετά τίνι ἀποθαρρύνει, πλέγοντας ὅτι εἶναι ἀπεσταλμένος μόνο γιά τὸν Ισραηλιτικό πλάο. Ἔπειτα τῆς μιλᾶ μέ ὄνειδιστικά λόγια, παρομοιάζοντας αὐτήν καί τά εἰδωλο-θιατρικά ἔθνη μέ κυνάρια-σκυλάκια. Ἡ Χαναναία ὅμως ἀντί νά ἀποθαρρύνεται καί νά προσβάλλεται, γίνεται πιό ἐπίμονη στήν παράκλησή της καί φανερώνει ὅπο καί περισσότερο τίνι ταπείνωσή της. Γι' αὐτό καί ὁ Κύριος τίνι ἐπαινεῖ καί τίνι ἀνακηρύσσει γιά τή μεγάλη της πίστη καί θεραπεύει ἀμέσως τίνι κόρη της. Ἔτσι, ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι ἡ ἀπόσπαση τοῦ θείου ἐλέους καί τῆς σωτηρίας δέν ἔξαρτᾶται ἀπό τό ἔθνος καί τίνι καταγωγή, ἀλλά ἀπό τίνι ἀγαθή προαιρεση καί τίνι πίστη τοῦ κάθε ἀνθρώπου πρός τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ.

## Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησε εἰς τὰ μέρη τῆς Τύρου καὶ τῆς Σιδῶνος. Καί μια γυναῖκα Χαναναία ἀπό τὴν περιοχήν ἐκείνην ἐβγῆκε καὶ ἐφώναζε, «Ἐλέποσέ με, Κύριε, υἱὲ τοῦ Δαυΐδ. Ἡ θυγατέρα μου βασανίζεται ἀπό δαιμόνιον». Αὐτὸς δέντε ἀπεκρίθη οὕτε λέξιν. Καί ἥλθαν οἱ μαθηταί του καὶ τοῦ ἔλεγαν, «Διώξε την, διότι φωνάζει ἀπό πίσω μας». Αὐτός ἀπεκρίθη, «Δέν εἶμαι σταλμένος παρά εἰς τὰ πρόβατα τὰ χαμένα τῆς γενεᾶς τοῦ Ἰσραήλ». Αὐτή δέ ἀφοῦ τὸν ἐπλοσίασε, τὸν προσκυνοῦσε καὶ ἔλεγε, «Κύριε βοήθουσέ με». Ἐκεῖνος τῆς ἀπεκρίθη, «Δέν εἶναι σωστό νά πάρω τὸ ψώμι τῶν παιδιῶν καὶ νά το ρίξω στὰ σκυλιά». Αὐτή δέ εἶπε, «Ναί, Κύριε, ἀλλά καὶ τὰ σκυλιά τρώγουν ἀπό τὰ ψίχουλα, πού πέφτουν ἀπό τὸ τραπέζι τῶν κυρίων τους». Τότε ὁ Ἰησοῦς τῆς ἀπεκρίθη, «὾ γυναῖκα, μεγάλη εἶναι ἡ πίστις σου· ἂς σου γίνη ὅπως θέλεις». Καί ἔθεραπεύθηκε ἡ θυγατέρα της ἀπό τὸν ὄψαν ἐκείνην.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,  
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

## Ἔνα βασικό γνώρισμα τῆς θείας πρόνοιας

Μέ τὸν προσποιητή ἀδιαφορία καὶ τὴν ἀρχική ἄρνηση πού ἔδειξε ὁ Χριστός στὴν Χαναναία ἀποκαλύπτει ἐπίσης ἕνα βασικό τυπικό τοῦ Θεοῦ: Δέν ἀπαλλάσσει τὸν ἄνθρωπο ἀπό τὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες του, παρά μόνο ὅταν δεῖ ὅτι ἔφτασε στὰ δόρια τῶν δυνατοτήτων του. Καὶ ὅσο πιο δυνατή πίστη καὶ ἔφεση δεῖ σέ κάποιον, σέ τόσο μεγαλύτερες δοκιμασίες ἐπιτρέπει νά περιπέσει ἐκεῖνος. Αὐτό συμβαίνει, ἐπειδή εἶναι κανόνας πνευματικός ὅτι ὅσο περισσότερες θλίψεις ὑπομένει κάποιος γιά νά τηρήσει τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, τόσο πιο πολὺ πλαταίνεται ἡ καρδιά καὶ ὁ νοῦς του, ὥστε νά xωρέσει θεία xάρη καὶ δόξα. Ὁ Θεός λοιπόν πού ὡς στοργικός Πατέρας ποθεῖ νά μᾶς καταστήσει αἰώνιους κληρονόμους του, φροντίζει γιά τὸν καθένα προσωπικά, νά γεμίσει τὸ σάκο τῆς καρδιᾶς του ὅσο γίνεται περισσότερο μέ θεία xαρίσματα – τὰ ὅποια μόνο διά τοῦ κόπου καὶ τῶν θλίψεων μπορεῖ νά ἀφομοιώσει ὁ ἄνθρωπος.

Ἄξιζει λοιπόν κατά τὸ παράδειγμα τῆς Χαναναίας νά ισχυροποιήσουμε τὸν ὑπαρξή μας μέ τὸν ταπείνωση καὶ τὴν πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστό, γιά νά ἀντέξει νά μεταφέρει μαζί της στὸν αἰώνιότητα τὸ ἐλαφρύ φορτίο τῶν θείων xαρισμάτων πού ἀφθόνως ὁ Κύριος ἐναποθέτει πάνω μας, τυπιγμένο μέσα στὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες.

Ἄρχιμ. Π. Κ.

29 Ιανουαρίου 2012: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (τῆς Χαναβαίας).

Τή ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ ἵερομάρτυρος Τγνατίου τοῦ Θεοφόρου († 107).

Τέχνη: πλ. δ' – Έωθινόν: ΙΑ' – Ἀπόστολος: Β' Κορ. στ' 16-ζ' 1 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιε' 21-28.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 5 Φεβρουαρίου, Τελώνου καὶ Φαρισαίου.

Ἀπόστολος: Β' Τιμ. γ' 10-15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη' 10-14.

## ‘Από τίς ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

### Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

(Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχῆμα 10X14 ἑκατ., σσ. 100)

Στήν ἐπιτυχημένη σειρά τευχιδίων τῆς Θείας Λατρείας, σέ πολυτελή ἐκδόση, κυκλοφόρησε καί τό παρόν, σέ δίχρωμη ἑκτύπωση καί ἔξωφυλλο σέ τετραχρωμία. Σέ παράληπτης σελίδης παρατίθεται τό ἀρχαῖο κείμενο καί ἡ μετάφραση σέ ἀπλή δημοτική, γεγονός πού βοηθᾶ τὸν προσευχόμενο ἢ ἀναγνώστη στήν κατανόηση τῶν ὑψηλῶν νοημάτων τῆς Ἀκολουθίας τῆς Μεταλήψεως.

### Η ΖΥΜΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

‘Ομιλίες σέ Εὐαγγελικές περιοπές καί ἑορτές  
τοῦ Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου.

(σχῆμα 14X21 ἑκατ., σελ. 298)

- Στό νέο Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Παρακολουθήστε καθημερινά: 1) «**Η Ἐκκλησία πού παροικεῖ...**», στίς 12:00  
2) «**Η μουσική τῶν ἀγγέλων**» (Βυζαντινή μουσική), στίς 16:00  
3) «**Τό ἀλάτι τῆς γῆς**» (Παραδοσιακή μουσική), στίς 19:00  
4) «**Ἐκκλησία καί κόσμος**», στίς 22:00 καί  
5) «**Τό τραπέζι τῆς Κυριακῆς...**» (κάθε Κυριακή) στίς 12:00.

Περισσότερα: [www.ecclesia.gr](http://www.ecclesia.gr)

**ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»:** 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.ρ. γίνεται τό κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσοπεριοῦ, στήν οποίᾳ περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά ὅμιλει. 2) Κάθε Παρασκευή καί ὥρα 5.30 μ.ρ. γίνεται τό κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν ὄμώνυμο Λημῷο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καί ὅμιλει ἔνας ἀπό τούς Ἐφηπερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίσων, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

\* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)