



ΕΤΟ Σ 60όν

22 Απριλίου 2012

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 17 (3073)

ΔΥΟ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΗΣΟΥ

Η ήμέρα τοῦ Κυρίου

Ο εύαγγελιστής Ἰωάννης στό σημερινό Εύαγγελικό ἀνάγνωσμα περιγράφει δύο ἐμφανίσεις τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ στούς μαθητές του. Ή πρώτη συνέβηκε τίνι ἕδια ἡμέρα πού ἀναστήθηκε, ἐνῶ ἡ ἄλλη μετά ὅκτω ἡμέρες, δηλαδή τίνι ἐπόμενη Κυριακή. Μέ αφορμή αὐτές τίς ἐμφανίσεις ὁ ιερός Χρυσόστομος κάνει τίνι ἔξης θαυμάσια παρατήρηση: Ἀπό τότε πού ὁ Σωτήρας μας πραγματοποίησε τίνι ἀνάσταση γιά χάρη μας, σπάνια φαίνεται νά ἐμφανίζεται ἀναστημένος στούς μαθητές του ἄλλη μέρα ἐκτός ἀπό τίνι ἡμέρα τῆς Κυριακῆς. Πρίν ἀπό τή σταύρωση, κάθε Σάββατο πήγαινε στή συναγωγή, γιά νά ἐκπληρώσει τό μωσαϊκό νόμο. Ἀφοῦ ὅμως ἐπιτέλεσε τίνι ἀνάσταση καί ἔφερε στόν κόσμο τόν ἄρρενας τῆς αἰώνιου ζωῆς, φρόντισε νά ἐμφανίζεται τίνι ἡμέρα τῆς Κυριακῆς –τή «μίαν τῶν Σαββάτων», ὅπως γράφει τό Εύαγγελιο, δηλαδή τίνι πρώτη ἡμέρα τῆς ἐβδομάδας– γιά νά στερεώσει τό θεμέλιο τῆς ἀγίας Κυριακῆς. Ή τιμή τοῦ Σαββάτου λάμβανε πιλέον τέλος, ἐνῶ ἀρχιζε ἡ τιμή τῆς Δεσποτικῆς ἡμέρας, δηλαδή τῆς ἡμέρας τῆς ἀναστάσεως, ἡ ὥποια εἶναι ἡ Κυριακή. Γ' αὐτό καί ἐμεῖς οἱ χριστιανοί δέν ἐορτάζουμε καί δέν ἀναπαυόμαστε ἀπό τά ἔργα μας πιλέον τό Σάββατο, ἀλλὰ τίνι Κυριακή, ἐπειδή τίνι ἡμέρα αὐτή ὁ Κύριος μᾶς ἀνέστησε ἀπό τό θάνατο καί μᾶς ἀναδημιούργησε.

Ἐμφανίσεις καί ἀποκαλύψεις

Περιμένοντας ὁ Κύριος νά συγκεντρωθοῦν στόν ἕδιο τόπο οἱ διασκορπισμένοι μαθητές του, ἐμφανίζεται τό ἀπόγευμα. Ἐπειδή ὅμως ὅταν ἐμφανίσθηκε, κατά θεία οἰκονομία ἔνας ἀπό αὐτούς, ὁ Θωμᾶς, ἦταν ἀπών, ξαναεμφανίζεται τίνι ἐπόμενη Κυριακή. Αὐτό τό ἔκανε, καί γιά νά μήν ἀφήσει οὕτε αὐτόν ἀπληροφόροτο καί γιά νά πιστοποιήσει καί σέ μᾶς τίνι ἀνάστασή του ἐναργέστερα μέ τίνι ψηλάφοσή του.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. κ' 19-31)



«Ο Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου»

Ούσης ὄψίας, τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μᾶτι τῶν Σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλει-
σμένων, ὅπου ἦσαν οἱ Μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων,
ἥλθεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδει-
ξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ Μαθηταὶ ἴδοντες τὸν Κύ-
ριον. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκε με ὁ Πατήρ, καγὼ
πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπὼν, ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε Πνεῦμα "Ἄγιον." Αν τι-
νων ἀφῆτε τὰς ἀμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς· ἀντινων κρατήτε, κεχράτηνται. Θωμᾶς δὲ εἰς ἐκ
τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν, ὅτε ἥλθεν ὁ Ἰησοῦς. Ἐλεγον οὖν
αὐτῷ οἱ ἄλλοι Μαθηταί· Ἐωράκαμεν τὸν Κύριον. Ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Εἳνα μὴ ἵδω ἐν ταῖς
χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ
βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ' ἡμέρας ὥκτῳ πάλιν
ἦσαν ἔσω οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλει-
σμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν. Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δά-
κτυλόν σου ὥδε καὶ ἵδε τὰς χεῖράς μου· καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν
μου· καὶ μὴ γίνονται ἀπιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ο Κύριος
μου καὶ ὁ Θεός μου. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὡτὶ ἐώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ
ἴδοντες, καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον
τῶν Μαθητῶν αὐτοῦ, ἀ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. Ταῦτα δὲ γέγραπται, ἵνα
πιστεύσητε, ὅτι Ἰησοῦς ἔστιν ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε
ἐν τῷ ὄνόματι αὐτοῦ.

Μέ τίς ἐμφανίσεις του ὁ Κύριος μᾶς φανέρωσε πῶς θά εἶναι τά σώματα τῶν
ἀνθρώπων, καὶ μάλιστα τῶν δικαίων, ὅταν θά γίνει ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.
Συγκεκριμένα, τό ὅτι ὁ Κύριος μετά τὴν ἀνάστασή του ἔφερε στό σῶμα του τά
σημάδια ἀπό τά καρφιά καὶ τὴν πλόγχη, δείχνει ὅτι ὅταν ἀναστηθοῦν οἱ ἀνθρω-
ποι, θά φέρουν τό δικό τους σῶμα καὶ ὅχι κάποιο καινούργιο. Ἐπίστις, τό ὅτι
ἐμφανίζόταν ὅποτε ἥθελε, ἐνώ οἱ θύρες παρέμεναν κλειστές, φανερώνει ὅτι τό
σῶμα μας δέν θά φέρει τὴν παχύτητα πού ἔχει σήμερα στή θνητή του αὐτή μορ-
φή· θά εἶναι, ὅπως σημειώνει ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, σάν τό σῶμα τοῦ
Κυρίου μετά τὴν ἀνάστασή του, τό ὅποιο διερχόταν διά μέσου τῶν κλειστῶν
θυρῶν, δέν κουραζόταν καὶ δέν εἶχε ἀνάγκη ἀπό τροφή, ὑπνο καὶ νερό.

Ἐπειδή ὅμως δέν εἶναι μόνο ἀνθρωπος, ἀλλά καὶ Θεός, κάνει ἔκδηλη καὶ τή
θεϊκή του ἰδιότητα. Ἐμφυσά τούς μαθητές του στό πρόσωπο παρέχοντάς τους
τὴν χάρην τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Ἐτσι δείχνει ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὄποιος,
ἀφοῦ ἐπλασε τὸν Ἀδάμ, ἐμφύσησε μέσα του πνοή ζωῆς. Χαρίζει στούς μαθη-
τές του τρεῖς φορές τὴν εἰρήνην, ὑποδηλώνοντας τὴν Ἅγια Τριάδα καὶ ἀπαντώ-

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Κατά τίνα έσπέραν τῆς ἡμέρας ἐκείνης, τῆς πρώτης τῆς ἑβδομάδος, καὶ ἐνῷ οἱ πόρτες ὥσαν κλειστές, ἐκεῖ ὅπου ὥσαν συγκεντρωμένοι οἱ μαθηταί, διότι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους, ἥλθε ὁ Ἰησοῦς καὶ στάθηκε εἰς τὸ μέσον καὶ τούς λέγει, «Εἰρήνην νά εἶναι μαζί σας». «Οταν εἶπε αὐτό, τούς ἔδειξε τά χέρια του καὶ τὴν πλευράν του. Οι μαθηταί ἔχαρπσαν διότι εἶδαν τὸν Κύριον. Ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε πάλιν, «Εἰρήνην νά εἶναι μαζί σας. Καθώς ἔστειλε ἐμί ὁ Πατέρας καὶ ἐγώ στέλλω ἑστᾶς». «Οταν εἶπε αὐτό, ἐφύστος εἰς τὸ πρόσωπον καὶ τούς λέγει, «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἔαν συγχωρήσετε τίς ἀμαρτίες κανενός τοῦ εἶναι συγχωρημένες· ἀν κανενός δέν τίς συγχωρήσετε, θά μείνουν ἀσυγχώρητες». Ὁ Θωμᾶς, ἔνας ἀπό τούς δώδεκα, ὁ ὄνομαζόμενος Δίδυμος, δέν ἦτο μαζί τους ὅταν ἥλθε ὁ Ἰησοῦς. Τοῦ εἶπαν λοιπόν οἱ ἄλλοι μαθηταί, «Εἴδαμεν τὸν Κύριον». Αὐτός δέ τούς εἶπε, «Ἐάν δέν ιδῶ εἰς τά χέρια του τὸ σημάδι ἀπό τά καρφιά καὶ δέν βάλω τὸ δάκτυλό μου εἰς τό σημάδι ἀπό τά καρφιά καὶ δέν βάλω τό χέρι μου εἰς τὴν πλευράν του, δέν θά πιστέψω». «Υστερα ἀπό ὅκτω ἡμέρες ὥσαν πάλιν μέσα εἰς τό σπίτι οἱ μαθηταί του καὶ ὁ Θωμᾶς μαζί τους. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, ἐνῷ οἱ πόρτες ὥσαν κλειστές, ἐστάθηκε εἰς τό μέσον καὶ εἶπε, «Εἰρήνην νά εἶναι μαζί σας». «Ἐπειτα λέγει εἰς τὸν Θωμᾶν, «Φέρε τό δάκτυλό σου ἔδω καὶ κύταξε τά χέρια μου καὶ φέρε τό χέρι σου καὶ βάλε το εἰς τὴν πλευράν μου καὶ μή γίνεσαι ἀπιστος ἀλλά πιστός». Ὁ Θωμᾶς τοῦ ἀπεκρίθη, «Ο Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Ὁ Ἰησοῦς τοῦ λέγει, «Ἐπειδή μέ είδες, ἐπίστεψες. Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού δέν μέ εἶδαν καὶ ὅμως ἐπίστεψαν». Καὶ ἄλλα πολλά θαύματα ἔκανε ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν του, τά ὅποια δέν εἶναι γραμμένα εἰς τό βιβλίον τοῦτο. Ἀλλ' αὐτά ἔχουν γραφῆν γιά νά πιστέψετε ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Χριστός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καὶ πιστεύοντες νά ἔχετε ζωήν εἰς τό ονομα αὐτοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

ντας ἐμπράκτως στήν προφητεία – παράκληση τοῦ προφήτη Ἡσαΐα, ὁ ὅποιος ἰκετεύοντας τὸν Θεό, ἔλεγε: «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, εἰρήνην δός ἡμῖν» (῾Ησ. 26,12). Ἐπίστος, δέν περιμένει νά ἀκούσει ἀπό τούς μαθητές του γιά τὴν ἀμφιβολία τοῦ Θωμᾶ. Ἐμφανίζεται ξαφνικά καὶ ἐπαναλημβάνει στὸν Θωμᾶ τά πλόγια πού ἐκεῖνος εἶχε πεῖ, ὅτι δηπλαδή ἀν δέν δεῖ καὶ δέν ἀγγίξει τά σημάδια τῶν πληγῶν, δέν θά πιστεύσει. Μέ αὐτό τὸν τρόπο φανερώνει ὅτι εἶναι πανταχοῦ παρών καὶ παντογνώστης. Τέλος, ἀποδέχεται τὴν ὄμοιογία τοῦ Θωμᾶ πρός αὐτόν, «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου», ἐπιτιμώντας τὸν μάλιστα, ἐπειδή χρειάσθηκε πρῶτα νά δεῖ, καὶ μετά νά πιστεύσει.

Ο μακαρισμός αὐτῶν πού πίστευσαν χωρίς νά δοῦν

Ο ἀπόστολος Θωμᾶς, δυσκολεύτηκε νά πιστεύσει στήν ἀνάσταση καὶ πλή-

22 Απριλίου 2012: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ)

«Τά έγκαινια της (καθ' ἐβδομάδα ἀνακυκλουμένης) ἔορτῆς της τοῦ Χριστοῦ ἀναστάσεως καὶ ἡ τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ σωτήριος ὄμολογία», Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Συκεώτου († 613). Ναθανάϊλ ἀποστόλου (α' αι.), Θεοχάρους καὶ Ἀποστόλου ὁσίων τῶν ἐν "Ἄρτῃ, Νεάρχου μάρτυρος.

Τίχος: — — Ἐωθινόν: Α' – Ἀπόστολος: Πράξ. ε' 12-20 – Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. κ' 19-31.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 29 Απριλίου, τῶν Μυροφόρων.

Ἀπόστολος: Πράξ. στ' 1-7 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. ιε' 43-ιστ' 8.

ρη κατάργηση τοῦ θανάτου, διότι ἦταν κάτι τό τελείως ἄγνωστο ἕως τότε. Γι' αὐτό καὶ ζητοῦσε ἀπέτες ἀποδείξεις. Ὁ Κύριος συγκαταβαίνοντας σ' αὐτή τὴν ἀδυναμία τοῦ Θωμᾶ καὶ γνωρίζοντας τὴν ἀρετή καὶ τὴν ταπείνωσή του, ἐμφανίσθηκε καὶ σ' αὐτὸν καὶ τὸν στερέωσε στὸν πίστην. Πλήν ὅμως μακάρισε αὐτούς πού, ἐνώ δέν εἶδαν, πίστευσαν. Μέ το μακαρισμό αὐτό ὑπονοεῖ καταρχὴν τοὺς ὑπόλοιπους μαθητές, καὶ κυρίως τὸν Ἰωάννη τὸν Θεολόγο, ὁ ὥποιος τὴν ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως, ὅταν εἰσῆλθε καὶ εἶδε μέσα στὸ κενό μνημεῖο, πίστευσε στὸν ἀνάστασην τοῦ Κυρίου, χωρὶς νά τὸν ἔχει δεῖ ἀκόμη ἀναστημένο (Ἰωάν. 20,8). Ἔπειτα, ἀναφέρεται καὶ σέ ὅλους ἐκείνους πού πιστεύουν ἀναμφίβολα στὸν Κύριο, χωρὶς νά ζητοῦν νά τὸν δοῦν μέ τοὺς σωματικούς τους ὄφθαλμούς. Διότι ὁ Κύριος δέν εἶναι ὄρατός τόσο στοὺς σωματικούς ὄφθαλμούς, ὅσο στοὺς ὄφθαλμούς τῆς πίστεως. Μόνοι τοὺς οἱ σωματικοί ὄφθαλμοί βλέπουν μόνο τὸν ἄνθρωπο Ἰησοῦ. Οἱ ὄφθαλμοί ὅμως τῆς πίστεως, ὅταν εἴναι ὑγιεῖς, ἀκόμη καὶ χωρὶς τοὺς σωματικούς ὄφθαλμούς, βλέπουν μέ ἀσφαλή καὶ ἀναμφίβολη ὅραση τὸν Κύριο καὶ Θεό Ἰησοῦ, διότι καταυγάζονται ἀπό τὸ αἰώνιο φῶς τῆς θείας χάριτος.

Ἄσ φροντίσουμε λοιπόν αὐτούς τοὺς ὄφθαλμούς, αὐτά τὰ πνευματικά αἰσθητήρια νά καθαρίσουμε μέ τὴ μετάνοια καὶ τὴν ταπείνωση, καὶ θά δοῦμε ὄλοκάθαρα τὸν Χριστό νά ἔξαστράπτει μέσα στὸ ἀπρόσιτο φῶς τῆς ἀναστάσεως.

Ἀρχιμ. Π. Κ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τὸ κάτρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (δόδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, στὸν ὅποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίκοπος καὶ θά ὄμιλει. 2) Κάθε Παρασκευή καὶ ὥρα 5.30 μ.μ. γίνεται τὸ κάτρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στὸν ὄμώνυμο Λῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ ὄμιλει ἔνας ἀπό τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἐβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἐλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἵερῶν ταῦν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δλο τὸν κόσμο μέσῳ Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr