



ΕΤΟΣ 60όν

22 Ιουλίου 2012

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 30 (3086)

Η ΘΕΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Η θαυμαστή ίαση τῶν δύο τυφλῶν

Μετά τή θαυμαστή ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου, καθώς ὁ Κύριος πορευόταν στήν οἰκία του στήν Καπερναούμ, δύο τυφλοί τόν ἀκολούθησαν κράζοντας πρός αὐτόν τά ἔξης: «Ἐᾶνέσσον ἡμᾶς, Υἱέ Δαυΐδ». Ὁ Κύριος, σύμφωνα μέ τήν τακτική πού ἀκολουθοῦσε κάποιες φορές, δείχνει νά ἀδιαφορεῖ γι' αὐτούς. Μόλις εισῆλθε στήν οἰκία πού διέμενε, εισῆλθαν καί οι τυφλοί ζητώντας ἐπίμονα νά τούς θεραπεύσει. Τότε μόνον ὁ Κύριος τούς θεράπευσε.

Ο ιερός Χρυσόστομος ἔγνωντας τούς πλόγους γιά τούς όποίους ὁ Κύριος θεράπευσε τούς τυφλούς μέ αὐτό τόν τρόπο, κατ' αρχήν πέει ὅτι ἔθελε νά μᾶς παιδαγωγήσει νά ἀποφεύγουμε τή δόξα ἀπό τούς ποιητούς ἀνθρώπους. Ἀφοῦ ἡ οἰκία του ἦταν κοντά, τούς ὀδήγησε ἐκεῖ, γιά νά τούς θεραπεύσει κατ' ιδίαν. Γι' αὐτό τό πλόγο, ὅταν τούς θεράπευσε, τούς παρήγγειλε μέ αύστηρο τόνο –«ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς»– νά μήν ποῦν τό θαῦμα σέ κανέναν. Ὁμοίως, ἄφοσε πρώτα τούς τυφλούς νά τόν παρακαλέσουν ποιήν, καί μετά τούς θεράπευσε –κάτι πού ἔκανε σέ ἀρκετές περιπτώσεις– γιά νά μή δώσει τήν ἐντύπωση ὅτι ἀπό μόνος του ἐπιδιώκει νά θαυματουργεῖ ἔχοντας κενόδοξο φρόνημα. Ἀληθωστε, ἀπό τήν ἐπιμονή τῶν τυφλῶν φάνηκε ὅτι ἦταν ἄξιοι νά θεραπευθοῦν.

Δέν θεραπεύει λοιπόν, ούτε σώζει ὁ Κύριος μόνον χάρη στό ἔλεός του, διότι τότε θά ἔπρεπε ὅπους νά τούς ἔσωζε καί νά τούς θεράπευε, ἀληθά χρειάζεται ἐπίσης νά καταστήσουμε καί ἔμεις τόν ἐσιτό μας ἄξιο τοῦ θείου ἐλέους.

Η παιδαγωγία τῆς πίστεως

Οι δύο τυφλοί ἀποκαλούσαν τόν Κύριο «uiό Δαυΐδ», δηλαδή ἀπόγονο τοῦ Δαυΐδ. Μέ αὐτό τό χαρακτηρισμό ἔδειχναν ὅτι τόν ἀποδέχονται ὡς τόν ἀναμένοντο Μεσσία. Ὁ Κύριος ὅμως δέν ἀρκέσθηκε σ' αὐτό. Ὁδηγώντας τους πιό

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. θ' 27-35)



Ο Χριστός θεραπεύει κάθε ασθένεια

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ Ἰησοῦ, ἡκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοί, πράζοντες, καὶ λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, Υἱὲ Δανιὴλ. Ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πιστεύετε, ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; Λέγονταν αὐτῷ· Ναί, Κύριε. Τότε ἦψατο τῶν ὄφθαλμῶν αὐτῶν, λέγων· Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν, γενηθήτω ὑμῖν. Καὶ ἀνεψήθησαν αὐτῶν οἱ ὄφθαλμοι· καὶ ἐνεβρυμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Οράτε μηδεὶς γινωσκέτω. Οἱ δέ, ἔξελθόντες, διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. Αὐτῶν δὲ ἔξεχομένων, ἴδού, προσήνεγκαν αὐτῷ ἀνθρωπὸν κωφόν, δαιμονιζόμενον. Καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου, ἐλάλησεν ὁ κωφός· καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, λέγοντες· Ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἱεραίλ. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· Ἐν τῷ ἀρχοντὶ τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

ψηλά καί διδάσκοντάς τους νά̄ ἔχουν τό ὄρθο φρόνημα γιά τό πρόσωπό του, τούς ρώτησε ἄν πιστεύουν ὅτι μπορεῖ νά̄ τούς θεραπεύσει. Δέν τούς ρώτησε ἄν πιστεύουν ὅτι μπορεῖ νά̄ παρακαλέσει τόν Θεό ἢ ὅτι ή προσευχή του ἔχει μεγάλη δύναμη, ἀλλά ἄν πιστεύουν ὅτι ὁ ἵδιος μπορεῖ μέ τή δική του δύναμη νά̄ τούς θεραπεύσει. Ὅταν ἐκεῖνοι ἔδωσαν θετική ἀπάντηση καὶ ἔτσι παραδέχθηκαν τή θεϊκή του ἔξουσία, τότε μέ τό πλόγο του καί μέ ἔνα ἀπλό ἄγγιγμα τούς θεράπευσε ἀμέσως.

Ἄν αὐτό ίσχύει γιά τίν τῶν ὄφθαλμῶν τῶν δύο τυφλῶν, ποιητύ περισσότερο ίσχύει γιά τή θεραπεία μας ἀπό τήν ἀμαρτία καί τόν αἰώνιο θάνατο. Εἶναι ἀδύνατο νά̄ σωθοῦμε ἀπό τήν ἀμαρτία καί τήν κόλαση, χωρίς τήν ὄρθη πίστη πρός τόν Χριστό. Μόνον δοι πιστεύουν ὄρθα στόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ, μποροῦν νά̄ ἀπαλλαγοῦν ἀπό τά δεσμά τῶν παθῶν καί τοῦ σατανᾶ.

Ο Χριστός ὡς πηγή τῆς σωτηρίας

Ο Κύριος ρώτησε τούς τυφλούς ἄν πιστεύουν. Ἐπίστης, θεραπεύοντάς τους τούς εἶπε· « Ἀς γίνει σέ σᾶς σύμφωνα μέ τήν πίστη σας ». Στή συνέχεια, ὅταν τοῦ ἔφεραν ἔναν κωφάλαιό δαιμονισμένο, ὁ Κύριος τόν θεράπευσε ἀπό τό δαιμόνιο καί τοῦ χάρισε τή σωματική ὑγεία, χωρίς νά̄ ζητήσει τήν πίστη του. Αύτό τό ἔκανε, ἐπειδή δέν ἦταν ἐκεῖνος σέ θέση νά̄ ἀπαντήσει, πλόγω τής δεινῆς ψυχοσωματικῆς καταστάσεώς του. Τό σημεῖο αὐτό εἶναι ἄξιο ιδιαίτερης προσοχῆς. Πηγή τῆς θεραπείας δέν εἶναι ή θετική τοποθέτηση τῶν ἀσθενῶν ἀπέναντί του, ἀλλά ὁ ἵδιος ὁ Κύριος. Ζητάει τήν πίστη, ἐπειδή σέβεται τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου. Αύτός εἶναι πού σώζει καί πού χαρίζει τή θεραπευτική καί σω-

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ἐπροχώρησε ὁ Ἰησοῦς καὶ τὸν ἀκολούθον δύο τυφλοί, οἱ ὅποιοι ἐφώναζαν, «Ἐλέποσε μας, υἱὲ τοῦ Δαυΐδ». Μόλις δέ ἔφθασε εἰς τὸ σπίτι, ἤλθαν εἰς αὐτὸν οἱ τυφλοί καὶ ὁ Ἰησοῦς τούς λέγει, «Πιστεύετε ὅτι ἔχω τὸν δύναμιν νὰ κάνω αὐτὸν πού ζητᾶτε;». Λέγουν εἰς αὐτόν, «Ναί, Κύριε». Τότε ἄγγιξε τὰ μάτια τους καὶ εἶπε, «Σύμφωνα μὲ τὸν πίστιν σας, ἵνα γίνηται». Καὶ ἤνοιξαν τὰ μάτια τους καὶ εἰς αὐστηρὸν τὸν τούς παρήγγειλε ὁ Ἰησοῦς καὶ τούς εἶπε, «Προσέχετε, κανεὶς νά μὴ τὸ μάθῃ». Αὐτοί ὅμως μόλις ἐβγίκαν, τὸν διεφόμισαν εἰς ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην. Ἐνῷ αὐτοὶ ἔβγαιναν, τοὺς ἔσφεραν ἔναν ἄνθρωπον βωβόν δαιμονισμένον. Καὶ ἀφοῦ τὸ δαιμόνιον ἐκδιώχθηκε, ἐμίλησε ὁ βωβός. Καὶ ἐθαύμασε ὁ κόσμος καὶ ἐλέγειν, «Τέτοια πράγματα δέν ἐφάνησαν ποτέ εἰς τὸ Ἱεραόν». Οἱ δέ Φαρισαῖοι ἐλεγαν, «Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ἄρχοντος τῶν δαιμονίων βγάζει τὰ δαιμόνια». Καὶ περιήρχετο ὁ Ἰησοῦς ὅλας τὰς πόλεις καὶ τὰ χωριά καὶ ἔδιδασκε εἰς τὰς συναγωγάς των καὶ ἐκάρυττε τὸ εὐαγγέλιον περὶ τῆς βασιλείας καὶ ἔθεράπευε κάθε ἀσθένειαν καὶ κάθε ἀδυναμίαν τοῦ λαοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνίαδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

τίθια χάρη του, ἐνῷ οἱ πιστοί ἀπλῶς ἀνοίγουν τὴν καρδιά τους, γιά νά πλάβουν δωρεάν τὴν σωτηρία ἀπό αὐτόν.

Μέσα στὴ μεγάλη σύγχυση πού ἐπικρατεῖ στὶς ἡμέρες μας διαφοριζεται ἐντέχνως καὶ ἡ ἴνδουιστικῆς προελεύσεως θεωρία περὶ δῆθεν θετικῆς ἐνέργειας, θετικῆς σκέψεως καὶ δυνάμεως. Οἱ ύποστηρικτές αὐτῆς τῆς πλανεμένης θεωρίας ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει δυνάμεις, καὶ ἂν πιστεύει στὶς δυνάμεις του μπορεῖ νά κάνει τὰ πάντα. Γ' αὐτό καὶ ὅταν γίνεται κάποιο θαῦμα, πλένε ὅτι αὐτό συνέβη, ἐπειδή πίστευε ὁ ἄνθρωπος ὅτι θά γίνει. Ἀπαντώντας ὁ μακαριστός γέροντας Παΐσιος σ' αὐτές τὶς φημαρίες ἔλεγε: «Πίσω ἀπό αὐτή τὴν ἐγωιστικήν τοποθέτησην κρύβεται ἡ ἐνέργεια τοῦ διαβόλου. Μπλέκουν αὐτό πού εἶπε ὁ Χριστός “πιστεύεις”; μέ τό δικό τους “πιστεύω”. Ἀπό ἐκεῖ ξεκινάει καὶ ὅλος αὐτός ὁ δαιμονισμός πού ὑπάρχει στὸν κόσμο. Σοῦ πλένε μετά “νά μή σέβεσαι οὕτε μεγάλο οὕτε μικρό, γιά νά ἀποκτήσεις προσωπικότητα”. Κάνουν θεό τὸν ἑαυτό τους καὶ ἀπογυμνώνονται ἀπό τὴν θεία χάρη. Μέ κάτι τέτοιες θεωρίες κοιτάζουν νά ξεγελάσουν τὸν κόσμο».

Ο Κύριος στὸ Εὐαγγέλιο τόνισε ὅτι χωρίς Αὐτόν δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτε· δηλαδὴ τίποτε τὸ ὄποιο παράγει καρπούς πού μποροῦν νά περάσουν στὴν αἰωνιότητα. Θεμέλιο τῆς σωτηρίας μας εἶναι ἡ ταπείνωση. Μόνοι μας μόνο ἀμαρτίες μποροῦμε νά κάνουμε. «Οἵτε οἱ θηλίψεις καὶ οἱ συμφορές μας θά βροῦν τέλος, ὅταν χωνέψουμε τὴν ἀλήθεια ὅτι τίποτε τὸ ἀγαθό δέν πηγάζει ἀπό μᾶς, ἀλλὰ ἀπό τὸν μόνον ἀληθινό Θεό, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

Ἄρχιμ. Π. Κ.

22 Ιουλίου 2012: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Ζ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Μαρίας της Μαγδαληνής της καλλιπαρθένου μυροφόρου (α΄ αι.),
Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος.
Τίχος: πλ. β΄ – Έωθινόν: Ζ΄ – Απόστολος: Ρωμ. ιε΄ 1-7 – Εύαγγέλιον: Ματθ. θ΄ 27-35.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 29 Ιουλίου, Η' Ματθαίου.
Απόστολος: Α΄ Κορ. α΄ 10 - 17 – Εύαγγέλιον: Ματθ. ιδ΄ 14-22.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Στή θεία Γραφή λέγεται βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὁ Ἀγγελος, ὅταν φέρνῃ τὸ οὐράνιο μήνυμα στήν παρθένο Μαρία, συνδέει τή βασιλεία αὐτή μέτο θεῖο πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ λέει ὅτι θά εἶναι ἀτελεύτητη· «τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος». Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀρχίζοντας τό ἔργο του, κηρύττει τόν ἐρχομό τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν· «ἡγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Ποιά εἶναι λοιπόν καί τί εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Εἶναι ἡ ἀσύγχυτη ἐνότητα καί κοινωνία τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἅγιας Τριάδος, καί σέ προέκταση ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων, κι αὐτῶν σάν προσώπων. Μόνο τά πρόσωπα, σάν ἐλεύθερες ὑπάρξεις, μποροῦν νά κάνουν κοινωνία, γιατί αὐτό πού λέμε κοινωνία δέν εἶναι ἔνα τεχνητό ἄθροισμα ἀτόμων, ἀλλά μιά ἐλεύθερη σχέση καί ἐνότητα προσώπων. Αὐτά τά πρόσωπα εἶναι ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἀγιο Πνεῦμα, ὁ ἔνας Θεός στόν οὐρανό καί οἱ ἀνθρωποι στή γῆ. Ἐδῶ πρέπει νά προσθέσουμε καί τούς ἀγγέλους, γιατί καί οἱ ἀγγελοι εἶναι πνευματικές προσωπικές ὑπάρξεις. Ἡ κοινωνία λοιπόν τοῦ Πατέρα καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, τοῦ Θεοῦ, τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ἀγγέλων εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁχι ἔνα δόπιοδήποτε καθεστώς πολιτικοῦ καί ἐγκοσμιοκρατικοῦ τύπου, ἀλλά μιά ἐλεύθερη κοινωνία προσώπων. Αὐτή εἶναι ἡ Ἐκκλησία· ἡ εὐχαριστιακή σύναξη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἅγιου Πνεύματος.

Από τό βιβλίο τοῦ Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ (Μητρ. Κοζάνης), *Ἡ θεία Λειτουργία*, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς της Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίοκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr