



ΕΤΟΣ 60όν

30 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 40 (3096)

Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

Παραίνεση πρός τούς άποστόλους

‘Η σημερινή εύαγγελική περικοπή προέρχεται από τήν όμιλία πού ἔκανε ὁ Κύριος σέ ἔναν τόπο πεδινόν, ἐνώπιον πολλοῦ πλήθους ἀνθρώπων. Ὁ ἅγιος Θεοφύλακτος, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας, σχολιάζοντας τά πλόγια τῆς περικοπῆς αὐτῆς παρατηρεῖ ὅτι ὁ Κύριος τά ἀπευθύνει πρός τούς μαθητές του. Ἐπειδή αὐτοί ἐπρόκειτο νά σταθοῦν στό κίρυγμα καί ἦταν ἀναμενόμενο νά παρουσιασθοῦν πολλοί διώκτες καί ἔχθροι τους, ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος οι ἀπόστολοι, ἀγανακτώντας ἀπό τό διωγμό καί θέλοντας νά ἀμυνθοῦν πρός αὐτούς πού θά τούς ἔθηλιβαν, νά σιωπήσουν καί νά παύσουν νά διδάσκουν. Ἔτσι ὅμως θά ἔσβηνε ὁ ἥπιος τοῦ Εὐαγγελίου.

Γί’ αὐτό ποιοπόν ό Κύριος, προθιαβίνοντάς τους, τούς συμβουλεύει νά μήν έκδικουνται τούς ἔχθρούς, ἀλλά νά ύπομένουν ὅλες τίς θλίψεις μέ πολλή ἀνδρεία, ἔστω καί ἄν ἀρκετοί τούς ύβριζουν καί συμπεριφέρονται μέ τρόπο ἀσεβή. Ἐπειτα, γιά νά μήν ἔχουν οι ἀπόστολοι νά ποῦν ὅτι εἶναι ἀδύνατο νά τηρηθεῖ μιά τέτοια ἐντολή, δηλαδή τό νά ἀγαποῦν τούς ἔχθρούς τους, τούς πείθει τόσο ἀπό τόν ἔμφυτο νόμο, ὅσο καί ἀπό τήν ἀμοιβή πού τούς ἀναμένει. Συγκεκριμένα, πρῶτα τούς θυμίζει τό φυσικό νόμο πού ἔχουν χαραγμένο μέσα τους ὅλοι οι ἀνθρωποι καί ὁ ὄποιος ἐπιτάσσει νά συμπεριφερόμαστε στούς ἀλλούς ὅπως θέλουμε νά μᾶς συμπεριφέρονται ἔκεīνοι. Στή συνέχεια ύπογραμμίζει ὅτι μέ τήν ἀγάπη πρός τούς ἔχθρούς ό ἀνθρωπος ἀξιώνεται νά μοιάσει μέ τόν Θεό καί νά γίνει υἱός του.

Τό κριτήριο τῆς ἀληθείας

‘Ο Κύριος φανερώνει τό ούσιωδες γνώρισμα τῆς ζωῆς τοῦ ἀληθινοῦ χριστιανοῦ, τό όποιο τόν κάνει νά διαφέρει ἀπό ὅλους ἐκείνους πού εἴτε βρίσκονται σέ ψευδεῖς θρησκεῖς εἴτε εἶναι δοῦλοι τῆς ἀμαρτίας. Αὐτό εἶναι ἡ ἀνιδιοτε-

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. σ' 31-36)



«Γίνεσθε οὖν οἰκτίομονες»

Εἶπεν ὁ Κύριος· Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὅμοιώς. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἔστι; καὶ γὰρ οἱ ἀμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἔστι; καὶ γὰρ οἱ ἀμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ' ὃν ἐλπίζετε ἀπόλαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἔστι; καὶ γὰρ οἱ ἀμαρτωλοὶ ἀμαρτωλοῖς δανείζονται, ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἵσα. Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἔχθρούς ὑμῶν, καὶ ἀγαθοποιεῖτε, καὶ δανείζετε, μηδὲν ἀπελπίζοντες· καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς, καὶ ἔσεσθε νιοὶ τοῦ Ὑψίστου· ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίομονες, καθὼς καὶ ὁ Πατήρ ὑμῶν οἰκτίομων ἔστιν.

Πήντε καὶ ἀνυστερόβουλη ἀγάπη, ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει μέσα της ὅλους τούς ἀνθρώπους, καὶ ίδιαίτερα τούς καθούμενους «ἐχθρούς». Αὐτό σημαίνει ὅτι στίς ἄλλης θρησκείες καὶ τά δόγματα ἡ ἀγάπη πρός τούς ἔχθρους εἴτε δέν ὑπάρχει καθόλου ὡς διδασκαλία εἴτε είναι τελείως ἀνεπίτευκτη.

Γι' αὐτό τό πόριο ὁ ἄγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὁ ὄποιος βίωνε διά Πνεύματος Ἅγιου τήν χάρην αὐτῆς τῆς ἀγάπης, ὁμοιογοῦσε καὶ διακήρυξε πώς τό γεγονός ὅτι στίν 'Ορθόδοξην Ἐκκλησία διδάσκεται καὶ ἐφαρμόζεται ἡ ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τούς ἔχθρους, ἀποτελεῖ σαφή ἀπόδειξη ὅτι μόνο σ' αὐτήν ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ αἰώνιος ζωή. Ἀπό αὐτή τήν ἀγάπην δέν ὑπάρχει σαφέστερο κριτήριο, γιά νά διαπιστώσουμε ἂν κάποιος βρίσκεται στίν ἀλήθεια ἢ ὥχι. Γι' αὐτό καὶ ὁ Κύριος ἀναφορικά μέ τούς πιλανεμένους καὶ τούς αἰρετικούς πλέι ὅτι μποροῦμε νά τούς ξεχωρίσουμε ἀπό τούς καρπούς τους. Διότι πραγματικά ἀπουσιάζει ἀπό τή ζωή τους ἡ καθαρή καὶ ἀτόφια ἀγάπη, τά γνωρίσματα τῆς ὁποίας μᾶς περιγράφει τό Εὐαγγέλιο καὶ οἱ ἄγιοι τῆς Ἐκκλησίας.

‘Ανατομία τῆς ἐντολῆς «ἀγαπᾶτε τούς ἔχθρους ὑμῶν»

Ο μακαριστός γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ σημειώνει ὅτι ὁ πόριος «ἀγαπᾶτε τούς ἔχθρους ὑμῶν» είναι ἐκεῖνο τό πῦρ τό ὄποιο κατέβασε ὁ Κύριος στή γῆ μέ τόν ἐρχομό του (Λουκ. 12, 49), ἐκεῖνο τό ἄκτιστο φῶς, τό ὄποιο περιέλαμψε τούς ἀποστόλους στό Θαβώρ, ἐκεῖνες οι πύρινες γηώσσεις, μέ τίς ὁποῖες κατέβηκε τό ‘Ἄγιο Πνεῦμα στούς ἀποστόλους στό ὑπερώ τῆς Σιών· είναι ἡ ἐντός ήμῶν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ «έληπτοθυΐα ἐν δυνάμει», καὶ ἀκόμη είναι ἡ ὄλοκλήρωση τῆς ὁμοιώσεως μας μέ τόν Θεό. Ὡς ἐκ τούτου, ικανός νά ἀγαπᾶ τούς ἔχθρους είναι μόνο αὐτός πού, κατά τό πόριο τοῦ Χριστοῦ εἶδε τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ νά ἔρχεται «ἐν δυνάμει»· αὐτός πού κάνει τήν ψυχή του ἀκολουθώντας τόν Χριστό.

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Εἶπεν ὁ Κύριος: «Νά φέρεσθε πρός τούς ἄλλους ὅπως θά ἡθέλατε νά φερθοῦν σ' ἐσᾶς. Ἐάν ἀγαπᾶτε μόνον ἑκείνους πού σᾶς ἀγαποῦν, ποιάν χάριν ἔχετε; Καὶ οἱ ἀμαρτωλοὶ ἀγαποῦν ἑκείνους πού τούς ἀγαποῦν. Καὶ ἔάν κάνετε καλό εἰς ἑκείνους μόνον πού σᾶς κάνουν καλό, ποιάν χάριν ἔχετε; Καὶ οἱ ἀμαρτωλοί τό ἴδιο κάνουν. Καὶ ἔάν δανείζετε μόνον εἰς ἑκείνους, ἀπό τούς ὅποιος ἐλπίζετε νά τά πάρετε, ποιάν χάριν ἔχετε; Καὶ οἱ ἀμαρτωλοί δανείζουν εἰς τούς ἀμαρτωλούς, διά νά πάρουν πίσω τό ἵσον ποσόν. Ἀλλά σεῖς νά ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας καὶ νά κάνετε καλό καὶ νά δανείζετε ὅπου δέν ἐλπίζετε εἰς ἐπιστροφήν καὶ ἡ ἀνταμοιβή σας θά εἶναι μεγάλη καὶ θά είσθε υἱοί τοῦ Ὑψίστου, διότι αὐτός εἶναι καλός εἰς τούς ἀκάριστους καὶ κακούς. Νά είσθε λοιπόν φιλεύοπλαγχνοί καθώς καὶ ὁ Πατέρας σας εἶναι φιλεύοπλαγχνος».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ἡ ἴδια ἡ σάρκωση τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὅπη ἡ ἐπίγεια ζωὴ του ἀποτελεῖ ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς. Γ' αὐτό καὶ ὅποιος φθάσει στό σημεῖο νά βιώσει τή χαρισματική κατάσταση τῆς ἀμετάπτωτης ἀγάπης πρός τούς ἐχθρούς, γίνεται ὅμοιος μέ τόν Χριστό καὶ καθίσταται κατά χάριν υἱός τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ Πατρός. Μέ ἄλλη λόγια, στήν ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τούς ἐχθρούς ὁ Κύριος μᾶς ἀποκαλύπτει τήν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως βρίσκεται στό δημιουργικό νοῦ τοῦ Θεοῦ προαιώνια.

Μιά ἐσφαλμένη ἀντίληψη

Ποιητοί, ὅχι μόνον ἀπιστοί, ἀλλά καὶ ἀπό αὐτούς πού ὄμοιογοῦν τόν ἑαυτό τους χριστιανό, φοβοῦνται νά ἐνεργοῦν σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τούς ἐχθρούς. Ὑποθέτουν ὅτι αὐτό εἶναι ἐπωφελές μόνο γιά τούς ἐχθρούς. Νομίζουν ὅτι οι ἐχθροί θά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τήν «ἀδυναμία» τους καὶ θά ἀπαντήσουν στήν ἀγάπη μέ μίσος καὶ ἐκβιασμό, καὶ τότε θά θριαμβεύσει τό κακό. Ἡ σκέψη περί «ἀδυναμίας» τοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι τελείως ἐσφαλμένη. Οι «Ἄγιοι» κατέχουν ἀρκετή δύναμη, γιά νά κυριαρχοῦν πάνω στούς ἀνθρώπους, ἀλλά πορεύονται τήν ἀντίθετη ὄδο: «Υποδουλώνονται στόν ἀδελφό τους καὶ ἔτσι ἀποκτοῦν γιά τούς ἑαυτούς τους τέτοια ἀγάπη, ἡ ὅποια κατά τήν οὐσία τῆς εἶναι ἄφθαρτη. Σέ αὐτή τήν ὄδο πετυχαίνουν νίκη, ἡ ὅποια μένει στούς αἰῶνες, ἐνώ ἡ νίκη πού ἀποκτείται διά μέσου τῆς βίας ποτέ δέν εἶναι σταθερή, καὶ ἀποτελεῖ μᾶθην ὄνειδος τῆς ἀνθρωπότητος παρά δόξα της.

Σέ αὐτή τήν ὄδο τῆς ἀγάπης ἂς πορευόμαστε καὶ ἐμεῖς, τήν ὅποια «πρόδρομος ὑπέρ ἡμῶν» βάδισε ὁ Κύριος, γιά νά γίνουμε ὅμοιοί του καὶ νά ἀποκατασταθεῖ στό πρόσωπό μας τό κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὄμοιώση.

Ἀρχιμ. Π. Κ.

30 Σεπτεμβρίου 2012: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Β' ΛΟΥΚΑ.

Γρηγορίου ιερομάρτυρος, ἐπισκόπου τῆς Μεγάλης Αρμενίας, τοῦ φωτιστοῦ († 335).

Τριψιμίας καὶ Γαϊανῆς καὶ τῶν μετ' αὐτῶν 32 μαρτύρων γυναικῶν.

Τίχος: πλ. δ' – Έωθινόν: ΣΤ' – Ἀπόστολος: Β' Κορ. στ' 16 - Ζ' 1 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. στ' 31-36.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 7 Όκτωβρίου, Γ' ΛΟΥΚΑ.

Ἀπόστολος: Β' Κορ. θ' 6-11 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ζ' 11-16.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Μέ απόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λειτουργεῖ ἀπό τό 1960 τό Φροντιστήριο Υποψηφίων Κατηχητῶν. Μέσα στό πέρασμα τοῦ χρόνου μέ τό εἰδικά κατηπρισμένο πρόγραμμα μαθημάτων καὶ ἔκπαιδευτικῶν εὐκαιριῶν, προσφέρει στούς νέους, πού ἐπιθυμοῦν νά διακονήσουν τό Κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, τίν εύκαιρία νά καταρπισθοῦν θεωρητικά καὶ πρακτικά γιά τό τόσο ύψηλό ἔργο τους.

Ἡ διάρκεια τῶν οπουδῶν εἶναι διετής. Τά μαθήματα τοῦ Α' ἔτους γίνονται κάθε Σάββατο 4:00 ἔως 6:30 μ.μ., καί τοῦ Β' ἔτους τίν ίδια ὥμερα ἀπό 7:00 ἔως 9:30 μ.μ.

- *Προϋποθέσεις:* Γίνονται δεκτοί οπουδαστές, πλικίας 18 - 40 ἔτῶν, ἀφοῦ προσκομίσουν: a. Ἀποδεικτικό οπουδῶν (ἢ Ἀπολυτήριο Λυκείου), καί μία πρόσφατη φωτογραφία.
- *Ἐναρξη μαθημάτων:* Τό Σάββατο 13 Όκτωβρίου, θά γίνει ὁ Ἀγιασμός κι ἡ ἐναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Φροντιστηρίου. Οι ἔγγραφές θά πραγματοποιοῦνται κάθε Σάββατο μέχρι τίς 10 Νοεμβρίου τίς ὥρες λειτουργίας τοῦ Φροντιστηρίου.
- *Πληροφορίες:* Γιά περισσότερες πληροφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται: a. στό Γραφεῖο Κατηχήσεως καὶ Νεότητος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272.347-346-348 καὶ β. στήν ιστοσελίδα τοῦ Ὁργανισμοῦ, www.apostoliki-diakonia.gr στήν ἐνότητα Κατήχηση στήν ὅποια περιγράφονται ἀναλυτικά ὅλες οἱ ἔκπαιδευτικές - κατηχητικές δραστηριότητες τοῦ Γραφείου Κατηχήσεως..

«ΦΩΝΗ ΚΥΠΙΟΥ», ἔβδομαδιαίο φύλλο ὄρθιοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθίνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίώση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΠΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr