



ΕΤΟΣ 60όν

2 Δεκεμβρίου 2012

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 49 (3105)

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΧΩ

Άναγωγική έρμηνεία

Πλησιάζοντας ὁ Κύριος στά Ἱεροσόλυμα καὶ βρισκόμενος ἥδη στήν Ἱεριχώ βρῆκε ἔνα τυφλό ἐπαίτη, τὸν ὃποιοῦ θεράπευσε ἐπιβραβεύοντας τίν πολλὴ του πίστη. Τό θαυμαστό αὐτό καὶ πολὺ διδακτικό περιστατικό εἶναι δυνατό νά το προσεγγίσει κάποιος καὶ μέ τήν ἀναγωγική μέθοδο. Αύτή τή μέθοδο θά χρησιμοποιήσουμε καὶ ἐμεῖς τώρα έρμηνεύοντας τή σημερινή εύαγγελική περικοπή.

Τυφλός εἶναι κάθε ἄνθρωπος πού ζεῖ μακριά ἀπό τὸν Χριστό, εἴτε πόγω τῆς ἀποστίας του, εἴτε ἔξαιτίας τῶν ἀμαρτιῶν καὶ τῶν παθῶν του. Ἔνας τέτοιος ἄνθρωπος περιβάλλεται ἀπό πυκνό σκοτάδι, χωρίς νά γνωρίζει οὔτε ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, οὔτε ποιό εἶναι τό νόμημα τῆς ζωῆς, οὔτε γιατί ἡλθε σέ αὐτόν τὸν κόσμο, οὔτε ποῦ θά πορευθεῖ μετά τό θάνατό του. Ζεῖ μέσα στή δυστυχία καὶ ζητιανεύει πλήγη παρηγοριά ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους, δουλεύοντας στήν κενοδοξία, τήν ἀνθρωπαρέσκεια, τίς πρόσκαιρες χαρές καὶ ἡδονές.

Ο Κύριος Ἰησοῦς ὅμως δέν ἀφήνει κανέναν ἄνθρωπο ἐγκαταλείπειμένο. Κάποια στιγμή τῆς ζωῆς του θά περάσει ἀπό κοντά του. Ως Θεός καὶ Σωτήρας κάνει τό πρῶτο βῆμα. Ἀναζητᾶ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλά μέ διακριτικό τρόπο. Τοῦ δίνει τήν εὐκαιρία νά αἰσθανθεῖ τήν παρουσία του καὶ νά πληροφορηθεῖ ἀπό τούς ἄλλους τά σχετικά μέ τό πρόσωπό του καὶ τό κοσμοσωτήριο ἔργο του. Στόν ἄνθρωπο ὅμως ἐπαφίεται ἄν στή συνέχεια θά ἐπικαλεστεῖ μέ πίστη τό ὄνομα τοῦ Κυρίου ἢ ἄν θά δείξει ἀδιαφορία πρός αὐτόν.

Αν ὁ ἄνθρωπος μέ πίστη στραφεῖ πρός τὸν Κύριο καὶ ζητήσει τό ἔλεός του, τότε πολὺ συχνά συμβαίνει τό ἔχεις ἀναπάντεχο. Οι ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού μέχρι τότε τοῦ παρεῖχαν κάποια παρηγοριά, τώρα ἀγωνίζονται κατά φαινομενικά ἀνεξήγητο τρόπο, γιά νά τόν κάνουν νά σιωπήσει. Ἐδώ χρειάζεται πραγματικά ἀνδρεῖο φρόνημα καὶ δοκιμάζεται τό βάθος καὶ ἡ σταθερότητα τῆς πίστεως τοῦ ἀνθρώπου. Ο πιστός καὶ ἀνδρεῖος ἄνθρωπος, ὅσο περισσότερο οἱ ἄλλοι τόν ἔμποδίζουν, μέ τόσο μεγαλύτερη ὄρμητικότητα ἐπιζητᾶ τόν Κύριο.



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιη' 35-43)

Ἡ πίστιν στὸ Θεό

Τῷ καὶ οὐδὲ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν Ἰησοῦν εἰς Ἱεριχώ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαπιτῶν. Ἀκούσας δὲ ὅχλου διαπορευομένου, ἐπυνθάνετο, τί εἴη τοῦτο; Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ, ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέοχεται. Καὶ ἐβόήσε, λέγων· Ἰησοῦς νίνε Δαυΐδ, ἐλέησόν με. Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ, ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. Ἔγγίσαντος δὲ αὐτοῦ, ἐπηρώτησεν αὐτόν, λέγων· Τί σοι θέλεις ποιῆσον; Ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωψέ σε. Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἤκολούθει αὐτῷ, δοξάζων τὸν Θεόν. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἴδων, ἔδωκεν αἷνον τῷ Θεῷ.

Ο Θεός εῖναι πρόσωπο

Ἄφοῦ δοκιμασθεῖ ἡ ἐλεύθερη προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Ἰησοῦς τὸν καλεῖ κοντά του, γιά νά τὸν θεραπεύσει καὶ νά τὸν στερεώσει μέ τὴν χάρη του. Εἶναι ποιὸν σπουδαία ἡ πεπομέρεια αὐτή πού μᾶς δίνει τὸ Εὐαγγέλιο: «Σταθείς δέ ὁ Ἰησοῦς, ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν», δηλαδή, ἀφοῦ στάθηκε ὁ Ἰησοῦς, διέταξε νά ὀδηγήσουν τὸν τυφλό πρὸς αὐτόν. Ο Θεός δέν ἐκβιάζεται. Οὔτε μοιάζει μέ ἔνα ἀντικείμενο ἢ ἀντικειμενική γνώση πού, ἀφοῦ τὴν ψάξουμε, τὴ βρίσκουμε καὶ τὴν κάνουμε κτῆμα μας. Ο Θεός εῖναι πρόσωπο. Εἶναι τὸ πρόσωπο ἑκεῖνο ἀπό τὸ ὅποιο δημιουργήθηκαν τὰ πάντα καὶ στὸ ὅποιο στηρίζονται τὰ πάντα. Γιά νά τὸν πλησιάσουμε καὶ νά τὸν γνωρίσουμε, χρεάζεται βέβαια ἡ δική μας ἐλεύθερη βούληση καὶ πίστη· ὅμως τότε μόνο θά τὸν γνωρίσουμε, ὅταν αὐτός μέ τὴν πανσοφία του κρίνει ὅτι εἶναι ἡ κατάληπτη στιγμή, γιά νά φανερώσει τὸν ἑαυτό του σέ μᾶς. Γι' αὐτό, ἀν θέλουμε νά μιλήσουμε μέ ἀκρίβεια, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι δέν γνωρίζουμε ἐμεῖς τὸν Θεό, ἀλλά μᾶλλον αὐτός γνωρίζει καὶ ἀγαπᾷ ἐμᾶς (πρβλ. Γαλ. 4,9) καὶ μᾶς ἀποκαλύπτει τὸν ἑαυτό του, ὅταν βρεῖ μέσα μας τὶς κατάληπτες προϋποθέσεις. Ἔτσι, μπορεῖ ἐμεῖς νά νομίζουμε ὅτι πιστεύουμε στὸν Χριστό καὶ τὸν ἀγαπᾶμε, ἀλλά αὐτός, ως Θεός πού γνωρίζει τὰ κρύφια τῶν καρδιῶν τῶν ἀνθρώπων, μπορεῖ νά μή μᾶς δέχεται καὶ νά μή φανερώνει τὸν ἑαυτό του σέ μᾶς, διότι βλέπει ὅτι ἡ καρδιά μας δέν εῖναι πραγματικά εὐθεία πρὸς αὐτόν.

Ἀλλά καὶ ὅταν ὁ Κύριος ἐπιδοκιμάσει τὴν προαίρεσή μας καὶ μᾶς πλησιάσει μέ τὴν χάρη του, καὶ πάλι ποτέ δέν καταστρατηγεῖ τὴν ἐλεύθερία μας. Μᾶς χορηγεῖ τόση χάρη, ὅση δέχεται ἡ ἐλεύθερη θέληση μας. Γι' αὐτό ὁ Κύριος, ὅταν προσῆλθε πρὸς αὐτόν ὁ τυφλός, δέν τὸν θεραπεύσει ἀμέσως, ἀλλά πρῶτα τὸν ρώτησε τί θέλει νά τοῦ κάνει. Καὶ μόνον ὅταν ὁ τυφλός ἀπάντησε ὅτι ποθεῖ νά ἀποκτήσει τὸ φῶς του, ὁ Ἰησοῦς τοῦ πρόσφερε τὴν ἄμεση θεραπεία του.

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, καθώς ἐπλοσίᾳζε εἰς τὸν Τεριχό, ἦν τυφλός ἐκαθότανε κοντά εἰς τὸν δρόμον καὶ ζητιάνευε. Ὁταν ἀκουσεις νά περνᾶ πολὺς κόσμος, ἐρώτησε τί συμβαίνει. Τοῦ εἶπαν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος διαβαίνει. Τότε φώναξε, “Ἰησοῦ, νιέ τοῦ Δαυΐδ, ἐλέποσέ με”. Ἐκεῖνοι πού προηγοῦντο, τὸν ἐπέπλητταν διά νά σιωπήσῃ· ἀλλ’ αὐτός ἐφώναζε πολὺ περισσότερον, “Υἱέ τοῦ Δαυΐδ, ἐλέποσέ με”. Ὁ Ἰησοῦς ἐσταμάτησε καὶ διέταξε νά τοῦ τὸν φέρουν. Ὁταν αὐτός ἐπλοσίασε, τὸν ἐρώτησε, “Τί θέλεις νά σου κάνω;”. Ἐκεῖνος δέ εἶπε, “Κύριε, θέλω νά σέ ξαναδῶ”. Ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε, “Ξανάβλεψε· ή πίστις σου σέ έσωσε”. Καὶ ἀμέως ἀπέκτησε τὸ φῶς του καὶ τὸν ἀκολουθοῦσε δοξάζων τὸν Θεόν. Καὶ ὅλος ὁ λαός, ὅταν τό εἶδε, ἐδόξασε τὸν Θεόν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Τά ἀποτελέσματα τῆς χάριτος

Ο τυφλός δέν ἔδειξε ἀγνωμοσύνην πρός τὸν Ἰησοῦ. Μετά τή θεραπεία τόν ἀκολούθησε δοξάζοντας τὸν Θεό. Ὄμοιώς, σαφή ἀπόδειξη γιά κάποιον ὅτι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἔχει σταθεροποιηθεῖ μέσα του καὶ οἱ πνευματικές του ἀσθένειες ἔχουν θεραπευθεῖ, εἶναι τό νά ἀκολουθεῖ σέ ὅπλες του τίς σκέψεις, τά λόγια καὶ τά ἔργα τὸν Χριστό καὶ νά δοξάζει συνεχῶς μέ τή ζωή του τὸν Θεό. Ἔνας τέτοιος ἄνθρωπος ὄδηγει καὶ τούς γύρω του πρός δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ἐνῶ στίς ἀρχές τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα οἱ ἀληθοὶ ἄνθρωποι παρουσιάζονται ώς ἀντίπαλοι αύτοῦ πού μετανοεῖ, ἀν αὐτός μείνει σταθερός στή μετάνοιά του καὶ ἀποκτήσει τή θεία χάρη, τότε οι πρώην ἔχθροι καὶ πολέμιοι, τώρα γίνονται κοινωνοί του στή δοξολογία τοῦ Θεοῦ.

Τό παράδειγμα αύτοῦ τοῦ τυφλοῦ ἂς ἀκολουθήσουμε καὶ ἐμεῖς στή ζωή μας. Ἡ πιστεύσουμε ὄλοκαρδίως πρός τὸν Κύριο, ἂς ἐπιζητήσουμε ἀπό αύτόν τή θεραπεία μας ἀπό τά πάθη, καὶ τότε διά μέσου τῆς ζωῆς μας θά κηρύγτουμε Χριστό καὶ θά παρακινοῦμε ὅπλο τὸν κόσμο πρός δοξολογία τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Ἄρχιμ. Π. Κ.

2 Δεκεμβρίου 2012: ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

Ἀββακούμ προφήτου (700 π.Χ.) Θεοφίλου δούσιου († 251), Μυρόππης μάρτυρος (δ' αι.).

Τίχος: α΄ – Έωθινόν: Δ΄ – Απόστολος: Ἐφεσ. ε΄ 8 - 19 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη΄ 35-43.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 9 Δεκεμβρίου, Ι΄ Λουκᾶ.

Απόστολος: Γαλ. δ΄ 22-27 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιγ΄ 10 - 17.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

Οι έκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας διαθέτουν και φέτος:

1. Τά **ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ** περιέχουν τίς ειδικές τυπικές διατάξεις του μηνολογίου 2013 και τήν κανονική όργανωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι άφιερωμένα στήν συμπλήρωση 1150 έτῶν από τόν έκχριστιανισμό τῶν Σλάβων ἀπό τούς ἄγιους Κύριλλο καί Μεθόδιο.
2. **Ο ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 2013** περιέχει τό έօρτολόγιο τοῦ ἔτους καί μηνύματα γιά τήν έօρτή κάθε ἡμέρας. Κοσμεῖται μέ ώραιότατη εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀρχιερέα ἐνθρονου (πού πλαισιώνεται μέ χρυσοτυπία).
3. **Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ** (ἡμερολόγιο τσέπης, σχ. 8,5x14 ἑκατ.) περιέχει συνοπτικό καί ἀνάλυτικό έօρτολόγιο τοῦ 2013. Είναι άφιερωμένη στό ἰερό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Νέα ἔκδοση ἀπό τήν Αποστολική Διακονία

ΜΙΚΡΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ ἢ ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ

Ίδιαίτερα χρήσιμη θά ἀποδειχθεῖ ἡ παροῦσα ἔκδοση στούς ιερεῖς μας γιά τήν τέλεση τῶν ιερῶν Μυστηρίων καί Ἀκολουθιῶν. Τό πρακτικό σχῆμα, 12x16,5 ἑκατ., τά εύανάγνωστα τυπογραφικά στοιχεῖα, ἡ δίχρωμη ἐκτύπωση, ἡ ποιότητα χάρτου, καί ἡ χρυσόδετη βιβλιοδεσία τό καθιστοῦν ἀπαραίτητο σέ κάθε κληρικό.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἅγιας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, στήν ὁποία περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχεπίσκοπος καί θά δημιλεῖ. 2) Κάθε Παρασκευή καί ὥρα 5.30 μ.μ. γίνεται τό κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ἱ. Προοκυνηματικό Ναό Ἅγιας Βαρβάρας στόν δρόμον Δημοτικής Αθηναίων. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἅγιας καί δημιλεῖ ἔνας ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr