



ΕΤΟΣ 60όν

30 Δεκεμβρίου 2012

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 53 (3109)

ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Φυγή στήν Αἴγυπτο καί ένανθρώπησον. Μετά τίν ἀναχώρησον τῶν μάγων ὁ Ἰωσήφ ὁ μνήστωρ, κατόπιν διαταγῆς ἀγγέλου, παρέμιαβε τό θεῖο βρέφος καί τή μπτέρα του, τήν ἀειπάρθενο Μαριάμ, καί πορεύθηκε στήν Αἴγυπτο. Ἐκεῖ ἔμειναν μέχρι τό θάνατο τοῦ Ἡρώδη. Ὁ ιερός Χρυσόστομος παρατηρεῖ ὅτι ἡ φυγή στήν Αἴγυπτο οἰκονομήθηκε ἀπό τόν Θεό, γιά νά ἀποδειχθεῖ ὄλοφάνερα τό γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ πραγματικά καί ὅχι φαινομενικά ἔγινε ἀνθρωπος. Ἅν δέν ἔφευγε στήν Αἴγυπτο, ἀλλὰ ἔμενε στήν Παλαιστίνη καί ἀπέκρουε μέ θεϊκό τρόπο τόν Ἡρώδη καί τούς στρατιώτες του, θά ἔδινε τήν ἐντύπωση ὅτι δέν εἶναι ἀληθινός ἀνθρωπος ἀλλά μόνο Θεός. Ἐπίσης, παρατηρεῖ ὁ ιερός Πατήρ, «ἄν, μοιονότι ἔφυγε ἀπό τήν ὄργη τοῦ Ἡρώδη καί ἀρκετές ἀλληλες φορές ἐνήργησε μέ ἀνθρώπινο τρόπο, τόλμησαν κάποιοι νά ισχυριστοῦν ὅτι εἶναι μύθος τά περί ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ, σέ ποιό σημεῖο ἀσεβείας δέν θά είχαν φθάσει, ἄν ὁ Χριστός ὅλα τά ἐπραττε μόνο μέ θεοπρεπῆ τρόπο καί σύμφωνα μέ τή θεϊκή του δύναμη;». Γι' αὐτό ἐπίσης δέν ἔγινε ἀνθρωπος μέ αὐτόματο τρόπο, ἀλλά προηγήθηκε κυοφορία ἐννέα μηνῶν καί τοκετός, ἀκολούθησε γαλακτοτροφία καί ὁ Ἰδιος δέν ἄρχισε νά θαυματουργεῖ φανερά ἀπό τήν παιδική ἡλικία, ἀλλά περίμενε τήν ἡλικία πού ἀρμόζει στούς ἄνδρες, ἔτσι ὥστε νά γίνει κατάδηπλο καί εὐπαράδεκτο τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως του.

Χριστιανικός βίος καί πειρασμοί. Ἡ φυγή στήν Αἴγυπτο ἀποτελεῖ σπουδαῖο μάθημα γιά κάθε χριστιανό. Ὁ Κύριος μας ἀμέσως μόλις γεννήθηκε συνάντησε πειρασμούς, καί μάλιστα πολύ μεγάλους. Βρέθηκε ἀντιμέτωπος μέ τή μανία τοῦ τύραννου Ἡρώδη καί παρέστη ἀνάγκη, ἐνώ βρισκόταν ἀκόμη μέσα στά σπάργανα, νά φυγαδευτεῖ μαζί μέ τήν πανάμωμο μπτέρα του σέ ξένη χώρα, γιά νά γητιώσει τό βίαιο θάνατο. Ὅμοια κάθε χριστιανός, μόλις γεννιέται πνευματικά στήν κολυμβήθρα τοῦ βαπτίσματος, διεγείρει τή μανία τοῦ ἀνθρωποκτόνου τυ-

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. β' 13-23)

Ο πρῶτος διωγμός τοῦ Ἰησοῦ



Ἄναχωρησάντων τῶν Μάγων, ἵδιον, Ἀγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ, λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν Μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεύγε εἰς Αἴγυπτον· καὶ ἵσθι ἐκεῖ, ἔως ἂν εἴπω σου· μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ Παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. Ὁ δὲ ἐγερθείς, παρέλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν Μητέρα αὐτοῦ νυκτός, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον· καὶ ἦν ἐκεῖ ἔως τῆς τελευτῆς Ἡρώδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ὄντον ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ Προφήτου, λέγοντος· ἐξ Αἴγυπτου ἐκάλεσα τὸν Υἱόν μου. Τότε Ἡρώδης, ἵδιὸν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν Μάγων, ἐθυμώθη λίαν· καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεέμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὅρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον δὲν ἡκοίβωσε παρὰ τῶν Μάγων. Τότε ἐπληρώθη τὸ ὄντον ὑπὸ Τερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος· Φωνὴ ἐν Ραμᾶ ἡκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολὺς, Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς· καὶ οὐκ ἥθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσί. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου, ἵδιον, Ἀγγελος Κυρίου κατ’ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσήφ ἐν Αἴγυπτῳ, λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν Μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύουσαν εἰς γῆν Ἰσραὴλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ Παιδίου. Ὁ δὲ ἐγερθείς, παρέλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν Μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἥλθεν εἰς γῆν Ἰσραὴλ. Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ιουδαίας ἀντὶ Ἡρώδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐλθὼν κατέκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ· διπάς πληρωθῇ τὸ ὄντον διὰ τῶν Προφητῶν, ὅτι Ναζωραῖος κληθῆσεται.

ράννου διαβόλου. Γ' αὐτό εἶναι ἀναπόφευκτο νά ἔχει θλίψεις στή ζωή του. Ο ἀπόστολος Παῦλος τονίζοντας αὐτή τήν ἀλήθεια ἔλεγε: «Διά ποιητῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 14,22).

Μέ άφορμή αὐτή τήν πραγματικότητα ὁ ἄγιος Χρυσόστομος διδάσκοντας τούς ἀκροατές του ἔπειγε ὅτι καὶ αὐτοί ὅταν καταξιώνονται νά διακονήσουν σέ κάποιο πνευματικό ἔργο, καί ἔπειτα βλέπουσιν τούς ἐαυτούς τους νά πάσχουν τά κειρότερα καὶ νά ὑπομένουν ἀπειρους κινδύνους, δέν θά πρέπει νά ταράσσονται, οὕτε νά σκανδαλίζονται. Ἀλλά ἀντιθέτως, ἔχοντας ὑπόψη τους τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου, ὁφείλουσιν νά ἀντιμετωπίζουν τά πάντα μέ γενναῖο φρόνημα, γνωρίζοντας καλά ὅτι αὐτή κυρίως εἶναι ἡ ἀκολουθία τῶν πραγμάτων στήν πνευματική ζωή, δηλαδή σέ ὅλες τίς πράξεις νά εἶναι συμπεπλεγμένοι καὶ οἱ πειρασμοί. Σέ αὐτό τόν κόσμο βρισκόμαστε σέ συνεχή πόλεμο μέ τόν μισάνθρωπο σατανά. Γ' αὐτό ὅσο μεγαλύτερες ἐπιτυχίες σημειώνουμε, μέ τόσο περισσότερη πίεσσα θά μᾶς ποιήει. Ή τέλεια ἀνάπauση καὶ τά στεφάνια δέν εἶναι στήν παρούσα ζωή ἀλλά στή μέλλουσα.

Ο προφητικός χαρακτήρας τῶν γεγονότων. Ή ἀναχώρηση τῶν μάγων, ἡ φυγή στήν Αἴγυπτο, ἡ σφαγή τῶν νηπίων, ἡ ἐπιστροφή στήν Παλαιστίνη καὶ ἡ ἐγκατάσταση στή Ναζαρέτ, εἶναι γεγονότα βουτηγμένα στόν προφητικό χαρακτήρα τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ἄλλωστε συμβαίνει σέ ὅλο τό ἐπί γῆς

Μετάφραση της Εὐαγγελικής περικοπῆς

“Οταν ἀνεχώρησαν οἱ Μάγοι, ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου ἐμφανίζεται εἰς τὸν Ἰωσήφ εἰς ὄντειρον καὶ τοῦ λέγει, «Σήκω, πάρε τό παιδί καὶ τὸν μπτέρα του καὶ φύγε εἰς τὸν Αἴγυπτον καὶ μεῖνε ἐκεῖ, ἔως ὅτου σοῦ πῶ, διότι ὁ Ἡρώδης σκοπεύει νά ἀναζητήσῃ τὸ παιδί διά νά τὸ σκοτώσῃ». Ὁταν ὁ Ἰωσήφ ἔξυπνος, ἐπῆρε νύχτα τὸ παιδί καὶ τὸν μπτέρα του καὶ ἀνεχώρησεν εἰς τὸν Αἴγυπτον καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ Ἡρώδη, διά νά ἐκπληρωθῇ ἐκεῖνο πού ἐλέχθη ἀπό τὸν Κύριον διά τοῦ προφήτου, Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν σιόν μου. Τότε ὁ Ἡρώδης, ἐπειδὴ εἶδε ὅτι ἔξαπατήθη ἀπό τοὺς μάγους, ἔθύμωσε πάρα πολὺ καὶ ἔστειλε καὶ ἔσκότωσε ὅλα τὰ παιδιά εἰς τὸν Βηθλεέμ καὶ εἰς ὅλα τὰ περίχωρά της ἀπό δύο ἑτῶν καὶ κάτω, σύμφωνα πρὸς τὸν χρόνον, τὸν ὥποιον ἔξακριβώσε από τοὺς μάγους. Τότε ἐκπληρώθηκε ἐκεῖνο πού ἐλέχθη διά τοῦ Ἱερεμίᾳ τοῦ προφήτου, Φωνή ἀκούσθηκε εἰς τὸν Ραμά, θρῆνος, κλάμα καὶ μεγάλος ὀδυρμός. Ὁτοῦ ἡ Ραχὴλ πού ἐκλαίει τὰ παιδιά της καὶ δέν ἔπειλε νά παρηγορηθῇ, διότι δέν ὑπάρχουν πλέον. Μετά τὸν θάνατον τοῦ Ἡρώδη, ἄγγελος τοῦ Κυρίου ἐμφανίζεται, εἰς ὄντειρον, εἰς τὸν Ἰωσήφ, ὅταν ἦτο εἰς τὸν Αἴγυπτον, καὶ τοῦ λέγει, «Σήκω, πάρε τὸ παιδί καὶ τὸν μπτέρα του καὶ πήγαινε εἰς τὸν γῆν τοῦ Ἱοραπήλ, διότι ἔχουν πεθάνει ἐκεῖνοι, πού ἔζητοῦσαν τὸν ζωντανὸν τοῦ παιδιοῦ». Αὐτὸς δέ ὅταν ἔξυπνος, ἐπῆρε τὸ παιδί καὶ τὸν μπτέρα του καὶ ἤλθεν εἰς τὸν γῆν τοῦ Ἱοραπήλ. Ἐπειδὴ ὅμως ἀκούσει ὅτι ὁ Ἀρχέλαος εἶναι βασιλεὺς τῆς Ἰουδαίας ἀντί τοῦ πατέρα του Ἡρώδη, ἐφοβήθηκε νά μεταβῇ ἐκεῖ. Εἰς ὄντειρον καθωδηγήθηκε ἀπό τὸν Θεόν καὶ ἔψυχε εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας. Καὶ ὅταν ἔφθασε, ἔμεινε εἰς πόλιν, πού ὠνομάζετο Ναζαρέτ, διά νά ἐκπληρωθῇ ἐκεῖνο, τὸ ὥποιον ἐλέχθη ἀπό τοὺς προφήτας, ὅτι δηλαδὴν θά ὀνομασθῇ Ναζωραῖος.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνίστων καθηγ. Β. Βέλλη, Αρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ἔργο τοῦ Κυρίου καὶ σέ ὅπεις τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ μας. Ἡ Βαβυλώνα καὶ ἡ Αἴγυπτος καταφλέγονταν ἀπό τὴν φωτιά τῆς εἰδωλολατρίας καὶ τῆς ἀσέβειας. Ἡ ἐπιστροφή τῶν μάγων στὴν Βαβυλώνα καὶ ἡ φυγὴ τοῦ Κυρίου στὸν Αἴγυπτο ἀποτελοῦν προμήνυμα τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου στά ἔθνη. Ἡ Παλαιοιστίνη καταδιώκει τὸν Κύριο, ἐνῶ ἡ Αἴγυπτος τὸν δέχεται καὶ τὸν διασώζει. Αὐτό ἀποτελεῖ τύπο καὶ προεικόνιση τῆς σταυρώσεως τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ διωγμοῦ τῶν ἀποστόλων ἐκ μέρους τῶν Ἰουδαίων, καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς εὔμενοῦς ὑποδοχῆς τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό τὰ ἔθνη καὶ τῆς μετανοίας καὶ σωτηρίας τους. Ἡδη πλοιόπον ἐκ προοιμίων ὁ Κύριος ἐρχόμενος στὸν κόσμο φανερώνει τίς κοσμοϊστορικές ἀλήθαιες πού μέλησουν νά συμβοῦν.

Ταυτόχρονα ἐκπληρώνει στὸ πρόσωπό του ἀρχαῖες προφητεῖες. Ὁ Ματθαῖος μᾶς θυμίζει τό «έξ Αἰγύπτου ἐκάμησα τὸν σιόν μου» (Ωσηέ 11,1), τὴν προφητεία τοῦ Ἱερεμίου γιά τὴν σφαγὴ τῶν νηπίων (Ιερ. 31, 15-16) καὶ τὴν προφητεία ὅτι ὁ Μεσσίας ἐπρόκειτο νά ὀνομασθεῖ Ναζωραῖος. Ἀναφορικά μέ τίς δύο πρῶτες προφητεῖες, θά πρέπει νά διευκρινίστε τό ἔξης. Οἱ Ἐβραῖοι, ὅπως σημειώνει ὁ Χρυσορρήμων ἄγιος, ὑποστηρίζουν ὅτι τό «έξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα



30 Δεκεμβρίου 2012: META THN XΡΙSTOU GENNHSEIN

«Ἴωσήφ τοῦ μνήστορος, Δαυίδ τοῦ προφητάνακτος καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου».

Ἀνυσίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ († 285 - 305). Φιλεταίρου μάρτυρος († 351), Λέοντος ὁσίου ἀρχιμανδρίτου, Γεδεών ὁσιομάρτυρος τοῦ νέου τοῦ ἐν Τυρνάβῳ († 1812).

Ὑχος: πλ. α' - Ἔωθινόν: Ή - Ἀπόστολος: Γαλ. α' 11 - 19 - Εὐαγγέλιον: Ματθ. β' 13 - 23.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 6 Ιανουαρίου, Τά ἅγια Θεοφάνεια.

Ἀπόστολος: Τίτ. β' 11 - 14, γ' 4 - 7 - Εὐαγγέλιον: Ματθ. γ' 13 - 17.



τὸν υἱόν μου» ἀναφέρεται σέ αὐτούς· δηλαδὴ στὸν ἔξοδό τους ἀπό τὸν Αἴγυπτο μὲ τὸν Μωυσῆν. Ἀγνοοῦν ὅμως ὅτι βασικότατος προφητικός νόμος εἶναι αὐτὸ πού πλέγεται γιά κάποιον πολὺ συχνά νά ἐκπληρώνεται σέ ἄλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ὁ Λευί καὶ ὁ Συμεὼν, γιά τούς ὄποιous ὁ Ἰακώβος προφήτευσε ὅτι θά τούς διασκορπίσει μέσα στὸν Ἰσραήλ. Δέν διασκόρπισε ὅμως αὐτούς ἀλλά τίς φυλές πού προϊθαν ἀπό αὐτούς. Ὁμοίως ἡ προφητεία τοῦ Νῶε γιά τὸν Χαναάν ὅτι θά γίνει δοῦλος στὰ ἀδέλφια του πραγματοποιήθηκε στούς μακρινούς ἀπογόνους του Χαναναίους, καὶ συγκεκριμένα τούς Γαβαωνίτες, τούς ὄποιους ὑποδούλωσαν οἱ Ἰσραηλίτες. Ἐπίσης, οἱ εὐπλογίες τοῦ Θεοῦ στὸν Ἀβραάμ, τὸν Ἰσαάκ καὶ τὸν Ἰακώβ δέν ἐκπληρώθηκαν σέ αὐτούς τούς ἵδιους ἀλλά στούς ἀπογόνους τους, καὶ κυρίως στὸν ἀπόγονο τους πού προσδοκοῦσαν, τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστό. Ἔτσι καὶ ὁ παραπάνω πόγος τοῦ προφήτη Ὡσηέ δέν ἐκπληρώνεται τόσο στὸν παλαιό Ἰσραήλ, ὅσο στὸν πραγματικό καὶ κατά φύση Υἱό τοῦ Θεοῦ, τὸν Ἰησοῦν Χριστό. Μέ τὸν ἴδιο τρόπο κατανοεῖται καὶ ἡ προφητεία γιά τὴ σφαγὴ τῶν νηπίων. Τέλος, γιά τὸν προφητεία ὅτι ὁ Μεσσίας θά ὄνομαζόταν Ναζωραῖος, σχοινιάζουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἀνῆκε σέ προφητικό βιβλίο τὸ ὄποιο ἔχει χαθεῖ. Γνωρίζουμε ἀπό τὸν Πιλαία Διαθήκην ὅτι σέ περιόδους ἐξάρσεως τῆς εἰδωλολατρίας στὸ ἀρχαῖο Ἰσραήλ καίγονταν καὶ καταστρέφονταν πάμπολλα ιερά βιβλία. Σέ ἔνα ἀπό αὐτά πιθανότατα θά ἀνῆκε τὸ παρόν πόγο, τὸ ὄποιο θά είχε διασώσει ἡ προφορική παράδοση μέχρι τίς ἡμέρες πού γράφτηκε τὸ Εὐαγγέλιο.

Ἐμεῖς ὅμως βλέποντας τὴ θαυμαστὴ ἐκπλήρωσην ἀναρίθμητων προφητειῶν στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου, ἃς δοξάσουμε τὸν Θεό πού μεταχειρίζεται κάθε τρόπο, γιά νά μᾶς ὀδηγήσει καὶ στηρίξει στὸν ὄρθρη πίστη καὶ ζωή καὶ νά μᾶς χαρίσει τὴν αἰώνια Βασιλεία του. Ἄμην.

Ἄρχιμ. Π. Κ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθιοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίοκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ταῦν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr