



ΕΤΟΣ 61ον

10 Μαρτίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 10 (3119)

## ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑ

Ἡ βρώση ἀλλά καὶ ἡ ἐγκράτεια τροφῶν ἔχει τὸν ἄρχην τῆς στήν πρώτην ἐντολήν πού ἔδωσε ὁ Θεός στούς πρωτόπλιαστους· «μπορεῖτε νά γευθεῖτε καρπούς ἀπ’ ὅλα τὰ δένδρα τοῦ Παραδείσου· ὅμως νά ἀποφύγεται ἐντελῶς νά γευθεῖτε τούς καρπούς τοῦ δένδρου τῆς γνώσεως τοῦ καθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ» (Γεν. 2,16-17). Καί πάνω σ’ αὐτή τὴν ἀνθρώπινην πρόκλησιν τῆς τροφῆς θεμελίωσε καὶ τὸν ἄρετὸν τῆς νηστείας, σάν πράξη ὑπακοῆς στὸ θεῖο Του Θέλημα. Γιατί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκεῖνο πού καταξιώνει τὸν τελικὸν σκοπό τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι ὁ ἀγιασμός του, δηλ. τὸ καθ’ όμοιώσιν πρός τὸν Θεό. Παρά ταῦτα τοῦ ἄφοσε τὴν δυνατότητα νά παραβεῖ τὴν ἐντολήν Του, ὥστε νά ἀξιολογηθεῖ ἡ ἐλεύθερη ἐπιλογή τοῦ αὐτεξουσίου εἴτε πρός τὸ ἀγαθό πού εἶναι ὁ Θεός, εἴτε πρός τὸ κακό, πού εἶναι ὁ διάβολος καὶ ἡ ἀμαρτία.

### Ἡ εὐλογία τῆς τροφῆς

‘Από τὴν στιγμήν, ὅμως, πού ἔλθει ὁ Χριστός στὴ γῆ, κανένα εἶδος τροφῆς γιά τὴ σωματική μας συντήρηση δέν εἶναι ἀπαγορευμένο. Ἀντίθετα ἀγιάζεται «δι’ εὐχῆς καὶ ἐντεύξεως». Μέ τὴ δύναμην τῆς προσευχῆς καὶ τὴ χάρη τῆς εὐχῆς «Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, εὐλόγησον τὸν βρώσιν...» ἡ τροφή καταναλώνεται ἀπό τούς πιστούς μέ αἰσθημα εὐχαριστίας πρός τὸν Θεό. ’As μήν ξεχνᾶμε τὶς τράπεζες τῆς ἀγάπης στὴν ἀρχαίᾳ Ἑκκλησίᾳ, ὅπου μέ τὴν ἀφορμή τῆς παράθεσης τῶν τροφῶν σὲ κοινὴ βρώση, ἔξεφραζαν καὶ αὔξαναν, ταυτόχρονα, τὴν μεταξύ τους ἀγάπην καὶ τὴν κοινὴν πίστην στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Εἶχαν δηλ. κοινωνία τροφῶν, ἀλλά καὶ κοινωνία Πνεύματος Ἅγιου.

Ἐπομένως, ὁ ἀνθρωπός δέν μοιλύνεται πνευματικά ἀπό τὶς τροφές, ὅπως μᾶς διδάσκει καὶ ὁ Κύριος, «τὸν ἀνθρωπὸν δέν τὸν κάνει ἀκάθαρτο ὅ, τι εἰσέρχεται στὸ στόμα του» (Μτ. 15, 11). Ἐπιπλέον ἡ τροφή γίνεται καὶ ἀφορμή καλλιέργειας ἀρετῶν: Πρῶτο, μέ τὴ διακονία καὶ παράθεση τράπεζας (φαγητοῦ) ὡς

## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α' Κορ. η' 8 - θ' 2)



### Ο σκανδαλισμός τῶν ἀδυνάτων

Ἄδελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὗτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν, οὕτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. Βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἔξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. Ἐὰν γάρ τις ἵδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὅντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφός ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι’ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. Οὕτω δὲ ἀμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφούς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἀμαρτάνετε. Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; Οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἐώρακα; Οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἔστε ἐν Κυρίῳ; Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἔστε ἐν Κυρίῳ.

---

ἔκφραση ἀγάπης πρός τὸν πλησίον. Στή συνέχεια, μέ τίνι προσφορά τροφῆς σέ σσους τή στεροῦνται ως πράξη ἐλημοσύνης καὶ ἀληθηγύης σύμφωνα μέ τά πλόγια τοῦ Κυρίου στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς Κρίσεως· «μέ εἰδατε νά πεινῶ καὶ μοῦ προσφέρατε φαγητό».

Ομως οἱ τροφές δέν καθορίζουν τή θέση μας ἐναντί τοῦ Θεοῦ. Διότι, ὅπως σημειώνει ὁ Ἀπόστολος: «Βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ» (Α' Κορ. 8, 8). Ο βαθμός καὶ ἡ ποιότητα τῆς πίστεώς μας στὸν Θεό καθορίζουν τή σχέση μας πρός Αὔτόν. Μέ τό νά τρῶμε δέν πλεονάζουμε σέ ἀρετές. Ή χρήση τῆς τροφῆς στή συμπαράσταση τοῦ πλησίον γίνεται ἀφορμή γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ θελήματος τοῦ Κυρίου.

### Ἡ εὐθογία τῆς νηστείας

Ἡ νηστεία εἶναι ἡ κατ’ ἔξοχήν πρακτική ἀρετή τῆς σωματικῆς ἐγκράτειας. Κατευνάζει τά σαρκικά πάθη, εἶναι παθοκτόνος κατά τούς ἀγίους πατέρες. Ἐπειδή ἡ πλησμονή τῆς τροφῆς εἶναι μπτέρα τῶν πειρασμῶν τῆς σάρκας, ἀντίθέτως ἡ νηστεία εἶναι μπτέρα τῆς ἀγνότητας. Ἐπομένως, ἡ ἐκούσια στέρηση ὄρισμένων τροφῶν γιά πλόγιους πνευματικούς, δέν ἀποβλέπει στήν ταθαιπωρία τοῦ σώματος ἀλλά στήν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς. Δηλ. ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ἀπ. Παῦλος, «οὕτε ἐάν μή φάγωμεν ὑστερούμεθα» (Α' Κορ. 8,8). Μᾶλλον προσθέτουμε ὑγεία στό σῶμα καὶ στήν ψυχή.

Ἐπιπλέον μέ τήν ἀρετή τῆς νηστείας δίνουμε λαμπρό παράδειγμα χριστιανικῆς ἀρετῆς στούς ἄλιθους. Δηλ. ὅτι πράγματι πιστεύουμε, ὅτι ἡ ἄσκηση αὐτή εἶναι ἔκφραση πίστεως καὶ ὑπακοῆς στόν Χριστό πού πρῶτος Ἐκεῖνος νήστεψε καὶ νίκησε τούς πειρασμούς καὶ τό διάβολο. Ἐπίσης, ὅτι οἱ ὑπερικές τροφές, κατύπτουν μέν τίς φυσικές μας ἀνάγκες, ἀλλά δέν μᾶς ἔξουσιάζουν. Τίς ἐλέγχου-

## Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, ἐμᾶς δέν μᾶς συνιστᾶ τὸ φαγητόν εἰς τὸν Θεόν, διότι οὕτε ἔάν φάγωμεν, ἔχομεν κανένα πλεονέκτημα, οὕτε ἔάν δέν φάγωμεν, κάνομεν τίποτε. Προσέχετε ὅμως μπίπιως ἡ ἐλευθερία σας αὐτή γίνη αἰτία νά πέσουν οἱ ἀσθενεῖς κατά τὴν πίστιν. Ἔάν κάποιος ιδῇ ἐσένα πού ἔχεις γνῶσιν, νά κάθεσαι εἰς τὸ τραπέζι ἐνός ναοῦ εἰδώλων, δέν θά ἐνθαρρυνθῇ ἡ συνείδησίς του, ἐπειδή εἶναι ἀδύνατος εἰς τὴν πίστιν, εἰς τὸ νά τρώῃ κρέατα τῶν θυσιῶν πού προσφέρονται εἰς τὰ εἰδώλα; Καὶ ἔξι αἰτίας τῆς γνώσεως σου θά χαθῇ ὁ ἀδύνατος ἀδελφός διά τὸν ὄποιον ἐπέθανε ὁ Χριστός. Ἀμαρτάνοντες δέ μέ αὐτὸν τὸν τρόπον εἰς τοὺς ἀδελφούς καὶ πληγώνοντες τὴν συνείδησίν των πού εἶναι ἀδύνατη, ἀμαρτάνετε εἰς τὸν Χριστόν. Δι’ αὐτὸν τὸν λόγον, ἔάν φαγητόν κάνῃ τὸν ἀδελφόν μου νά πέσῃ, δέν θά φάγω κρέας ποτέ, διά νά μη γίνω αἰτία νά πέσῃ ὁ ἀδελφός μου. Δέν εἶμαι ἀπόστολος; Δέν εἶμαι ἐλεύθερος; Δέν εἶδα τὸν Ἰησοῦν Χριστόν τὸν Κύριόν μας; Δέν εἶσθε σεῖς τὸ ἔργον μου ἐν Κυρίῳ; Ἔάν δὲ ἄλλους δέν εἶμαι ἀπόστολος, εἶμαι τούλαχιστον γάρ σᾶς, διότι σεῖς εἶσθε ἡ σφραγίδα τῆς ἀποστολῆς μου ἐν Κυρίῳ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Αρχιμ. Εβ. Αντωνιάδου, Άμ. Αληβίζατου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

---

με πρός τό συμφέρον τῆς πνευματικῆς μας προόδου ἀλλήλα καί τῆς σωματικῆς μας ὑγείας.

Γι’ αὐτό, συνειδητά καί μέ πίστη στὸν Κύριο ἀπέχουμε ἀπό ὄρισμένες τροφές, σύμφωνα μέ τίς ύποδείξεις τῆς Ἐκκλησίας. Γιά νά δείξουμε τὴν ἀγαθή μας πρόθεσην καί τὴν κατά Θεό ἐπιθυμία μας ὅτι θέλουμε νά τραφοῦμε, ὅχι μόνο σωματικά ἀλλήλα καί πνευματικά. Διότι, ὅπως μᾶς ἐπισημαίνει ὁ Κύριος, «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐν παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ» (Μτ. 4, 4). Τὴ στέρηση τῶν τροφῶν στὴ νηστεία τὴν ἀναπληρώνει ἡ χάρη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἀντί νά νιώθουμε στέρηση, νιώθουμε εὐλογία καί πιληρότητα. Αισθανόμαστε ὅτι εἴμαστε τέκνα πίστεως καί ὑπακοῆς τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀγίων ἀποστόλων, ὅπως ὁ ἀπ. Παῦλος μᾶς λέει: «Ἡ σφραγίς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἔστε ἐν Κυρίῳ» (Α΄ Κορ. 9, 2).

### Τά διδάγματα τῆς ἀρετῆς τῆς νηστείας στό σύγχρονο κόσμο

‘Υπάρχει ἔνα ἔρωτημα γιά τὸν κόσμο: Ζοῦμε γιά νά τρῶμε ἡ τρῶμε γιά νά ζοῦμε; Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι ἡ ζωή μας, στὴν πραγματικότητα, δέν ἔξαρτᾶται ἀπό τὴν ἐπάρκεια ἡ τὴ στέρηση τῶν τροφῶν. Κατά κύριο λόγο ἔξαρτᾶται ἀπό τὸν Θεό πού μᾶς ἔδωσε τὸ δῶρο τῆς ζωῆς. Ἐπομένως, ἡ τροφή δέν πρέπει νά εἶναι αὐτοσκοπός, οὕτε πάλι ἡ ἀγωνιώδης ἔξασφάλιση τοῦ ἐπιούσιου ἄρτου ἐγγύηση μακροζωΐας καί εὔτυχίας. Ποιητὸ δέ περισσότερο δέν ἔξασφαλίζει τὸν ἀγιασμό μας καί δέν παρέχει ζωήν αἰώνια. Ἀπλά καλύπτει βασική βιοτική ἀνάγκη.

10 Μαρτίου 2013: ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ.

«Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Κοδράτου τοῦ ἐν Κορίνθῳ καὶ τῶν σύν αὐτῷ 5 μαρτύρων († 251). Ἀναστασίας τῆς πατρικίας,

Μιχαὴλ Μαυροειδῆς νεομ. τοῦ ἐν Ἀδριανούπολει († 1544)

Τίχος: βαρύς – Ἐωθινόν: Ζ' – Ἀπόστολος: Α' Κορ. π' 8 - θ' 2 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. κε' 31-46.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 17 Μαρτίου, τῆς Τυρινῆς.

Ἀπόστολος: Ρωμ. ιγ' 11 - ιδ' 4 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. στ' 14 - 21.

„Αν ὅμως ρίξουμε μιά ματιά στή δυστυχία πού ἐπικρατεῖ κυρίως στά ἔκατομμύρια ήσαν τοῦ τρίτου κόσμου, πού ὑποσιτίζονται στήν ἐποχή τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς τεχνολογίας, θά ἀντιληφθοῦμε τήν ἀδικία καὶ τήν ἀδιαφορία ἐκ μέρους τῶν ἀνεπιτυγμένων χωρῶν καὶ τῶν ισχυρῶν διεθνῶν ὄργανισμῶν πρός τούς ἀνθρώπους αὐτούς, πού στεροῦνται τά αὐτονότα γιά μᾶς εἰδον πρώτης ἀνάγκης. Ἀδυνατοῦν ἡ δέν θέλουν νά καλύψουν τίς βιοτικές ἀνάγκες τῶν ἀσθενεστέρων;

Ο Χριστός χόρτασε «πεντακισχιλίους ἄνδρας» ὅταν ὁ ἕδιος νήστεψε «ἡμέρας τεσσαράκοντα». Ἐάν τό δικό μας περίσσευμα τροφῆς καὶ ἀγάπης γίνει ἀφορμή ἀνακούφισης σέ ἐκείνους πού στεροῦνται καὶ τά δύο, τότε ἡ ἀρετή τῆς νησείας ἐμπνέει τήν πρός τόν πλησίον ἀγάπην καὶ ἐπιβεβαιώνει τή φράση «οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ».

Ἄρχιμ. Χ. Ν.

## Νέα ἔκδοση ἀπό τήν Ἀποστολική Διακονία

### ΜΙΚΡΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ ἢ ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ

Ίδιαίτερα χρήσιμη θά ἀποδειχθεῖ ἡ παροῦσα ἔκδοση στούς ιερεῖς μας γιά τήν τέλεση τῶν ιερῶν Μυστηρίων καὶ Ἀκολουθιῶν. Τό πρακτικό σχῆμα, 12x16,5 ἑκατ., τά εύανάγνωστα τυπογραφικά στοιχεῖα, ἡ δίχρωμη ἐκτύπωση, ἡ ποιότητα χάρτου, καὶ ἡ χρυσόδετη βιβλιοδεσία τό καθιστοῦν ἀπαραίτητο σέ κάθε κληρικό.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (δδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, σύν ὅποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὅμιλει. 2) Κάθη Παρασκευή καὶ ὥρα 5.30 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι. Προοκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν ὅμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ ὅμιλει ἔνας ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖς φύλλοι ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)