



ΕΤΟΣ 61ον

17 Μαρτίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 11 (3120)

ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

‘Ο Κύριος ήμων Ἰησοῦς Χριστός, ως Υἱός τοῦ Θεοῦ, δέν ἔχει ἀσφαλῶς καμία ἀποιλύτως ἀνάγκη ἀπό ἐνδύματα οὕτε γιά κάλυψη, οὕτε γιά εὐπρεπισμό. Ἡ παμπρότητα τῆς Θείας Του δόξας ἀποτελεῖ τό φωτεινό ἐνδυμα καὶ τό μεγαλοπρεπή στοιλισμό Του, ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ψαλμωδός: «Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω ἀναβαθμόμενος φῶς ὡς ἰμάτιον» (103, 1).

Ἐμᾶς Θέλει νά μᾶς ἐνδύσει κιτώνα φωτεινό πού θά λάμπει ἀπό τό δικό Του αιώνιο φῶς, ὅστε νά μετέχουμε στή ζωοποιό Του χάρη, γιατί «ἐν Αὔτῳ ζωή ἢν καί ἡ ζωή ἢν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων» (Ἰω. 1, 4).

Γιά νά γίνει αιύτό ὅμως πρέπει νά κάνουμε μιά μεγάλη ἀληθαγή, ὅπως μᾶς πλέονται ὁ ἀπό. Παιδίος: «Νά πετάξουμε ἀπό πάνω μας τά ἔργα τοῦ σκότους καὶ νά φορέσουμε τά ὄπλα τοῦ φωτός». Τί σημαίνει αιύτο;

Τό σκοτάδι τῆς ἀμαρτίας καὶ τό φῶς τῆς ἀρετῆς

Πρίν μᾶς ντύσει ὁ Κύριος μέ τί δόξα καὶ τό φῶς του χρειάζεται νά ἀπαληθαγοῦμε (ἀποθώμεθα) ἀπό τό ἐνδυμα τοῦ σκότους πού εἶναι ἡ ἀμαρτία, καὶ μάλιστα τώρα, πού εἶναι καιρός γιά καθέναν ἀπό μᾶς. Διότι ἡ ζωή μας ἔδω, ὅπου συντεθοῦνται ὅσα σκοτίζουν τό νοῦ καὶ ἀμαυρώνουν τήν ψυχή, τελειώνει, φεύγει γρήγορα, φτάνει νωρίς στό τέλος της (ἡ νύξ προέκοψεν). “Οσο διαρκεῖ αιύτη ἡ ζωή εἶναι καιρός εὔκαιρος γιά μᾶς νά βγάλουμε ἀπό μέσα μας ὅπες τίς ἐνοχές πού κρίνουν τήν ψυχή μας καὶ τούς ἐφάμαρτους μολυσμούς τοῦ σώματός μας, καὶ νά βγάλουμε ἀπ’ τό μυαλό μας τό σκοτεινό ἐνδυμα τῆς ἀμαρτίας.

Ἀφοῦ ἀπαληθαγοῦμε ἀπό τήν ἐπιρροή τῆς ἀμαρτίας ὄφείλουμε νά ἔργα σθοῦμε πνευματικά, νά καλπιεργήσουμε τίς εύαγγελικές ἀρετές στή ζωή μας, ὅστε νά ἐνδυθοῦμε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, νά περιβληθοῦμε τή χάρη τῆς μεγάλης Του δόξας.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωμ. 1γ' 11 - ιδ' 4)



Η δύμερα της σωτηρίας

Ἄδελφοί, νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἡ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. Η νέξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἡγγυκεν. Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ξῆλῳ, ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. Ὅς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἔσθιει. Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἔσθίοντα μὴ ἔξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἔσθίων τὸν ἔσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἴς ὁ κορίνων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἴδιῳ Κυρίῳ στήκει ἡ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στήσαι αὐτόν.

Ο Κύριος πλέει ὅτι «ἔγώ πρέπει νά ἑκτελῶ τά ἔργα πού μού ἀνέθεσε νά κάνω (ἐδῶ) Ἐκεῖνος πού μέ ἔστειπε (στή γη), ὅσσο διαρκεῖ ἡ ἐπί γης παρουσία μου, ὅσσο εἶναι καιρός» (Ιω. 9, 4). Ο δέ Μέγας Βασίλειος μᾶς προτρέπει νά ἔργασθούμε ἐδῶ, ὅσσο ζοῦμε, τά ἔργα της πίστεως ἐπειδή «τοῦ καθενός ἀπό μᾶς τό τέλος (ὁ θάνατος) εἶναι κοντά». Καὶ σιγά σιγά νά ντυθούμε ὅπλο τὸν Κύριο, ὅπως μᾶς παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος: «Ἐνδύσασθε τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν» (Ρωμ. 13, 14). Γιατί πρῶτα ὄφείλουμε νά ἐνδυθούμε τίς φωτοειδεῖς ἀρετές τοῦ Κυρίου καί μετά «τόν αἵτιον ὅλων τῶν φωτῶν Χριστόν» (ἄγ. Νικόδημος), δηπλ. τό πλήρωμα τῶν ἀρετῶν πού εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς. Νά βαπτισθούμε μυστηριακά στή χάρη Του γιά νά ντυθούμε τὸν Χριστό, ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει πάλι ὁ Ἀπόστολος: «Οσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε» (Γαλ. 3, 27).

Η φροντίδα τοῦ ἐνδύματος τοῦ Χριστοῦ

Δέν ἀρκεῖ νά ἀξιωθούμε τοῦ ἐνδύματος της χάριτος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλήλα πρέπει νά τό διατηρούμε καθαρό, ἄσπιπλο ἀπό τόν προσβολήν της ἀμαρτίας. Καί τούτο θά τό ἐπιτύχουμε, ὅπως μᾶς πλέει πάλι ὁ ἀπ. Παῦλος, ἔάν δέν μετατρέπουμε τή φροντίδα τοῦ σώματός μας σέ ίκανοποίηση τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, «καὶ τῆς σαρκός πρόνοιαν μή ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας». Διότι δέν ἐνδυσώμεθα μέρος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλήλα ὅπλο τόν Χριστό. Δέν ύπάρχει δηπλ. χῶρος γιά ἀμαρτία. Ό Μ. Ἀθανάσιος πλέγει ὅτι ὁ Θεός «τούς πάντας ὑμᾶς φορεῖ, ἵνα οι πάντες φορέσωμεν τόν Θεόν». Μᾶς φοράει ὁ Χριστός ὅπλους μέσα στήν ἀγάπη Του γιά νά φορέσουμε κι ἐμεῖς ὅπλο μέσα μας τόν Θεό. Δέν ύπάρχει περιθώριο γιά πονηρές πράξεις πού προσβάλλουν τό Πανάγιο Πνεῦμα σέ κανένα ἀπό τά μέλη της Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Διότι ἡ ύφη τοῦ φωτεινοῦ ἐνδύματος πού μᾶς δίνει ὁ Χριστός εἶναι πινευματική. Ἔνδυμα Χριστοῦ εἶναι ἡ χάρη τοῦ Παρακλήτου (ἄγ. Νικόδημος) καί ἀμαρτία δέν νοεῖται, οὕτε χωράει.

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, τώρα εἶναι πλησιέστερα σ' ἐμᾶς ή σωτηρία παρά τότε πού ἐπιστέψαμε. Ἡ νύχτα ἐπροχώρησε· ή ἡμέρα ἐπλοιάσε. Ὅς πετάξουμε λοιπόν τά ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἂς ὀπλισθοῦμε μέ τά ὅπλα τοῦ φωτός. Ὅς εἶναι ή συμπεριφορά μας σεμνή, ὅπως ὅταν εἶναι ἡμέρα, ὅχι συμπόσια καὶ μεθύσια, ὅχι ἀκολασίες καὶ ἀσέλγειες, ὅχι ἕριδες καὶ ἥλοτυπίες, ἀλλ' ἐνδυθῆτε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν καὶ μή φροντίζετε διά τὸν σάρκα διά νά ικανοποιήσετε τὰς ἐπιθυμίας της. Ἐκεῖνον πού εἶναι ἀσθενής κατά τὸν πίστιν, νά τὸν δέχεσθε, ἀλλ' ὅχι διά συζητήσεις γνωμῶν. Ὁ ἑνας πιστεύει ὅτι ἐπιτρέπεται νά φάγῃ ἀπό ὅλα, ἀλλ' ὁ ἀσθενής τρώγει λάχανα. Ἐκεῖνος πού τρώγει, ἂς μή περιφρονῇ ἐκεῖνον πού δέν τρώγει, καὶ ἐκεῖνος πού δέν τρώγει, ἂς μή κρίνῃ ἐκεῖνον πού τρώγει, διότι ὁ Θεός τὸν ἔχει δεχθῆ. Ποιός εἶσαι σύ πού κρίνεις ξένον ύπηρέτν; Τό ἄν θά σταθῇ ἢ πέσῃ ἀφορῷ τὸν δικόν του κύριον, θά σταθῇ ὅμως, διότι ὁ Θεός ἔχει τὴν δύναμιν νά τὸν κάνῃ νά σταθῇ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ἐπειδή ὅμως εἴμαστε ἄνθρωποι καὶ εὔκολα παρασυρόμαστε στὴν ἀμαρτία καλόν εἶναι νά ἔχουμε κατά νοῦν τὸ ὡραῖο ἔξαποστειλάριο τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου: «Τὸν νυμφῶνα Σου βλέπω Σωτήρ μου κεκοσμημένον καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ· λάμπρυνόν μου τὸν στολὴν τῆς ψυχῆς, φωτόδοτα καὶ σῶσόν με». Λαμπρύνει τὸν ψυχικό μας κόσμο ὁ πνευματικός ἀγώνας πού καταβάλλουμε, διορθώνει τὸν πορεία μας πρός τὸν Χριστό. Γι' αὐτό καὶ ὁ ἄπ. Παῦλος μᾶς συμβουλεύει «ώς ἐν ἡμέρᾳ εὐσκημόνως περιπατήσωμεν», δηλ. ἡ ζωή μας νά εἶναι φωτεινή σάν τὴν ἡμέρα, χωρίς σκοτεινά σημεῖα ἀμαρτωλῆς συμπεριφορᾶς.

Πῶς ντύνεται ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος

Στὴν ἐποχή μας ἄλλοι ντύνονται ἀπλά καὶ ἄλλοι ἐπιστρατεύουν τὴν μόδα καὶ τοὺς ἐνδυματολόγους γιά νά ἐντυπωσιάσουν μέ τά ἀκριβά ἐνδύματά τους. Καί προσαρμόζουν ἀνάλογα τὴν φυσική συμπεριφορά τους. Τόσο τὰ ἐνδύματά τους ὅσο καὶ ἡ συμπεριφορά τους, ἀπ' τὴν στιγμή πού δέν ἐμπνέονται ἀπό τὸ πνεῦμα Χριστοῦ, εἶναι ἐνδυμασίες καὶ στολησμοί πού δέν ἀντέχουν στό χρόνο, φέρουν μέσα τους τὴν φθορά καὶ τὴν ματαιότητα.

Ἡ Ἔκκλησία, πάντα διαχρονική προβάλλει τὸ ἔνδυμα τῶν ἀρετῶν τοῦ Χριστοῦ. «Οσοι ἐπιλέγουν νά ἐνδυθοῦν τὸν Χριστό ἔχουν πνευματική ἀντίληψη τοῦ κάλλους Του. Βλέπουν μέ τά μάτια τῆς πίστεως, ὅπως οἱ πρόκριτοι μαθητές τοῦ Κυρίου τὴν ἡμέρα τῆς Μεταμορφώσεως Του, ὅτι λάμπουν «τὰ ἱμάτια Αὔτοῦ ὡς τὸ φῶς». Δέν συγκρίνονται σέ χρῶμα καὶ λάμψη μέ τὰ ἐνδύματα τοῦ σύγχρονου ἄνθρωπου. Ἡ ποιότητά τους εἶναι ἀνεξίτηλη καὶ ἡ ὄμορφιά τους

17 Μαρτίου 2013: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ.

«Ανάμνησις τῆς ἀπό τοῦ παραδείσου ἔξορίας τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ»

‘Αλεξίου ὁ. τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ († 411).

Τίχος: πλ. δ' – Έωθινόν: Η' – Απόστολος: Ρωμ. ιγ' 11 - ιδ' 4 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. στ' 14 - 21.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 24 Μαρτίου, Α΄ Νηστειῶν (τῆς Ὁρθοδοξίας).

Απόστολος: Εφρ. ια' 24 - 26, 32 - 40 – Εὐαγγέλιον: Ιω. α' 44 - 52.

αιώνια. Γιά τό πότισμα αύτό όπειλεξε πρώτη ή Θεοτόκος νά ένδυθει τόν έπουράνιο χιτώνα τῆς δόξης τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ Της. Λέει χαρακτηριστικά ὁ Δαβίδ: «Παρέστη ή βασιλίσσα σου ἐκ δεξιῶν σου ἐν ιματισμῷ διαχρύσῳ». Λάμπει περισσότερο καί ἀπό τό χρυσό τό ἐνδυμα τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅσοι ἀπολαμβάνουν αὐτῆς τῆς τιμῆς ἀγάλησονται πνευματικά διότι ὁ Θεός τούς ἀξίωσε νά ντυθοῦν «ἱμάτιον εύφροσύνης».

Οι χριστιανοί βαπτίζονται «εἰς Χριστόν» καί ένδυονται τόν Χριστό. Ένδυονται τή σωτήρια χάρη Του καί πορεύονται στό φῶς τῶν ἐντολῶν Του. Αγωνίζονται νά διατηρήσουν τό πνευματικό τους ἐνδυμα φωτεινό γιά νά εισέλθουν στόν αἰώνιο νυμφώνα τοῦ Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ.

‘Αρχιμ. Χ. Ν.

ΜΙΚΡΟΝ ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Γ'

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

‘Εγκρίσει τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

(σχῆμα 14Χ21 ἑκατ., σελ. 110)

‘Η θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων ἀποτελεῖ τήν καρδιά τῶν καθημερινῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Χωρίς ὑπερβολή μποροῦμε νά ὀνομάσουμε τή λειτουργία αὐτή ώς «Λειτουργία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς», ἀφοῦ εἶναι ἡ πιό χρακτηριστική Ἀκολουθία τῆς Ιερᾶς αὐτῆς περιόδου.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.ρ. γίνεται τό κόρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Τεσπερινοῦ, στήν ὁποία περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά ὄμιλει. 2) Κάθε Παρασκευή καί ὥρα 5.30 μ.ρ. γίνεται τό κόρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι. Προοκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στήν δρόμωνο Λημού Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καί ὄμιλει ἔνας ἀπό τούς Εφημερίους τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δόλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr