



ΕΤΟΣ 61ον

7 Απριλίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 14 (3123)

## Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

‘Ο Χριστός, ώς μέγας Ἀρχιερέας τῆς Καινῆς Διαθήκης, μέ τήν παρουσία Του, καταργεῖ τήν παλαιά ιερωσύνην τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου καί κατ’ ἐπέκτασην κάθε ἄλλην ιερωσύνην, τῶν εἰδώλων ἡ τῶν ἄλλων θροποσκειῶν. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει τά σημεῖα ἐκεῖνα πού φανερώνουν αὐτή τήν ἀλήθειαν.

### Η σύγκριση τῆς ιερωσύνης τοῦ Χριστοῦ μέ τήν παλαιά ιερωσύνη

‘Ο Ἀπόστολος, ἀναφερόμενος στήν ιερωσύνην τοῦ Χριστοῦ, προβάλλει τόν ψαλμικό στίχο: «Σύ ιερεύς εἰς τόν αἰῶνα κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκη» (109,4). Συγκρίνει τήν ιερωσύνην τοῦ Ἰησοῦ μέ ἐκείνην τοῦ Μελχισεδέκη, μιᾶς σπουδαίας βιβλικῆς μορφῆς, πού δέν ἀνήκε στίς ιερατικές φυλές τοῦ Ἰσραήλ.

Γιά τόν Μελχισεδέκη γνωρίζουμε ὅτι: α) Δέν χρίσθηκε μέ ἔλαιον ὅπως ὁ Ἀαρών καί οι μετέπειτα ιερεῖς τοῦ νόμου καί ὁ Ἰδιος εὐπλόγησε τόν Ἀθραάμ ὡς ἀνώτερός του. β) Δέν γνώριζε κανέίς τήν καταγωγή του, δηλ. τόν πατέρα του καί τή μπτέρα του. γ) Ήταν ἀγενεαλόγητος. γ) Τό σονομά του ἐρμηνεύεται βασιλεύς δικαιοισύνης. Δέν ἀναφερόταν ἡ ἡλικία του, ἢταν ἀκαθόριστη. δ) Δέν είχε συγγενεῖς ἡ διαδόχους. ε) Προσέφερε ως θυσία μόνο ἄρτο καί οἶνο. στ) Τέλεσε μόνο μία ιεροπραξία ως θυσία πρός τόν Θεό. δ) Δέν διηλώθηκε στήν Παλαιά Διαθήκη ὅτι πέθανε.

Αύτά τά σημεῖα ἀποτελοῦν προτύπωση τῆς ιερωσύνης τοῦ Χριστοῦ. Διότι καί ὁ Ἰησοῦς χρίσθηκε Ἀρχιερέας ἀπό τόν ἴδιο τόν Πατέρα Του: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηύδοκησα» (Μτ. 3,17). Δηλ. δέν πῆρε τήν Ἀρχιερωσύνην ἀπό μόνος του, ἀλλήλα ὅπως ἀναφέρει ὁ Ψαλμός: «Υἱός μου εῖ σύ, ἐγώ σήμερον γεγέννηκά σε» (109,4). Εἶναι ἀπάτωρ ἐκ μητρός, δηλ. ως ἀνθρωπος γεννήθηκε ἐκ Πνεύματος Ἅγιου καί Μαρίας τῆς Παρθένου. Ἀλλά καί ἀμήτωρ ἐκ Πατρός, δηλ. ως Υἱός Θεοῦ γεννᾶται στούς αἰῶνας, ἀτελεύτητα ἀπό μόνο τόν Πατέρα Του. Εἶναι Θεός τῆς δικαιοισύνης, ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε στόν ἄγιο Ἰωάν-



## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ('Εβρ. δ' 14 - ε' 6)

Ίνσοῦς, ὁ μέγας Ἀρχιερεύς

Ἄδελφοί, ἔχοντες ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν νίνον τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. Οὐ γάρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἀμαρτίας. Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρορθίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὑρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. Πᾶς γάρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβάνομενος ὑπέρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπέρ ἀμαρτιῶν, μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθενειαν· καὶ διὰ ταύτην ὁφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπέρ ἀμαρτιῶν. Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καὶ ὁ Ἄαρων. Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ' ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν· Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε· καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· Σὺ ιερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκην.

---

νν τὸν Βαπτιστή: «Πρέπον ἐστίν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην» (Μτ. 3,15). Ο Κύριος εἶναι ὡς Θεός αιώνιος, «ὁ ἦν, ὁ ὅν καὶ ὁ ἐρχόμενος» καί πάτησε τό θάνατο καὶ ἀνέστη ὡς ἀνθρωπος. Ο Ἰδιος προσέφερε μία καὶ μόνη θυσία στό Σταυρό γιά τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Καὶ στούς μαθητές του παρέδωσε τίνι ἀναίμακτη θυσία μέ τόν καθαγιασμό καὶ μεταβολή τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου σε Σῶμα καὶ Αἷμα Του.

Μέ αὐτές τίς ἐπισημάνσεις ἀποδεικνύεται πόσο μεγάλη, διαφορετική καὶ ἀνεπανάληπτη εἶναι ἡ ιερωσύνη τοῦ Θεανθρώπου σέ σχέση μὲ τίνι παλαιά ιερωσύνη. Μόνο ὁ Μελχισεδέκη εἶναι προτύπωση τῆς ιερωσύνης τοῦ Χριστοῦ.

**Οι λόγοι τῆς μοναδικότητας τῆς Ἀρχιερωσύνης τοῦ Χριστοῦ**

Γιατί ὅμως ὁ Χριστός νά εἶναι ὁ μοναδικός μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, ὁ μοναδικός ἄξιος ἀρχιερέας καὶ γιά ὅnlia τά ἔθνη; Από ποῦ ἀντλεῖται αὐτή ἡ ἀποκλειστικότητα;

Πρῶτος λόγος εἶναι τό γεγονός ὅτι ὁ Θεός ἔδειξε ἐμπρακτα τίνι ἀγάπη του στόν ἀνθρωπο, θυσιάζοντας τόν ἴδιο Του τόν Υἱό. Δέν ζήτησε ἄλλην θυσίες, ἀλλιὰ θυσίασε τόν Μονογενή Του. Τέτοια ἀγάπη δέν ἔχει ἀντίστοιχό της στόν κόσμο.

Δεύτερος λόγος εἶναι ὅτι κανείς ἀνθρωπος δέν ἔταν ἄμοιρος ἀμαρτίας. Οπως γράφει ὁ ἀπό. Παῦλος ὅσοι ἀπό τούς ἀνθρώπους ἐκλέγονται γιά νά ὑπορετήσουν τόν Θεό, ὡς ιερεῖς, ὅnlοι ἔχουν τίνι ἀδυναμία τῆς ἀμαρτίας: «Πᾶς ἀρχιερεὺς ἐξ ανθρώπων λαμβανόμενος... περίκειται ἀσθενειαν» ('Εβρ. 5,1.2). Επομένως δέν μποροῦν νά φθάσουν τίνι τελειότητα.

## Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, ἀφοῦ ἔχομεν ἀρχιερέα μέγαν, ὁ ὅποιος ἔχει διέλθει τούς οὐρανούς, τὸν Ἰησοῦν τὸν Υἱόν του Θεοῦ, ἃς κρατᾶμε στερεά τὴν πίστιν πού ὅμολογοῦμεν. Διότι δέν ἔχομεν ἀρχιερέα, πού νά μή μπορῇ νά συμπαθήσῃ εἰς τὰς ἀδυναμίας μας, ἀλλά ἔχομεν ἕνα πού ἔχει δοκιμασθῆ καθ' ὅλα, σύμφωνα μὲ τὴν ὄμοιότητά του μ' ἐμᾶς, χωρὶς νά ἀμαρτίσῃ. Ἄς προσερχώμεθα λοιπόν μὲ πεποίθησιν ἐνώπιον τοῦ Θρόνου τῆς χάριτος, διά νά λάβωμεν ἔλεος καὶ νά βροῦμε χάριν ὅταν θά ἔχωμεν ἀνάγκην διά βοήθειαν. Διότι κάθε ἀρχιερεύς λαμβάνεται ἀπό ἀνθρώπους καὶ ἐγκαθίσταται ἀρχιερεύς χάριν τῶν ἀνθρώπων, διά νά ὑπηρετῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, διά νά προσφέρῃ δῶρα καὶ θυσίας διά τὰς ἀμαρτίας. Μπορεῖ νά εἶναι ὑπομονητικός πρὸς ἐκείνους οἱ ὅποιοι βρίσκονται εἰς ἄγνοιαν καὶ πλάνην, διότι καὶ αὐτός περιβάλλεται ἀπό ἀδυναμίαν, λόγῳ τῆς ὅποιας εἶναι ὑποχρεωμένος νά προσφέρῃ θυσίας περὶ ἀμαρτιῶν καὶ διά τὸν ἑαυτόν του ὅπως κάνει διά τὸν λαόν. Καὶ κανεὶς δέν παίρνει μόνος του τὴν τιμὴν αὐτήν, ἀλλά μόνον ὅταν καλῆται ἀπό τὸν Θεόν, καθὼς ἀκριβῶς καὶ ὁ Ἀαρὼν. Ἔτσι καὶ ὁ Χριστός, δέν ἐπῆρε μόνος διά τὸν ἑαυτόν του τὴν δόξαν νά γίνη ἀρχιερεύς, ἀλλ' ἔγινε ἀρχιερεύς ἀπό ἐκείνον πού τοῦ εἶπε, Υἱός μου εἶσαι σύ, ἐγώ σῆμερα σέ ἐγέννησα, ὅπως καὶ εἰς ἄλλο μέρος λέγει, Σύ εἶσαι αἰώνιος ἰερεύς κατά τὴν τάξιν τοῦ Μελχισεδέκ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,  
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Αμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

---

Ο Χριστός ὅμως ὡς τέλειος Θεός ἐκ Πατρός καί ἄνθρωπος τέλειος ἀπό τῆς συλλήψεώς Του, ἔπαθε γιά μᾶς. Καί προβάλλει συνεχῶς τὰ πάθη του ὡς ἄνθρωπος στὸν ἑαυτό Του ὡς Υἱό Θεοῦ ἀλλιὰ καὶ στὸν Πατέρα Του. Καί ζητᾶ νά ἐληθεύσῃ ὅσοι ἀπό τοὺς ἀνθρώπους προσκυνήσουν τὰ πάθη Του, κοινωνήσουν ἐν Πνεύματι Ἅγιῳ τῷ Σῶμα καὶ τῷ Αἷμα Του. Καί μέ τὴν χάρην Του τελειοποιοῦνται ἐν Χριστῷ, δυνάμει τῆς τέλειας θυσίας Του. Ἐκεῖνος, τέλειος ἐκ τελείου, μᾶς ἀξίωνε νά γίνουμε μέτοχοι τῆς τελειότητός του κατά χάριν, ὡς δωρεά, ὡς προσφορά τοῦ ἐλέους Του. Γι' αὐτό καὶ ἔχουμε τούς ἐν πίστει τετελείωμένους ἀγίους καὶ δικαίους τῆς Ἐκκλησίας μας, πού κι αὐτοί μέ τὴν σειρά τους προσβεύουν στὸν Κύριο γιά μᾶς.

Ως συμπέρασμα ὅλων αὐτῶν ὁ κάθε χριστιανός, κάθε συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἔχει τό πνευματικό δικαίωμα νά αἰσθάνεται τὴν μοναδικότητα τῆς ὄρθοδοξίης πίστεως καὶ σωτηρίας γιά κάθε ἄνθρωπο πάνω στὴ γῆ. Δέν εἶναι ὑπερβολή τό θεολογικό ἀξίωμα ὅτι χωρὶς Χριστό, ἐκτός Ἐκκλησίας, δέν ὑπάρχει σωτηρία.

Ἄρχιμ. Χ. Ν.

7 Απριλίου 2013: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Καλλιοπίου και Ἀκυλίνης μαρτ. († 304). Γεωργίου ὁσίου ἐπισκ. Μυτιλήνης († Θ' αι.). Ἡχος γ' – Ἐωθινόν: IA' – Ἀπόστολος: Ἐβρ. δ' 14 - ε' 6 – Εὐαγγέλιον: Μρ. π' 34 - θ' 1.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 14 Απριλίου, Δ' Νηστειῶν (Ιωάννου τῆς Κλίμακος).  
Ἀπόστολος: Ἐβρ. στ' 13 - 20 – Εὐαγγέλιον: Μρ. θ' 17 - 31.

## Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στήν ἀσκητική παράδοση τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας

JEAN CLAUDE LARCHET, μετάφραση Χ. Κούλα  
(Τόμ. Α' καὶ Β', Σχῆμα 14x21, σελ. 656 ἔκαστος)

Μέ εὔλογό τρόπο ό συγγραφέας ἀντιδιαστέλλει στή θεολογική σκέψη τῆς Δύσεως, πού ἐρμηνεύει τό ἀπολυτρωτικό ἔργο Χριστοῦ μέ δικανικούς ὅρους, τίνι εύρυτερη πατερική παράδοση τῆς Ὁρθοδοξίας, ὃπου ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι λυτρωτής τοῦ ἀνθρώπου μέ τή δικανική ἔννοια τῆς ἔξαγορᾶς τῆς ἀμαρτίας. Οἱ ὄροι Λυτρωτής καὶ Σωτήρας ταυτίζονται· καὶ τό ρῆμα «σώζω» σημαίνει καὶ «θεραπεύω». Γ' αὐτό οι Πατέρες ἀπό τὸν Α' αἰ. ἀπέδωσαν στὸν Χριστὸν τό προσωνύμιο ἰατρός «τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων», θεραπεύων σέ κάθε βαπτιζόμενο τίνι ἀσθενούσα ἀνθρώπινη φύση του.

Οι ἔκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας προσφέρουν αὐτή τίνι πολυσέλιδην ἔκδοσην, σέ δύο τόμους συνολικά, ἐπισημαίνοντας τό γεγονός ὅτι κάθε χριστιανός, γιά νά οίκειοποιηθεῖ τή θεία κάρη, ὀφείλει προηγουμένως νά ἀσκηθεῖ διάγοντας αὐθεντική πνευματική ζωή. Η ἐκκλησιαστική ἀσκηση εἶναι τό μέσο θεραπείας τῆς νοσούσας ἀνθρώπινης φύσης καὶ ἐπιστροφῆς στήν προπτωτική μακαριότητα.

Ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

### Η ΖΥΜΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

‘Ομιλίες σέ Εὐαγγελικές περιοπές καὶ ἔօρτές τοῦ Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.ρ. γίνεται τό κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ, στήν ὁποία περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὅμιλει. 2) Κάθε Παρασκευή καὶ ὥρα 5.30 μ.ρ. γίνεται τό κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι. Προοκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν ὁμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ ὅμιλει ἔνας ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖς φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθαγγέλος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)