



ΕΤΟΣ 61ον

14 Απριλίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 15 (3124)

## ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

Μέσα στήν Ἀγία Γραφή καταγράφονται οι ύποσχέσεις τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο ἀπό καταβολῆς κόσμου. Στήν ἀρχή τῆς δημιουργίας καὶ μετά τήν πτώση τῶν Πρωτολάστων ύποσχέθηκε ὅτι θά στείλει τὸν Υἱό Του γάρ καταργήσει τήν ἀμαρτία πού διαπράχθηκε καὶ γάρ πατάξει τήν κεφαλὴν τῆς ἀμαρτίας πού ἔπειτα ὁ διάβολος (Γεν. 3,15). Καί ἡ ύποσχεση ἔγινε πραγματικότητα μέ τήν ἐκ Παρθένου γέννηση τοῦ Χριστοῦ καὶ τό πιστρωτικό Του ἔργο.

Ἐπίσης, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἀπ. Παῦλος, ὁ Θεός ὅτι ύποσχέθηκε στόν Ἀβραάμ τό πραγματοποίησε. Τόν ἔβαλε στήν γῆ τῆς ἐπαγγελίας, τόν ἔκανε πατέρα πολλῶν ἐθνῶν. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ φράση «εὐλογῶν εὐλογήσω σε», πού ἐπιβεβαιώνει τήν ἀξιοπιστία τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ.

Ἄλλά καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ύποσχέθηκε στούς μαθητές Του ὅτι θά τούς ἀποστείλει τό Πνεῦμα τό Ἀγιο μετά τήν εἰς οὐρανούς ἀνάβασή Του. Καί μέ τό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς ἐπισφραγίσθηκε ἡ ύποσχεση αὐτή τοῦ Χριστοῦ.

### Οι ύποσχέσεις τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦν ἄγκυρα ἐλπίδας

Ὑπάρχουν καὶ ύποσχέσεις πού δόθηκαν καὶ δέν ἔχουν ἀκόμη πραγματοποιηθεῖ. Ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως καὶ ἡ κληρονομία τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν εἶναι ύποσχέσεις πού ἀναμένουν ἐν καιρῷ τήν πραγματοποίησή τους.

Χρειάζεται σταθερή πίστη καὶ βέβαιην ἐλπίδα ἐκ μέρους τῶν χριστιανῶν ὅστε νά δοῦν καὶ αύτές τίς μεγάλες ύποσχέσεις τοῦ Κυρίου νά γίνονται πραγματικά γεγονότα. Ἐν καὶ οἱ δίκαιοι προγεύονται ἐν μέρει τή χάρη τῶν ύπο τοῦ Κυρίου ύποσχομένων, παρά ταῦτα εἶναι ἀναγκαῖο νά ὀπλιστοῦν μέ ύπομονή καὶ μακροθυμία γιά τήν ὄλοκλήρωση τῶν θείων ἐπαγγελιῶν.

## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ('Εβρ. 5' 13-20)



### Η παράκληση της ἐλπίδος

Ἄδελφοί, τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχε μεῖζονος ὄμοσαι, ὥμοσε καθ' ἑαυτοῦ, λέγων· Εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας. Ἀνθρώποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μεῖζονος ὄμνίουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὄρκος· ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν δοκω, ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον φεύγασθαι Θεόν, ἴσχυράν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· ἦν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκη ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.

Ἄσ μήν ξεχνᾶμε πόσο περίμενε ἡ ἀνθρωπότητα, οἱ προφῆτες καὶ οἱ πατέρες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέχρι νά ἔρθει ὁ ἐπαγγειλόμενος Μεσσίας Χριστός. Πόσο περίμενε ὁ Ἀβραάμ γιά νά ἀπολαύσει ὅσα μετ' ἐπιτάσεως τοῦ εἶχε ύποσχεθεῖ ὁ Θεός. «Οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας» μᾶς λέγει ὁ ἀπ. Παῦλος ('Εβρ. 6,15).

Συνήθως ὁ Θεός, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἄγ. Νικόδημος, ἀργεῖ καὶ κατ' ἄνθρωπο καθυστερεῖ νά πραγματοποιήσει τά ύποσχόμενα. Ὁταν ὁ Χριστός ἔμαθε ὅτι ὁ φίλος Του Λάζαρος ἀπέθανε, εἶπε στούς μαθητές του: «Πορεύομαι ἵνα ἔξυπνισω αὐτόν» (Ἰω. 11,11) ἐννοώντας νά τὸν ἀναστήσει. Ἀλλά ὡταν ἔφτασε στὸ σπίτι του ἥδη ὁ Λάζαρος εἶχε πεθάνει. Καί παραπονέθηκε ἡ ἀδελφή του Μάρθα στὸν Κύριο λέγοντας: «Κύριε, ἂν ἱσουν ἐδῶ, δέν θά πέθαινε ὁ ἀδελφός μου» (στ. 21). Μέ ἄλλα λόγια εἶπε ὅτι ἀργοπόροσε ὁ Κύριος νά ἔθλει. Ὁμως Ἐκεῖνος εἶχε ἥδη ύποσχεθεῖ ὅτι θά τὸν ἀναστήσει. Καί τὸ ἔκανε. Ἡ ἀργοπορία αὐτή δέν ἐμπόδισε τὸ θαῦμα· φανέρωσε τὴ δόξα καὶ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ.

### Γιατί ἀργεῖ ὁ Θεός στίς ύποσχεσεις Του

Ἀργεῖ ὁ Θεός γιά νά δοκιμάσει καὶ νά αὐξήσει τὴν πίστη μας σ' Αὔτόν καὶ τά λόγια Του καὶ νά μᾶς ἐδραιώσει στὸν Ἐκκλησία Του. Νά γίνει βέβαιη ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τῶν πιστῶν καὶ νά ἀποστομῶσει ἐκείνους πού συνεχῶς διαβάλλουν καὶ ἀμφισβητοῦν τὶς ἐπαγγελίες Του. Ἀλλωστε, ὅπως ὁ Ἀπόστολος γράφει, «ἐλπίς βλεπομένη, οὐκ ἔστιν ἐλπίς» (Ρωμ. 8, 24). Οἱ πιστοί μέ τὴ χάρη τοῦ Ἀγίου Πνεύματος βλέπουν τὶς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου νά ἐπιβεβαιώνονται τόσο μέσα στὸ χρόνο τῆς ἀνθρώπινης ιστορίας, ὅσο καὶ στὸν πνευματικό χώρο τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας. Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε παραδείγματα ὡστε νά μήν ὀλιγοπιστοῦμε, ἀλλά ὅπως λέει ὁ ἀπ. Παῦλος «νά ἔχουμε μεγάλη ἐνθάρρυνση

## Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί, ὅταν ὁ Θεός ἔδωκε ὑπόσχεσιν εἰς τὸν Ἀβραάμ, ὥρκίσθηκε εἰς τὸν ἔαυτόν του, ἀφοῦ δέν εἶχε ἄλλον μεγαλύτερον εἰς τὸν ὄποιον νά ὄρκισθῇ, καὶ εἶπε, Ἄλπιθεια, θά σέ ὑπερευλογίσω καὶ θά σέ ὑπερπληθύνω, καὶ ἔτοι ὁ Ἀβραάμ, μέ τὴν ὑπομονὴν του, ἔλαβε τὴν ὑπόσχεσιν. Οἱ ἄνθρωποι ὄρκίζονται εἰς κάποιον πού εἶναι μεγαλύτερος καὶ ὁ ὄρκος θέτει δι' αὐτούς τέρμα εἰς κάθε ἀμφισβήτησιν καὶ δίνει ἐπιβεβαίωσιν. Ἔτοι καὶ ὅταν ὁ Θεός ἤθελε νά δείξῃ σαφέστερα εἰς τοὺς κληρονόμους τῆς ὑποσχέσεως τὸ ἀμετάβλητον τῆς ἀποφάσεώς του, τὴν ἐγγυήθηκε μέ ὄρκον, ὡστε, διά δύο πραγμάτων ἀμεταβλήτων διά τὰ ὄποια εἶναι ἀδύνατον νά ἀποδειχθῇ ὁ Θεός ψεύτης, ἐμεῖς, πού κατεφύγαμεν εἰς αὐτόν, νά ἔχωμεν μεγάλην ἐνθάρρυνσιν νά κρατήσωμεν σφιχτά τὴν ἐλπίδα πού εἶναι ἐνώπιον μας. Τὴν ἐλπίδα αὐτὴν τὴν ἔχομεν σάν ἄγκυραν τῆς ψυχῆς, ἀσφαλῆ καὶ βεβαίαν, ἢ ὅποια μπαίνει μέσα, πίσω ἀπό τὸ καταπέτασμα, ὅπου ἐμπῆκε πρόδρομος πρός χάριν μας ὁ Ἰησοῦς, ἀφοῦ ἔγινε ἀρχιερεύς αἰώνιος κατά τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,  
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

νά κρατᾶμε τὴν ἐλπίδα μας σέ ὄσα ἀναμένουμε» (Ἑβρ. 6,18). Ἡ ὁμοιογία μας «προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωῆ τοῦ μέλλοντος αἰώνος» δέν εἶναι νοσταλγία, ἀλλά γεγονός πίστεως χάριτι καὶ δυνάμει Θεοῦ Παντοκράτορος.

### Ο ἀνθρώπινος ρεαλισμός καὶ ἡ ἐλπίδα τῆς Ἐκκλησίας

Ο σύγχρονος κόσμος ἔχει θεμελιωθεῖ στὸν ἐπιστημονικό ρεαλισμό καὶ τὴν ἀνθρώπινη ποιογική. Καί μέχρι ἐνός σημείου εἶναι σωστή αὐτή ἡ κατοχύρωση τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ γιά νά ἀποφεύγονται οἱ προλήψεις τοῦ παρελθόντος καὶ ἡ ἀμάθεια. «Ομως ὑπάρχουν πολλά ἀδιέξοδα στὸν τρόπο αὐτό τῆς σύγχρονης ζωῆς. Ποιός ἄραγε ἔγγυᾶται τὴν ροή τοῦ παρόντος, ὅταν χωρίς πρειδοποίηση γεωπολιτικές ἀλλαγές δημιουργοῦν ἀποσταθεροποιήση σέ ὄσα μέχρι στιγμῆς γνωρίζαμε; Γιατί οἱ κοινωνικές ἀλλαγές δέν προβλέπονται ἔγκαιρα; Γιατί δέν μπορεῖ νά προσδιορισθεῖ οὕτε τὸ προσεχές μέλλον μέ τὴν ταχύτητα πού γίνονται οἱ νέες ἀνακατατάξεις στίς κοινωνικές ὄμάδες, τούς λαούς καὶ τά ἔθνη; Ποιός μπορεῖ νά σφραγίσει μέ βεβαιότητα μιά παγκόσμια εἰρήνη; Ποιές ἔξουσίες τηροῦν μέ συνέπεια τίς ὑποσχέσεις τους καὶ δέν τίς τροποποιοῦν ἀνάλογα μέ τά ἐκάστοτε δεδομένα;

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἔνα ἀκλόνητο δεδομένο, ἔναν ρεαλισμό πίστεως πού εἶναι ὁ Χριστός, πού δέν ἀλλάζει, δέν προσποιεῖται, δέν μεταποιεῖται. Μένει ὁ Αὔτος στούς αἰώνες. Ὁ οἰδητός εἶναι μιά στατική ἀξία, ἀλλά ἐπειδή ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ γνωρίζει τό παρόν καὶ τό μέλλον τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἔχει ἔξασφαλίσει μέ τή δύναμην καὶ τό φωτισμό τοῦ Παναγίου Πνεύματος, πού πνέει μέσα στὸν πνευ-

14 Απριλίου 2013: ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ).  
'Αριστάρχου, Πάδη καί Τροφίμου ἐκ τῶν 70. Ἀρδαλίωνος μάρτυρος τοῦ πρών μήμου,  
Θωμαΐδος μάρτυρος, Δημητρίου, νεομάρτυρος τοῦ ἐν Τριπόλει († 1803).  
Τίχος: δ΄ – Έωθινόν: Α΄ – Απόστολος: Ἐβρ. στ΄ 13 - 20 – Εὐαγγέλιον: Μρ. θ΄ 17 - 31.  
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 21 Απριλίου, Ε΄ Νηστειῶν (Μαρίας τῆς Αιγυπτίας).  
Απόστολος: Ἐβρ. θ΄ 11 - 14 – Εὐαγγέλιον: Μρ. ι΄ 32 - 45.

ματική ζωή τῶν πιστῶν, βέβαιην ἐλπίδα τόσο γιά τήν πορεία τους μέσα στόν κόσμο αὐτό, ὅσο καί γιά τήν πορεία τους πέραν τοῦ κόσμου αύτοῦ, στό μέλλον πού ὁ Ἰδιος ὄνομάζει Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ό χῶρος τῆς Ἐκκλησίας τόσο ἐδῶ στή γη ὅσο καί ἐκεῖ στήν αἰώνια ζωή, εἶναι χῶρος παρακλήσεως, ἐμπιστοσύνης, ζωῆς μέ αἰώνιο χαρακτήρα καί θεία ἀνταμοιβῆ. Ὁ οποίος ἔχει ἐμπιστοσύνη καί πιστεύει στό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἔχει καί τήν ἐλπίδα βέβαιην καί ἀκαταίσχυντη. Κάνει τό μέλλον παρόν καί ἀξιοποιεῖ τό παρόν μέ τό μέλλον. Διότι ἡ πίστη στόν ἀληθινό Θεό ἐνώνει τό παρωχημένο μέ τό αἰώνιο. Ὁ πιστός ζεῖ τίς θεῖς ἐπαγγελίες ως αἰώνιο παρόν.

‘Αρχιμ. Χ. Ν.

---

## ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

### ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΞΗ, Ἐπιλογή δοκιμίων ὁρθοδόξου στοχασμοῦ

‘Ομοτ. Καθηγ. Παν/μίου Ἀθηνῶν Π. Β. Πάσχου

(Γ΄ ἔκδ. βελτιωμένη, σχῆμα 14x21, σελ. 294)

Ἐξαντλημένο ἀπό χρόνια ἐκδόθηκε σέ Γ΄ ἔκδοση (ἐπηνξημένη καί βελτιωμένη μέ βυζαντινή εἰκονογράφηση Κόντογλου καί Φεργαδιώτη), τό ἀνωτέρῳ βιβλίο. Τά δοκίμια, μέ νεανικό σφρίγος, ρωμαλέα γλώσσα καί μέ τό λογοτεχνικό ὑφος τοῦ γνωστοῦ συγγραφέα, γοητεύουν καί ὠφελοῦν πνευματικά τόν ἀναγνώστη ἰδίως τή νεότητα, στήν ὅποια καί ἀφιερώνεται.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (δόδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολούθια τοῦ Ἐσπερινοῦ, στήν ὅποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά ὅμιλει. 2) Κάθε Παρασκευή καί ὥρα 5.30 μ.μ. γίνεται τό κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν δρόμωνο Ληρίου Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καί ὅμιλει ἔνας ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἐβδομαδιαῖ φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἵερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

---

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)