



ΕΤΟΣ 61ον

4 Αύγουστου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 31 (3140)

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η Έκκλησία είναι τό σώμα τοῦ Χριστοῦ καί ἐμείς τά μέλη τοῦ σώματος. Καί συμμετέχουμε ως μέλη: α) μέ τή δύναμη τῆς πίστεως στὸν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό καί τὴν Ἅγια Τριάδα, καί β) μέ τή δωρεά τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἅγιον Πνεύματος. Ὁ τρόπος τῆς συμμετοχῆς μας είναι μυστηριακός. Βαπτιζόμαστε στό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, χριόμαστε τή σφραγίδα τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἅγιου Πνεύματος καί συμμετέχουμε στά ἀγιαστικά μυστήρια μέ κορυφαῖο τή μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ δέ μεταξύ μας σχέση, ἐπικοινωνία, συνεργασία, γίνεται μέσω τῶν χαρισμάτων τοῦ Παρακλήτου. «Ωστε νά είναι σχέση «ἐν Χριστῷ», σχέση «καινή», νέα, ξεχωριστή, πνευματική.

Γινόμαστε ἔνας ζωντανός ὄργανος, κοινωνία Ἅγιων, μᾶς ἐνοποιεῖ καί ζω-οποιεῖ ἡ χάρη τοῦ Παρακλήτου πού «πάντα συγκροτεῖ τὸν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας» (Τροπάριο Πεντηκοστῆς). Γιά τὸν λόγο αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος μᾶς λέει ὅτι: «ἔχοντες χαρίσματα» (Ρωμ. 12,6) σύμφωνα μέ τή χάρη πού μᾶς δόθηκε καί ἀνάλογα μέ τό μέτρο τῆς πίστεως μας, νά τά καθηλιεργοῦμε πρός ὡφέλεια καί τῶν ἄλλων μετῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὅχι πρός ἐπίδειξη.

Αναφορά καί τρόπος χρήσεως τῶν χαρισμάτων

Ο ἀπόστολος Παῦλος ἀπαριθμεῖ τά χαρίσματα καί σημειώνει τό σκοπό τους: προφητεία, διακονία, διδασκαλία, παράκληση, ἀπλότητα, εὐθύνη ἔργων, ἐλεημοσύνη, ἀγάπη, ἀθωότητα, φιλαδελφία, φιλοστοργία, δραστηριότητα, πνευματική ζεστασιά, ἐλπίδα, χαρά, ὑπομονή, προσευχή, συναθηλία, φιλοξενία, συγχωρητικότητα. Χρειάζεται ὅμως διάκριση καί στό πῶς θά γίνεται ἡ διαχείρισή τους.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωμ. ιβ' 6-14)



Τά χαρίσματα στή διακονία τῆς ἀγάπης

Ἄδελφοί, ἔχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδούς, ἐν ἀπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἵλαρότητι. Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. Ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνησούσι, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαρούντες, τῇ θίλψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν ἀγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.

Τά χαρίσματα τῆς προφητείας καί τῆς διδασκαλίας

Ἐνα ἀπό τά σημαντικότερα χαρίσματα εἶναι τό χάρισμα τῆς προφητείας μέ τή διηπλή του ἔννοια: ὡς πρόγνωστ τῶν μελλόντων, ἀλλά καί ὡς γνώστη μυστηρίων. Πρῶτον, μέ τήν ἔμπνευση τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἅγιου προηγούνται γεγονότα πού θά συμβοῦν γιά νά προειδοποιοῦν καί νά διατηροῦν σέ ἐτοιμότητα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Δεύτερον, μέ τόν φωτισμό τῆς θείας γνώσεως γίνεται ἐμβάθυνση στά μυστήρια τοῦ Θεοῦ καί στήν ἀποκάλυψη θεολογικῶν ἀληθειῶν γιά νά ἐνδυναμώνεται στήν πίστη τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Σ' αύτό συνεργεῖ καί τό χάρισμα τῆς διδασκαλίας, πού ἐρμηνεύει καί μεταδίδει τά θεῖα νοήματα. Ἡ πατερική θεολογία εἶναι ἀποτέλεσμα φωτισμοῦ τῶν δύο αὐτῶν χαρισμάτων.

Τά χαρίσματα τῆς διακονίας, παρακλήσεως, φιλαδελφίας, φιλοξενίας, ἀγάπης καί ἀποστροφῆς κάθε πονηρίας.

Εἶναι τά χαρίσματα πού διευκολύνουν, ἀνακουφίζουν, προτρέπουν, παρηγοροῦν καί βοηθοῦν τούς πιστούς μεταξύ τους. Ἡ διακονία στήσ ποικίλες ἀνάγκες πού παρουσιάζονται νά γίνεται μέ πνεῦμα ταπεινώσεως σύμφωνα μέ τό λόγιο τοῦ Χριστοῦ: «βρίσκομαι ἀνάμεσά σας γιά τή δική σας πνευματική ἔξυπηρέτηση». Ἡ ἀνάληψη ύπευθύνων διακονημάτων νά γίνεται μέ ἐνδιαφέρον καί προσοχή (ἐν σπουδῇ).

Ἡ παράκληση εἶναι χάρισμα προτρεπτικό στήν ἀρετή (κατά τόν ἄγιο Νικόδημο). Παρακινεῖ στήν ἀσκηση καί καθηλιέργεια τῶν θεοειδῶν ἀρετῶν πού κοσμοῦν πνευματικά τήν ψυχή. Ἡ κάθε είδους ἐλεημοσύνη, ὑλική καί πνευματική, νά γίνεται μέ ὅρεξην καί προθυμία, χωρίς γογγυσμό, «χωρίς πάνω αλλήλα μέ φαιδρότητα καί χαρά» (Ιω. Χρυσόστομος), γιά νά μεταδίδεται τό πνεῦμα τῆς χρηστότητας καί καθοσύνης τοῦ Χριστοῦ.

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί, ἔχοντες χαρίσματα διαφορετικά, σύμφωνα μέ τίνιν πού μᾶς ἐδόθηκε, ἃς τά χρονιμοποιόσωμεν, ἐάν προφητείαν, ἀνάλογα μέ τίνιν πίστιν μας, ἐάν ύπηρεσίαν, εἰς τό ἔργον της ύπηρεσίας, ὁ διδάσκαλος, εἰς τίνιν διδασκαλίαν, ἐκεῖνος πού παρηγορεῖ, εἰς τίνιν παρηγορίαν, ἐκεῖνος πού δίνει κάπι, ἃς τό κάνη μέ γενναιοδωρίαν, ἐκεῖνος πού εἶναι προϊστάμενος, ἃς ἐργάζεται μέ ζῆλον, ἐκεῖνος πού ἐλεῖ, ἃς ἐλέῃ μέ χαράν. Ἡ ἀγάπη νά εἶναι εἰλικρινής. Μισεῖτε τό κακόν καί προσκολλᾶσθε εἰς τό καλόν. Ὡς πρός τίνιν ἀδελφικήν ἀγάπην, νά εἴσθε γεμάτοι στοργήν ὁ ἔνας πρός τόν ἄλλον· ώς πρός τίνιν ἀμοιβαίαν ἐκτίμοσιν, ὁ ἔνας νά ξεπερνᾷ τόν ἄλλον· νά μή εἴσθε ὀκνηροί ώς πρός τόν ζῆλον, νά εἴσθε κατά τό πνεῦμα θερμοί, νά ύπηρετῆτε τόν Κύριον, νά χαίρετε διά τίνιν ἐλπίδα σας, νά ἔχετε ύπομονήν εἰς τίνιν Θλῖψιν, νά ἐπιμένετε εἰς τίνιν προσευχήν, νά συμμετέχετε εἰς τάς ἀνάγκας τῶν χριστιανῶν, τίνιν φιλοξενίαν νά ἐπιδιώκετε. Εὐλογεῖτε ἐκεῖνους πού σᾶς διώκουν, εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε.

(Ἐκ της μεταφράσεως της Καινής Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ἡ φιλαδελφία ἐκφράζει τή συμπαράσταση καί τό φιλόστοργο της ψυχῆς πρός τόν πλησίον. Ὁπως εἴμαστε φίλοι Χριστοῦ διά της κοινωνίας μαζί Του, ὅφείλουμε νά εἴμαστε καί φίλοι «ἐν Χριστῷ» μεταξύ μας, ώστε ὁ ἐν πνεύματι σύνδεσμός μας νά εἶναι ἰσχυρότερος. Νά ἔχουμε φιλόξενα αἰσθήματα, ώστε μέ τό κορυφαῖο χάρισμα της ἀγάπης πρός τόν πλησίον, νά ἐνσαρκώνουμε τή ζωντανή ἀγάπη τοῦ Θεανθρώπου στή σχέση μας μέ τούς ἄλλους πιστούς. Νά εἶναι ἀνυπόκριτος, ώστε νά ἔχει εύωδία Χριστοῦ, ἀλλά καί νά δίνει δύναμην ώστε νά ἀποφεύγουμε κάθε πονηρή πράξην καί σκέψη. Νά μισοῦμε ἐντελῶς: «σφόδρα μισοῦντες» (Ἰω. Δαμασκηνός) καί νά ἀποξενώνουμε πλήρως τόν ἔαυτό μας ἀπό τήν ἀμαρτία, «ἀποστυγοῦντες τό πονηρό» (Ρωμ. 12,9), μέ ὅλη τή δύναμη της καρδιᾶς μας (Νικόδημος Ἀγιορείτης). Γιά νά ἀκολουθοῦμε μέ ἀφοσίωση καί προσήκλωση τό ἀγαθό, πού εἶναι ὁ Θεός.

Τά χαρίσματα της ύπομονῆς, της ἐλπίδας καί της προσευχῆς.

Τό χάρισμα της ύπομονῆς φαίνεται στίς Θλῖψεις, διότι ἐλπίζουμε ὅτι ὁ Κύριος δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει. Γ' αὐτό μέ χαρά ἀντιμετωπίζουμε τίς Θλῖψεις. Ἡ ἐλπίδα, λέει ὁ Μ. Βασίλειος, ἔχει συγκάτοικο τή χαρά. Ἡ δέ προσευχή μᾶς ἀξιώνει νά διατηροῦμε μέσα στήν ψυχή μας τή ζεστασιά τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ πού τροφοδοτεῖ κάθε θεάρεστη ἐνέργειά μας. Δέν ἀπογοητευόμαστε, συνεχῶς ἐλπίζουμε στή δύναμη καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ξεπερνάμε ὅλα τά ἐμπόδια στήν πνευματική μας πορεία.

4 Αύγουστου 2013: KYPIAKH ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῶν ἐπτά παιδῶν τῶν ἐν Ἐφέσῳ.

Τίχος: πλ. α' – Έωθινόν: ΣΤ' – Απόστολος: Ρωμ. 1β' 6 - 14 – Εύαγγέλιον: Ματθ. θ' 1-8.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 11 Αύγουστου, Ζ' Ματθαίου.

Απόστολος: Ρωμ. 1ε' 1-7 – Εύαγγέλιον: Ματθ. θ' 27-35.

Τό χάρισμα τῆς ἀνεξικακίας

Σάν επιστέγασμα ὅλων τῶν χαρισμάτων ὁ Ἀπόστολος, στό σημερινό ἀνάγνωσμα, προβάλλει τήν ἀκακία, τήν ἀνεξικακία, τήν συγχωρητικότητα. Εἶναι ὁ καρπός τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ ἡ διαφορά τοῦ πιστοῦ ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Εἶναι ὁ καθρέπτης τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν, ὁ προβολέας τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους. «Νά εὐπλογεῖτε αύτούς πού σᾶς καταδιώκουν, νά τούς εὐπλογεῖτε καὶ νά μήν τούς καταριέστε» (Ρωμ. 12,14), γράφει ὁ Ἀπόστολος. "Οσοι δηλ. νιώθουμε ὥριμα μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἑκκλησίας, τοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε μέσα μας τό ἀπόσταγμα τῶν θείων ἀρετῶν τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, πού εἶναι ἡ συγνώμη σέ ἐκείνους πού θέλουν τό κακό μας. Ἀνεξιάρετη συγνώμη, χωρίς διακρίσεις. "Οχι ἄλλον δηλ. νά συγχωροῦμε καί ἄλλον νά καταριόμαστε.

Αὐτή ἡ ἀρετή μᾶς ἀνοίγει τήν πόρτα τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ. Ειρηνεύουμε «ψυχὴ τε καὶ σώματι», διότι πλέον μέσα μας κατοικεῖ ὁ Θεός τῆς εἰρήνης. Ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι πιστεύουμε καὶ ζοῦμε τόν ἀληθινό καὶ ζωντανό Θεό. Καί ποιός ἄραγε δέν ἐπιθυμεῖ τό σπάνιο γιά τήν ἐποχή μας ἀγαθό τῆς προσωπικῆς καὶ κοινωνικῆς εἰρήνης.

·Αρχιμ. Χ. Ν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ



Κείμενο - Μετάφραση τοῦ ἀειμνήστου Καθηγ. Ἄνδρεα Θεοδώρου
Ἐγκόλπιο σέ πολυτελή ἔκδοση,
σχῆμα 10x14, σελ. 168.

«ΦΩΝΗ KYPIOY», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίοκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέφεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

· Η «ΦΩΝΗ KYPIOY» σ' δλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr