



ΕΤΟΣ 61ον

6 Οκτωβρίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 40 (3149)

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Άναμφίβολα ό τι θρωπός χωρίς τή δύναμη τῆς πίστεως εἶναι πνευματικά εὐάλωτος καί ἀδύναμος. Διότι κάτω ἀπό τό βάρος τῶν πειρασμῶν δέν ἀντέχει καί πισγίζει. «Οταν ὅμως δεχθεῖ ἀπό τὸν Θεό, ὁ ὄποιος ἔλαμψε μέσα στὶς καρδιές μας, τὸ φῶς τῆς πίστεως, ἐνισχύεται πνευματικά καί αὔξανεται ἡ ψυχικὴ του δύναμη καί ἀντοχή.»

Η φωτιστική δύναμη τῆς πίστεως

Ο Χριστός εἶναι ὁ πνευματικός ἥπιος «ὁ τό ἀληθινόν φῶς ἀναγέμπων» (Γρηγόριος Νύσσου), αὐτός δηλαδή πού στέλνει τό ἀληθινό φῶς τῆς πίστεως. Καί «οὐκ ἔτι ἐν δυσμαῖς κρύπτεται», δηλαδή ποτέ δέν δύει, ἀλλὰ συνεχῶς λάμπει στὶς ψυχές τῶν πιστῶν. Ταυτόχρονα μεταδίδει τή θεϊκή του δύναμη, πού οὐδέποτε λιγοστεύει, ποτέ δέν ἔχασθενεῖ. Καί ἡ ψυχή τοῦ πιστοῦ ἐνισχύεται, γιγαντώνεται πνευματικά καί ἀντέχει μαζί μὲ τὸ σῶμα περισσότερο ἀπ' ὅσο μπορεῖ νά ἀντέξει ἔνας φυσιολογικός ἄνθρωπος.

Ο ἀπόστολος Παῦλος φέρνει ὡς παράδειγμα αὐτῆς τῆς διαπίστωσης τόν ἀγώνα πού κατέβαητε στό ἀποστολικό του ἔργο, ὥστε νά μεταδώσει κάτω ἀπό ποικίλες ἀντικούτητες καί ἀνυπέρβλητες δυσκολίες τήν πίστη στόν Χριστό καί τό Εὐαγγέλιό του. Ἐνῶ δεχόταν αὐτός καί οι συνεργάτες του πιέσεις πού τούς προκαλοῦσαν θλίψη, ἥταν πράγματι «θλιβόμενοί», ὅμως, παρά ταῦτα οι θλίψεις αὐτές δέν τούς κατέβαηλαν, δέν τούς ὀδηγοῦσαν σέ ἀδυναμία καί ἀδιέξοδα, «οὐ στενοχωρούμενοί». Ἐνῶ ύφίσταντο διωγμούς γιά τήν ὁμοιογία τῆς πίστεως, ἥταν «διωκόμενοί», ὁ Θεός βρισκόταν μαζί τους καί δέν τούς ἐγκατέλειπε, «οὐκ ἐγκαταθείπομενοί». Κι ἐνῶ ἀπό τίς ἀντιδράσεις τῶν εἰδωλοθατρῶν, τῶν ἀπίστων καί ἀσεβῶν ἀνθρώπων, ἔφθαναν στό σημεῖο νά νιώθουν πεσμένοι, χαμένοι δηλ. «καταβαθμόμενοί», ὅμως ή δύναμη τοῦ Θεοῦ τούς ξαναζωντάνευε, ἐνιωθαν «οὐκ ἀποθλύμενοί».



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β' Κορ. δ' 6-15)

Ἡ φανέρωσιν τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ

Ἄδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐχομεν δέ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἡ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ’ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ’ οὐκ ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἀπολλύμενοι, πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. Αεὶ γάρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. Ὡστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. Ἐχοντες δέ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγονόμενον, «ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα», καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὸν ὑμῖν. Τὰ γὰρ πάντα δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Ἄπο τίς παραπάνω διαπιστώσεις φαίνεται καθαρά «ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ», πού παρεμβαίνει καί ἐνισχύει τούς ἀποστόλους στὸ ἔργο τους ὥστε νά μήν ἀποκάμουν, νά μήν ἀπογοπευθοῦν, νά μήν καμφθοῦν ἀπό τίς δυσκολίες. Μεταστρέφει τήν ἀδυναμία σέ δύναμη, τό ἐμπόδιο σέ ἀσφαλή διέξιδο, τήν ἀνθρώπινη ἐγκατάλειψη σέ θεία συμπαράσταση. Καί τούς φωτίζει καί τούς ἐνισχύει ὥστε νά φέρουν σέ πέρας τή διακονία τους.

Ο σταυρός καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πηγή θείας δυνάμεως

Μέσα στό φῶς τῆς πίστεως ἐμπεριέχεται τόσο ἡ δύναμη τοῦ σταυροῦ ὅσο καί ἡ δύναμη τῆς ἀναστάσεως. Ὁ σταυρός εἶναι τό ἀντηπτο τρόπαιο κατά τῆς ἀμαρτίας καί τοῦ διαβόλου, ἡ δέ Ἀνάσταση εἶναι ὁ θρίαμβος κατά τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Καί στά δύο γεγονότα μοναδικός πρωταγωνιστής εἶναι ὁ ἕδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

“Οποιος χάριν τῆς πίστεως στὸν Υἱό τοῦ Θεοῦ ὑπομένει δοκιμασίες, ἐκεῖνος συμμετέχει στὸν σταυρικό του θάνατο, διότι συσταυρώνεται μαζί του, νεκρώνεται μέσα του τό φρόνημα τοῦ κόσμου καί τῆς ἀμαρτίας. Γ’ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος πλέι ὅτι «διαφράσας ὑποφέρουμε σωματικά γιατί συμμετέχουμε στὸν θάνατο τοῦ Ἰησοῦ». Αὐτή ἡ συμμετοχή δίνει τή δυνατότητα νά συμμετάσχει ὁ πιστός καί στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Διότι μετά τή σταυρική θυσία ἀκολούθησε ἡ δόξα τῆς Ἀναστάσεως. “Οποιος δηλ. ἔζησε τή χάρη τοῦ σταυροῦ, ἐκεῖνος θά ζήσει καί τή χάρη τῆς Ἀναστάσεως.

Τό σταύρωμα δέν εἶναι ἀδυναμία, ἀλλά ὁμοιογία πίστεως καί ἄντηπον ἀνε-

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, ὁ Θεός πού εἶπε νά λάμψῃ φῶς ἀπό τό σκοτάδι, αὐτός ἐλαμψε μέσα μας, διά νά φέρῃ εἰς φῶς τίν γνῶσιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν δέ τόν θησαυρόν αὐτόν μέσα σέ πλίνα σκεύη, διά νά φανῇ ὅτι τέτοια ὑπερβολική δύναμις εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ δέν προέρχεται ἀπό μᾶς. Πιεζόμεθα μέ κάθε τρόπον, ἀλλά δέν φθάνομεν σέ ἀδιέξοδον, εύρισκόμεθα σέ ἀμπυχανίαν ἀλλ' ὅχι σέ ἀπέλπισίαν, διωκόμεθα ἀλλά δέν ἐγκαταλειπόμεθα, καταβαλλόμεθα ἀλλά δέν κανόμεθα. Πάντοτε φέρομεν εἰς τό σῶμά μας τόν θάνατον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, διά νά φανερωθῇ καὶ ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ εἰς τό σῶμά μας. Διότι ἐνῷ ζῶμεν παραδίδομεθα πάντοτε εἰς θάνατον κάριν τοῦ Ἰησοῦ, διά νά φανερωθῇ καὶ ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ εἰς τό θνητόν μας σῶμα. «Ωστε ὁ μέν θάνατος συντελεῖται σ' ἐμᾶς, ἀλλ' ἡ ζωή σ' ἐσται. Ἄλλ' ἐπειδή ἔχομεν τό ἴδιο πνεῦμα τῆς πίστεως σύμφωνα πρός ὃ, τι εἶναι γραμμένον, «ἐπίστεψα καὶ διά τοῦτο ἐμίλησα», καὶ ἐμεῖς πιστεύομεν, διά τοῦτο καὶ μιλᾶμε, διότι γνωρίζομεν ὅτι ἐκεῖνος πού ἀνέστησε τόν Κύριον Ἰησοῦν θά ἀναστήση καὶ ἐμᾶς διά τοῦ Ἰησοῦ καὶ θά μᾶς στήση μαζί μ' ἐσται ἐνώπιόν του. «Ολα γίνονται πρός κάριν σας, ὥστε καθὼς ἡ κάρις ἐπεκτείνεται εἰς περισσοτέρους, νά προκαλέσῃ πλουσίαν τίν εὐχαριστίαν πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη,
Ἄρχιμ. Εύ. Αντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ξάντηλητης θείας δυνάμεως. Διότι ἡ δύναμη τῆς θεότητας τοῦ Ἰησοῦ φάνηκε ἀφενός μέν στόν σταυρό πού ἄντεξε καὶ ξέπλυνε τίς ἀμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, ἀφετέρου δέ στήν Ἀνάσταση ὅταν ὁ ἄδης δέν ἄντεξε τήν παρουσία τῆς θεότητας. Νικήθηκε ἀπό τή ζωή τῶν ἀνθρώπων, τόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος καταπάτησε τόν θάνατο καὶ δώρισε ζωή αἰώνια στούς ἀνθρώπους. Γιά τόν πλόγο αὐτό καὶ ὁ ἀπ. Παῦλος γράφει: «Ἐκθέτουμε συνεχῶς τόν ἑαυτό μας στόν θάνατο γιά κάρη τοῦ Ἰησοῦ, ὥστε νά φανερωθεῖ καὶ ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ στό θνητό μας σῶμα» (Β' Κορ. 4,10).

Ἡ ἀνθρώπινη αὐτοπεποίθηση καὶ ἡ πεποίθηση στόν Χριστό

Ζοῦμε σέ μιά ἐποκή πού καλπιεργεῖται μονομερῶς ἡ αὐτοπεποίθηση τοῦ ἀνθρώπου, κωρίς τή συνδρομή τοῦ Θεοῦ. «Ομως στήν πορεία τῆς ζωῆς ὁ ἀνθρωπός βλέπει ὅτι γιά ὅσα ἡταν βέβαιος πρίν, δέν εἶναι σίγουρος τώρα. Τά γεγονότα τόν διαψεύδουν. Ἀπροσδόκητες δυσκολίες, ἀνυπέρβλητες ἀποτυχίες, ἀσθένειες, ἡ θάνατοι. Τέτοιες ἐμπειρίες διδάσκουν ὅτι ὁ ἀνθρωπός δέν εἶναι «ὑπεράνθρωπος», εἶναι δημιούργημα καὶ ὅχι Θεός. Ἐπομένως, ἔχει ἀνάγκη ἀπό τή θεία βοήθεια γιά νά ξεπεράσει δυσκολίες πού ἔρχονται ἀπροσδόκητα στή ζωή, ἀλλά καὶ νά ἀντέξει τή ματαιότητα τῶν ἀνθρώπινων προσπαθειῶν κωρίς νά κάσει τήν ἐλπίδα του στό μέλλον.

Ποιός ἄραγε μπορεῖ νά τοῦ διατηρήσει τέτοια ἐλπίδα, ποιός θά τοῦ ἔξασφα-

6 Οκτωβρίου 2013: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Γ' ΛΟΥΚΑ

† Θωμᾶ (τοῦ καὶ Διδύμου) ἀπόστολου ἐκ τῶν ἱβ'. Ἐρωπίδος μάρτυρος.

Τίχος: πλ. β' – Ἐωθινόν: Δ' – Ἀπόστολος: Β' Κορ. δ' 6-15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ζ' 11-16.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 13 Οκτωβρίου, Δ' ΛΟΥΚΑ.

Ἀπόστολος: Τίτ. γ' 8- 15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. π' 5-15.

Δίσει σιγουριά στό μέληλον; Ἐρώτημα ἀναπάντητο ἐκεῖ πού δέν φωτίζει ἡ πίστη, ἐκεῖ πού ύπαρχει ἄγνοια τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία πού τόσο ἀμφισβητεῖται ἀπό πολλούς, παραδόξως γι' αὐτούς ἔχει τήν ἀπάντηση μέσα της. Καί ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στά πλόγια τοῦ Ἀποστόλου: «Ἐπίστευσα διό καὶ ἐλάπισσα», ἐπειδή δηλαδή πίστεψα, ἔχω τό θάρρος καὶ νά μιλάω, νά ἐλπίζω, νά ζῷ τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, νά προσδοκῶ ὅτι «ὁ Ἰησοῦς πού ἀναστήθηκε θά μᾶς ἀναστήσει καὶ μᾶς».

Αρχιμ. Χ. Ν.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στίς δραστηριότητες τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ἐντάσσεται καὶ τό ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ὡστε οἱ Κληρικοί, οἱ Κατηχητές καὶ οἱ Συνεργάτες τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καὶ ὅσοι ἀσκοῦν Ἐκπαιδευτικό καὶ κοινωνικό λειτουργημα νά ἐπικοινωνοῦν μέ σσους ἀπό ἐμāς, ἔχουν ἄλλο τρόπο ἐκφράσεως καὶ ἐπικοινωνίας.

- **Ἐναρξη μαθημάτων:** Τήν Πέμπτη 10 Οκτωβρίου θά γίνει ἡ ἐναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Σεμιναρίου. Οι ἑγγραφές θά πραγματοποιοῦνται κατά τίς ὥρες λειτουργίας τοῦ Σεμιναρίου μέχρι τίς 7 Νοεμβρίου.
- **Διάγραμμα Λειτουργίας:** Τά μαθήματα πραγματοποιοῦνται δύο φορές τό μίνα, ἡμέρα Πέμπτη. Τό πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Σεμιναρίου περιλαμβάνει τίς ἀκόλουθες θεματικές ἐνότητες: Στό πρῶτο καὶ τό δεύτερο ἔτος σπουδῶν παρέχονται βασικές γνώσεις τῆς Νοηματικῆς Γλώσσας, καὶ στό Ἐπιμορφωτικό ἔτος, γνώσεις πού ἔχουν ἀμεσον σχέση μέ τίν Κατηχητική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
- **Πληροφορίες:** Οι ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται: α) στό Γραφεῖο Κατηχήσεως καὶ Νεόπτοτος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272347-348 (καθημερινά 8 π.μ. – 2 μ.μ. ἐκτός Σαββάτου καὶ Κυριακῆς), β) στήν ιστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ, www.apostoliki-diakonia.gr στήν ἐνότητα Κατήχον.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖς φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Λιευθυνής: Ἐπίοκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίώση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἵερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr